



Verblind

Als de zon laag staat kan het maar zo gebeuren dat het lastig is om je weg te vinden bij het autorijden. Het is dan extra opletten geblazen en soms biedt de zonnebril of de zonneklep uitkomst want het is niet prettig en zeker niet veilig om verblind te zijn door de zon.

Verblind worden door de liefde, ook dat komt voor. Zó verliefd zijn dat je alles door een roze bril bekijkt; ook de minder leuke kanten van iemand verdwijnen als sneeuw voor de zon. Meestal duurt dat niet eeuwig, er komt vroeg of laat een dag dat je een meer realistischer blik krijgt.

De leerlingen van Jezus zijn verblind door verdriet als Jezus gestorven is aan het kruis. Daarbij komt ook nog een gevoel van verwarring als de vrouwen op de ochtend na de sabbat terugkomen van het graf met de mededeling dat het graf leeg is. Twee leerlingen zijn druk in gesprek over alle dingen die gebeurd zijn als ze diezelfde dag naar Emmaüs wandelen. Ze zijn zó in beslag genomen door hun eigen emoties dat ze niet zien dat het Jezus is die naast hen komt lopen.

Je vraagt je af hoe dat kan, dat ze niet doorhadden dat het Jezus was die naast hen liep. Toch overkomt het ons soms zelf ook. Er kunnen in een mensenleven zaken gebeuren die ons zo van slag maken dat we niet doorhebben dat Jezus ook in de moeilijkste tijden in ons leven nabij is. Emoties kunnen ons zo overmannen dat je je vooral alleen voelt. Pas achteraf zie je dan dat Jezus er wel degelijk bij was: in de steunende aanwezigheid van vrienden en bekenden, in iets wat je leest of muziek die je luistert, in de kracht die toch maar weer krijgt om op te staan en de dag te beginnen....

Verblind zijn, het kan ons allemaal gebeuren. Jezus laat zich niet leiden door wat wij zien of niet zien. Hij is er en hij blijft, tot we weer helder zicht hebben.

Wia Marinus

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP
RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS



PREDIKANT

Ds. H. Vlasman, **A:** Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk **T:** 058 250 41 21
M: predikant@claercamp.com

PASTOR/KERKELIJK WERKER

Wia Marinus-Zijlstra **A:** Garyp **T:** 0613573991
M: kerkelijkwerker@claercamp.com

KERKGEBOUW

Alexanderkerk, kosterij **T:** 06 11 96 14 82 (Maaïke van der Meer)
Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:
M: planning@mfc-debeijer.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Gerrit de Vries **A:** Fliet 22a **T:** 421903
Scriba: Dicky Houtstra **A:** Tjaerdawei 5 **T:** 421692
M: scriba@claercamp.com

STUURGROEP PASTORAAT

Jan van der Meulen **A:** van Burmaniastrjitte 14 **T:** 476530
Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries **A:** D.K.
Boersmastrjitte 21 **T:** 423314

BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)
Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462
p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)
Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie
vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)
vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)
Ook kunt u de diensten volgen via ons YouTube kanaal.

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://www.claercamp.com)

REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077
M: onderweg@claercamp.com
Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409
Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12
Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276
M: paulienmoore@hotmail.com



De kopij voor het **JANUARI**-nr graag uiterlijk **28 DEC.** inleveren



DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

7 APRIL

9.30 MEVR. G. V.D. GALIEN | SNEEK
COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK

14 APRIL

ONTMOETINGSDIENST

10.00 MEI INOAR | IN MFC DE BEIJER
COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK

21 APRIL

KLIEDERKERK

9.30 DHR. G. RIEMERSMA | DOKKUM
COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK

28 APRIL

10.00 DS. HILLE VLASMAN | IN MFC DE BEIJER

9.30 DS. HILLE VLASMAN
COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK

5 MEI

9.30 MEVR. WIA MARINUS
COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK

9 MEI

HEMELVAARTSDAG

10.00 DS. HILLE VLASMAN | IN SIBRANDAHUS
COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 5 MEI A.S..



Vrijwilligerswerk
Het vult niet je beurs,
wel je hart

Kijk op de website van de P.G. Claercamp onder knopje: "Vacaturebank".

Geloven
doe je in de kerk?
Concerten bezoeken ook...!
De Alexanderkerk is
elke zondag
de gehele dag open.

9.00 uur kerk open
9.30 - 10.30 uur dienst
10.30 - 17.00 uur inloop.
16.00 uur - 17.00 uur
informele muziek.
Neem je instrument en/of stem mee.

WELKOM !!! 



Pastoraal

Het zit mw. Folly Feenstra- van Meekeren (Conradi Veenlandstrjitte, Damwâld) dit kalenderjaar niet mee. Al meerdere keren was i.v.m. ernstige longproblemen opname noodzakelijk. Ook nu is daar sprake van. Folly is van MCL overgegaan naar Zorgcentrum Berchhiem, afd. Jister kamer 2, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum. Haar gezondheidssituatie is kwetsbaar en haar verlangen om terug te kunnen keren naar haar eigen stekje in Damwâld lijkt steeds moeilijker te realiseren. Een bemoedigend kaartje zal haar goed doen. Wij wensen haar een trouwe, liefdevolle verzorging toe en in en door alles heen Gods dragende handen.

Jubileum

Op 29 april a.s. hopen echtpaar Coen en Djoke Hietkamp- Wijngaarden, Camstrajitte 12, 9105 KZ Rinsumageast, te gedenken en te vieren dat ze elkaar 60 jaar geleden het JA-woord toevertrouwen in het gemeentehuis te Damwoude. In de gereformeerde kerk op 'e Geast ontvingen ze de huwelijkszegen, uitgesproken door ds. Gravenstein. Hij gaf hen mee woorden uit Spreuken 31:30 die in de nieuwste vertaling klinken als: Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen. Een wonderlijke tekstkeuze die Djoke nu met een glimlach doet zeggen: 'Hjir kin ik net oantippe, mar ik ha myn bêst dien en Coen net minder!' Hun huwelijk werd verrijkt met de geboorte van 2 dochters, later voegde zich hierbij schoonzonen, kleinkinderen en achterkleinkind. In zijn werkzame leven was Coen machinebankwerker fijn metaal. Djoke zorgde voor de basis thuis. Samen hebben ze enorm genoten van vele reizen naar hun favoriete vakantieoord Zweden. We feliciteren Coen en Djoke van harte en wensen hen met hun allerliefsten een prachtige dag toe en nog vele waardevolle, zegrijke jaren.

Dagelijks brood - Manna in de woestijn



Zondag 21 april 10.00 uur in de Beijer is er weer Kliederkerk! Dit keer gaan we met elkaar de 'woestijn' en ontdekken daar via mooie werkvormen hoe God zorgt voor ons. Het wordt vast weer een boeiende, speelse ontdekkingstocht voor de kinderen van de basisschool. Samen met heit en mem, pake en beppe en ieder die het leuk vindt om mee te maken, iedereen is van harte welkom.



Mutaties

Uitgeschreven als lid van onze gemeente:

Wessel Doornbos, v/h De Kapelle 15.

Ingeschreven als meegeregistreerde: *Nicole Mulder*, Juckemawei 7, partner van Klaas Jan Reitsma.

Binnengekomen vanuit Wetsens: het gezin van *Jan Sijtsma* en *Hendrika Procee* (belijdende leden), samen met hun beide kinderen *Christina* en *Chantal* (doopleden). Ze zijn komen wonen op het adres Eijsingawei 22. Van harte welkom in onze gemeente.

Herdenking op 4 mei a.s.

De vertolking van deze bijzondere muziek past in de periode waarin we oorlogsslachtoffers herdenken. Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument aan de Eysingawei. We verzamelen dan om 19.30 uur op 'e Piip en lopen met elkaar naar het monument.

Daar wordt een toespraak gehouden, klinkt het taptoesignaal, houden we twee minuten stilte en leggen we een krans.

Komt u ook?

De 4 mei herdenking is een gezamenlijk initiatief van Dorpsbelang Rinsumageast-Sibrandahûs en de Contactgroep van de Prot. Gem. Claercamp.

Het kosterschap van de Alexanderkerk.

Na de pensionering van Durkje van Minnen - de Vries heeft Maaïke van der Meer - Sierksma het kosterschap van de Alexanderkerk overgenomen, tot volle tevredenheid van iedereen.

Maar, zaken kunnen snel veranderen. Maaïke heeft binnen haar bestaande werkkring bij Patyna een uitbreiding van het aantal werkuren aangeboden gekregen en graag maakt ze daar gebruik van. Naar aanleiding daarvan heeft ze bij het College van Kerkrentmeesters gemeld, dat ze haar baan als koster opzegt. En dat spijt ons, maar we hebben daar alle begrip voor.

Gelukkig hebben we sinds een half jaar iemand die de zorg voor de lokalen in de Beijer op zich neemt en dat is Steffany Vellema. We hebben aan haar gevraagd of zij het kosterschap van Maaïke wil overnemen en daartoe is ze graag bereid.

Als kerkenraad zijn we daar erg blij mee.

U zult daarom op een aantal zondagen in april twee dames zien bij de deur van de Alexanderkerk: Maaïke gaat Steffany inwerken en vanaf 1 mei is Maaïke niet langer koster. We zullen haar missen maar zien in Steffany in goede opvolger.

Het College van Kerkrentmeesters.

ROOSTERS 2024



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
februari	24 januari	4 februari
maart	21 februari	3 maart
april	27 maart	7 april
mei	24 april	5 mei
juni	22 mei	2 juni
juli augustus	26 juni	7 juli
september	21 augustus	1 september
oktober	25 september	6 oktober
november	23 oktober	3 november
december januari	27 november	8 december



Roosters

t/m 5 mei 2024

“LAST MINUTE” KOPIJ
kan (mits kort) nog op de zondag
tot 17.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

BEZORGEN SNEINSKRANTE

06-04-2024	Δaltje van der Velde
13-04-2024	Pietie Colmer
20-04-2024	Jantine Annema
27-04-2024	Wieger Holtrop
04-05-2024	Freerk en Lucretia de Groot

UITDELEN SNEINSKRANTE

07-04-2024	Klaas Houtstra
14-04-2024	Anne & Durkje van Dijk
21-04-2024	Dirk-Johan Annema
28-04-2024	Wiepie van der Veen
05-05-2024	Wieger Holtrop

BLOEMEN BEZORGEN

07-04-2024	Hillie Elzinga
14-04-2024	Anna Boers
21-04-2024	Jissie Boersma
28-04-2024	Uilke Reitsma
05-05-2024	Jan van der Meulen





MEDEDELINGEN

Verantwoording giften februari 2024

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	Diversen:	Totaal	Tot.gen.
4-02-24	Kerk	€ -	Diaconie	€ 294,90		€ -	€ 294,90
11-02-24	Kerk	€ 55,25	Diaconie	€ 66,60	JongProtestant	€ 52,30	€ 174,15
18-02-24	Kerk	€ 97,25	Diaconie	€ 122,95		€ -	€ 220,20
25-02-24	Kerk	€ 76,95	Diaconie	€ 71,85		€ -	€ 148,80
	Totalen:	€ 229,45		€ 556,30		€ 52,30	€ 838,05

Naast bovenstaande bedragen aan collecte-opbrengsten ontvingen we als Diaconie nog een bedrag ad. € 89,00 aan giften op onze bankrekening. Bij de Kerk ging dat in deze maand om een bedrag van € 15,00.

Alle gevers en geefsters willen we hartelijk dank zeggen voor hun bijdragen aan ons werk want zonder uw steun zijn we nergens. Bent u niet (meer) in de gelegenheid om zelf iets in de collectezak te doen maar wilt u wel geven, dan kan dat door een bedrag over te maken op één van de rekeningen, zoals ze vermeld staan op pagina 2 van Onderweg. We hopen van harte op uw steun.

Namens de Diaconie en de Kerk,
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters

De Onderweg

Us tsjerkekrantsje Onderweg rint al hiel wat jierren mei. Op 'e foarkant fan dit blêd sjogge jim: 32e jiergong. Oant no ta koe de redaksje fan dit blêd de kosten fan it drukken betelje fan de bydragen, dy't de lêzers oermakken op it bankrekkennûmer fan Onderweg. Yn it ferline waard dêrta in saneamde "acceptgirokaart" yn in nûmer dien, om sa de lêzers oan te trúnen in bydrage te jaan. En dat slagge knap.

Mar doe't dizze kaart sa'n oardel jier lyn út de roelaasje gie, waard it oars.

In oprop yn in stikje tekst wie blykber net genôch om de lêzers der op attint te meitsjen om in bydrage te beteljen. Ek de oprop yn it maarnûmer fan dit jier hat net folle opsmiten: oant no ta ha noch gjin tsien minsken wat oermakke. En soks stelt teloar!

Der kaam in needkreet fan 'e redaksje by de tsjerkeried en doe is it beslút nommen om de Onderweg tenei te beteljen fanút de tsjerkefinânsjes. It heart ommers ek by de tsjerke!

Mar yn dizze Onderweg fine jim ek in oersjoch fan de tsjerkefinânsjes oer it jier 2023. En dan kinne jim dêryn sjen, dat it rmei de sinterij net oerhâldt. Der binne tekoarten.

En dy sille allinne mar heger wurde as de lêzers fan Onderweg net bydrage yn de kosten dêrfan. Dus minsken: in oprop om de tsjerke te stypjen troch dochs in bydrage te jaan. Dat kin troch in bedrach oer te meitsjen op it bankrekkennûmer fan 'e tsjerke, **NL 71 RABO 0320 2930 68**. Wolle jim der by sette dat it foar **Onderweg** is?

Dan kin de penningmaster der ek wiis út wurde. It besteande bankrekkennûmer fan Onderweg wurdt ynkoarten opheft, dat skeelt ek wer yn de kosten.

Alfêst ús tank foar jim meiwurkjen!!

It Kolleezje fan Tsjerkerintmasters.

FINANCIËN



Het is weer maart en in die maand worden de verschillende jaarrekeningen aangeleverd door de penningmeesters en vervolgens besproken op de kerkenraadsvergadering. Daarna worden ze met de gemeenteleden gedeeld.

Dat doen we ook nu weer, door middel van plaatsing in deze Onderweg. Op de gemeente-avond in april komen deze cijfers ook ter sprake, dus is raadzaam om dit nummer van Onderweg mee te nemen, zodat u de cijfers bij de hand hebt.

Allereerst treft u aan de cijfers van de Begraafplaatsadministratie, dit is een onderdeel van de PG Claercamp. Uit deze cijfers blijkt, dat en over het jaar 2023 een licht financieel nadeel is geweest, mede omdat het aantal begrafenis (gelukkig) niet zo hoog was.

Daarna ziet u de exploitatierekening van de Diaconie. Uit deze cijfers blijkt, dat de diakenen uitgeven wat er in komt: per saldo is er € 91,00 overgebleven. Niet echt spannend, dus. Maar goed om kennis te nemen van de cijfers.

Dan de cijfers van de kerk. De bedragen, die hierop worden vermeld, zijn wat groter.

Uit de exploitatierekening over 2023 blijkt, dat we minder goed geboerd hebben dan gedacht. De begroting gaf op de laatste regel een kleine bate van bijna € 5.000,00

maar het uiteindelijke resultaat was € 370.000 negatief.

Nu is dit laatste cijfer iets vertekend. Het is gebleken dat we in de afgelopen 20 jaren te weinig hebben gereserveerd voor "groot onderhoud" aan de kerk. Over niet al te lange tijd moet het dak van de kerk onderhanden worden genomen tegen een prijs van bijna € 250.000, terwijl daarvoor amper iets is gereserveerd. Ook de binnenkant van de kerk vraagt om onderhoud. Daarom is er een bedrag van € 350.000,- vanuit het Eigen Vermogen opzij gezet voor Restauratiewerk. Blijft dan nog over dat we in 2023 een verlies hebben van ruim € 20.000,-. wat voor een deel wordt veroorzaakt door een hoger bedrag aan onderhoud en onderhoudsreserveringen. Daarnaast heeft het kerkelijk leven over 2023 meer gekost dan begroot. Maar ook dat blijkt wel uit de cijfers.



FINANCIËN

BEGRAAFPLAATS

Begraafplaats van de Prot. Gemeente Claercamp, Rinsumageast		
Exploitatierkening 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en baten		
Plaatsingsrechten	1.232	1.024
Grafrechten ed.	10.020	8.604
Begravenissen	8.980	7.515
Dividenden	733	720
Totaal baten	20.965	17.863
Uitgaven en kosten		
Kantoorkosten	811	733
Bruto lonen begraafplaats	10.616	11.697
Onderhoud begraafplaats	2.219	2.166
Bijdrage aan PGC	8.000	7.840
Administratiekosten	125	125
Bankkosten	499	462
Totaal lasten	22.270	23.023
Operationeel resultaat (A)	-1.305	-5.160
Uiteindelijk resultaat naar Alg. Reserve	-1.305	-5.160
Begraafplaats van de Prot. Gemeente Claercamp, Rinsumageast		
Balans	2023	2022
Activa		
Onroerende zaken (waarde grond)	17.957	17.957
Beleggingen (langdurig belegde gelden)	93.135	92.404
Geldmiddelen (rek.courant en spaarrek.)	6.851	3.888
Totaal	117.943	114.249
Passiva		
Algemene Reserve (eigen geld)	12.943	14.249
Voorzieningen (voor toekomstig onderhoud)	100.000	100.000
Schuld aan PGC	5.000	
Totaal	117.943	114.249

FINANCIËN DIACONIE



Exploitatier rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en baten			
Opbr. onroerende zaken (<i>huren</i>)	7.200	7.053	7.289
Opbr. rente en dividenden	709	725	646
Opbr. levend geld (<i>giften/coll.</i>)	6.950	7.278	6.445
Door te zenden collectes	7.200	8.140	10.228
Totaal baten	22.059	23.196	24.608
Uitgaven en kosten			
Kosten niet-kerkelijk eigendom (<i>woning</i>)	4.028	2.392	5.092
Verpl./bijdragen aan andere organen (<i>quotum</i>)	1.382	1.171	1.282
Kosten beheer, admin. en archief	100	827	204
Rentelasten / bankkosten	120	554	321
Diaconaal werk plaatselijk	2.775	1.619	1.218
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.800	1.000	1.400
Diaconaal werk wereldwijd	4.654	7.402	5.169
Afdracht door te zenden collecten	7.200	8.140	10.228
Totaal lasten	22.059	23.105	24.914
Operationeel resultaat (A)	0	91	-306
Incid.baten (<i>herwaardering en legaat</i>)	0	17.000	40.905
Incid. lasten		-	-
Saldo incidentele baten en lasten (B)	0	17.000	40.905
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	17.091	40.599
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	0	-17.000	-6.000
	0	-17.000	-6.000
Uiteindelijk resultaat naar Alg. Reserve	0	91	34.599
Diaconie van PG Claercamp, Rinsumageast			
Balans		2023	2022
Activa			
Onroerende zaken (<i>waarde woning</i>)		147.000	130.000
Inventarissen		2.998	2.998
Financiële vaste activa		29.673	31.123
Beleggingen (<i>langdurig belegde gelden</i>)		49.800	49.751
Geldmiddelen (<i>rek.courant en spaarrek.</i>)		92.094	90.305
Totaal		321.565	304.177
Passiva			
Algemene Reserve (<i>eigen geld</i>)		290.302	290.211
Herwaarderingsreserve		23.000	6.000
Bestemmingsreserves en -fondsen (<i>onderhoud</i>)		8.263	7.966
Totaal		321.565	304.177



Prot. Gemeente Claercamp, Rinsumageast			
Exploitatierkening 2023	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en baten			
Opbr. onroerende zaken (<i>huren en pacht</i>)	100.412	96.357	102.430
Opbr. rente en dividenden	3.800	5.023	3.933
Opbr. levend geld (<i>vrijw.bijdragen/giften/coll.</i>)	60.500	60.998	63.311
Opbr. bijdragen (<i>uit expl.begraafplaats</i>)	8.000	8.000	7.840
Door te zenden collecten	700	1.688	540
Overige opbr. (<i>jachtrecht</i>)	200	200	200
Totaal baten	173.612	172.266	178.254
Uitgaven en kosten			
Kosten kerkel.gebouwen (<i>kerk, pastorie etc.</i>)	22.650	29.831	18.894
Kosten niet-kerkelijk eigendom	12.100	12.656	9.801
Afschrijvingen (<i>op zonnepanelen</i>)	700	3.700	700
Pastoraat (<i>predikant, kerk.werker, overige</i>)	98.148	100.933	98.333
Kosten kerkdiensten en kerk.activiteiten	13.800	20.560	13.439
Verplichtingen / bijdragen (<i>quota</i>)	7.700	7.981	7.871
Salarissen / vergoedingen (<i>koster, organisten</i>)	19.850	19.595	16.382
Kosten beheer en administratie	6.560	7.056	7.005
Rentelasten / bankkosten	950	1.500	875
Afdracht door te zenden coll.	700	1.698	540
Totaal lasten	183.158	205.510	173.840
Operationeel resultaat (A)	-9.546	-33.244	4.414
Incid.baten (<i>herwaard. en baten begraafplaats</i>)	20.000	263.620	-143.042
Incid. lasten (<i>lasten begraafplaats</i>)	-18.350	-22.270	-23.373
Saldo incidentele baten en lasten (B)	1.650	241.350	-166.415
Resultaat verslagjaar (A+B)	-7.896	208.106	-162.001
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekking	12.770	35.041	264.700
Toevoeging	-	-613.620	-85.864
Saldo mutaties best.res./-fondsen	12.770	-578.579	178.836
Uiteindelijk resultaat naar Alg. Reserve	4.874	-370.473	16.835



Incidentele baten: herwaardering belegging		15.767
herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken		199.183
herwaardering kerkelijke roerende zaken		27.705
baten begraafplaats		20.965
		263.620
Bestemmingsreserves		
onttrekking erfpachtfonds		-12.771
lasten begraafplaats		-22.270
	Onttrekking	-35.041
som van incidentele baten		263.620
extra toevoeging aan Restauratiereserve		350.000
	Toevoeging	613.620

Een korte toelichting op de exploitatierekening van de kerk over 2023.
Het operationeel resultaat (A) is bijna € 24.000 minder gunstig dan begroot.

De opbrengsten zijn ca. € 1.400 lager dan begroot. Dit komt voor een deel door de leegstaande pastorie en de latere huuringang van Van Aylvawei 1.
De rente-opbrengst is iets hoger, net als de opbrengst van het levend geld.

De kosten zijn ruim € 22.000 hoger dan begroot. Het overgrote deel van de meeruitgaven komt door een extra bedrag te rekenen voor oh A'kerk en door hogere kosten kerkdiensten en activiteiten.

Na een dotatie vanuit het Erfpachtfonds ging er uiteindelijk € 20.472 als resultaat ten laste van het Eigen Vermogen.

Daarnaast is besloten om een bedrag van € 350.000 van het Eigen Vermogen af te zonderen als zgn. Restauratiefonds. Dit omdat gebleken is dat er in voorgaande jaren te weinig is gereserveerd.



Prot. Gemeente Claercamp, Rinsumageast		2023	2022
Balans			
Activa		4.497.789	4.208.729
Onroerende zaken (<i>waarde landerijen en woningen</i>)		11.013	2.800
Installaties (<i>aandeel zonnepanelen op dak Beijer</i>)		320.443	114.248
Financiële vaste activa (<i>deelneming in begraafplaats</i>)		307.796	474.926
Beleggingen (<i>langdurig belegde gelden</i>)		1.956	3.008
Debiteuren		6.019	140
Kortlopende vorderingen/overlopende activa		107.447	263.200
Geldmiddelen (<i>rek.courant en spaarrek.</i>)		5.252.463	5.067.051
Totaal			
Passiva			
Algemene Reserve (<i>eigen geld</i>)		1.755.058	2.125.530
Bestemmingsreserves (<i>zie hieronder</i>)		3.409.786	2.831.208
Voorzieningen (<i>voor toekomstig onderhoud</i>)		91.241	100.558
Crediteuren		-9.699	3.226
Kortlopende schulden / overlopende passiva		6.077	6.529
Totaal		5.252.463	5.067.051
Bestemmingsreserves bestaan uit:			
Restauratiefonds	350.000		
Orgelfonds	44.324		
Erfpachtfonds	275.575		
Reserve koersverschillen	21.192		
Herwaarderingsreserve onr.goed	2.605.752		
Reserve begraafplaats	112.943		
	3.409.786		

Verhuur volkstuintjes

Als kerkelijke gemeente hebben we grond aan de Eijsingawei, die in gebruik wordt gegeven als "volkstuintjes". Een aantal mensen vindt het leuk om daar bezig te zijn, groenten te verbouwen voor (misschien niet alleen) eigen gebruik of wie weet wel bloemen te laten groeien. Het is een leuke tijdsbesteding en dit kan allemaal weinig geld.

Op dit moment is er weer ruimte voor nieuwe gebruikers. Bent u geïnteresseerd in het gebruik en wilt u voor weinig geld een akker huren, dan kunt u contact opnemen met Fokke van Hijum, de Kapelle 12, tel. 42 12 99. Hij helpt u graag verder.
Het College van Kerkrentmeesters.

FJILDWEI PRAAT



It is heal maart elke moarntiid rekke. Yn it âlde maisfjild skean tsjinoer ús wening wurde troch ferskillende leafhawwers fanatyk socht nei it earste ljipaai fan Dantumadiel, en ek al wenje wy hjir op it fuottenein, noch krekt 100 meter binnen de gemeentegrins. It kin fansels. No't ik twa mannen dêr sjoch rinnen moast ik tinke oan in anekdoatysk ferhaal dat ik ea hearde fan omke Haije út Nijewier:

Twa mannen wiene oan it ljipaaisykjen. Nei twa oeren sykje brocht ien nei foaren: 'ik ha wol ferlet fan yn bak kofje'. Beide hiene lykwols gjin drinken meinaam. 'Binnen yn kertier sitte wy oan 'e kofje', gie der fierder. 'Hoe wolst dat ha?' wie de reaksje fan syn maat. 'Kom mar mei, der in dy pleats.' En syn hân gie rjochting in statige kop-hâls-rompbuorkerij in tal greiden fierderop. Sûnder ôf te wachtsjen rûn hy syn maat foarút. Net folle letter klinkt syn stim as hy de efterdoar iepene hat: 'Folk!' De boerinne komt fanút de keuken nei harren ta. 'Moarn frou, hawwe jo miskjen ek yn mûltsjefol drinken foar ús?' Sûnder wurden keart de boerinne har om en rint wer nei de keuken, om werom te kommen mei twa glêzen wetter. As de boerinne de fraachsteller as earste in glês oanrikke wol, reagearret dy mei: 'Nee, dûmny earst mar,' en hy wiist op syn maat. Noch foar dy wat kin sizze seit de boerinne ad rem: Dûmny..? O, mar jimme kinne ek wol yn 'e hûs yn bak kofje krije,' en resolút nimt hja de ferstuivere 'dûmny' by de earm en binnen tsien minuten sitte beide mannen yn de foarkamer oan de kofje mei sigaar!

Ik bin gjin ljipaaisykjer, mar ik bin wol frijwol daaglik bliermoedich oan it rûn skarrelje om nije kennismakingspetearen. Oaral skarrelje ik se op, lâns famyljebânnen, buorlju,... Wat dat oanbelanget bin ik as storein. Mar sa as ek it ljipaaisykjen syn eintiid hat, sa reitsje ek myn sykmoogelikheden hast op. Mar ik weagje it noch mar ris: bin ik noch net lâns west, help my graach efkes om dit troch te jaan. Dan kom ik graach dêl, en eh... in glês wetter is faaks genoch 😊

Wat was het een feest om in de 40dagentijd enkele keren met de profeet Jeremia op te lopen. En wat zitten er in die oerverhalen vaak herkenbare verbindingen met ons leven hier en nu. Ballingschap, verstoten zijn uit het land van de belofte. Weg van de plek waar je gelukkig was. Wat moet je doen als je leven ineens op zijn kop staat en niets meer is zoals het was? Als het leven dat je kende ophoudt en jij er toch nog bent? Bij het stilstaan bij 'ballingschapervaringen' die ook ons kunnen treffen kwamen de roeier en de kanovaarder in beeld.



Als onaangename dingen je overkomen in je leven kun je verder gaan met de houding van een roeier of die van een kanovaarder. Een roeier focust zich op



FJILDWEI PRAAT

wat voorbij is, de rug is naar de toekomst gericht en soms is dat ook nodig om een moeilijke ervaring eerst recht in de ogen te kijken, maar fixeer je niet te lang aan dat wat voorbij is. Voor je het weet wordt je gevangene van het verleden.



Een kanovaarder kijkt daarentegen vooruit. Heeft beter zicht op nieuwe kansen. De kanovaarder kijkt niet achterom naar wat was, maar richt zich op wat is en wat komt. De uitspraak: *ik ben mijzelf niet meer*, is in Bijbeltaal, in ballingschap verkeren. Weg van de plek waar je je veilig en vertrouwd voelde. Als alles anders is geworden moeten de bakens worden verzet. Jeremia benadrukt ook dat het volk (en wij in hun spoor) zich niet moeten vastklampen aan de slachtofferrol. Dan verlies je niet alleen contact met de omgeving, maar uiteindelijk verlies je ook jezelf. Dan ga je kopje onder in zelfbeklag en zelfmedelijden. Dan ga je heen smal, benauwd denken. Volledig gefocust op het verleden. Volledig gefocust op wat *was* en niet op dat wat *is*, hier en nu. Denk breder dan jezelf. Denk ruimer over God. Denk wijder dan de plaats waar je nu verblijft.

Jeremia gaf het volk, nog ver van huis, dan ook de indrukwekkende Godswoorden mee: *Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.* Deze krachtige belofte, klinkt nog iedere dag, dat mag ons onder alle omstandigheden moed geven voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

Om eens bij stil te staan



TAO
Benjamin Hoff
VAN POEH

Als je te veel je best doet, wil het niet. Probeer maar eens heel snel en nauwkeurig iets te grijpen terwijl je je arm gespannen houdt; en ontspan hem dan en probeer het nog eens. Probeer maar eens iets te doen met een gespannen geest. De zekerste manier om gespannen, klunzig en in de war te raken is een geest ontwikkelen die te veel zijn best doet- eentje die te veel denkt. De dieren in het woud denken niet te veel; ze *Zijn* gewoon. Maar bij een overweldigend aantal mensen kun je stellen, om maar eens een uitspraak van een oude westerse filosoof te verhaspelen: 'Ik denk, dus ik ben... in de war'. Als je de stad met het woud vergelijkt, begin je je misschien af te vragen waarom juist de mens er zo prat op gaat dat hij de superieure diersoort zou zijn.

Uit: Tao van Poeh, De Kunst van het Zijn geopenbaard door de Beer met maar een klein beetje verstand.

Groetnis fanne Fjildwei
Dûmny Hille

P.s. En nei it skriuwen fûn in jongfeint it earste ljipaaï fan Dantumadiel, ja wol, op it boulân hjir foar hûs.

MEDEDELINGEN



Temperatuur in de Alexanderkerk.

In het verleden is al eens aangegeven dat, wanneer het extreem koud zou worden, we qua lokaliteit altijd zouden kunnen uitwijken naar zaal It Ljochte Fjild in de Beijer. Gelukkig heeft dat nog niet gehoeven en is de temperatuur in de Alexanderkerk nog steeds dusdanig dat er op een goede manier van de dienst valt te genieten. (Of is dat nu mijn eigen mening?)

Gebleken is wel, dat door de temperatuur in de kerk iets te laten zakken (wat later beginnen met stoken), in combinatie met het feit, dat we geen koude winters hebben gehad, het gasverbruik in 2023 is teruggelopen tot een verbruik van bijna 2.000 m³, terwijl dit over 2022 ruim 3.800 m³ was. We hebben dus bespaard op het verbruik en dat was maar goed ook, want de gasprijs was behoorlijk hoog!

Maar mocht het voor uw gevoel niet warm genoeg zijn in de kerk, breng het ter sprake op de gemeente-avond, dan kunnen we meningen delen!

Het College van Kerkrentmeesters.

De broodactie t.b.v. het Jeugdwerk.

Op een vrijdagavond eind maart zijn de leden van de jeugdclubs samen met de leiding bij de deuren langs geweest om suiker- en vruchtenbrood te verkopen. De opbrengst van deze actie is bedoeld om het clubweekend op Ameland financieel mogelijk te maken. En dat is gelukt! Maar hoe?

Op zondag 25 maart lagen de resterende dozen in de Alexanderkerk. Verscheidene broden zijn toen meegenomen en het geld daarvoor werd via de bank overgemaakt. Maar toen waren er nog meer dan 100 over!

Op dinsdagavond kreeg de penningmeester van de kerk het laatste geld van de verkoop overhandigd: Griet Wiegersma had alle resterende broden verkocht!!!!

En daarmee kwam de bruto-opbrengst uit op ruim € 2.300,- en dat is warempel een prachtig bedrag. Alle kopers en eters, hartelijk dank, maar vooral Griet!

Piano

De Alexanderkerk heeft een -gebruikte- piano gekregen van de fam. Toth uit Aldtsjerk. Het kwam dit echtpaar ter ore dat we graag meer concerten willen organiseren met name na de herinrichting. Dit kwam bij de groep "Open Kerk" als een zeer aangename verrassing omdat ze dan meer mogelijkheden hebben om groepen binnen te halen. Het heeft inmiddels een tijdelijk plekje gekregen in "It Ljochte Fjild" in de Beijer. De fam. Toth gunt iedereen die dat wil een plekje achter de toetsen, vooral voor kinderen die kennis willen maken met de dit instrument, of die bv op pianoles zitten en willen oefenen. Hier zijn we het helemaal mee eens.

De kerk is al elke zondagmiddag beschikbaar voor muzikanten, en straks dus ook om piano te spelen. Tot die tijd kan er in overleg in de Beijer op gespeeld worden. We bedanken de fam. Toth, en dochter Valentina die haar carrière deels te danken heeft aan deze piano. Team "Open Kerk" (06-25369194)



MEDEDELINGEN

Samen eten samen delen 10 april

Ons initiatief om vaker de mogelijkheid te hebben om samen te eten komt mooi van de grond. Op 13 maart hadden we weer een fijn samenzijn waarbij de inwendige mens goed aan zijn/haar trekken kwam. Minstens zo belangrijk was de gezellige sfeer, de mooie gesprekken die we hadden aan de hand van de vraag 'wat betekent Pasen voor jou'. De groep is tot nu toe zo rond de 16 deelnemers maar daar kunnen nog best wat mensen bij. Dus ook u, ook jij bent van harte uitgenodigd om dit samenzijn eens een avond te proberen. Voor een richtbedrag van 5 euro (geen punt als het teveel is, dan geeft u wat u kunt) doet u mee op woensdagavond 10 april. De inloop is vanaf 17.00 uur, om half zes gaan we aan tafel. Rond 19.00 uur sluiten we weer af, wie dat wil kan daarna dus mooi door naar de gemeenteavond of naar huis. Wel graag even opgeven voor 8 april bij Wia Marinus (tel. 0613573991) of Sippie Leenburg.

Koffieochtend 16 april

It is alderbenaudst hoe hurd as de tiid giet. Zo zijn we alweer aangekomen bij de laatste koffieochtend van dit winterseizoen. Op 16 april krijgen we bezoek van een mienskipswurker van stichting Welzijn het Bolwerk uit Dokkum en wordt het een feest met de pubquiz die met veel plezier is voorbereid door Ynskje, Sia en Lolkje. We hebben er veel zin in en zien u graag op dinsdag 16 april!
Team koffieochtend

Jouw mening telt!



Als werkgroep 'Samen Jong' zijn we bezig met het luisteren en inventariseren van wat er binnen onze gemeente belangrijk gevonden wordt en wat er speelt. Dat is het begin van een ontdekkingstocht die geïnspireerd is door het boekje 'Samen Jong'. Het is een praktisch boek over kerk zijn met jong en oud, gebaseerd op toonaangevend onderzoek. Tot de zomervakantie proberen we zoveel mogelijk mensen een aantal vragen te laten beantwoorden die ons richting kunnen geven over de vervolgstappen die we daarna mogelijk kunnen zetten. Een kerk waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn en die voor al die generaties een thuis kan zijn, dat is wat we graag zouden bereiken. Dat is ook de mening van de kerkenraad, die dit boekje leest. Nu hebben we inmiddels al behoorlijk wat mensen gesproken in de leeftijdsgroep 50- 80 jaar. Juist de tieners, jongvolwassenen en de groep 30-50 jarigen zouden we ook graag naar hun mening vragen. Dat kan heel eenvoudig door een mail (wiamarinuszijlstra@gmail.com) of app (0613573991) te sturen naar Wia, je krijgt dan een vragenlijst die je in kan vullen en terug kunt sturen. Wil je liever even gewoon je verhaal doen dan is dat ook een optie, met een appje of telefoontje maken we een afspraak en kom ik langs of treffen we elkaar in de Beijer. Aarzel niet en geef om de toekomst van jouw kerk: jouw mening telt! Werkgroep Samen Jong: Tamme, Alie en Wia (we kunnen nog best wat meedenkers en doeners gebruiken 😊)

VAN DE KERKENRAAD



Kerkenraadsvergadering 18 maart

Gerrit opent de vergadering en gaat voor in gebed. In februari hebben we het thema: Een Veilige Kerk behandeld als bezinning om ons te verdiepen hierin. *Bewustwording van de broosheid en veiligheid. We bespreken een casus en een aantal vragen.* Dit was een zinvolle en interessante avond. Ook gaan de jeugdleiders met dit thema aan de slag. En de kerkenraad zal ook de gemeente over dit thema bijpraten. We willen graag vaker een bezinning plannen op een kerkenraadsvergadering. Op 29 januari is er een inventarisatieavond geweest, waarin we gesproken hebben om te komen tot 1 dienst met bijzonder karakter per maand. Op 12 februari is er een overleg geweest met de organisten. Nieuwe liederen zingen uit het liedboek is soms lastig, maar we willen hier wel mee doorgaan om regelmatig een nieuw lied te zingen. Er is een middag geweest over hoe het orgel werkt. Dit was heel fijn. Ook bij de kliederkerkviëring in de Alexanderkerk mochten de kinderen en volwassenen even kijken bij het orgel; Prachtig! Afsproken is dat we dit overleg 1 keer per 2 jaar zullen doen. Op 21 februari is er een bijeenkomst geweest met afgetreden ambtsdragers. Vooruit kijken, maar ook evalueren over het ambtsdrager zijn lijkt ons zinvol. Waar loop je tegen aan. Wat heb je als mooi ervaren en wat als lastig/moeilijk. Aandacht voor elkaar is belangrijk. We zullen proberen de evaluatie te doen in het jaar dat ambtsdragers afscheid nemen. Gemeente zijn doe je met elkaar. Er is naar voren gekomen om te gaan werken met een kerk app. We gaan dit verder uitzoeken. Er zijn geen aanbevelingen bij de scriba binnengekomen voor ambtsdragers. Jammer. Maar we zijn al wel aan de slag gegaan om gemeenteleden te vragen voor het ambt diaken. Het concept beleidsplan hebben we goedgekeurd. De nieuwe versie komt op de website. Zo kan een ieder dit doorlezen. Er is een piano geschonken aan de kerk. Meer hierover kan men lezen in de Onderweg. De contactgroep organiseert een aantal concerten. Dit is alvast voor het goede doel: herinrichting Alexanderkerk. Op 31 augustus is "Tsjerkepaed" ook in Rinsumageast. De Paascyclus is men volop mee bezig en op donderdag 28 maart is de Alexanderkerk het domein van de Tarrissing. Het paasfeest wordt hier gevierd i.s.m. ds. Hille. Een ieder is daar welkom. De YMCA middag voor de jeugd uit de omgeving was zeer geslaagd. De ouderenochtend met imker Auke Sikma was heel mooi. Het boekje Samen Jong. Hier gaan we verder mee aan de slag. We zijn blij met de groep mensen die de power point gaat verzorgen. Deze groep is bij elkaar geweest om e.e.a. te bespreken. De agenda en het verslag van de gemeenteavond 10 april komt in de Onderweg. Het jaarverslag van 2022/2023 komt op de website. Durkje sluit de vergadering door ons te laten zingen: de Goedheid van God. Een prachtig lied. Gerrit wenst ons welthuis.

Scriba, Dicky Houtstra de Vries



GEMEENTEAVOND

Uitnodiging

**Gemeenteavond woensdag 10 april 2024
om 19.30 uur in de Beijer**

- Opening: Welkom en opening.
- Presentatie over Moldavië door Jannie Boonstra.
- Verslag vorige gemeente avond: 19 april 2023 (Onderweg april 2024)
- Financieel verslag diaconie. (Onderweg april 2024)
- Financieel verslag kerkrentmeesters (Onderweg april 2024)
- Wat houdt ons op dit moment bezig.
- Pauze.
- Presentatie “Herinrichting Alexanderkerk” door de werkgroep.
- Sluiting: Ds. Hille of pastor Wia.

Verslag van de gemeenteavond gehouden op 19 april 2023, in de Beijer.

Opening: Voorzitter Gerrit de Vries heet ons allen welkom en gaat voor in gebed.

Een voorbede met tussenzang lied 413: 1,2 en 3.

Verslag vorige gemeenteavond 23 maart 2022: Geen bijzonderheden.

Financieel verslag diaconie: Uitleg door Harmina Burmania. Er is veel geld maar dit komt omdat het legaat van Aukje Duijf erbij inzit.

Financieel verslag CvK: Uitleg Rients van Wieren. Ook legt Rients de financieën van de begraafplaats uit.

Waar zijn wij als gemeente op dit moment mee bezig vanaf april 2022 t/m maart 2023: Gerrit leest het jaarverslag voor.

Afscheid Dikkie Mellema en Henk de Vries: Jitze bedankt Dikkie voor zijn 27 jaar en Henk voor zijn 16 jaar die zij gewerkt hebben als grafdelver en onderhoudsman begraafplaats. Jitze overhandigd de mannen een cadeau bon en voor hun vrouwen Joke en Lukkie een bos bloemen.

Rondvraag: geen

Na de pauze legt dominee Wouter van Wingerden e.e.a. uit over de bezinning van deze avond. We worden in groepjes verdeeld en bespreken per groepje een thema. Bijvoorbeeld gebed of geloof en wetenschap. Na 30 minuten komen we weer bij elkaar en leggen we per groepje uit wat ons aansprak.

Wia Marinus sluit de avond met gebed. En Gerrit wenst ons welthuis.

Het beleidsplan kunt u lezen op de website.

Het jaarverslag 2022/2023 staat ook op de website.

De kerkenraad

CONCERTEN



Zondagmiddagconcerten

In de komende maanden vinden er geregeld benefietconcerten plaats op de zondagmiddag, steeds om 15.00 uur in de Alexanderkerk. Het betreft een serie laagdrempelige concerten verzorgd door uiteenlopende muzikanten. De concerten duren ongeveer een uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, die geheel ten goede komt aan de restauratie van de Alexanderkerk.

In de maand april staan de volgende concerten in de planning:

Op zondagmiddag 7 april a.s. speelt het Goedhout-ensemble verschillende werken van Jacob van Eyck en van componisten die hem inspireerden of door hem geïnspireerd werden. Naast de diverse fluitinstrumenten van het ensemble maakt een spinet, een hoorn en een viola da gamba deel uit van het orkest.

Op zondagmiddag 14 april a.s. brengt het Kleinkoor Beijers Naudé Noord Europese muziek ten gehore. Deze jongerengroep (17-23 jaar) zingt meerstemmig liederen van o.a. Ola Gjeilo en Pärt Uusberg en wisselt het programma af met een aantal instrumentale werken op dwarsfluit, trombone, trompet, blokfluit en saxofoon.

Van harte aanbevolen!

Team "Open kerk"

Stemmenorkest: de kracht van muziek

Op vrijdagavond 26 april, aanvang 20.00 uur, vindt er bijzonder concert plaats in de Alexanderkerk.

Vrouwenkoor Voxstrot en instrumentaal ensemble Camerata Dockum brengen dan het programma 'De kracht van Muziek' ten gehore. Deze muziek is ontstaan in een vrouweninterneringskamp op Sumatra tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië in WO II. De vrouwen verkeerden in erbarmelijke omstandigheden, maar wisten kracht te putten uit muziek. Twee van hen bleken in staat om uit het hoofd de noten van grote werken uit het klassieke repertoire op papier te zetten. Zo ontstond een "stemmenorkest", want de vrouwen hadden enkel hun stem beschikbaar als instrument. Het wonder van de muziek gaf velen van hen de kracht om deze ellendige periode te doorstaan en te overleven. Na de oorlog kwam de collectie manuscripten terecht in de muziekbibliotheek van de Stanford University in Californië. Mede door het boek van Helen Colijn "De kracht van een lied" en de vele lezingen die zij in de tachtiger jaren daarover gaf is de muziek verder de wereld overgegaan.

Wij nodigen u van harte uit om op 26 april a.s. 'De kracht van Muziek' mee te beleven in de Alexanderkerk. De deuren gaan open om 19.30 uur. Bij de uitgang is er een collecte. De opbrengst komt ten goede aan het restauratiefonds van de kerk.





Zondagschool "de Rank"

Pasen en de weg ernaartoe, de 40 dagentijd. Elke zondag wordt er in de groepsapp van ouders een luisterverhaal, mooie prent en een opdracht gedeeld. Zo gaan we samen op weg naar Pasen!

Wil jij als ouder ook op de hoogte blijven van nieuws voor de kinderen in de kerk? Altijd welkom in deze app. Stuur gerust een appje naar mij.

Jeugd van 11 tot 16 jaar

Zondag 10 maart was het zover Rootz (voorheen ymca) organiseerde in ons dorps huis jongeren aan zet.

Samen met de jeugdclubs van Morra/Lioessens werd het een mooie middag. Met als thema take your chance. Er waren zo'n 40 jongeren aanwezig!

Onze dominee Hille Vlasman mocht de opening doen. Hille vertelde en liet een filmpje te laten zien over Nick. Nick heeft geen benen en armen en reist over de wereld om te ieder te laten weten pak je kans zelfs ik kan en doe dat.

Vervolgens waren er 4 workshops waar ieder naar toe kon gaan. Er was een ruimte waar een djembé instructeur zat, heerlijk samen spelen en lawaai maken. In de sportzaal werd blindvolleybal en wereld bal gespeeld. Dan was er nog korte sessie van rots en water. Hierin leer je om een rots te zijn moet het nodig zijn in je leven maar dat het ook nodig is om water te zijn om te kunnen samenwerken en mee gaan bewegen met de groep. Vond ieder ook erg leuk om mee te maken, vooral het trappen en schreeuwen op een trapkussen was interessant. In de bar ruimte lag voor ieder een canvas doek waar je door te tekenen, knippen met plaatjes uit tijdschriften en verven je dromen kon creëren. De middag werd afgesloten met een lekker patatje!

Ieder heeft de flyer van de broodactie gekregen, we hopen vrijdag 22 maart hiermee weer veel broden te verkopen.

Het seizoen zit er alweer bijna op. Het weekend van 19,20 en 21 april gaan we weer naar de Molenhof op Ameland.

De Klas van groep 8 gaan ergens anders heen met hun clubleiding.

Groet Sietske Meindertsmā

0646494762

Van de diaconie

ZONDAG 14 APRIL – Collecte Kerk in Actie - Zending Rwanda

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462.

EVEN BIJPRATEN



Persoonlijk betrokken zijn bij vraagstukken of kwesties in de maatschappij, maakt dat je anders kijkt en zorgt vaak voor meer begrip en betrokkenheid. Ik denk aan die keer (het is al lang geleden) dat ik eens naar een open dag van een asielzoekerscentrum ging. Toen ik met eigen ogen de kleine kamertjes zag waarin zes mensen een slaapplek kregen in drie stapelbedden, zonder dat daarbij rekening gehouden werd met het feit om ze familie of vreemden voor elkaar waren, maakte dat indruk. Het zal je maar gebeuren dat je dag in dag uit met wildvreemden op elkaars lip zit. Dan ben je wel gevlucht voor en bevrijd van oorlog, maar of dat nou leven is... Ik werd toen ook geraakt door het lied 'Ga in mijn schoenen staan' van de Dijk.

*Jouw hele wereld is net zo ruim als jij kan denken
Wat je wil zien, dat zie je om je heen
Dus wees voorzichtig in je oordeel over een ander
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen
Wat je zaait, wat je zaait zal je ook oogsten
En jij en ik, wij zijn in wezen allemaal één
Ga in mijn schoenen staan
Ga in mijn schoenen staan
Had je mijn schoenen aan
Wat had jij gedaan?
Ga in mijn schoenen staan*

Zo kom ik ook op het onderwerp 'regenboogbeleid' waarover de provincie in januari een besluit nam. Een regenboogbeleid houdt in dat een overheid zich actief inzet voor onder meer de veiligheid en acceptatie van de lhbtq-gemeenschap. Vorige maand gaf het Friese provinciebestuur aan geen actief beleid meer te willen voeren.

Het is niet mijn taak om op deze plek besluiten van het provinciebestuur aan de kaak te stellen maar vanuit persoonlijke betrokkenheid weet ik wel dat er nog een wereld te winnen is als het gaat over veiligheid en acceptatie van de lhbtq-gemeenschap. Iets simpels als je omkleden in een kleedkamer als je wilt sporten voor een transgender persoon is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend. Denk aan het scheldwoord 'homo' of de pesterijen die jongeren moeten ondergaan als ze niet duidelijke specifieke jongens- of meisjeskenmerken hebben. Zoals gezegd: er is een wereld te winnen. Acceptatie begint bij ieder persoonlijk, het helpt al ontzettend als je nadenkt over de vraag: hoe zou dat zijn om in die schoenen van de ander te gaan staan? Dat kost niks en zo kunnen we veiligheid en acceptatie toch dichterbij brengen.

Wia Marinus



Verjaardagen

Deze maand gaan onze felicitaties naar:

03 april	65 jaar	dhr. A. Reitsma	Hechfinne 10
04 april	73 jaar	mevr. G de Graaf- Lijzenga	Tsjerkestrjitte 22
06 april	68 jaar	mevr. D van Minnen- de Vries	Juckemawei 1
15 april	73 jaar	dhr. B. van Dijk	T.S. Siniawei 49
15 april	79 jaar	dhr. H de Vries	Tjaerdawei 24
17 april	65 jaar	mevr. T. Steegstra- Visser	T.S. Siniawei 37
17 april	66 jaar	dhr. K. Kinderman	Tjaerdawei 40
19 april	75 jaar	mevr. A. Zuidema- de Vries	Skoallestrjitte 18
22 april	79 jaar	mevr. K. de Roos- Streekstra	de Fintsjes 3
24 april	71 jaar	mevr. J. Terpstra	Rjochthusstrjitte 27
26 april	73 jaar	mevr. G. Wiegiersma	D.K. Boersmastrjitte 24
28 april	80 jaar	dhr. G. Hiemstra	Tjaerdawei 46
29 april	70 jaar	dhr. R. Marinus	Trekwei 2

Namens alle lezers wensen we u/ jullie een gezegende verjaardag.

De Klok

*Een voorwerp als de klok kun je,
in je leven niet missen.
Hij is tijdsbepalend,
zodat je je niet kan vergissen.
De seconden tikken voorbij;
wat is tijd eigenlijk?*

*Minuten verdwijnen,
ze gaan onvermijdelijk.
Uren verstrijken, dagen gaan,
weken vliegen om.*

En voor je het weet, zit je op ouderdom.

Waar zijn al die dagen van mijn jeugd gebleven?

*Vraag je je af aan het eind van je leven.
Dan kijk je weer naar die klok aan de wand,
daar had je, je hele leven iets mee,
een echte band.*

*De klok, hij regelde eigenlijk je leven,
en dat is dan ook zo,
tot aan je dood gebleven.*

Henk Steegstra.

Dit gedicht heeft in maart -april 1999 in het contactblad van de christengemeente Filadelfia uit Dokkum gestaan.

