

Dienst : om 10.00 uur in het MFC de Beijer

Voorganger : ds. H. Vlasman

Begeleiding : Soli Deo Gloria

Lector : Mw. R. Zietsma

Collecte : Werelddiaconaat en Kerk

Paasviering

Woord van welkom door ouderling van dienst/Lied 624 Christus onze Heer verrees/
Moment van inkeer/ Votum (belofte) en groet/Paasgedicht van Toon Hermans/

Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus

3. Prijs de Heer, de weg is open

Heffen wij een loflied aan

Naar de Vader naar elkaar

Want de Geest spreekt alle talen

Jezus Christus, Triomfator

En doet ons elkaar verstaan

Mijn Verlosser, Middelaar

Samen bidden, samen zoeken

Vader met geheven handen

Naar het plan van onze Heer

Breng ik U mijn dank en eer

Samen zingen en getuigen

't is Uw Geest die mij doet zeggen

Samenleven tot Zijn eer

Jezus Christus is de Heer!

2. Heel de wereld moet het weten

Dat God niet veranderd is

En zijn liefde als een lichtstraal

Doordringt in de duisternis

'T werk van God is niet te keren

Omdat Hij er over waakt

En de Geest doorbreekt de grenzen

Die door mensen zijn gemaakt

Drempel- en kyriegebed/Lied 657 **Zolang wij ademen**/Rebus/ Op zoek naar Pasen/

Kinderlied De steen is weg/Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 (NBV21)/ **Paaslied: 't Pasen en wij zingen blij** (Mel: lied 25 Joh.de Heer, Daar juicht een toon)

't Is Pasen en wij zingen blij,

het duister is voorgoed voorbij.

Want Jezus legt zijn doodskleed af

en wij staan aan een open graf.

4. Hij roept ons allen één voor één,

sluit niemand uit, vergeet er geen.

Hij is nabij in onze nood.

Gods liefde is oneindig groot.

2. Maria had een diep verdriet.

Zij zocht Hem, maar zij vond Hem niet.

Haar blijdschap werd ontzettend groot;

het graf is leeg, Hij is niet dood.

5. De veertig dagen zijn voorbij.

God heeft ons lief en wij zijn vrij.

Laat ieder weten en verstaan,

De Heer is waarlijk opgestaan.

3. Zij hoorde daar zijn eigen stem

en zij geloofde toen in Hem.

Want die zichzelf voor mensen geeft,

dat is Gods Zoon, de Heer die leeft.

Overdenking /**Staande 'Een opstandingslied' (melodie NL 968 De ware kerk des Heren)**

Sta op als mens van zegen,

verspreider van het licht,

aan wie is af te lezen

de glans van Gods gezicht.

Aan wie is uit te horen

de waarheid van zijn stem.

Sta op als mens van zegen,

geroepene door Hem.

Sta op als mens van liefde,

die omziet naar het hart.

Als schuilplaats tijdens stormen,

bij dat wat ons benard.

Als anker in de branding

met vaste grond in Hem.

Sta op als mens van liefde,

geroepen door Gods stem.

Dankzegging en voorbeden, moment van stilte, **Lied 371 Onze Vader in de hemel**

Collecte/ **Lied 641 Jezus leeft en ik met Hem** /Zegen, be-amen met liet **634 Jo komt de gloarje**

Jo komt de glorie, Kristus ivich ta,
Jo dy't de fiktoarje no behelle ha!
Doe't de ingel delkaam, strieljend en mei krêft,
Waard de slútstien wiensnam fan 't oerwûne grêf,
Jo komt de glorie, Kristus ivich ta,
Jo dy't de fiktoarje no behelle ha!

2. Sjoch Him ferskinen, Jezus jimme Hear,
ivich binn' jim sines, twivelje net mear.
Om wat jim ûntfongen, folk fan syn ferbûn,
wol no optein sjonge: Kristus hat oerwûn!
Jo komt de gloarje, Kristus ivich ta,
Jo dy't de fiktoarje no behelle ha!

3. Soe ik noch freezje? Hy oerwûn de dea,
ik fyn frede yn Jezus, 'k jou Him alle ear.
Hy is myn fiktoarje, stype yn myn ferlet,
myn bestean en gloarje, nee, ik freeze net!
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
Jo dy't de fiktoarje no behelle ha!

Bloemengroet

Mw. H. Boersma-Hoekstra
Aylvawei 37

Bezorger

Mw. J. v/d Meer

Uit de gemeente

Mw. Folly Feenstra- van Meekeren (Conradi Veenlandstrjitte, Damwâld) is van MCL overgegaan naar Zorgcentrum Berchhiem, afd. Jister kamer 2, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum.

In de Paasdienst willen wij met eerbied gedenken het leven van Johannes Wiersma. Johannes werd geboren op 13 februari 1949 te Oosternijkerk. Afgelopen woensdag, 27 maart overleed hij in Talmahûs in Feanwâlden waar hij enige jaren heeft gewoond. Zijn vrouw Maaïke woont aan de Klaarkampsterwei 4 in Rinsumageast.

Johannes is 75 jaar geworden.

De uitvaartdienst wordt aanstaande woensdag gehouden om 14.00 uur in de Alexanderkerk, condoleren kan vanaf 13.30 uur.

Tevens gedenken wij met eerbied het leven van Sietske de Vries- de Jong.

Sietske werd geboren op 29 juli 1941 te Burdaard.

Afgelopen donderdag overleed zij in de Waadwente te Dokkum alwaar zij al reeds enige tijd werd verpleegd.

Sietske is 82 jaar geworden.

Komende donderdag is er gelegenheid om de kinderen te condoleren van 13.00 tot 13.30 uur in de Alexandertsjerke, aansluitend is de afscheidsdienst.

Wij wensen allen die verdriet hebben om het heengaan van Johannes Wiersma en Sietske de Vries-de Jong Gods troostende nabijheid en de warmte en steun van medemensen.

Uitnodiging:

Gemeenteavond op woensdag 10 april om 19.30 uur in MFC de Beijer.

De agenda en het verslag staan in de Onderweg van april 2024.

Neem de Onderweg mee naar de gemeenteavond alstublieft.

De kerkenraad

Dienst volgende week

zondag 7 april

om **9.30** uur

in de Alexanderkerk

Voorganger is

Mw. G. van der Galiën

De collecte is dan voor

Diaconie en Kerk