



**Dienst** : om 9.30 in de Alexanderkerk  
**Organist** : J. Boersma  
**Collecte** : Werelddiaconaat (z.o.z.) en Kerk

**Voorganger** : Ds. J. Dijkstra  
**Lector** : Mw. M. v/d Meulen

## Liturgie

**Zingen voor de dienst Lied 218:1,2,3,4,5 Dank u voor deze nieuwe morgen**

**Begroeting door kerkenraad**

Aansteken van de Paaskaars

**Intochtslied: Lied 221:1,2,3**

Moment voor persoonlijk gebed

**Bemoediging en groet**

Hoe goed is het een plek te hebben Waar je zomaar naartoe kunt gaan. Waar je kunt zingen. Waar je kunt huilen. Lachen en bidden Een plek waar je bij God jezelf kunt zijn. Woorden die stillen, klanken die helen Een kaars, een licht, een plek waar je samen kunt zijn. In de naam van de Eeuwige zijn wij bijeen, Die met ons is, met ieder van ons en met ons allen samen. Daarom spreken we uit:

**V..** Onze hulp is in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde heeft gemaakt

**A. die trouw blijft voor altijd  
en niet loslaat het werk van zijn handen**

**V.** Zijn barmhartigheid en vrede zij met u

**A. en met u Amen**

**Zingen: Lied 171 (evangelische liedbundel) zie ook Lied 598**

Als alles duister is,  
ontsteek dan het lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

(3x)

**Gebed om ontferming**

(afgewisseld met: Kyrie, kyrie kyrie -eleison Lied 367d)

**Glorialied: Lied 362:1,3**

**Woord om mee te nemen voor onderweg:**

Mijn zoon, dochter, vergeet mijn lessen niet  
houd in je hart mijn richtlijnen vast;  
Mogen liefde en trouw je niet verlaten;  
bind ze om je hals en schrijf ze in je hart

**Zingen lied 984:3,4**

**Dienst van het Woord**

**Gebed bij de opening van de Schrift  
(orgelspel melodie Lied 314)**

**Lezing Lukas 10:25 t/m 37**

**Zingen Lied 320:1,2,3,4,5**

**Preek**

**kort orgelspel**

**Zingen Lied 973:1,2,3,4**

**Dankgebed – voorbede – Onze Vader**

**aandacht voor de collecte**

**Zingen: Lied Psalm 150**

**Zegen (gezongen Amen)**

**Bloemengroet**

Mw. A. Visser-Bosma  
Camstrastrjitte 3

**Bezorgers**

Mw. C. Braaksma

## Agenda

20-11-2023	15.00	MFC/Tjaerdastate	bijeenkomst	Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde
20-11-2023	19.45	MFC/ It Ljochte Fjild	vergadering	Grote Kerkenraad
23-11-2023	19.45	MFC/ It Ljochte Fjild	bijeenkomst	Bezoekers

## Gedachtenisviering

Volgende week zondag, 26 november is het Eeuwigheidszondag. Tijdens de viering zullen we de gemeenteleden die ons dit jaar ontvielen gedenken. Er zal tijdens de viering gelegenheid zijn om voor wie dat wil ook zelf een kaars te ontsteken. Voor overledenen uit onze eigen omgeving. Mensen van dichtbij en veraf. Mensen van toen en nu. Namen van hen die wij ons herinneren, en die wij missen. Mensen onder ons die het momenteel zwaar hebben en die we meer licht in hun bestaan gunnen.

## Jonge gezinnen ATTENTIE

Op 3 december is er in de Alexanderkerk zondagsschool. Ook zal in deze dienst het Heilige Avondmaal worden gevierd. De kinderen mogen direct aan het begin van de dienst al naar hun eigen bijeenkomst in de consistorie en krijgen daar een verwerkingsvorm die hen vertrouwd doet raken met de betekenis van het avondmaal. Na de overdenking zijn ze dan ook aanwezig om mee te doen met het avondmaal, en als ze willen kunnen ze zelfs meehelpen. Heel graag zien we jullie komst tegemoet. ds. Hille

Collecte Kerk in Actie/Werelddiaconaat

### Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de Diaconie PG Claercamp:

**IBAN: NL86RABO038.83.39.462.**

Meer lezen: [kerkinactie.nl/jongerenlibanon](http://kerkinactie.nl/jongerenlibanon)

Gedachtedienst  
volgende week  
**zondag 26 november**  
om 9.30 uur  
in de Alexanderkerk  
voorgangers zijn  
Pastor W. Marinus en  
Ds. H. Vlasman  
de collecte is dan voor  
Diaconie en kerk