

Taizéviering

Alexanderkerk Rinsumageast

Zondag 19 maart 2023

9.30 uur.

Thema: "Verheug je"



Welkom en aansteken paaskaars.

Oproep tot viering van de eredienst (staande):

Voorganger: Vrede voor iedereen die gekomen is met verdriet

Allen: Vrede voor iedereen die gekomen is met vreugde

Voorganger: Vrede voor iedereen die gekomen is om te bidden

Allen: Vrede voor iedereen die gekomen is om te zingen

Voorganger: Vrede van de Schepper, vrede van de Zoon

Allen: Vrede van de Geest, de Drie-enige.

We zingen uit het liedboek 117d: Laudate omnes gentes

2 x Latijn 2x Nederlands

Lau - da - te om - nes gen - tes, lau - da - te Do - mi - num. Lau -

Musical notation for the first system of the hymn. It consists of a treble and bass staff in 3/4 time, with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The lyrics are written below the notes.

Laudate omnes gentes,
laudate dominum
Laudate omnes gentes,
laudate dominum.

da - te om - nes gen - tes, lau - da - te Do - mi - num. (Lau)

Musical notation for the second system of the hymn. It consists of a treble and bass staff in 3/4 time, with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The lyrics are written below the notes.

Verblijdt u alle volken,
Verblijdt u in de Heer
Verblijdt u in de volken,
En looft God altijd weer.

Lofgebed

We zingen (5x) uit het liedboek nr. 68f: Veni Sanctu Spiritus

Openingsgebed

Lezen psalm 23

Overdenking

We zingen 4x

"Jezus U bent het
licht in ons leven"



Je - zus, U bent het licht in ons le - ven;
laat nim - mer toe, dat mijn dui - ster tot mij spreekt.
Je - zus U bent het licht in ons le - ven,
o - pen mij voor uw lief - de, o Heer.

Lezen Filippenzen

4: 4 t/m 7

Overdenking

Moment van stilte met zachte muziek.

We steken een kaarsje aan en zingen uit het liedboek: nr. 139d:

"Heel het duister is vol luister" We herhalen dit lied tot alle kaarsjes branden.

Dankgebeden en Voorbeden.

We zingen het slotlied uit het liedboek nr. 103e:

Bless the Lord my soul, and Bless God's holy name.

Bless the Lord my soul, who leads me into life.

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam

Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.

Loovje God, myn siel en seinigje syn namme

Loovje God, myn siel, dy't my it libben jout.

Na de dienst is er collecte, koffie en thee.



