

Bemoediging en drempelgebed

(v.) Heer, open mijn lippen.

**(a.) Mijn mond zal zingen van uw eer.**

(v.) God, kom mij te hulp.

**(a.) Heer, haast U mij te helpen.**

Korte stilte voor gebed

Aansteken van de kaars

Zingen: lied van de week:

15 maart lied 62: 1,2,4 en 6

22 maart lied 63: 1,2,3 en 4

29 maart lied 22: 1,2,3 en 4

Psalmgebed: door de voorganger te kiezen psalm

Lied 561:1,2 en 3

**O Liefde die verborgen zijt**



O Lief - de die ver - bor - gen zijt  
in die - pe stil - ten eeu - wig - heid,  
er - barm U o - ver ons be - staan,  
het wordt ver - ra - den en ver - daan.

Hoe acht'loos in ons midden wordt  
het kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht  
het kruis des Heren opgericht.

De minsten van de mensen zijn  
daar uitgestrekt in angst en pijn.  
Tot aan het eind der wereld lijdt  
Christus in hun verlatenheid.

Schriftlezing.

15 maart	Ezechiël 37: 1-14	(v)
22 maart	Jesaja 53: 1-12	(v.)
29 maart	Romeinen 14: 1-18	(v)

- Moment van stilte

*Lofzang van Maria.:* Lied 157a: 1,2 en 3

Gebeden (v.) God, hoor ons gebed.

**(a.) Laat ons hulpgeroep tot U komen. Wend U niet van ons af.**

- Voorbeden; korte gebedsintenties, telkens afgesloten met een moment stilte en daarna met:

(v.) zo bidden wij tezamen..

**(a.) Heer, ontferm U, Christus, ontferm U.**

(dus: Wij bidden voor ..... en daarna moment stilte etc.)

- Stil gebed

- Avondgebed: tekst van lied 852

Lied 256: "Blijf met uw genade bij ons"

Blijf met uw ge - na-de bij ons, Heer, on-ze God. O,

blijf met uw ge - na-de bij ons, licht in het duister.

Zegenbede

(v.) De Heer schenke ons zijn zegen,

Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

**(a.) Amen.**

(Wilt u deze liturgie in de kerk laten liggen tot de laatste keer?)

(Gebedsintenties kunt u ook van te voren doorgeven aan de voorganger.)