

WINTERTOERUSTING VOOR JANUARI T/M MAART 2023

Open kring over Hoopvol leven

Op 2 februari hoop ik een Open Kring te starten, een kring waar iedereen welkom is. De deur is open voor iedereen die graag eens wil kennismaken met het christelijk geloof, maar daar tot op heden nooit aan toe kwam. Voor iedereen die behoefte heeft aan een "opfriscursus" om nieuwe inspiratie en geloofsmoed op te doen en voor iedereen die verlangt naar verdieping en verbreding van het geloof. Dat zijn op het oog nogal verschillende redenen om aan deze kring mee te doen, maar kan dat allemaal tegelijk met dezelfde groep? Zeker, zo is mijn ervaring. Als leidraad zullen we een boekje voor gespreksgroepen gebruiken dat is geschreven door Gert-Jan Roest. Een theoloog met veel praktijkervaring als het gaat om geloofsgesprekken met diverse groepen mensen. Hij schrijft vanuit zijn ervaring als voorganger en pionier in Amsterdam en weet op een eenvoudige, toegankelijke en tegelijk diepzinnige manier de boodschap van het geloof te verbinden aan het leven van vandaag. Christelijk leven typeert hij in dit boek als: Hoopvol leven. Op de achterflap heeft hij het doel van dit boekje kort weergegeven:

In Hoopvol Leven ontdek je waartoe Jezus mensen inspireert in onze chaotische wereld: een leven van vertrouwen, een leven waarin je je toelegt op liefde ondanks het feit dat je steeds weer faalt, een leven waarin je steeds weer verrast wordt door vernieuwing die je hoop geeft en waardoor je hoop gaat verspreiden.

Met deze kring hopen we samen deze ontdekkingsreis te maken naar dat leven waartoe Jezus ons inspireert. Gaat u, ga jij mee op reis?

Aanmelden kan via mail ds.woutervanwingerden@gmail.com of telefonisch via 06-081083129. De eerste avond is op donderdag 2 februari in MFC De Beijer in It Ijochte fjild vanaf 19:45. Tijdens deze avond zullen we ook overleggen over locatie en aanvangstijd voor de avonden daarna. Voorlopig heb ik die gepland voor 23 februari en 23 maart.

Sneinspetear

Voor iedereen die op zoek is naar verdieping en inspiratie en daarbij graag in gesprek gaat en/of luisterend aanwezig wil zijn, is er nu Sneinspetear.

Op zondagochtend ontmoeten we elkaar in de Beijer. Er is een inleiding met een mooie (bijbel)tekst als vertrekpunt, daarna gaan we (afhankelijk van het aantal deelnemers) in groepjes uiteen om verder te praten met elkaar. We beginnen om tien uur met koffie en thee, het programma duurt een uur ongeveer. Na de afsluiting kan er nog nagepraat worden met een tweede bakje koffie of thee.

De data zijn zondag 29 januari (let op: deze keer beginnen we om half 10 i.v.m. de avondmaalsdienst die om 11 uur begint) en zondag 2 april.

Kliederkerk; ben jij erbij?

Wat is kliederkerk? De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Kliederkerk duurt ongeveer anderhalf uur en

bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken (een bijbelverhaal, spelen, knutselen), samen vieren en samen wat lekkers eten en drinken.

Voor wie is kliederkerk? Voor iedereen (0-88 jaar) die samen met eigen-, buurt- of kleinkinderen aan de slag wil gaan rondom een bijbelverhaal. De inhoud is speciaal gericht op kinderen van de basisschool maar ook jongere en oudere kinderen zijn van harte welkom samen met een of meerdere volwassenen.

Waar moet je zijn? In de Beijer, het duurt van 10 tot half 12 ongeveer.

Wanneer? Zondag 12 februari a.s.

In de week vooraf krijgen de kinderen via school een flyer mee naar huis, maar het is handig om deze datum vast op de kalender te zetten!

Koffie ochtend voor ouderen

Al een aantal jaren organiseren we als kerk voor de ouderen en alleenstaanden een aantal ochtenden in de Beijer. De wintermaanden kunnen lang zijn en stil, zeker wanneer je ouder bent of alleen. We gaan minder naar buiten en de jongere generatie is druk met werken en zorgen. Wat is er dan leuker dan samen komen om koffie/thee te drinken, een thema te behandelen of een activiteit te doen en aansluitend samen warm te eten? De voorbereidingsgroep heeft alweer een mooi programma bedacht. De data in 2023 zijn 10 januari, 14 februari en 14 maart in de Beijer, van 10 tot 13 uur. We kijken uit naar het weerzien maar ook nieuwe mensen zijn van harte welkom! De kosten bedragen 5 euro per keer.

Groothuisbezoek rond het jaarthema "Aan tafel".

Bij een groothuisbezoek gaat het veelal om een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer acht gemeenteleden. We kijken of het mogelijk is om bij mensen aan huis te komen, of om in een zaal in de Beijer samen te komen. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en een verdiepend gesprek over geloof en leven hebben.

Bij Jezus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Jezus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

Groothuisbezoek wordt gehouden op 19 januari, 24 januari, 14 februari en 16 februari.

Wie zich opgeeft voor deze gespreksbijeenkomst kan aangeven welke avond het beste past. Wilt u uw huis openstellen als gastheer/gastvrouw? Dat zou fijn zijn en ook dat kunt u aangeven bij opgave. De maximale groepsgrote is 8 personen. Wia Marinus is gespreksleider op deze avonden.

Opgavestrookje

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Geeft zich op voor:

Opgavestrookjes kunt u inleveren bij Wiepie Kooistra, Van Burmanistrjitte 8.

Mailen/appen mag ook: g.kooistra01@knid.nl of kerkelijkwerker@claecamp.com
(0613573991)