



Jaargang 22, nr. 9

zondag 22 januari 2023

**Dienst** : Om 9.30 uur in de **Alexanderkerk**  
**Voorganger** : Pastor W. Marinus  
**Organist** : Dhr. J. v/d Woude  
**Lector** : Mw. H. Lap  
**Collecte** : 1<sup>e</sup> Diaconie 2<sup>e</sup> Kerk 3<sup>e</sup> Missionair Werk

### Welkom en mededelingen

**Aanvangslied:** lied 280 de vreugde voert ons naar dit huis vers 1,4 en 5

**Votum en groet**

**Klein gloria**

**Aansteken van de doopkaarsen**, ondertussen klinkt het lied 'Meer dan een wonder'- Sela

**Gebed**

**Zingen:** Lied 886 1e couplet Nederlands 2e couplet Engels

**Lezing:** psalm 139 vers 1-6

**Samenzang:** 10.000 redenen, meegezongen met youtube:

[https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI&ab\\_channel=Petrusinhetland](https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI&ab_channel=Petrusinhetland)

De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
Mijn adem stekt en mijn einde komt,  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein 2x

**Lezing:** Matteüs 4 vers 12-22

**Zingen:** lied 531 Jezus die langs het water liep vers 1,2,3

**Overdenking**

**Zingen:** Laat de kind'ren tot mij komen (Evang. Liedbundel 278)

Laat de kind'ren tot Mij komen,  
alle, alle kind'ren.

Laat de kinderen tot Mij komen,  
niemand mag ze hind'ren.

Want de poorten van Mijn rijk  
staan voor kind'ren open,  
laat ze allen groot en klein  
bij Mij binnen lopen.

Laat de mensen tot Mij komen  
over alle wegen.

Laat de mensen tot mij komen  
houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van Mijn rijk

### 22 januari:

#### **Bij de diaconie collecte, collecte missionair werk**

Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoeren. Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffientje voor mensen die een praatje willen maken. Allemaal laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar

**Diaconie PG Claercamp**  
**IBAN:NL86RABO038.83.39.462**

#### **Volgende week Zondag 29 januari** **H.A. Leger des Heils**

Collecte voor het Leger der Heils, de internationale beweging die behoort tot de universele christelijke kerk. Hun boodschap is gebaseerd op de Bijbel. De Dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Ze geloven in kansen, in tweede kansen, in derde kansen en alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe, niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar

**Diaconie PG Claercamp**  
**IBAN:NL86RABO038.83.39.462.**

### **Bloemengroet**

Mw. F. Feenstra-van Meekeren  
Conradi Veenstrastr. 3

Harm en Lolkje Wiegersma

gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk  
bij Mij binnen lopen.

**We noemen blij de namen van degenen die in het afgelopen jaar in het midden van de gemeente het teken van de doop ontvingen:**

**Niels Gerben zoon van Anne Epema en Sietske Posthumus**  
**Sietse zoon van Jacob Durk Bergema en Anneke Reitsma**  
**Nynthe Janna dochter van Tjeerd de Vries en Louwineke Jongeling**  
**Durk Pieter zoon van Wietze Hijma en Gerda Bron**  
**Jente Jitske dochter van Wietze Hijma en Gerda Bron**  
**Jildert Willem zoon van Klaas Jan Reitsma en Nicole Mulder**

**De ouderling van dienst reikt de naamsteentjes aan de ouders uit**

**Gedicht** door Louwineke

**We luisteren naar** Een toekomst vol van hoop [https://www.youtube.com/watch?v=NOVfHxw9tA&ab\\_channel=NederlandZingt%28EO%29](https://www.youtube.com/watch?v=NOVfHxw9tA&ab_channel=NederlandZingt%28EO%29)

we zingen mee met het refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders, U alleen  
Leidt ons door dit leven heen

**Gebeden:** dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader

**Slotlied** lied 423 vers 1,2 en 3

**Zegenbede**

Zondag 22 januari hopen  
Dhr. en Mw. **A.J. Raap – D. Posthumus**  
hun **60** jarig trouwjubileum te vieren.  
Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd.  
Van Aylvawei 20, 9105 KT R.geast

## Agenda

26-01-2023 20.00 MFC/ It Ljochte Fjild bijeenkomst "Mei elkoar"

Volgende week zondag, 29 januari zal het avondmaal gevierd worden in de dienst die om 11 uur begint in de Alexanderkerk. Op diezelfde ochtend wordt óók Sneinspetear gehouden in de bar van de Beijer. In verband met het avondmaal beginnen we deze ochtend vroeger dan anders, de inloop met koffie en thee is om kwart over 9, we beginnen om half 10. Er is een korte inleiding door Wia Marinus met als thema: 'Waar ligt de grens?'. Daarna gaan we in groepjes uiteen om met elkaar in gesprek te gaan. Na ongeveer een uur is er een afsluiting en wie dat wil kan naar de Alexanderkerk gaan. Ook is het mogelijk te blijven om onder het genot van nog een bakje koffie of thee informeel verder te praten met wie aanwezig is. Van harte welkom!

## Dienst volgende week

**zondag 29 januari**

Fryske tsjinst,

Lieteboek meinimme.

**Nachtmiel.**

Om 11.00 uur

in de Alexanderkerk

Voorganger is

Ds. A. Elverdink

De collecte is voor

Diaconaal doel