

Dienst : Om 9.30 uur in de **Alexanderkerk**
Voorganger : Mw. W. Marinus
Organist : Dhr. P. vd Lugt
Lector : Mw. L. de Vries
Collecte : 1^e Diaconie 2^e Kerk

Bloemengroet Mw. G. Westra-Lyclama-N. Van Aylvawei 19	Bezorger Mw. J. Boersma
--	-----------------------------------

Welkom op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst gedenken we de mensen die ons het afgelopen jaar zijn overleden. We hopen dat we troost en steun mogen vinden bij God en bij elkaar.

Liturgie

Welkom

Stilte

Intochtslied 139 vers 1,2,9

Votum en groet

Klein gloria

Gebed

Gedicht

Inleiding op het ritueel van gedenken

De kaars wordt aangestoken na het noemen van de naam van degene die wij missen

Luisterlied: De mensen die we missen- Sela

De aanwezigen mogen naar voren komen om zelf een kaarsje aan te steken

Gebed

Lied 823 vers 1,2 en 5

Lezing: Openbaring 3 vers 7b-13 uit de Bijbel in gewone taal

Lied van Jaap Zijlstra op de melodie : Wie maar de goede God laat zorgen

(Gezang 429, Liedboek voor de kerken)

Overdenking

Luisterlied: In part fan dy- Gerbrich van Dekken en Marcel Smit

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor de collecte

Lied 416 vers 1 t/m 4

Zegenbede afgesloten met het gezongen 'Amen'

Dit is mijn troost, ik ben geborgen
in God die mijn ontfermer is,
hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,
mijn moeiten kent hij, mijn gemis.
Het is zijn wonderlijke trouw
waar ik met heel mijn hart op bouw.

God heeft tot vreugde ons geschapen
en niet tot vrees en treurigheid,
hij gaat een nieuwe wereld maken,
dan is de rampspoed uit de tijd.
Wie liefdevol de Heer verwacht,
schenkt hij een lofzang in de nacht.

Gods weg is hoger dan mijn wegen,
ik leg mijn kleine mensenhand,
omdat ik hunker naar zijn zegen,
in zijn getrouwe vaderhand –
mijn Vader, hij verlaat mij niet,
hij is mijn licht, hij is mijn lied.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de Beijer gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken

Sneinspetear

Op 27 november houden we parallel aan de ochtenddienst ook Sneinspetear. Twee jaar geleden hadden we al zullen starten met deze nieuwe vorm van kerk zijn maar door corona liep dat dus behoorlijk vertraging op. Sneinspetear is voor iedereen die op zoek is naar verdieping en inspiratie en daarbij graag in gesprek gaat en/of luisterend aanwezig wil zijn. We ontmoeten elkaar in de bar van de Beijer. Er is een inleiding met een mooie (bijbel)tekst als vertrekpunt, daarna gaan we (afhankelijk van het aantal deelnemers) in groepjes uiteen om verder te praten met elkaar. De inleiding wordt verzorgd door Wia Marinus. We beginnen om tien uur met koffie en thee, het programma duurt een uur ongeveer. Na de afsluiting kan er nog nagepraat worden met een tweede bakje troost.

Ben je er ook bij op 27 november? Leeftijd speelt geen rol; wie geïnteresseerd is in een andere vorm van ontmoeting is van harte welkom. Het thema voor de eerste bijeenkomst is 'Ken je mij?'. Opgave is niet nodig.

Heel graag tot ziens!

Symbolisch bloemschikken

Vandaag op deze gedachtenisavond is er een schikking gemaakt op een hoge ronde boomschijf.

Aan de schijf is een tak met nieuwe knoppen verwerkt.

Elke nieuwe knop is een verwijzing naar een belofte van groei, bloei en vrucht-dragen, ofwel voleinding en nieuw begin.

De schikking bestaat uit de kleuren wit, symbool voor het feest van de uitverkorenen, en groen, symbool voor nieuw leven.

De klimoprانken zijn het teken van trouw en onsterfelijkheid.

De vaasjes met de witte rozen zijn het symbool van de geliefden die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan.

De grote witte Paaskaars, waaraan de kaarsen uit deze dienst aangestoken zullen worden, herinnert aan Hem, die leeft in het Licht van de Eeuwige.

Vacaturebank

Op ieder adres van ons ledenbestand is weer een jaarboekje bezorgd.

Hierin vindt u opgenomen de meest actuele gegevens van onze kerkelijke gemeente, zodat u één en ander kunt raadplegen, wanneer u dit nodig hebt.

Bij het jaarboekje ingesloten zat een opgave-vel voor de **vacaturebank**.

Geen enkele vereniging / kerk / instelling kan tegenwoordig meer zonder vrijwilligers. Ook wij als Protestantse Gemeente Claercamp kunnen dat niet.

En zo nu en dan is het nodig om de lijst met namen van vrijwilligers eens te verversen: mensen vertrekken, mensen worden ouder, noem het maar op.

Daarom wordt er opnieuw een beroep op iedereen gedaan om de lijst te bekijken en aan te geven wat er eventueel door u / door jou gedaan kan worden.

U / jij kunt één hokje aankruisen, maar dat mogen er natuurlijk ook meer zijn.

En na het invullen de lijst graag inleveren bij één van de kerkenraadsleden, zij zorgen er dan wel voor dat de lijsten op de goede plek komen.

Mogen we rekenen op uw / jullie medewerking?

Graag zien we ingevulde lijsten terug vóór 1 december a.s.

*Als een knop
aan een tak van een boom
-geworteld in de bron van
leven-
als een beeld van nieuwe
hoop,
als een ster in de nacht,
gedenken we jou,
allen,
die we uit het oog,
maar niet uit het hart
verloren hebben.*

*We zien uit
naar het Licht
dat ons verbindt
in dood en leven.*

Afgelopen woensdagavond 16 november hebben we een extra gemeenteavond gehouden i.v.m. het samenstellen van een profielschets voor een nieuwe predikant. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die in deze beroepingscommissie willen. U kunt zich opgeven tot 1 december bij Dicky Houtstra de Vries.

Agenda:

21-11-2022	19.45	MFC/ It Ljochte Fjild	vergadering	Grote Kerkenraad
21-11-2022	15.00	MFC/Tjaerdastate	bijeenkomst	Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde
22-11-2022	19.30	MFC/Tjaerdastate	vergadering	Stuurgroep
24-11-2022	20.00	MFC/Tjaerdastate	bijeenkomst	Vrouwenclub D'r tusken ien.

Collecte Pastoraat Collecteafkondiging



De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begripdend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de training 'Leiding bij uitvaarten'. Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Je gaat herkennen welke vragen van belang zijn zodat je én de overledene én de nabestaanden recht doet bij de begeleiding in de dagen na het sterven en tijdens de dienst.

Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Van harte aanbevolen.

Geloven
doe je in de kerk?

Ontmoeten ook!

De Alexanderkerk is
elke zondag
de gehele dag open.

9.00 uur kerk open
9.30 - 10.30 uur dienst
10.30 - 17.00 uur inloop.
16.00 uur - 17.00 uurtje
informele muziek.

Neem je instrument en/of stem mee.

WELKOM !!!



**Dienst volgende week
zondag 27 november**
Om 9.30 uur
in de Alexanderkerk
Voorganger is
Ds. J. Dijkstra uit Feanwâlden
De collecte is voor
WereldDiaconaat en Kerk