



## Diepte

*Voor de diepte  
van verdriet  
bestaan geen woorden  
Daarom houd ik  
met stilte en met schroom  
mijn armen voor jou open.  
(Kris Gelaude)*

De diepte van het verdriet dat je doormaakt als je iemand moet missen van wie je houdt is voor een ander niet te peilen. Die ervaring hebben we waarschijnlijk allemaal wel eens gehad. Dat je in je omgeving iemand had die een vreselijk verlies overkwam en dat je je machteloos voelde: je wilde wel iets doen maar wist niet wat. En eigenlijk kun je simpelweg ook maar erg weinig doen wat helpt, het enige wat een beetje verlichting kan brengen is 'er zijn'. Wat is het immers gauw gebeurd dat je een opmerking maakte met de allerbeste bedoelingen die toch net verkeerd uitpakte. Als je zelf degene bent geweest die met verlies te maken kreeg zul je dat kunnen beamen; hoe de ander met de beste wil van de wereld niet bij je verdriet kan. Ten diepste ben jij degene die de pijn, de eenzaamheid, de wanhoop alleen moet dragen.

Op woensdag 2 november is er weer lichtjesavond en op zondag 20 november is het gedachtenisavond: twee momenten waarop we vorm geven aan het herdenken van hen die ons ontvielen. Ook al is het verdriet en de rouw voor wie er mee te maken krijgt iets waar je je elke dag toe moet verhouden, toch is het ook goed om als gemeenschap op vaste momenten stil te staan bij verlies en rouw. Momenten waarop iemands naam genoemd wordt, momenten waarop we voor elkaar bevestigen dat de liefde die je voelt voor iemand die je verloren niet voorbij is.

Woorden geven aan verdriet is heel erg moeilijk omdat woorden zo verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Toch is het belangrijk om gevoelens te uiten en het kan soms ook zomaar zo zijn dat er over en weer herkenning is van gevoelens en dat maakt dan weer een beetje minder eenzaam. God laat zich vinden in de stilte. Ook als je Hem niet voelt of ziet mag je vasthouden aan de belofte dat Hij er is. En dat Hij vroeg of laat in een uitweg zal voorzien, zodat je verder kan. Laten wij in Zijn naam onze armen open houden voor elkaar.

# ADRESSEN



## PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

### PREDIKANT

VACANT, A: \_ T: \_

M: [predikant@claercamp.com](mailto:predikant@claercamp.com)

### PASTOR/KERKELIJK WERKER

Wia Marinus-Zijlstra A: Garyp T: 0613573991

M: [kerkelijkwerker@claercamp.com](mailto:kerkelijkwerker@claercamp.com)

### KERKGEBOUW

Alexanderkerk, A: Juckemawei 3, Kosterij T: 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

M: [reserveringen@mfc-debeijer.nl](mailto:reserveringen@mfc-debeijer.nl)

T: 06-81563878 (Eelco van der Wal)

### KERKENRAAD

Voorzitter: Gerrit de Vries A: Fliet 22a T: 421903

Scriba: Dicky Houtstra A: Tjaerdawei 5 T: 421692

M: [scriba@claercamp.com](mailto:scriba@claercamp.com)

### STUURGROEP PASTORAAT

Jan van der Meulen A: van Burmaniastrjitte 14 T: 476530

Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries A: D.K.

Boersmastrjitte 21 T: 423314

### BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

### KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie

vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

Ook kunt u de diensten volgen via ons YouTube kanaal.

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://www.claercamp.com)

### REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) A: Tjaerdawei 1, T: 423077

M: [onderweg@claercamp.com](mailto:onderweg@claercamp.com)

Henk de Vries (verspreiding) A: Tjaerdawei 24, T: 421409

Gelske van Hijum, A: de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) T: 0512 - 332276

M: [paulienmoore@hotmail.com](mailto:paulienmoore@hotmail.com)



De kopij voor het **DECEMBER**-nr graag uiterlijk **23 NOV.** inleveren



# DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

**6 NOVEMBER**

FRYSKE TSJIJNST

AFSCHEID KOSTER DURKJE VAN MINNEN

**9.30** Ds. W. VELTMAN

COLLECTEN: 1. ZENDING 2. KERK

**13 NOVEMBER**

**9.30** Ds. J. VAN DEN BOOGAARD

COLLECTEN: 1. ZENDING 2. KERK

**10.00** WIA MARINUS I IN MFC DE BEIJER  
**KLIEDERKERK**

**20 NOVEMBER**

GEDACHTENISDIENST

**9.30** WIA MARINUS

COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK

**27 NOVEMBER**

1<sup>E</sup> ADVENT

**9.30** Ds. J. DIJKSTRA

COLLECTEN: 1. WERELDDIACONAAT 2. KERK

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR **ZONDAG 4 DECEMBER** A.S..

## HUISAVONDMAAL

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren is het ook mogelijk om het avondmaal bij iemand aan huis te vieren.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

## AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?

Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop

Zijn tel.nr is **06 42922149**



# UIT DE GEMEENTE



## Afscheid ds. de Jong en familie

We kijken terug op een goede afscheidsdienst van onze dominee Wybren de Jong op 16 oktober j.l. Er werd stil gestaan bij al het werk wat hij de afgelopen 9 jaar mocht verzetten en we zijn hem dankbaar voor zijn inzet. Na nog wat korte toespraken was het tijd voor informeel samenzijn in de Beijer. Ieder die dat wilde kon persoonlijk afscheid nemen van familie de Jong en het was goed om te zien dat velen van die mogelijkheid gebruik maakten. Op 23 oktober is de intrede dienst geweest van Wybren de Jong in de Roosendaal. Wij wensen hem en zijn gezin een goede tijd toe en Gods zegen!

## Dankdag voor gewas en arbeid 2 november

Voorafgaand aan de dankdienst die gehouden wordt is er de lichtjesavond van 17.00 tot 19.00 uur. Een half uurtje later begint de dienst waarin we ons verdiepen in de tekst uit 1 Kronieken 29: 'Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand'. Hoewel de vanzelfsprekendheid er niet meer is tegenwoordig om op dankdag naar de kerk te gaan zou ik u van harte willen uitnodigen om toch te komen. Een vraag ligt zo makkelijk op onze lippen als wij met God praten, maar laten we het dankbaar zijn ook niet vergeten!

## Afscheid van kosteres Durkje van Minnen

Op 6 november nemen we in de ochtenddienst afscheid van onze kosteres Durkje van Minnen. Riens van Wieren heeft namens de kerkrentmeesters elders in het kerkblad aandacht besteed aan haar afscheid maar ook van deze plaats wil ik Durkje hartelijk bedanken voor haar inzet! Zonder kosteres functioneert de kerk niet en haar jarenlange werkzaamheden worden bijzonder gewaardeerd!

## Gedachteniszondag 20 november

Op 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditie getrouw noemen wij in die dienst de namen van de mensen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dat zijn:

J. de Vries overleden op 19-12-2021	77 jaar
I. Oberman-Boskma overleden op 27-12-2021	40 jaar
T. Braaksma-Kromkamp overleden op 06-01-2022	69 jaar
M. Wiersma-Visser overleden op 26-01-2022	84 jaar
H. Zwanenburg overleden op 02-04-2022	82 jaar
F. Dijkstra-Kloosterman overleden op 22-04-2022	67 jaar
F. de Vries overleden op 25-04-2022	82 jaar
A. Fennema-Deelstra overleden op 09-05-2022	98 jaar
E. van der Weg overleden op 31-05-2022	77 jaar

Ook zullen we een kaars aansteken voor alle mensen die niet bij name genoemd worden maar die wel gemist worden. We hopen op een gezegende en troostvolle dienst.



# UIT DE GEMEENTE

## Zondag 27 november

Zondag 27 november is het de eerste advent. In de adventstijd staan we stil bij het kerstfeest wat komt, we bereiden ons voor op de geboorte van Jezus, de Zoon van God die als mens onder ons wilde wonen. Dichterbij kon Hij niet komen, maar hoe staan wij tegenover Hem? Stilstaan en bezinnen is een keuze, want als je geen tijd maakt glijt de tijd tussen je vingers door en dan is het voor je het weet kerst. Een adventskalender is een mooi hulpmiddel voor die bezinning, via de link

[https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-bestel-de-petrus-adventskalender/?utm\\_source=nieuwsbrief\\_petrus&utm\\_medium=nieuwsbrief&utm\\_campaign=221022](https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-bestel-de-petrus-adventskalender/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=221022)

kunt u gratis een adventskalender bestellen. Wij delen de adventskalenders ook uit bij de ouderenochtend in november en bij Sneinspetear dat op deze morgen (de 27e dus) voor het eerst wordt gehouden. Meer informatie over Sneinspetear vindt u elders in de Onderweg. Graag wil ik benadrukken dat het onderlinge gesprek centraal staat in Sneinspetear, dus ieder die graag op interactieve wijze deelneemt aan het kerk zijn wordt van harte uitgenodigd om 10 uur in de Beijer aanwezig te zijn. Opgave is niet nodig en de koffie staat klaar!

Wia Marinus

## Gemeenteavond

Uitnodiging extra gemeente avond (i.v.m. het zoeken naar een nieuwe predikant) op woensdag 16 november om 20:00 in de Beijer.

Deze avond zullen we samen nadenken en bespreken welke predikant, de komende jaren, bij onze gemeente past.

Jongeren uit onze gemeente: kom naar deze avond zodat er een afspiegeling van onze gemeente is om de juiste keuzes te maken!

De kerkenraad

## Meedenkers gevraagd

Momenteel is architectenbureau Adema uit Dokkum bezig met het in kaart brengen van het onderhoud dat in de komende jaren moet worden uitgevoerd aan de Alexanderkerk. Het gaat daarbij om onderhoud aan zowel de buitenkant als aan de binnenkant van de kerk.

Het interieur van onze monumentale kerk neemt daarbij een speciale plaats in. Naast herstel van beschadigingen, gaat het daarbij ook over de inrichtingsbehoefte, c.q. de mogelijkheden daartoe en de aankleding van de kerk. Wilt u/jij hierin meedenken? Als dit een uitdaging voor jou is, dan graag even een berichtje naar ondergetekende op [ed.zietsma@gmail.com](mailto:ed.zietsma@gmail.com) of telefonisch via 227149.

Het eerste overlegmoment van dit 'meedenk-groepje' staat gepland op woensdagavond 23 november a.s. We hopen daarna in een aantal weken tijd de kerkenraad te kunnen voorzien van adviezen.

Namens de kerkenraad / kerkrentmeesters, Ed Zietsma

# ROOSTERS 2022



<b>Uitgave</b>	<b>Kopijdatum/redactie</b>	<b>Bezorging voor</b>
januari	22 december	2 januari
februari	26 januari	6 februari
maart	23 februari	6 maart
april	23 maart	3 april
mei	20 april	1 mei
juni	25 mei	5 juni
juli   augustus	22 juni	3 juli
september	24 augustus	4 september
oktober	21 september	2 oktober
november	26 oktober	6 november
<b>december</b>	<b>23 november</b>	<b>4 december</b>



## Roosters

t/m 4 dec 2022

### BEZORGEN SNEINSKRANTE

05-11-2022	Theun en Ria Poepjes
12-11-2022	Hessel Elzinga
19-11-2022	Theun Elzinga
26-11-2022	Hannie Lap
03-12-2022	Tine de Groot-Algra

### UITDELEN SNEINSKRANTE

06-11-2022	Anne & Durkje van Dijk
13-11-2022	Dirk-Johan Annema
20-11-2022	Arend & Thea Leijstra
27-11-2022	Wieger Holtrop
04-12-2022	Jan van der Meer

### BLOEMEN BEZORGEN

06-11-2022	Hillie Elzinga & Anna Boers
13-11-2022	Nico Halbesma
20-11-2022	Jissie Boersma
27-11-2022	Uilkje Reitsma
04-12-2022	Jan van der Meulen & Sijke Meindertsma

**“LAST MINUTE” KOPIJ**  
kan (mits kort) nog op de zondag  
tot 17.00 uur  
NA de kopijdatum  
worden aangeleverd bij  
[paulienmoore@hotmail.com](mailto:paulienmoore@hotmail.com)





# MEDEDELINGEN

Op het moment van schrijven zijn er geen ziekenhuisopnames bekend. Nu dominee de Jong niet meer in onze gemeente werkzaam is, wordt u vriendelijk verzocht ziekenhuisopnames, overlijdens of aanvragen voor bezoek door te geven aan Wia Marinus. Dit kan telefonisch 0613573991, via de app of via de mail: [kerkelijkwerker@claecamp.com](mailto:kerkelijkwerker@claecamp.com). Alvast bedankt, Wia.

## Mutaties

Verhuisd: br. *Sjouke de Jong*, v/h Eysingawei 13, kon niet langer thuis zijn en woont nu in het Talmahûs in Feanwâlden, afd. de Boarch, kamer 4 en br. *Johannes Wiersma*, v/h Klaarkampsterwei 4, is eveneens verhuisd naar Feanwâlden. Hij woont in het Talmahûs op de afdeling Stjelp, kamer 4. We hopen van harte dat het hen goed mag gaan in Feanwâlden.

Verhuisd binnen onze gemeente: het gezin van *Ale en Jelly Meindertsma-de Vries* heeft Burdaard verruild voor het Fliet 32, dus weer terug binnen de grenzen van Rinsumageast.

Het gezin van *Arnold en Baukje Wiegersma-Bonnema* is verhuisd van de Van Burmaniastrjitte 7a naar de Eysingawei 19. Beide gezinnen veel woongenot toegewent op het nieuwe adres.

*Klaas Burmania*, die verhuisd is naar Burdaard, heeft aangegeven graag bij onze gemeente te willen blijven horen. Dat verzoek is gehonoreerd. Zijn adres is Concordiastraat 10, Burdaard.

Het gezin van *ds. W.L. de Jong* is overgeschreven naar Roosendaal, met uitzondering van dochter *Brecht*. Zij is vanwege haar studie in het noorden gebleven en woont nu in Thesinge.

We wensen hen alle goeds toe.

## Jaarboekje en vacaturebank

In de afgelopen week is er op ieder adres van ons ledenbestand weer een jaarboekje bezorgd. Hierin vindt u opgenomen de meest actuele gegevens van onze kerkelijke gemeente, zodat u een en ander kunt raadplegen, wanneer u dit nodig hebt.

Bij het jaarboekje ingesloten zat een opgave-vel voor de **vacaturebank**.

Geen enkele vereniging / kerk / instelling kan tegenwoordig meer zonder vrijwilligers, ook wij als Protestantse Gemeente Claercamp kunnen dat niet. En zo nu en dan is het nodig om de lijst met namen van vrijwilligers eens te verversen: mensen vertrekken, mensen worden ouder, noem het maar op.

Daarom wordt er opnieuw een beroep op iedereen gedaan om de lijst te bekijken en aan te geven wat er gedaan kan worden. U mag één hokje aankruisen, maar dat mogen er ook gerust meer zijn. En na het invullen de lijst graag inleveren bij één van de kerkenraadsleden, zij zorgen er dan wel voor dat de lijsten op de goede plek komen. Mogen we rekenen op uw medewerking?

# MEDEDELINGEN



## Energiecrisis, ook in de kerk!

Als PG Claercamp ontkomen ook wij niet aan de hogere energieprijzen, en dat geldt dan met name voor de verwarming van de Alexanderkerk.

Er is daarom besloten om de stooktemperatuur in de kerk te beperken tot 12 graden Celsius. Daar kan het orgel nog tegen, maar voor ons mensen betekent dat: de jas aan en misschien de sjaal wel om. Het is even wennen, maar het lukt vast. Mocht het te koud worden in de winter, dan is er een alternatief: dan kunnen we bij elkaar komen in It Ljochte Fjild, de bovenzaal in de Beijer. Daar past het aantal mensen dat een "gewone" dienst bezoekt, best in. En ook daar kunnen we zingen! Maar mocht het zover zijn, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd, zodat u niet bij de verkeerde deur staat!

Het College van Kerkrentmeesters.

## Afscheid van kosteres Durkje

We zijn het zo gewend, dat Durkje van Minnen op zondagmorgen bij de deur van de Alexanderkerk staat, ook al was dat het laatste jaar vanwege ziekte wat anders, maar toch.... Maar aan al het goede komt een eind: vanaf 6 november krijgt Durkje een uitkering van de staat in de vorm van AOW en ze heeft besloten om dan ook op te houden met het kosterwerk, mede door de ziekte van het afgelopen jaar. De eerste jaren deed ze dit kosterwerk samen met Haaye, vanaf 2002 staat de functie op haar naam. En ze heeft het altijd prima gedaan!

In de dienst van 6 november a.s. willen we aandacht schenken aan haar afscheid. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de Beijer, waarbij u haar persoonlijk kunt bedanken voor haar inzet. Maar we raken haar niet kwijt!

De oproep om een nieuwe koster heeft opgeleverd, dat Maaïke van der Meer - Sierksma, Baron van Sytzamaweg 5, het werk van Durkje per 1 december a.s. gaat overnemen, zowel in de Alexanderkerk als in de Beijer. We zijn blij met haar komst en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Maar e.e.a. betekent dat Durkje (voorlopig) blijft wonen in de kosterwoning. Ook zal ze rondleidingen blijven geven aan passanten, die daar om vragen en is ze als invalkoster nog wel eens beschikbaar. Maar alvast vanaf deze plaats: Durkje, reuze bedankt!!!!!!

Het College van Kerkrentmeesters.





# VAN DE DIACONIE

Afgelopen drie jaar heeft onze gemeente samen met aantal gemeentes van de ring ZWOE-Dokkum het Kerk in Actie project: 'Fryslân foar Rwanda' ondersteund, resulterend in een jaarlijkse bijdrage van samen 29.500 Euro. Het project Fryslân foar Rwanda wordt nu opgevolgd door het nieuwe project **Fryslân foar Moldavië**. Moldavië is het armste land van Europa. Het is niet eenvoudig Moldavië te typeren, het land is iets groter dan België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de EU en met Rusland. Het land heeft een politiek systeem wat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. De salarissen zijn extreem laag en de pensioenen nog lager: 50 euro per maand. Het belangrijkste exportproduct is wijn. Maar er is ook veel alcoholisme wat leidt tot een diepgeworteld pessimisme, veel inwoners hebbende overtuiging dat het niet beter zal worden, er is nauwelijks werk en daardoor grote armoede. Veel jonge mensen vertrekken naar een land met meer mogelijkheden, daardoor staan in veel dorpen de huizen leeg, er wonen alleen nog ouderen en kinderen. Veel ouderen zijn eenzaam omdat hun kinderen in het buitenland wonen. Ondanks deze grote armoede vangt Moldavië toch ook nog vele vluchtelingen uit buurland Oekraïne gastvrij op en Kerk in Actie helpt hen ook hierbij. Kerk in actie werkt in Moldavië samen met 4 organisaties, die proberen uit alle macht iets te doen aan de situatie in het land.

1. Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen (Home Care)
2. Kinderen en ouderen worden gezien (Bethania)
3. Kerken geven kinderen een toekomst (YFC)
4. Kerk helpt kwetsbaren mensen (MCA)

Met het opheffen van het Roemenië comité wordt nu ook de opbrengst van het verjaardagsfonds besteed aan dit project voor Moldavië.

Mocht u meer willen weten over dit project kijk op de site: **Kerk in Actie, Fryslân foar Moldavië**

## **Bij de collectes:**

### **Collecte 6 november – Zambia**

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, samen met hun Zambiaanse collega's, opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, manvrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.



## **Collecte 13 november – Golfstaten, de kracht van Bijbelverhalen**

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven.

De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht.

## **Collecte 20 november – Collecte Pastoraat Nederland – Samen gedenken in dorp of stadswijk**

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw.

## **Collecte 27 november – Adventscollecte Werelddiaconaat Colombia – Onderwijs voor werkende kinderen**

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

## **Cadeaukaart voor voedselbank**

Leden van de postcodeloterij hebben net een cadeaukaart van 12,50 gekregen te besteden bij de AH. Mocht u deze willen doneren aan de Voedselbank Damwoude dan mag u deze kaart inleveren bij Harmina, Eysingawei 5.

*Binnen de diaconie hebben we afscheid genomen van Dirk Johan Annema en Alie Posthumus. Hartelijk Dank voor jullie grote inzet als voorzitter en secretaresse. Het voorzitterschap wordt nu overgenomen door Sia de Vries en Jacob Braaksma als vice-voorzitter. Het secretariaat is overgenomen door Durkje van Dijk. Helaas zijn er nog geen 2 nieuwe gemeenteleden gevonden voor het ambt van diaken en bestaat de diaconie nu uit 4 personen.*

Hartelijke groet van de diaconie, Sia, Jacobm Harmina en Durkje



# VAN DE KERKENRAAD

## Verslag kleine kerkenraadsvergadering 17 okt 2022

Gerrit heet ons allen welkom en opent de vergadering met lied 837: Iedereen zoekt U jong of oud. We hebben de volgende punten besproken. Het jaargesprek met Wia zal op 25 oktober gehouden worden. Wia is bereid om plaats te nemen in het moderamen zolang we vacant zijn. Ook zal Wia naar een werkweek gaan van 24 uur, dit in ieder geval voor tenminste 1 jaar. Het afscheidscadeau wat we als gemeente aan familie de Jong hebben gegeven waren 2 boeken: “Groene theologie “van trees van Montfoort en “ de moderne theologen” perspectieven op de 21ste eeuw van Marcel Poorthuis, een mand met “fryske producten” en Marga Joosten heeft een prachtige schaal gemaakt van aardewerk met daarin een waxinelichtje en onder de schaal staat vermeld: PGC Rinsumageast/Sibrandahûs. 8 juli 2013 tot 16 oktober 2022. De intrede dienst van dominee Wybren de Jong is op zondag 23 oktober 2022 in de Kruiskerk te Roosendaal. Theo en Aukje zullen de dienst bijwonen. Het jeugdwerk is gelukkig rond. De club 7 en 8 heeft nu ook leiding. De kerstkuier, georganiseerd door de jeugdraad, die op 24 december zal worden gehouden krijgt vorm. Er staat een jeugddienst gepland op zondagavond 12 maart 2023. Aansluitend na de kerstkuier is de kerstnachtviering in de Alexanderkerk die door de commissie Eredienst wordt voorbereid. En op 1e kerstdag, 25 december, wordt er een zangdienst gehouden in MFC de Beijer om 10.00 uur m.m.v. SDG. Er is besloten dat per 1 januari 2023 er voortaan iedere zondag 1 bos bloemen in de kerk zal staan, dus 1 bloemengroet en niet meer op de 1e zondag van de maand 2 bossen bloemen. Tamme Posthumus, Jitze Kerkstra, Ymkje Zwanenburg en Paul Moore zijn voor de laatste keer naar Vita geweest. Het project is nu afgelopen. Het nieuwe project zal Moldavië worden. Durkje van Minnen zal in de dienst van 6 november afscheid nemen als koster. Maaike van der Meer-Sierksma neemt het kosterschap per 1 december over. Als de energieprijzen blijven stijgen kan het zo maar zijn dat er vaker een dienst in de Beijer gehouden zal worden. Op 16 november zal er een extra gemeenteavond gehouden worden i.v.m. het beroepingswerk. Er zal een beroepingscommissie moeten komen en we hopen dat er ook enkele jongeren bereid zijn hierin zitting te nemen. Ook gaan we op zoek naar een consulent die ons helpt bij het beroepingswerk. We hopen en bidden dat er nog 2 diakenen in de kerkenraad zitting mogen nemen. En ook hopen we dat via de vacaturebank mensen zich opgeven voor taken in de gemeente. Gerrit sluit de avond met gebed en wenst ons welthuis.

**Nog even het volgende: per 17 oktober is dominee G.J.Otter uit Damwoude onze consulent.**

Dicky Houtstra–de Vries

# KOFFIEOCHTEND



Op 11 oktober vroeg in de ochtend wordt er op de Burmaniasrijtje een auto volgeladen met potten, pannen, ingrediënten, messen en pollepels. De volgeladen auto parkeert bij de Beijer, waar een vrouw van een pensioengerechtigde leeftijd de Beijer binnen gaat. Een andere vrouw, nog niet pensioengerechtigd, loopt een aantal keren heen en weer tussen de kofferbak van de auto en de keuken van de Beijer. Intussen hebben nog 2 dames zich gevoegd bij dit groepje. Vervolgens wordt de bar van de Beijer verbouwd, er wordt o.a. met tafels gesjouwd. In de keuken worden via een strakke planning ingrediënten op een vaste volgorde gezet. Ook is er een hoop gerinkel van koffiekopjes en borden te horen. Een vrouw met kort donkerblond haar, rijdend in een witte bus, blijkt verstand te hebben van de grote koffiemachines, ze zet met de juiste combinaties de juiste koffie. Een vrouw met vele jaren ervaring in het jeugd werk, beheert perfect de handleiding van de afwasmachine, hiervan wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt.

Dan parkeert er nog een auto bij het dorps huis, een vrouw met kort krullend haar heeft een doos vol reisgidsen bij zich en ze sluit zich aan bij dit bijzondere groepje. Deze vrouw heeft gevoel voor techniek, ze regelt het geluid en doet de “finishing touch” wat betreft het aankleden van de inmiddels geheel verbouwde bar van de Beijer.

Rond 10:00 uur vindt er nog een grote spektakel plaats bij de Beijer, mensen lopen van alle kanten naar het dorps huis, een taxi brengt ook mensen ter plekke. Na enig speurwerk blijkt dat dit een nog niet officieel erkent taxibedrijf is wat ook gevestigd is op de Burmaniasrijtje. Dankzij de altijd aanwezig en alerte chauffeuse zal binnenkort wel een bord in de tuin staan met taxibedrijf S. van Wieren.

Wanneer iedereen een plekje heeft in de bar van het dorps huis, volgen de gebeurtenissen zich snel op, eerst wordt er gezongen, maar ook wordt het Engels volkslied gespeeld. De tekst is vertaald en voor de aanwezigen is het duidelijk waarom de Engelse monarch niet zelf het volkslied zingt, het volk zingt de koning nogal wat euforische teksten toe. De koning is namelijk, nobel, glorieus, grootst en fantastisch, en er wordt hem een lang leven toegezongen. Lijkt ons nu begrijpelijk dat de koning het maar stil uitluistert, maar het schaamrood zal hem vast op de kaken staan. Ook wordt er geluisterd naar de grootste hit van de Beatles, nu nog steeds de titel van een programma “All you need is love”.

Na het muzikaal introduceren van Engeland, laat de vrouw die in de keuken de touwtjes in handen heeft, ons culinair proeven. Een cake die zijn oorsprong vindt in de 18 e eeuw van Engeland. Smaakt prima.

Als snel wanen de aanwezigen zich in Italië want het Italiaanse volkslied wordt gespeeld, het klinkt als een vrolijke mars, maar wanneer de tekst wordt vertaald blijkt er nogal wat strijd lust in te zitten. Gelukkig wordt het afgewisseld met een prachtig nummer van Andrea Bocelli, deze is bij veel aanwezigen bekend. De tekst van het lied geeft de aanwezigen weer positieve gedachten, iedereen mag stralen op de manier die iedereen zelf kiest. De vrouw uit de keuken straalt ook als ze de



# KOFFIEOCHTEND

Italiaanse gerechten presenteert. Parmaham, carpaccio in wraps, ook kwamen er schaalmpjes met risotto op tafel. Een hele verbetering vergeleken met de “rijst met rozijnen” zoals die bekend is in

Nederland.

Tussen de volksliederen en gerechten door worden verschillende namen genoemd, mensen uit het dorp Rinsumageest die zorgen hebben of worden gemist.

Verschiede kaarten worden door alle aanwezigen vol geschreven. Even stopt het schrijven omdat het Nederlands volkslied te horen is, en er volgt een uitleg hoe het eigenlijk kan dat er wordt gezongen over Duits bloed en dat de koning van Spanje wordt geëerd. Na deze zware teksten zingt Willeke Alberti het wat luchtige “spiegelbeeld”. Daardoor konden de aanwezigen opgewekt gaan genieten van een Nederlands culinaire uitvinding de “ mosterdsoep”.

De aanwezigen hadden amper de laatste spekjes uit de mosterdsoep gekauwd toen we het Griekse volkslied hoorden. De tekst was niet te verstaan, wat na de uitleg ook wel goed bleek. Gaat allemaal over zwaarden die vijanden doen sidderen.

Gelukkig geeft Nana Mouskouri nadien “Only Love”. Gerust gesteld beginnen de aanwezigen aan de Griekse gerechten. Pita broodjes met sausjes, salades met olijven, vreemd gekleurde kaas en tagliatelle met een rode saus. De smaakpapillen van de aanwezigen maken overuren. Intussen zijn de magen uitgerekt. Dan wordt het Frysk volkslied gespeeld. Herkenbaar en duidelijk om hmv mee te zingen en uitleg van de tekst is niet nodig. Het bijbehorende toetje blijkt uit een grote vriezer te komen en omdat alle schaalmpjes werden leeggeschraap was het duidelijk dat ook dit gerecht heerlijk smaakte.

De vrouw met kort gekruld haar, die iets later arriveerde blijkt een leidende rol te hebben, ze sluit de ochtend af, want de taxi is gearriveerd. De chauffeuse weigert uiterst professioneel het aangeboden toetje. Alle aanwezigen maken zich klaar om weer uit het dorps huis te gaan. Alleen de 5 vrouwen die vanmorgen vroeg begonnen blijven achter en starten een herstel operatie. De tafelschikking wordt hersteld, de afwasmachine wordt optimaal gebruikt en gebruikte materialen worden weer op de juiste plekken geplaatst. Overgebleven ingrediënten en meegebrachte materialen verdwijnen weer in de auto’s. Binnen 30 minuten is van deze bijeenkomst niets terug te vinden. De auto’s verdwijnen weer in de richting van waar ze gekomen zijn. Ook eens zin om zo’n bijzondere ochtend mee te maken? Geef het dan even door aan één van de vrouwen op middelbare leeftijd Sia, Lolkje, Thea, Wia of Ynskje.

De volgende datums zijn 15 november 2022, 17 januari 2023, 14 februari 2023, 14 maart 2023, 18

april 2023, kosten per ochtend zijn 5 euro.

U/JIJ bent welkom!

# PRIKBORD



## “Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen”

Dat corona veel heeft veranderd weet iedereen en dat geldt ook voor ons. De verwijdering met de kerk in Rinsumageast was bij ons al wat begonnen, en werd steeds groter. Op internet was het gemakkelijk om aan te sluiten bij andere kerkvormen, vaak minder traditioneel. We verloren steeds meer het contact met de kerk in Rinsumageast. En toen werden we uitgenodigd om mee te doen in een nieuwe kerkvorm in een andere plaats. Dit betekende meedoen met een aantal enthousiaste mensen, maar dan wel buiten ons dorp. Maar wat ergens anders kan, moet toch hier ook kunnen? Dit hebben we besproken met de voorzitter van de kerkenraad Gerrit de Vries, hij nodigde ons uit voor een moderamenvergadering. Met toch iets “knikkende knieën” gegaan en uitgelegd hoe wij erover denken en dat het misschien anders kan, en dat wij daar wel tijd en energie in willen steken, maar dat we het graag samen met de kerk willen doen.

Dat is ook afgesproken, proberen het contact met dorpsgenoten te herstellen door gewoon het gesprek aan te gaan. Intussen zijn er een aantal gesprekken geweest, best lastig om het onderwerp “geloof” te bespreken, maar ook waardevol en positief. We kwamen er achter dat we met ons gevoel niet alleen stonden. Daarom een klein groepje (6 personen) bij ons thuis uitgenodigd. Het was een fijne avond die we zijn begonnen en geëindigd met gebed, en waarin we hebben gesproken wat er wordt gemist en wat we samen kunnen doen om het te veranderen. Wat echt wordt gemist is het persoonlijke contact en er wordt veel afstand gevoelt. Ook doordat er leeftijdsgenoten worden gemist kun je, je in de kerk erg alleen voelen. Lastig is ook het verouderde taalgebruik, de vaste traditionele liturgie en de communicatie die vooral éénrichtingsverkeer is (voorganger spreekt, gemeente luistert). Wat we ons heel goed realiseren is dat er ook veel mensen zijn die juist hechten aan de traditie en een vaste liturgie die houvast geeft, daarom is het ook goed dat dit niet helemaal stopt.

Met enthousiasme hebben we gesproken over het Passion Project met de jeugd, dat was 9/10 jaar geleden waar veel saamhorigheid was, maar we weten ook dat er mensen waren die het moeilijk vonden dat Pasen toen op die manier werd gevierd. We begrijpen best dat we als kerkgemeenschap ondanks die tegenstelling toch op zoek moeten naar een vorm waar in we allemaal ons wat moeten aanpassen om toch samen kerk te kunnen zijn. Aan het einde van de avond hebben we besproken dat het goed was om te spreken over het geloof en dat wat je samen bindt, of juist niet. We willen daarom in januari graag een avond in de Beijer organiseren. En dan met elkaar het gesprek aangaan over wat er wordt gemist, wat we er aan kunnen doen en hoe we samen weer kerk kunnen zijn. Misschien zijn er vragen, wil je meedoen, of misschien bent u/jij het er niet mee eens. We wonen op van Burmaniastrjitte 16, en “als we thuis zijn” gaan we graag in gesprek, maar mag ook via telefoon/app of mail:

Herman – 065059049, [hyroorda@hotmail.com](mailto:hyroorda@hotmail.com)  
Ynskje – 0611058802, [yelgersma@hotmail.com](mailto:yelgersma@hotmail.com)

GOD OPENT  
DEUREN, MAAR  
JE MOET ZELF  
NAAR BINNEN  
GAAN





## Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.

### *Olga*

"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie."

Olga barst in tranen uit.

"We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze.

We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", vroegen wij.

"Jazeker!"

Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:

"Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"

### *Evangelisatie*

De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.

### *Lokale hulpverlening*

De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.

Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt kun je ook een gift overmaken op NLO7 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook.





## Kersttocht!

Ja, de tocht komt weer door het dorp! Op zaterdag 24 december! Start is bij “de Beijer” waar groepen met onder begeleiding door het dorp wandelen om baby Jezus te vinden. De jeugd van de clubs gaan de tocht vormgeven op verschillende plaatsen verspreid door het dorp. Later volgt nog verdere informatie.

Door het licht te volgen wijzen wij ieder de route. Wilt u mee sparen door glazen te bewaren? Deze mogen ingeleverd worden (met waxinelichtje erin) bij Hijlkje van der Velde, Anneke Sikma en Sietske Meindertsma.

## Nieuws uit het Jeugdwerk

Een zoektocht is het om een jeugdouderling te vinden. Velen gevraagd en ieder wil zich graag inzetten maar toch... is het een hele stap ouderling te zijn naast je werk en privé. Voor nu vul ik mijn functie alleen in maar hoop dat ik iemand kan vinden die mij wil helpen om het mooie jeugdwerk vorm te geven. Belangstelling om eens langs!

### De clubs zijn gestart!

De groepen 7 en 8 komen eens per maand op een vrijdagavond bijeen. De ouders van de kinderen pakken de leiding samen op. Super!!

De leeftijden vanaf voortgezet onderwijs tot 16+ komen op de 2e zondag van de maand bijeen in “De Beijer”. De opkomst verschilt per groep maar het is een mooie start. De 18+ hebben hun eigen avond en programma.

We zijn bezig met leuke projecten vorm te geven. Zoals de kersttocht en volgend jaar 12 maart een jeugddienst.

Er is een fijne groep leiding die de jeugd leuke, gezellige activiteiten aanbiedt. Belangstelling om ook te helpen in breedste zin van het jeugdwerk? Kom eens langs.

De zondagschool “De Rank” biedt nog steeds elke 1e zondag van de maand kinderen in de kerk tijdens de preek leuke activiteiten “under de toer”

Ons team heeft versterking, Alie Elzinga gaat ook helpen de zondagschool vorm te geven. Top. Hester hebben we tijdens hun afscheidsdienst bedankt met boek met knutselwerken namens de kinderen.

Groetjes Sietske Meindertsma - k.meindertsma2@knid.nl - 0646494762

## Kliederkerk

Het is weer tijd voor kliederkerk op zondag 13 november! Koning Josia was een heel bijzondere koning, hij maakte andere keuzes dan zijn voorgangers. Wat zou jij doen als je koning was? Hiermee gaan we aan de slag tijdens kliederkerk. Kom je ook? Heit en mem, pake en beppe, buurvrouw en buurman: ze mogen allemaal mee! We beginnen om 10 uur in de Beijer en om half 12 is het ongeveer afgelopen. Graag tot ziens!







# ROEMENIË COMITÉ

## Verslag bezoek Vita 30 september – 7 oktober 2022

Op vrijdag 30 sept. 6 uur zijn we ( Paul, Tamme, Jitze, Ymkje ) vertrokken voor een bezoek aan Vita. Het was goed reis weer, af en toe een beetje mistig. Doordat we heel lang in verschillende files hebben gestaan waren we pas om 22.30 uur op ons overnacht adres in Tatabanya. ( Hongarije) De tweede dag ging alles veel vlotter en waren we om 17.30 uur in Vita waar enkele comité leden ons opwachtte.

Het was een heel hartelijk weerzien.

Zondag was er in beide kerken een dienst om 10.00 uur.

Daarom zijn Tamme en Jitze naar de katholieke kerk gegaan en Paul en Ymkje naar de protestantse kerk. In deze kerk kwam één lied ons bekend voor namelijk “Kom tot uw Heiland”.

's Middags 5 uur was de vergadering met het comité. Ook met de andere leden was het een hartelijk weerzien. De protestantse dominee sprak Engels, wat voor ons heel prettig was en dus goed kon vertalen.

We hebben het doel van ons bezoek uitgelegd en men vond het heel jammer dat dit de laatste keer was, maar er was wel begrip voor ons besluit.

Met nadruk werd gezegd dat we altijd welkom waren als goede vrienden, en dankbaar voor alles wat we voor hen gedaan hebben.

De volgende dagen hebben we een bezoek gebracht aan het internaat Bastya en de school.

In Bastya wonen 17 kinderen, maar de volgende dag ging de directeur 7 kinderen ophalen uit Moldavië. Kinderen waar de ouders niet goed voor kunnen zorgen. Sokken, sjaals e.d. hadden we meegenomen en daar hebben we nog zeep, toiletartikelen e.d., schriften en pennen gekocht.

Op school zitten 25 kinderen van 3 tot 12 jaar. Het zijn combinatienatie klassen. De bovenbouw gaat in een ander dorp naar school. Voor de kinderen hebben we schriften, pennen en chocola gekocht, maar ook schoonmaakmiddelen en wc-papier. Dit is nodig omdat ze van de burgemeester erg weinig krijgen.

Het kindertehuis was er niet meer. Dit was onderdeel van de stichting van pastoor Károly, maar deze is inmiddels vertrokken. De nieuwe pastoor wil wel proberen om het kindertehuis weer op te starten.

Ook hebben we nog een bezoek gebracht aan enkele oud comité leden: Márten en Rosa en Sándor en Ida. Ze vertelden dat ze maar weinig pensioen krijgen en rond moeten komen van plusminus 440 euro per maand. Er moet dan ook nog op het land gewerkt worden.

# ROEMENIË COMITÉ

---



De wegen in Vita zijn erg verbeterd, praktisch alle zijwegen zijn geasfalteerd, maar in de doorgaande wegen zaten grote gaten.

Woensdag 5 oktober hebben we met een gezamenlijke maaltijd met het comité ons bezoek afgesloten. Zowel voor ons comité als voor het comité in Vita was het moeilijk om het contact af te sluiten en afscheid te nemen. Er werd nog eens uitgesproken dat we altijd van harte welkom blijven.

Donderdag zijn we om 8 uur uit Vita vertrokken. Bij de Hongaarse grens moesten we een half uurtje wachten voor de pascontrole. Verder ging de reis voorspoedig. Na nog een overnachting bij Brno (Tsjechië) waren we vrijdag om 21.30 uur weer in Rinsumageast.

Het is een goed bezoek geweest. We hebben een financiële bijdrage gegeven aan de 3 kerken, de school en internaat Bastya. ( Een extra bijdrage voor de R.K. pastorie).

Onze hartelijke dank voor het meeleven met ons tijdens dit bezoek.

Een hartelijke groet,  
Paul, Tamme, Jitze en Ymkje.

## EVEN BIJPRATEN

---

Op 30 oktober hebben we een bijzondere dienst gehad die voorbereid is door twintigers en dertigers uit de gemeente. Deze groep komt in het winterseizoen elke 2 à 3 weken bij elkaar om met elkaar te praten over het geloof en ook veel te leren over de bijbel en van elkaar. Zij gingen de uitdaging aan om invulling te geven aan een kerkdienst en kregen daarbij alle vrijheid. We hebben samen met veel plezier aan deze dienst gewerkt en hopelijk wordt die inzet ook gezien en gewaardeerd. Het is niet makkelijk om kerk te zijn voor alle generaties. In het dagelijks leven merk je ook vaak hoe de belevingswereld van de verschillende leeftijdsgroepen verschilt en daar loop je in de kerk natuurlijk ook tegenaan. Maar zoals een familiefest het mooist is als zowel de kinderen, de ouders en de grootouders erbij zijn, zo is een kerkdienst ook het mooist als alle leeftijdsgroepen aanwezig zijn. Wat iedereen met elkaar gemeen heeft en wat ons zou moeten binden is het besef dat we allemaal Gods kinderen zijn, wat voor leeftijd we ook hebben. Ik hoop dat de dienst van 30 oktober inspiratiemateriaal is voor het onderlinge gesprek rondom de vraag hoe we naar de toekomst toe samen gemeente kunnen zijn.

Vrede en alle goeds, Wia Marinus



## Verjaardagen

Deze maand gaan onze felicitaties naar:

02 nov.	69 jaar	dhr. Sj. Helbig	Klaarkampsterwei 6
04 nov.	77 jaar	mevr. L. de Vries- Palma	Tjaerdawei 24
04 nov.	68 jaar	mevr. J. Boersma- v.d. Bij	Baron v. Sytzamawei 5
10 nov.	84 jaar	dhr. H.v.d. Weg	de Kapelle 9
14 nov.	86 jaar	mevr. B. Sikma- Dijkstra	de Kapelle 14
16 nov.	76 jaar	mevr. W. Posthumus- Boersma	Baron v. Sytzamawei 6
19 nov.	79 jaar	mevr. R. Jorritsma- Buma	de Fintsjes 4
21 nov.	68 jaar	mevr. S. Meindertsma- Atema	Hoofdweg 80, Burdaard
27 nov.	88 jaar	mevr. A. de Vries- Hovinga	Heechfinne 6
27 nov.	73 jaar	dhr. K. Reitsma	van Aylvawei 29

Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag toe.

## Sneinspetear

Voor iedereen die op zoek is naar verdieping en inspiratie en daarbij graag in gesprek gaat en/of luisterend aanwezig wil zijn, is er nu Sneinspetear.

Op een aantal zondagochtenden ontmoeten we elkaar in de bar van de Beijer. Er is een inleiding met een mooie (bijbel)tekst als vertrekpunt, daarna gaan we (afhankelijk van het aantal deelnemers) in groepjes uiteen om verder te praten met elkaar. De inleiding wordt verzorgd door Wia Marinus of door een gastspreker. We beginnen om tien uur met koffie en thee, het programma duurt een uur ongeveer. Na de afsluiting kan er nog nagepraat worden met een tweede bakje troost.

Ben je er ook bij op 27 november? Leeftijd speelt geen rol; wie geïnteresseerd is in een andere vorm van ontmoeting is van harte welkom. Het thema voor de eerste bijeenkomst is 'Ken je mij?'. Opgave is niet nodig. Heel graag tot ziens!



**Geloven  
doe je in de kerk?**  
*Vrijwilliger zijn ook...!*  
**De Alexanderkerk is  
elke zondag  
de gehele dag open.**

9.00 uur kerk open  
9.30 - 10.30 uur dienst  
10.30 - 17.00 uur inloop.  
16.00 uur - 17.00 uurtje  
informele muziek.  
Neem je instrument en/of stem mee.

**WELKOM !!!** 



Zacheüs in de vijgenboom

Zacheüs liep snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' - Lucas 19: 4,5