

Dienst : Om 9.30 uur in de **Alexanderkerk**
Voorganger : Ds. W.L. de Jong
Organist : Dhr. P. vd Lugt
Lector : Mw. L. de Vries
Collecte : 1^e Zending 2^e Kerk

1e Zondag van de herfst

We zijn ongeveer een half jaar na Pasen en we gaan op de zondagen van de voleinding af. Dan krijgt de verwachting van Gods toekomst langzaam een centrale plaats. En dat kleurt ook de wijze waarop wij naar ons leven kijken: hoeveel is er niet van voorbijgaande aard. De lezingen uit Amos 8 en Lucas 16 maken dat duidelijk.

Liturgie

Welkom en stilte

Lied 122: 1 en 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Kyriëgebed, gevolgd door:

Lied 301c (2x)

Gebed voor de opening vh. Woord

Lezing Amos 8:4-10

Lied 1001: 1 en 2

Lezing Lucas 16:1-9

Lied 911: 1, 2 en 3.

Verkondiging

Orgelspel

Lied 912 helemaal

Gebeden, "Onze Vader"

Slotlied 423 helemaal

Zegen, amen.

Zondag 18 september Collecte kerk in actie: Zending, Syrië

Collecteafkondiging

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt hongersnood. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië en in het Midden-Oosten. Helpt u mee?

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/najaarsactie
Daar vindt u ook een collectefilmpje, PowerPoint, persoonlijke verhalen en liturgiesuggesties.

Bloemengroet

Dhr. K. Adema
Juckemawei 5

Bezorger

Dhr. W. Holtrop

Vandaag (18 sep.) is het weer kliederkerk!
Om tien uur op het plein voor de Beijer.
Het thema is: bouw je huis op de rots!
Alle kinderen van de basisschoolleeftijd met hun familie
maar ook belangstellenden zijn welkom!

Agenda

19-09-2022	19.45	MFC/ It Ljochte Fjild	vergadering	Grote Kerkenraad
20-09-2022	20.00	MFC/ It Ljochte Fjild	bijeenkomst	Vorbereiding Startzondag

Rondleiding bij het orgel op 18 september

Onze organist Pieter v.d. Lugt is enthousiast over het bijzondere orgel in onze kerk en wil daar graag over vertellen. Wilt u ook meer weten over de bouw en de bijzonderheden van het orgel? Na afloop van de morgendienst zal hij ons dan inwijden in de geheimen van het orgel in de Alexanderkerk.

Startzondag "Aan Tafel" op 25 september

Volgende week vieren we de start van het winterwerk met een dienst in de Beijer en een maaltijd, waar iedereen welkom is. Dit weekend wordt een flyer hierover rondgebracht in het dorp.

Ds. de Jong en pastor W. Marinus gaan samen voor, de muziek wordt verzorgd door een groepje koperblazers, leden van Soli Deo Gloria. Komt u ook naar deze start v.h. seizoen?

De collecte is voor Diaconie en Kerk

Geloven
doe je in de kerk?

Ontmoeten ook!

De Alexanderkerk is
elke zondag
de gehele dag open.

9.00 uur kerk open
9.30 - 10.30 uur dienst
10.30 - 17.00 uur inloop.
16.00 uur - 17.00 uurtje
informele muziek.
Neem je instrument en/of stem mee.

WELKOM !!!

