



Jaargang 21, nummer 35

Zondag 7 augustus 2022

Dienst: 09.30 uur, Alexanderkerk: Voorganger pastor W. Marinus. Organist : dhr.J.Boersma.
Lector: mevr.R. Zietsma. 2 collecten : 1 e Diaconie 2 e kerk.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Lied 216 vers 1,2 en 3

Bemoediging en groet

Gebed

Lied 315 vers 1,2,3

Eerste schriftlezing: Prediker 3 vers 1-8

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

2Er is een tijd om te baren

en een tijd om te sterven,

een tijd om te planten

en een tijd om te rooien.

3Er is een tijd om te doden

en een tijd om te helen,

een tijd om af te breken

en een tijd om op te bouwen.

4Er is een tijd om te huilen

en een tijd om te lachen,

een tijd om te rouwen

en een tijd om te dansen.

5Er is een tijd om te ontvlammen

en een tijd om te verkillen,

een tijd om te omhelzen

en een tijd om af te weren.

6Er is een tijd om te zoeken

en een tijd om te verliezen,

een tijd om te bewaren

en een tijd om weg te gooien.

7Er is een tijd om te scheuren

en een tijd om te herstellen,

een tijd om te zwijgen

en een tijd om te spreken.

8Er is een tijd om lief te hebben

en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog

en er is een tijd voor vrede.

Tweede schriftlezing: Matteüs 25 vers 1-13

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." 7Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit." 9De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie." 10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, laat ons binnen!" 12Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." 13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

We luisteren naar : Jezus alleen - Nederland Zingt - YouTube

Tweede schriftlezing: zie kader

Lied 919 vers 1 en 4

Overdenking

Lied: Joh. De Heer 93 Jezus leeft in eeuwigheid

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein :

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Refrein :

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

God fan fier en hein ús Heit, dat wy hilligje jo namme
Ûnder ús sa faak untwijd, troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet, lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert en wy sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

Lit oer ús gjin neare nacht, lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht, Hear, ferlos ús fan é kweade.

God fan fier en hein ús Heit, wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid, oant yn alle tiden. Amen

Dankgebed en voorbede, afgesloten met het lied 'God fan fier en hein us heit'

Aandacht voor de collecte

Slotlied 425 vers 1

Zegenbede

Dienst volgende week .

Op zondag 14 augustus hebben we een dienst om 09:30 uur in de Alexanderkerk. Voorganger is dhr. Y.Zagama. Er zijn twee collecten 1 e Zending, 2 e kerk.

Bloemengroet : dhr. A. Braaksma, Tjaerdawei 29.
Fam. Falkena ,Hearewei 36a.

Bezorger : mevr. J. de Groot.
mevr. S. van Wieren.

Huwelijks jubileum.

Op woensdag 10 augustus a.s. hoopt het echtpaar dhr.en mevr. S.L. vd Bij – J .Prins hun diamanten (60 jaar) huwelijk te vieren. Namens ons allen Van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst . Adres: Camstrajitte 19 . 9105KX R,Geast