

Dienst : Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
Voorganger : ds. W.L. de Jong
Organist : Dhr. J. vd Woude
Lector : Dhr. P. vd Bij
Collecte : 1^e Werelddiaconaat 2^e Kerk

Eerste Advent

In de advent vieren we dat de nacht ten einde loopt en dat de dag naderbij komt. Het is een periode van inkeer, waarin wij ons voorbereiden op de komst van de Heer, door het verkeerde weg te doen en te streven naar recht en vrede. We lezen over Zacharias die niet geloven kon dat hij en zijn vrouw Elisabet een kind zouden krijgen op hun hoge leeftijd.

Mondkapje, 1,5 meter afstand, zacht zingen en handen ontsmetten
Vanwege de toegenomen besmettingen, willen we u vragen om weer een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek uit de kerk. Zodra u op een stoel zit, kunt u het mondkapje afdoen. Ook willen we benadrukken dat het veiliger is om 1,5 meter afstand te houden wanneer u binnenkomt en vertrekt. Let dus op degene die voor u loopt of staat en houd afstand. Ook willen we u vragen om niet uit volle borst te zingen, maar zacht om elkaar niet te besmetten. Op deze manier kunnen we veilig de kerkdiensten bezoeken.

Liturgie

Welkom en stilte
Lied 25: 1 en 2
Bemoediging en groet
Liturgisch bloemstuk
Gebed
Lied 513: 1, 2, 3 en 4
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing 1 Tessalonizencen 3:9-13
Lied 439: 1, 2
Lezing Lucas 1:5-25
Lied 464:1 en 2.
Verkondiging
Orgelspel
Lied 286: 1, 2 en 3.
Gebeden
Lied 413: 1 en 3
Zegen
Collecte bij de uitgang

Uitleg Symbolisch bloemstikken

'In een ander licht' is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. 'Licht' staat centraal in de lezingen. In de bloemstiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie staan. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezingen van de zondag. 1^e Advent: Lucas 1:5-25 De aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein met gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel) veilig en beschermd. *Gedroogde grassen als stralen van de zon. Morgenlicht vol verwachting.*

Bloemengroet:
Fam. J. de Vries
Aldewei 4

Bezorger :
Dhr. W. Holtrop

**28 november: kerk in actie
adventscollecte Moldavië: kerken
geven kinderen toekomst.**

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld en misbruik. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Agenda

01-12-2021 19.45 MFC/ It Ljochte Fjild vergadering Commissie Eredienst

**Dienst volgende week
zondag 5 december**
om 9.30 uur
in de Alexanderkerk
Voorganger
Mw. W. Marinus
De collecte is voor
Zending en Kerk