



## Matteüs 6:10

*“Laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.”*

De visienota van de Protestantse Kerk, getiteld “Van U is de toekomst”, sluit in het derde hoofdstuk aan bij deze bede uit het Onze Vader. “Het is geen vrijblijvende frase, een soort vroom wensdenken. Het maakt deel uit van de Bergrede, een lange toespraak waarin Jezus de Thora toespitst op het leven van alledag, als grondwet voor het Koninkrijk van God. Hiermee zet Hij vanuit genade het leven op scherp. Het gebed is niet vrijblijvend, het schept verplichtingen en maakt waakzaam. Door deze woorden te bidden, geven we aan betrokken te willen zijn op Gods Koninkrijk en bereid te zijn om ons in te zetten om zijn wil te doen. Het hemelse licht over onze werkelijkheid, de gerichtheid op Gods Koninkrijk, scherpen het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.”

## Hoe kunnen wij hemel en aarde blijven verbinden?

In onze tijd staan we voor grote problemen. De coronapandemie blijft voor veel ziekenhuisopnames zorgen, terwijl er nog een heleboel reguliere operaties gedaan moeten worden. Die operaties zijn in de afgelopen anderhalf jaar uitgesteld, maar het valt niet goed te praten om die zorg nog verder uit te stellen. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden, want er zijn naar verwachting niet genoeg IC-bedden beschikbaar om iedereen te behandelen. Moet iemand die bijna in coma raakt door Covid-19 altijd voorrang krijgen op patiënten die een hart- of longoperatie nodig hebben? Met een hart- of longoperatie redden artsen op termijn toch ook mensenlevens? Zou het niet rechtvaardiger zijn om bijvoorbeeld de helft van de IC-bedden te reserveren voor de operaties die de afgelopen tijd zijn uitgesteld? Managers in ziekenhuizen zitten met de handen in het haar, politici durven geen knopen door te hakken. Maar het probleem kan niet eindeloos weggeschoven worden, dan worden bepaalde groepen patiënten automatisch de dupe van het onvermogen om moeilijke beslissingen te nemen.

# ADRESSEN



PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP

RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

## PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

**M:** [predikant@claercamp.com](mailto:predikant@claercamp.com)

## PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

**M:** [kerkelijkwerker@claercamp.com](mailto:kerkelijkwerker@claercamp.com)

## KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

**M:** [reserveringen@mfc-debeijer.nl](mailto:reserveringen@mfc-debeijer.nl)

**T:** 06-81563878 (Eelco van der Wal)

## KERKENRAAD

Voorzitter: Gerrit de Vries **A:** Fliet 22a **T:** 421903

Scriba: Dicky Houtstra **A:** Tjaerdawei 5 **T:** 421692

**M:** [scriba@claercamp.com](mailto:scriba@claercamp.com)

## STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmanistrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries **A:** D.K.

Boersmastrjitte 21 **T:** 423314

## BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

## KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie

vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

**INTERNET** [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://WWW.CLAERCAMP.COM)

## REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

**M:** [onderweg@claercamp.com](mailto:onderweg@claercamp.com)

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

**M:** [paulienmoore@hotmail.com](mailto:paulienmoore@hotmail.com)

De kopij voor het **DECEMBER**-nr graag uiterlijk **24 NOV.** inleveren





# DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

**3 NOVEMBER**

DANKDAG

**19.30** DS. W.L. DE JONG

COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

**7 NOVEMBER**

SPREKER PROJECT RWANDA

**9.30** DS. W.L. DE JONG

COLLECTEN: ZENDING EN KERK

**15.00** DS. W.L. DE JONG

DOOPDIENST

**14 NOVEMBER**

LEESDIENST

**11.00** MEVR. D. HOUTSTRA – DE VRIES

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

**21 NOVEMBER**

GEDACHTENISDIENST

**9.30** DS. W.L. DE JONG EN WIA MARINUS

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK EN PASTORAAT

**28 NOVEMBER**

1<sup>E</sup> ADVENT

**9.30** DS. W.L. DE JONG

COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 3 FEBRUARI A.S..

## HUISAVONDMAAL

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren is het ook mogelijk om het avondmaal bij iemand aan huis te vieren.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

## AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?

Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop

Zijn tel.nr is **06 42922149**





## Zieken

Er zijn aantal zieken in onze gemeente die bij velen wel bekend zijn, maar niet bij naam vermeld willen worden. We wensen hen allen veel sterkte en Gods zegen toe.

## Geboorte

Op dinsdag 26 oktober zijn Sietske Posthumus en Anne Epema (Tsjerkestrjitte 34) verblijd met de geboorte van een zoon: *Niels Gerben*.

Een paar dagen later, op 30 oktober, werd op de Master Frenkelstrjitte 21 ook een jongetje geboren: *Sietse*. Voor Anneke Reitsma en Jacob Durk Bergsma is Sietse het tweede zoontje in hun gezin.

Beide ouderparen wille wij van harte geluukswensen!

## Doopdienst 7 november

De doop is aangevraagd voor twee kinderen uit onze gemeente:

*Marit Aafke Wiegersma* geboren, dochter van Arnold en Baukje Wiegersma, *Gabriël v.d. Woude*, zoon van Johannes v.d. Woude en zijn vriendin Angela.

We zijn verheugd met deze kinderen en willen hun doop vieren op 7 november a.s. In verband met het beperkt aantal zitplaatsen wordt de doop in een aparte dienst om 15u. gevierd, waarbij dan vooral familie en vrienden worden uitgenodigd.

'S ochtends is er een gewone dienst om 9:30u. in de Alexanderkerk.

Bij deze dienst zal een medewerker die betrokken is bij diaconale projecten in Rwanda komen, die ons voorlichting zal geven over Rwanda en de kerken daar.

I.s.m. de classis Fryslan steunen wij de projecten daar, onze plaatselijke diaconie zamelt daar geld voor in.

## Dankdienst voor gewas en arbeid 3 november

Op woensdagavond 3 november houden we onze dankdienst om 19:30u., na afloop van de Lichtjesavond in de kerk. De diaconie zamelt dan ook weer levensmiddelen en goederen in voor de voedselbank.

We staan erbij stil dat de groei van gewassen niet vanzelf spreekt, dat onze kracht om te werken en de zegen van de arbeid uiteindelijk van God komen. We danken God en bidden dat de vruchten van de arbeid rechtvaardig verdeeld mogen worden.

## Herdenking van overledenen op 21 november

Op zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Dan zullen we de overledenen gedenken en krijgt u de gelegenheid een lichtje voor hen te ontsteken. We noemen de gemeenteleden die afgelopen jaar overleden, bij name en nodigen de familie uit.

We zullen de volgende overledenen noemen in de dienst:

Dhr. Jacob Monsma, op 28 januari overleden, 85 jaar.

Dhr. Willem de Vries, op 3 juni overleden, 84 jaar.

Dhr. Tjitze van der Velde, op 20 augustus overleden, 82 jaar.

Mevr. Aukje Duijff, op 23 augustus overleden, 99 jaar.

Mevr. Meindertje Feddema-Rusticus, op 9 oktober overleden, 93 jaar.



## Toerustingsactiviteiten

Begin november zijn er de volgende activiteiten:

- Dinsdag 9 en 23 november bijbelgroep "Verhalen van hoop"
- Dinsdag 9 november "Ouderen, kom in de kring"
- Zondag 14 november eerste keer "Sneinspetear"

Deelnemers aan het groothuisbezoek worden in groepjes ingedeeld en krijgen een uitnodiging als het zover is. Doet u dit jaar ook mee?



## Wie zingt er mee?

Voor de adventsdiensten en de kerstmorgendienst wil de cie. Eredienst een zanggroepje vormen. We denken aan een kleine groep van maximaal 8 zangers, die bekende en minder bekende advent- en kerstliederen ten gehore willen brengen.

We oefenen op dinsdagavonden. Doet u mee?

Geef u dan op bij ds. de Jong, tel. 701754, of Marga Joosten, tel. 423007.

## vervolg | MEDITATIE

De Kerk van Christus, dus afgezien van de verdeeldheid in allerlei verschillende kerken (denominaties), heeft ervaring met noodsituaties. In haar eeuwenlange bestaan hebben zich vele crises voorgedaan, bijvoorbeeld met de pest (zie Onderweg van juni). In al die crises kwam de nadruk te liggen op het gebed, want in het gebed kan je niet weglopen voor de nood. In het gebed verbind je de nood op aarde met de hemel, waar Gods wil gedaan wordt. En bid je dat we ook op aarde begrijpen wat Gods wil is en dat we de kracht krijgen om daarnaar te leven.

In het gebed richten we ons op Christus, de gekruisigde. Hij vraagt ons om mededogen met alle lijdende mensen. Deze winter zullen dat wellicht in ons land de mensen zijn waarvoor geen IC-bed beschikbaar is. Niemand stelt hopelijk voor om hen dan zomaar te laten creperen. Er zal andere zorg geboden worden en dat moet ook. Er zullen een heleboel vragen gesteld worden: waarom kan ik niet de beste zorg krijgen en een ander wel?

In de kerk zijn we die vragen wel gewend: de waarom vraag van het lijden wordt al eeuwen gesteld. Het antwoord op die vraag kan volgens mij alleen maar mededogen zijn, dat hoop geeft. In mededogen laat je merken dat je de ander ziet in zijn of haar lijden, met zijn of haar vragen. We leggen de vragen voor aan onze hemelse Vader; we hebben een adres voor onze vragen, we geloven dat Hij ons verder zal leiden. Gebed geeft kracht om te dragen wat onvermijdelijk is, en hoop in noodsituaties, hoop op Gods Zoon. Want Hij heeft op Golgotha het lijden op zich genomen, tot in de dood. Hij verlost ons door de Opstanding, het teken dat Gods liefde de dood overwint. En wij? Wij worden geroepen om het lijden te verlichten, overal waar wij daar mogelijkheden toe zien; door nabij te zijn, door te luisteren en te bemoedigen, door op te komen voor allen die in nood verkeren. Zo laten we zien dat we Gods wil ook op aarde willen doen.

# ROOSTERS 2021



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	23 december	3 januari
februari	27 januari	7 februari
maart	24 februari	7 maart
april	24 maart	4 april
mei	21 april	2 mei
juni	26 mei	6 juni
juli   augustus	23 juni	4 juli
september	25 augustus	5 september
oktober	22 september	3 oktober
november	27 oktober	7 november
<b>december</b>	<b>24 november</b>	<b>5 december</b>



## Roosters

t/m 5 dec 2021

**“LAST MINUTE” KOPIJ**  
kan (mits kort) nog op de  
zondagavond tot 20.00 uur  
NA de kopijdatum  
worden aangeleverd bij  
[paulienmoore@hotmail.com](mailto:paulienmoore@hotmail.com)

### BEZORGEN SNEINSKRANTE

06-11-2021	Theun en Ria Poepjes
13-11-2021	Hessel Elzinga
20-11-2021	Theun Elzinga
27-11-2021	Hannie Lap
04-12-2021	Tine de Groot - Algra

### BLOEMEN BEZORGEN

07-11-2021	Harm & Lolkje Wiegersma Annie de Vries
14-11-2021	Tsjikke Boersma
21-11-2021	Piet & Tettje van der Bij
28-11-2021	Wieger Holtrop
05-12-2021	Sia de Vries & Jenne Houtstra





# VAN DE DIACONIE

## Zondag 7 november – Fryslân foar Rwanda

Bijzonder, een hele provincie die zich inzet voor mensen in moeilijke omstandigheden! Dat is Fryslân foar Rwanda: een samenwerkingsverband van gemeenten die drie projecten van Kerk in Actie in dit Afrikaanse land steunen. Dit zendingsproject duurt t/m mei 2022.

Zondag 7 november tijdens de ochtenddienst wordt aandacht aan dit project gegeven. Er is een spreekster uitgenodigd (die zelf in Rwanda is geweest) om een en ander te vertellen over dit Afrikaanse land.

De opbrengst van de diaconie collecte op 7 november gaat naar: Fryslân foar Rwanda.

Iedereen is uitgenodigd. Van harte welkom! Alexanderkerk Juckemawei 3.

### **Adventscollecte kinderen in de knel**

*28 november: kerken geven kinderen toekomst*

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst. In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

# MEDEDELINGEN



## Mutaties

Er is weer het nodige gebeurd binnen de ledenadministratie van de kerk.

### Verhuisd

*Wieger Johan Holtrop* vertrekt uit het huis van zijn ouders naar de Baron van Sytzamawei 16, waar nog druk gewerkt wordt.

*Jouke Hoekstra* (v/h Juckemawei 8) heeft inmiddels zijn eigen plek gereed en woont nu op de Rjochthússtrjitte 13.

*Linda Holtrop* woont niet langer in De Westereen, maar nu op de Ringhersmastrjitte 7 in Damwâld.

*Jelle de Jong en Anita de Haan* zijn samen met hun zoon verhuisd van de Juckemawei 9 naar de Fjildwei 6, waar eerder Jaap Monsma woonde.

We wensen jullie allen succes op je nieuwe woonplek en veel woonplezier.

### Onttrokken aan de kerk

Op hun verzoek zijn uitgeschreven *Henk en Ieneke de Jong*, samen met hun zoon Rienk. Zij wonen op de T. S. Siniawei 9

Ook niet langer lid van onze gemeente is het gezin *Van Drenth - Meinsma*, Master Frenkelstrjitte 3, bestaande uit Hans en Titia en hun kinderen Hans en Siegrid.

We betreuren dit maar wensen jullie alle goeds voor de toekomst.

## Collecten en giften september

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	Totaal
5-09-21	Kerk	€ 83,60	Diaconie	€ 101,00	€ 184,60
12-09-21	Kerk	€ -	Diaconie	€ 199,60	€ 199,60
19-09-21	Kerk	€ 57,50	Diaconie	€ 84,00	€ 141,50
26-09-21	Kerk	€ -	Diaconie	€ 153,10	€ 153,10
	Kerk	€ -	Diaconie	€ -	€ -
	<b>Totalen:</b>	€ 141,10		€ 537,70	€ <b>678,80</b>

Naast de bovenstaande collecte-opbrengsten in de kerk ontvingen we als Diaconie en als Kerk in de maand september via onze bankrekeningen ook nog de nodige bedragen. Voor de Diaconie was dat een bedrag van € 158,00 en voor de Kerk was dit € 55,00. We zijn heel erg blij met de gelden die we als Diaconie en als Kerk ontvangen, want zonder uw steun kunnen we ons werk en onze uitgaven niet verrichten. We willen u daarom langs deze weg vragen om daarmee door te gaan, vooral wanneer u niet (meer) in de kerk komt om uw collectebijdragen te geven. Onze bankrekeningnummers staan vermeld op pagina 2 van deze Onderweg. Met een hartelijke groet, Harmina van Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters van resp. de Diaconie en van de Kerk.





## Escaperoom

Een escaperoom in Rinsumageast!

Inmiddels weten de meesten wel dat een groep jeugd bezig is geweest met het maken van een christelijke escaperoom. Het was een mooie combinatie van actief bezig zijn en gesprekken voeren over het leven en het geloof. Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk zover: de escaperoom opent zijn deuren! Op woensdag 1 december 19:30 houden we de officiële opening en mag de eerste groep er doorheen! Helaas kunnen we geen rondleiding geven, want dan verklappen we te veel. Maar, heb je al een groepje met wie je de escaperoom wilt doen? Dan kun je op woensdag 1 december tussen 19:30 en 20:30 langskomen in de Beijer om een datum te prikken! Of ga naar de site:

<https://sites.google.com/view/escaperoomrinsumageast> of mail ons op [escaperoomrinsumageast@outlook.com](mailto:escaperoomrinsumageast@outlook.com) om je aan te melden! Aan het einde van de escaperoom kun je een vrijwillige bijdrage geven voor het jeugdwerk, zodat projecten als deze vaker mogelijk zijn. We hopen dat het hele dorp en omstreken er van kan genieten!

Groetjes de Jeugd van de Escaperoom

## Vrijwilligerswerk

Zoals u vast en zeker wel weet is onze kosten, mevrouw Durkje van Minnen, door een noodlottige val een poosje uit de running. En volledig herstel laat helaas nog even op zich wachten. Nu proberen we haar werk zo goed als mogelijk te laten doorgaan met behulp van (veel) vrijwilligers. Dat gaat dan om het kosteren in de kerk, ook het werk in de Beijer (het klaarmaken en opruimen van de vergaderzalen) valt daar onder. Maar het blijft mensenwerk en zo nu en dan laten we een steekje vallen, zoals het vergeten om op vrijdag de kachel aan te zetten, zodat het op zondag niet al te warm is in de kerk.

We doen echter ons uiterste best!!! En we zijn blij met dit vrijwilligerswerk. Maar het zou goed zijn om een vaste invalkracht te hebben, waar we als College van Kerkrentmeesters op terug kunnen vallen, wanneer zo iets weer gebeurt of wanneer Durkje vakantie heeft. Misschien iets voor U? U kunt uw interesse kenbaar maken door contact op te nemen met een van de leden van ons College.

Er zijn echter meer zaken, die om uw aandacht vragen.

Het onderhoudswerk aan het kerkhof wordt al jaren naar volle tevredenheid gedaan door de heren Dick Mellema en Henk de Vries, een gouden duo. Maar ook zij worden ouder en zullen op den duur gaan zeggen: het gaat niet langer.

Daarom stellen we nu de vraag: hebt u tijd beschikbaar en vindt u het leuk om mee te werken aan een goed onderhouden kerkhof, meldt u dan aan bij een van de leden van ons College. Voor dit werk is op jaarbasis een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, dus het hoeft niet "om 'e nocht"!

We zien uw / jullie reactie met belangstelling tegemoet.

Het College van Kerkrentmeesters.

# MEDEDELINGEN



## Ouderenochtend: kom in de kring

Vooreerst organiseren we één koffie ochtend zonder maaltijd, zodat we elkaar in elk geval weer kunnen ontmoeten en bijpraten. We hebben er alle begrip voor als u het niet aandurft om te komen, maar we horen ook van mensen die dringend behoefte hebben aan gezelschap en afleiding. Als alles goed gaat willen we graag daarna meer data plannen maar of dat kan bespreken we met elkaar op die eerste ochtend.

De datum is dinsdag 9 november in de Beijer, van 10 tot 11.30 uur. We kijken uit naar het weerzien maar ook nieuwe mensen zijn van harte welkom!

Het koffieochtend team: Thea, Lolkje, Sia, Ynskje en Wia

## Sneinspetear 14 november

Voor iedereen die op zoek is naar verdieping en inspiratie en daarbij graag in gesprek gaat en/of luisterend aanwezig wil zijn, is er op zondag 14 november voor de eerste keer Sneinspetear.



We ontmoeten elkaar in de Beijer. Er is een inleiding met een mooie (bijbel)tekst als vertrekpunt, daarna gaan we (afhankelijk van het aantal deelnemers) in groepjes uiteen om verder te praten met elkaar. De inleiding wordt verzorgd door Wia Marinus. Het programma duurt een uur ongeveer. Na de afsluiting kan er nog nagepraat worden met een bakje troost.

Het thema voor de eerste bijeenkomst is 'Ken je mij?'

Opgeven hoeft niet, in de Beijer is ruimte genoeg. Vanaf half 10 is de Beijer open, inloop met koffie en thee, het programma begint om 10 uur.

Heel graag tot ziens!

## Thema avond LHBTI

Op donderdag 18 november is er een thema avond met als titel:

*De regenboogvlag wappert voor ons allemaal*

Aan de orde komen ervaringsverhalen. Vragen mogen de ruimte krijgen en voorop staat dat de ontmoeting leidt tot meer begrip voor elkaar. We gaan niet in discussie om elkaar te overtuigen, wel luisteren we met respect naar elkaar. Het was mogelijk je op te geven via het toerustingsboekje, maar het is ook mogelijk alsnog gewoon te komen op donderdag 18 november om 19.45 uur in de Beijer. Graag tot ziens!



# VAN DE KERKENRAAD

## Verslag vergadering 18 oktober

Gerrit de Vries, opent de vergadering en heet ons allen welkom. Hij leest een stukje over de biddende clown en gaat voor in gebed. De nieuwe uitgave van de Kerkbijbel (NBV21) is binnen. Een Bijbel om opnieuw te ontdekken? In de kerk gaat de bijbel wekelijks open: we lezen erin, luisteren naar de uitleg, en ontdekken de betekenis voor ons leven nu. De startvrijdag voor de jeugd was een groot succes, een grote opkomst en spektakel door het dorp met als afsluiting een barbecue. Op 24 oktober beginnen de jeugdclubs weer, na een jaar van afwezigheid. Op 3 november zal er lichtjesavond zijn. Dit wordt georganiseerd door uitvaartvereniging Gedenkt te sterven en de contactgroep. De gedachtenisdienst is op 21 november. Het ZWO project van de Classis is: Rwanda. De diaconie zal een bij Rwanda-project betrokken medewerker uitnodigen om een korte presentatie te geven aan het begin van de kerkdienst op 7 november in de Alexanderkerk. De Diaconie wil ook adventskalenders aan gemeenteleden aanbieden, die helpen bij de bezinning op advent en kerst. Ze komen t.z.t. in de kerk te liggen om mee te nemen. Er zal er een doopdienst zijn op 7 november 's middags in de Alexanderkerk. Deze winter is er weer volop te doen qua winterwerk. Het toerustingsboekje geeft aan wat er allemaal te doen is. De kapconstructie van de Alexanderkerk is schoongemaakt maar het ziet er niet heel goed uit. De kerkrentmeesters zullen een plan van aanpak maken. Zoals we nu besproken hebben zullen de diensten van 24, 25 en 26 december allemaal gehouden worden in de Beijer. Janny leest nog een mooi gebed "U gelooft in ons", uit: Zeg het maar gewoon. Waarna Wia een dankgebed uitsprekt. Gerrit wenst ons allen welthuis.  
Dicky Houtstra de Vries

### Het nieuwe jaarboekje

Als alles goed is gegaan, dan hebt u in één van de afgelopen weken het nieuwe jaarboekje van onze Prot. Gemeente in de bus ontvangen, deze keer met een groene omslag. U vindt in dit boekje heel veel informatie over onze kerkelijke gemeente en we hopen dat u er wat aan hebt. Jan van der Meulen heeft zijn best gedaan om alles er goed in te krijgen, maar soms klopt er toch iets niet: het blijft immers mensenwerk. Je bent ook afhankelijk van wat je krijgt aangeleverd. Zo heb ik een foutje gemaakt in het adressenbestand op bladzij 29: ik heb de verkeerde familie De Jong verhuisd! Jelle de Jong van nr, 9 is met zijn gezin verhuisd naar de Fjildwei 6. Ik heb op papier echter Jan en Harmina de Jong van Juckemawei 17 verhuisd. De oplossing is heel eenvoudig: op regel nummer 29 verandert u het huisnummer van 9 in 17 en het is weer in orde.  
Rients van Wieren



Bedankt!!

Op 6 juni kwam de oproep dat er een hart beschikbaar was. Na een lange operatie volgde een verblijf van 18 dagen op de Intensieve care. Dat was een spannende tijd voor mijn omgeving. Daarna een aantal weken op de hartbewaking en daar ging het stapje voor stapje beter. En toen naar een éénpersoonskamer. Daar ging ik voor het eerst weer lopen en dat ging nog heel langzaam en voorzichtig. De revalidatie volgde in Beatrixoord in Haren met lopen, fietsen en krachttraining. En in de weekenden naar huis op het Galgeheech. Op vrijdag 17 september was het eindelijk zover, ik mocht nu eindelijk naar huis. Mijn familie en ik willen iedereen bedanken die ons heeft bijgestaan in deze periode. Al die kaarten en andere attenties hebben ons verrast. Ook het welkom op 17 september was geweldig. Ik moet nu nog blijven oefenen, bij de fysiotherapeut en thuis, elke dag gaat het beter.

Hartelijk groet Gerrit Holtrop



Bedankt

op dit prikbord  
kin ek jim / jo / dyn meidieling  
of oprop stean

De redaksje  
fan Onderweg

Het gemis blijft, maar de vele blijken van medeleven, op welke wijze dan ook en de grote betrokkenheid na het overlijden van mijn man, onze heit, pake en broer Willem de Vries heeft ons erg goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

Sijske de Vries-de Jong  
Feikje de Vries  
Alle Mient & Eljo, Baukje & Kees,  
Willy & Symen en alle  
kleinkinderen

Wy wolle elkenien betankje  
foar de mooie felicitatiekaarten  
dient wy krijen ha foar us  
55jierige troudei!

Dikkie en Joke Mellema





# IN MEMORIAM

Wij gedenken

**Meindertje Feddema – Rusticus**

\*Tjerkwerd, 4 februari 1928 – †Dokkum, 9 oktober 2021

Geboren werd ze als dochter van de smid Hendrik Rusticus en Jantsje Roorda. Na de lagere school volgt Meintsje nog een cursus om coupeuse te worden.

Ze trouwt in 1947 met Tabe Feddema die boerenarbeider is. Het krijgen van eigen kinderen is hen niet geven, maar Peter en Jannie worden als adoptiefkinderen welkom geheten. Heit en mem zijn hard werkende mensen. Heit buiten op z'n boerenbedrijf en mem binnen. Het leven wordt in een strikt raamwerk van tijd be- en geleefd. Op vaste tijden eten, drinken, werken en naar de kerk.

Mem, zo vertellen de kinderen, is geen prater over de diepste dingen van het leven, zoals over liefde, warmte en geloof. Plichtmatig is ze sterk en flink, maar emoties en gevoelens deelt ze niet makkelijk. Meintsje is een echt buitenmens. Het wonen op Sybrandahûs brengt haar de innerlijke rust en ruimte die ze nodig heeft. Heel haar leven bleef dat zo, ook nadat ze met het gezin naar Rinsumageest verhuisden wegens de gezondheidsproblemen van Tabe. Ook na zijn dood in 1999, heeft Sybrandahûs nog altijd een magische aantrekkingskracht voor Meintsje. Wanneer ze fietst of wandelt, wordt ze als het ware in die richting geleid. De wind rond het gezicht, de zon en wolken; en in de avond de maan en de sterren, die haar vertellen – als een soort van echo - over de grootheid van God.

En wie is dan de mens die daarover mag heersen; wie is de mens dat God naar hem omziet. Wanneer Meintsje dochter Jannie en haar gezin opzoekt, in Duitsland op hun boerderij, is het ook daar de wijde ruimte die haar trekt. Het vaste loopje naar de zeedijk, gelijk al na de koffie.

Het afgelopen jaar ging haar gezondheid snel achteruit. Een gebroken bekken na een val, bracht haar langs de weg van het ziekenhuis naar de Waadwente, waar ze sinds mei is verpleegd. Langzaam neemt ze afscheid van het leven, van kinderen, kleinkinderen en van de achterkleinkinderen, waar zo van genoten heeft. En, die in haar hoge ouderdom iets van zachtheid in haar hebben gewekt.

Wanneer we na haar overlijden afscheid van Meintsje nemen in de Kleasterkapel van Sybrandahûs, lezen we Psalm 8. Een lied waarin de dichter op poëtische wijze ons meeneemt in diezelfde verwondering over de natuur en de plaats van de mens daarin. Alles daarin ademt van God, heel Zijn prachtige schepping. Wonderlijk is het, wanneer er tijdens het afscheid een prachtige kleurige vlinder door het kerkje fladdert. En op het 'hôf' te Wanswerd is er een parelhoen, die ons begeleid in de gang naar- en van het graf. Moeder aarde ontfermt zich over haar lichaam; haar leven legden we in de hand van God. Dankbaar voor wat ze op haar eigen wijze mocht- en kon zijn, voor wie haar levensweg deelden. Dat ze nu mag rusten in Gods trouw. We wensen Peter en Jannie, de klein- en achterkleinkinderen troost en vrede in hun hart.

# EVEN BIJPRATEN



De maand november is de maand waarin we in de kerk met extra aandacht stilstaan bij de mensen die zijn overleden. Op 3 november is de lichtjesavond en op 21 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ik stuitte op de volgende woorden die passen bij het herdenken van een geliefde:

*Want als je gaat  
Dan vieren we jou  
Dan missen we jou  
Dan herinneren we jou  
In alles wie je bent*

*Want als je gaat  
Dan koesteren we jou  
Dan houden we jou  
Dan danken we jou  
Dat we jou hebben gekend*

Hopelijk zal het stilstaan bij het verlies van geliefden een klein beetje troost brengen voor al wie die troost zo hard nodig heeft.

Nog even iets heel anders. Op 14 oktober hadden we een informatie avond over de reis naar Taizé die we graag volgende zomer zouden willen organiseren. Er waren een aantal geïnteresseerden die enthousiast zijn, maar het zou mooi zijn als er meer mensen bij zouden kunnen komen. Daarom hebben we afgesproken tot eind november de tijd te nemen om via persoonlijk vragen te proberen meer mensen te interesseren. Wil je alsnog meer info neem dan contact met mij op (0613573991). Eind november zullen we dan beslissen of de reis door gaat en wanneer dat dan het geval zal zijn.

Vrede en alle goeds gewenst.  
Wia Marinus



## Verjaardagen

Deze maand gaan onze felicitaties naar:

02 nov	68 jaar	dhr. Sj. Helbig	Klaarkampsterweg 6
04 nov	67 jaar	mevr. J. Boersma- v.d. Bij	Bar.v. Sytzamawei 5
04 nov	76 jaar	mevr. L. de Vries- Palma	Tjaerdawei 24
10 nov	83 jaar	dhr. H van der Weg	de Kapelle 9
14 nov	85 jaar	mevr. B. Sikma- Dijkstra	de Kapelle 14
16 nov	75 jaar	mevr.W. Posthumus- Boersma	Bar.v. Sytzamawei 6
19 nov	78 jaar	mevr. R. Jorritsma- Buma	de Finstjes 4
21 nov	67 jaar	mevr. S. Meindertsma- Atema	Hoofdweg 80 Burdaard
27 nov	87 jaar	mevr. A. de Vries- Hovinga	Heechfinne 6
27 nov	72 jaar	dhr. K. Reitsma	van Aylvawei 29

Namens alle lezers van Onderweg wensen we u een gezegende dag!

## Jubilea

In de maand oktober waren er vier echtparen die een huwelijksjubileum mochten vieren:

Op 1 oktober waren Kees en Thea Ros- Zijlstra, van Burmaniastrjitte 7 45 jaar getrouwd.

Op 9 oktober waren Henk en Tietie Steegstra- Visser, T.S. Siniawei 37 40 jaar getrouwd.

Op 21 oktober waren Dirk en Djoke Mellema- Bakker, Slachfinkstrjitte 18 in Feanwalden 55 jaar getrouwd.

Op 30 oktober waren Gerrit en Albertha Kuipers- van der Velde, Master Frenkelstrjitte 20 25 jaar getrouwd.

Voor alle bruidsparen een hartelijke gelukwens en we hopen dat jullie een mooie dag hebben gehad met kinderen en familie. We wensen jullie nog meer goede en gezegende jaren samen.

# Het Onze Vader

