

Welkom en stilte

Lied 105: 1 en 3, met orgel en zang.

Bemoediging en groet

Gebed

Drempelgebed van Hans Bouma

Zoals Gij in ons gelooft, onvermoeibaar in ons gelooft,  
zoals Gij mensen, de prachtigste mensen in ons ziet,  
zo mogen wij mensen van betekenis worden, dankzij U.  
God, deze aarde vertrouwt Gij ons toe,  
het werk van uw handen, het werk van uw hart.

Aan ons de taak, de hoge eer, om geschiedenis met haar te maken,  
haar toekomst te geven, samen met haar op weg te gaan naar het Koninkrijk.

Zoals Gij in ons gelooft, waarde aan ons hecht -  
ook als wij daar geen aanleiding toe geven.

Groots zijt Gij, hier moet je wel God voor zijn.

Geloven wij op onze beurt in U,

dan ligt dat geheel in de lijn der verwachting.

Vreemd, een afwijking, als wij het niet zouden doen, Amen.

Lied "God kent jou vanaf het begin" uit het Rode Boekje, orgel en zang (refrein, tussenstuk, refrein).

Doopgedachtenis

Ter inleiding: in lied 354:4 en 5 staat over de doop als teken:

Dat teken is een heilgeheim: God wil met jou verbonden zijn.

Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent.

Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.

Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt.

En lied 351: 1 en 2, waarin we Christus als volgt toespreken: (t. Willem Barnard)

In U zijn wij begrepen, in U zijn wij gedoopt.

Uw dood werd ons ten teken, uw leven onze hoop.

Nu weten wij voorgoed: Gij zult ons nooit begeven,

uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed.

Wij zijn in U begraven, wij staan met U rechtop.

Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God.

Een wereld zijn wij oud, maar nieuw als deze morgen,

geborgend ongeborgen, verloren tot behoud.

Tekst Wende Koning: 1 Joh. 3:23 "Dit is zijn gebod dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, en elkaar liefhebben"

Tekst Elisabeth Maayke Wiegersma: Johannes 10:27 "Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij."

Tekst voor Alle Jan Reitsma: uit Kolossenzen 1:22:

"Nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen."

Lied "Jezus is de goede herder", uit het Rode Boekje, orgel en zang

Gebed voor de opening v.h. Woord

Barmhartige God,

Wij komen dit uur bij elkaar en bij u om troost en steun,

Om vrolijkheid en licht, om te luisteren naar wat U ons te zeggen hebt.

Help ons te luisteren naar wat U door anderen tot mij zegt.

Help ons te luisteren naar wat U in mijn eigen hart tot mij zegt.

Maak ons bereid om te luisteren en om ons leven af te stemmen op uw stem.

Wij vragen U dat het kwaad ons niet in zijn macht krijgt,

maar dat wij ons toewenden tot U , Amen.

Deuteronomium 6:1-8

Lied 310: 1, 2, 3, 4 en 5, orgel en zang

Lezing Marcus 1:1-11

Lied 524: 1, 2, 3 en 4, orgel en zang.

Verkondiging

Lied van CD: "Ik zal er voor jou zijn" van Reni en Elisa Krijgsman (luisteren naar eerste 3,5 minuten daarvan).

Gebeden

Eeuwige God, trouwe Vader,

We danken u voor de doop, het teken van uw Zoon,

waardoor wij een nieuwe naam krijgen, herboren als kinderen van U.

afgelopen jaar 3 dopelingen, dat geeft ons vreugde. Wees met hen en met hun ouders.

We voelen ons geroepen om met u op weg te gaan, ook als het water troebel is, ook als we moeten ploeteren en niets lijkt te lukken wat wij ook proberen.

Heer, dan mogen we weten dat U met ons meegaat,

dat U ons vergeeft en dat U ons draagt, Dank U wel.

We danken u dat u ook rekening wilt houden mt de kwetsbaarheid van mensen,

Dat u mensen niet verder in de put drukt, maar dat u ze er juist uit wil halen.

God, help ons om er zo ook voor anderen te zijn.

God, we zijn blij met de mensen die zonder woorden

Die aanvoelen dat er iets gebeurd is wat ons raakt.

Die een arm om ons heen slaan en een beetje begrip tonen,

Zodat we weer verder kunnen.

Wij bidden voor deze wereld, waar nog zoveel mensen in nood verkeren. Corona.

Rwanda, Fryslan foar Rwanda, India, Kameroen (Boko Haram).

Wij bidden voor de zieken, dichtbij en veraf, i.h.b. voor Tjerk de Vries.

Wij bidden voro de Rouwenden en de Eenzamen. Wees Gij hen met uw warme liefde nabij. Geef hen en ons het geloof om vol te houden in de duisternis van verdriet.

Zo bidden wij in stilte.. Onze Vader.

Slotlied 981: 1, 2, 4 en 5 orgel en zang ("Zolang er mensen zijn op aarde")

Zegen, amen.

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

elke keer dat ik die tekst lees over de doop van Jezus, blijf ik weer haken bij die woorden van Johannes: "ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken". Wat zit daar achter? Waarom zegt hij dat zo? Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb. Johannes belichaamt de boodschap van de profeten. Hij preekt als de profeten en hij vindt gehoor, zelfs overdreven veel gehoor. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe, schrijft Marcus. Marcus schrijft vele jaren later; er is dan al een scheiding ontstaan tussen Joden die Jezus wel en zij die Jezus niet erkenden. Marcus wil blijkbaar benadrukken dat die scheiding er in het begin niet was: heel het volk voelde zich aangesproken door de boodschap van Johannes, ze deden boete voor hun zonden en ze lieten zich door hem dopen in de Jordaan. God wil een nieuw begin met hen maken, God wil het hele volk vergeven en een nieuwe heilzame weg opsturen. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.

Maar dan die sandalen, wat hebben die ermee te maken? Het wordt begrijpelijk als je bedenkt dat iemand die boete deed in het oude Israel, blootsvoets moest gaan. De boeteling die vergeving voor zijn zonde wilde, moest zijn sandalen uittrekken en op blote voeten naar een priester of, zoals hier, naar de Jordaan lopen. Johannes zegt: "van Jezus kan ik de veters niet losmaken, Hij kan mijn boetvaardige leerling niet zijn. Hij is namelijk sterker dan ik." Tot zover konden alle Joden het volgen: als de messias komt, dan is Hij sterk en vol heilig vuur, en hij hoeft zeker geen boete te doen voor de zonden van het volk.

Maar dan komt Jezus en Hij wil wel boete doen. Hij wil net als de zondaars uit het volk zijn sandalen uitdoen en op blote voeten het water in gaan. Dat is vreemd en onverwacht. Hier beginnen de wegen zich te scheiden. Een messias die van begin af aan de zonden van het volk draagt, dat is wel even slikken. Niet alleen voor Johannes de dooper, maar voor alle rabbi's en wetgeleerden in die tijd. Dit is niet wat men van een sterke messias verwacht. De messias zou toch komen om orde op zaken te stellen, om de goddelozen te vernietigen en de rechtvaardigen te redden?

Maar Jezus begint met het meedragen van de zonde en het je laten reinigen door de doop. Het tekent de weg die Hij zijn hele leven zal gaan. Hij gaat slechts zelden naar degenen die zichzelf rechtvaardig vinden, en hij gaat heel vaak naar de zondaars, de hoeren en de tollenaars. Hij is gekomen om de verloren zoon weer terug te halen van zijn heilloze weg, en met vreugde terug te brengen in het huis van de Vader. Hij neemt de last van de zonden op zich, Hij wist de zonden uit, omdat Hij er niet in kan berusten dat sommige mensen reddeloos verloren zouden zijn.

De geesten scheiden zich. Zij die Jezus vreugdevol accepteren als de Messias, omdat Hij grootse dingen doet. En zij die Jezus afwijzen, omdat Hij zich niet duidelijk tegen de zondaars heeft gekeerd en zich bezoedeld heeft door de omgang met diezelfde zondaars. Het is een tragische scheiding tussen twee groepen die bezield zijn door hetzelfde geloof in God. Een mens valt nooit samen met zijn of haar zonde. God kent jou vanaf het begin. God kent jou als een persoon, Hij wil een relatie met jou. Voor God ben je dus altijd meer dan wat je doet, je bent zijn schepsel en Hij wil het telkens weer goed maken met jou.

God wil de aarde, zijn Schepping, schoon maken van al het kwaad. In het verhaal van Noach en de Zondvloed, doet God dat zeer radicaal. Een grote watermassa zorgt ervoor dat alle mensen en dieren sterven. Alle, behalve de dieren op de ark, bij Noach. En als al het kwaad is weggespoeld, dan zakt het water weer. Noach laat een raaf en later een duif los. En de duif komt terug met een olijftakje. Zo kondigt de duif nieuw leven aan voor Noach en zijn familie, ja voor alle schepselen. Nieuw leven met God, een God die van zijn schepselen houdt en belooft hen nooit weer te vernietigen.

Zo gaat Jezus ook door de zondvloed. Hij draagt de zondenlast van de mensen tot in het lijden en tot in de dood. Maar Hij komt ook weer op uit het water en ontvangt de duif uit de hemel. Het nieuwe leven vanuit de hemel gaat met Jezus echt beginnen. Hij staat voor het volk van God, dat bevrijd is van alle schuld en dat gesterkt wordt door de Geest van God. Dankzij die Geest zullen de geboden geen zware last meer zijn. Wie leeft uit de Geest doet uit zichzelf het goede, de Woorden van God zijn in zijn hart geschreven.

Marcus vertelt verder: Er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. Het is de stem van de Vader, die klinkt vanuit de hemel en de Zoon aanwijst: déze is het (vs. 11). Dit alles, het is een en al beweging 'van boven'. De hemelen 'scheuren'. Ze scheuren ópen, kun je zeggen, en dat is ook zeker zo: er breekt een straal licht door diep-duistere wolken heen. Wanneer Jezus aan het kruis na een laatste schreeuw de geest geeft, 'scheurt', zo staat er, 'het voorhangsel van de tempel in tweeën, van boven tot beneden' (Mar. 15:38). Dat voorhangsel hangt voor het 'heilige der heiligen', waar de verbondsark staat, de plaats die de Heer heeft gekozen als zijn voetenbank op de aarde. En dan staat er: 'toen de centurion (de Romeinse honderdman) zag dat Jezus de Geest uitademde, zei hij: "waarlijk, deze mens was Gods Zoon" (Mar. 15:29)'. Precies door de dood van Jezus bereikt de Geest van de profeten ook de heidenen, in de figuur van die Romeinse militair. En het heilige van de tempel in Jeruzalem is niet langer een beletsel voor de volkeren om in de bestemming van het kind-schap van God te delen (Ps. 100). Zo scheuren de hemelen van boven tot beneden. In Christus komt er een nieuwe geloofsgemeenschap van Joden en heidenen. Het nieuwe leven is er voor ieder die aan JEzus geen aanstoot neemt.

Ten slotte. Jullie hebben je kinderen laten dopen, hen op de weg gezet van Jezus. We geven aan onze kinderen het vertrouwen mee in de liefde van God. De liefde die zich onvoorwaardelijk uitstrekt naar een mensenkind. De liefde, waardoor wij en onze kinderen mogen weten: we zijn meer dan onze daden, of het nu goede of slechte daden zijn. De liefde, waardoor Jezus de zonden droeg en het water van de Jordaan betrad. God heeft ons uitgekozen om bij zijn Zoon te horen, wij mogen in zijn Naam kinderen van God zijn. In dat vertrouwen proberen we het goede te doen, met vallen en opstaan. We laten ons leiden door de naastenliefde, die het ieder mens gunt om te leven. Met eerbied en respect voor de ander, uit liefde voor God, met hoop op Gods toekomst, gaan wij op weg, met onze kinderen. Christus' naam zal hen en ons behoeden, halleluja, Amen.