



Meditatie bij Johannes 20: 27-28

De opgestane Jezus verschijnt aan de discipelen “en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.

Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ “

Wat opvalt in deze tekst is vooral wat weggelaten is: heeft Tomas Jezus aangeraakt? Dat wordt niet verteld door de evangelist. De schijnbaar naadloze overgang van Jezus 'uitnodiging naar Thomas' belijdenis resulteert in een zeer productieve tekstuele lacune (= ontbrekend gegeven): het prikkelt zowel de verbeelding als de medewerking van de lezers van het evangelie.

Heeft Thomas het bevel van Jezus uitgevoerd? Met andere woorden, werd zijn twijfel overwonnen door tastbaar bewijs of (gewoon) door de overweldigende aanwezigheid van Jezus?

De tekstuitleg van de kerkvaders tot de Middeleeuwen aangaande deze tekst is ruimschoots gedocumenteerd. In die hele periode blijken er maar vier predikers te zijn die deze lacune hebben opgemerkt. Die vier besteden echter nauwelijks aandacht aan de vraag, maar hebben de kwestie meteen beslist door te stellen dat Tomas Jezus echt heeft aangeraakt.

Ook in de Reformatie blijft dat zo: In een preek uit 1523 zegt Luther expliciet dat Tomas ongelovig bleef "totdat hij ziet en aanraakt". Calvijn neemt ook als vanzelfsprekend aan dat Tomas Jezus werkelijk aanraakte. Calvijn beschuldigde de twijfelaar van uitdagendheid, koppigheid en onbekwaamheid: "Toen hij Christus zag, had hij beschaamd en verschrikt moeten worden door schaamte. Toch strekt hij moedig en onbevreesd zijn hand uit alsof hij zich niet bewust is van enig wangedrag..." Calvijn ziet een ernstig gebrek aan geloof in Tomas.

Dat wordt anders in de 18^e eeuw met Friedrich Adolph Lampe (1683-1729). Lampe stelt dat Jezus' aanwezigheid diepe emoties oproep in Tomas. Gloeiende genade loste de somberheid van Tomas onmiddellijk en volledig op, en hij werd overweldigd door bewondering, schaamte en liefde. Daardoor was het voor Tomas niet meer nodig om Jezus daadwerkelijk aan te raken. Ja, door emoties

ADRESSEN



PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP
RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

M: predikant@claercamp.com

PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

M: kerkelijkwerker@claercamp.com

KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

M: reserveringen@mfc-debeijer.nl

T: 06-81563878 (Eelco van der Wal)

KERKENRAAD

Voorzitter: VACATURE **A:** **T:**

Scriba: Dicky Houtstra **A:** Tjaerdawei 5 **T:** 421692

M: scriba@claercamp.com

STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmaniastrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries **A:** D.K.

Boersmastrjitte 21 **T:** 423314

BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://WWW.CLAERCAMP.COM)

REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

M: onderweg@claercamp.com

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

M: paulienmoore@hotmail.com

De kopij voor het **MEI**-nr graag uiterlijk **21 APR.** inleveren





DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

1 APRIL

WITTE DONDERDAG

19.30 DS. W.L. DE JONG

COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

2 APRIL

GOEDE VRIJDAG

19.30 COMMISSIE EREDIENST

COLLECTEN: -

3 APRIL

STILLE ZATERDAG

22.00 COMMISSIE EREDIENST

COLLECTEN: -

4 APRIL

PASEN

10.00 DS. W.L. DE JONG | IN MFC DE BEIJER

COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK

11 APRIL

2^E ZONDAG VAN PASEN

9.30 DS. W. VELTMAN

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

18 APRIL

3^E ZONDAG VAN PASEN

9.30 DS. W.L. DE JONG

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

25 APRIL

4^E ZONDAG VAN PASEN

9.30 MEVR. W. MARINUS

COLLECTEN: BINNENLANDS DIACONAAT EN KERK

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 2 MEI A.S..

HUISAVONDMAAL

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren is het ook mogelijk om het avondmaal bij iemand aan huis te vieren.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?

Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop

Zijn tel.nr is **06 42922149**





Uit de gemeente

Feikje de Vries, Eysingawei 14, krijgt behandelingen tegen slokdarmkanker.

Ale en Durkje Raap, Aylvawei 20, zijn ziek en gelukkig weer aan de beterende hand.

We wensen hen en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Kerendiensten met 30 kerkgangers, onder voorbehoud

We houden weer diensten in de kerk, met 30 kerkgangers en eventueel een paar muzikanten aanwezig. U kunt zich op donderdag of vrijdag opgeven voor de dienst op zondag. U kunt daarvoor bellen of mailen met de scriba Dicky Houtstra, mail: scriba@clercamp.com Zij zal op zaterdag doorgeven of u kunt komen.

We houden ons aan de coronamaatregelen.

Paascyclus

Er zijn (avond)diensten voor en met Pasen. Het gaat om een avondmaalsdienst op Witte Donderdag 1 april, een gedenkdienst rond Jezus' lijden en sterven op Goede Vrijdag 2 april en de Paasmorgendienst op 4 april.

Er kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn bij deze diensten.

Het avondmaal op Witte Donderdag zal gevierd worden in een lopende viering, waarbij we er alles aan doen om het coronavirus geen kans op besmetten te geven. De diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19:30u.

We willen deze diensten op video opnemen en dan 's avonds op ons YouTube-kanaal uitzenden. Het geluid willen we laten horen via het kanaal van Kabelnoord, zoals gebruikelijk.

De Paasmorgendienst wordt op 4 april 's ochtends om 10 uur in de kerk gehouden. Het thema is: "God overwint de dood". Er zal een zanggroepje zingen en P. vd. Lugt speelt op het orgel. De paasdienst zal ook te beluisteren zijn via Kabelnoord en live gestreamd worden op ons YouTube kanaal.

Paaswake

Vanwege de avondklok die nog geldt op 3 april, houden we op Stille Zaterdag geen avonddienst in de Alexanderkerk.

U kunt wel 's avonds een mooie paaswake bekijken uit Nijkleaster, te vinden op YouTube. Deze Paaswake uit 2018 werd toen uitgezonden door de NCRV en is nog steeds de moeite waard. De commissie eredienst vindt dit een prachtige viering en beveelt het gaarne bij u aan om het te bekijken.



UIT DE PASTORIE

De link naar deze dienst is als volgt: www.youtube.com/watch?v=-adLAgJjCDo

U kunt het ook vinden door te zoeken naar 'Paaswake' en 'Nijkleaster' bij YouTube.

Vervolg MEDITATIE

overweldigd, , kon Tomas geen twijfel meer tonen en dus ook niet tasten naar bewijs. De bekende theoloog Karl Barth benadrukt in de 20e eeuw het woord van Jezus: "Wees niet ongelovig, maar gelovig". Barth stelt: "Dit is niet alleen een vrome aansporing, maar een machtswoord (Machtwort). En hierop geeft Tomas het passende antwoord: 'Mijn Heer en mijn God'. Ook volgens Barth was er dus geen aanraking en vele theologen zijn hem daarin gevolgd. Zij wijzen ook op vers 29, waar Jezus zegt: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je.' Hier gaat het over 'zien' en niet over 'aanraken' of 'tasten'.

Ik sluit me gaarne bij deze moderne uitleg aan. Het gaat in het geloof niet om tastbare bewijzen. Het gaat om de ontmoeting met de levende Heer en de manier waarop die ontmoeting ons verandert. De ontmoeting met de Opgestane moet overweldigend geweest zijn en zal direct tot geloof geleid hebben. Tomas is geen slecht, onwillig en trots mens geweest, hij kan juist ons voorbeeld zijn. Zo mogen wij in meditatie en gebed ook ons hart opheffen richting Christus. Wat een genade als je Hem dan echt ontmoet, als je hart gaat branden van geloof, hoop en liefde!

Verantwoording giften

Graag willen we u vertellen hoeveel u met elkaar hebt betaald aan de Diaconie en aan de Kerk in de maand februari van dit jaar. De Diaconie ontving aan giften bijna € 400,- ; daarnaast mochten we als Kerk € 340,- aan giften ontvangen. Dit alles in de plaats van het collectegeld.

Wij zijn u daar heel dankbaar voor en op deze manier kunnen we als Diaconie en als Kerk ons werk in deze wereld volbrengen.

Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. We kunnen als gemeente samenkomen in slechts een kleine groep, waardoor de collecte-opbrengsten beperkt zijn en waardoor we afhankelijk blijven van uw giften. Wij vragen u daarom van harte daar mee door te gaan. De bankrekeningnummers van zowel de Diaconie als van de Kerk staan op pagina 2 van deze Onderweg. Zet u in de omschrijving er wel even bij, waarvoor u het geld overmaakt?

Alvast onze hartelijke dank!

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters,
Hannie Lap en Rients van Wieren

ROOSTERS 2021



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	23 december	3 januari
februari	27 januari	7 februari
maart	24 februari	7 maart
april	24 maart	4 april
mei	21 april	2 mei
juni	26 mei	6 juni
juli augustus	23 juni	4 juli
september	25 augustus	5 september
oktober	22 september	3 oktober
november	27 oktober	7 november
december	24 november	5 december



Roosters

t/m 24 feb 2021

BEZORGEN SNEINSKRANTE

03-04-2021	Aaltje van der Velde
10-04-2021	Pietie Colmer
17-04-2021	Feikje de Vries
24-04-2021	Gerrit en Alberta Kuipers
01-05-2021	Freerk en Lucretia de Groot

UITDELEN SNEINSKRANTE

04-04-2021	Hinke Haakma
11-04-2021	Tsjikke Boersma
18-04-2021	Pietie Colmer
25-04-2021	Siebren Plat
02-05-2021	Afke Houtstra

BLOEMEN BEZORGEN

04-04-2021	Doetie Marinus & Nico Halbesma
11-04-2021	Anna Boers
18-04-2021	Uilke Reitsma
25-04-2021	Jan van der Meulen
02-05-2021	Sijke Meindertsma & Corrie Braaksma

“LAST MINUTE” KOPIJ
kan (mits kort) nog op de
zondagavond tot 20.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com





Internationale Moedertaaldag: de Bijbel in je moedertaal

Een moedertaal – die hebben we allemaal. Het begint met een paar woordjes. Al snel worden dat zinnen en verhalen. Maar taal is zoveel meer dan een verzameling woorden en grammaticaregels. Het is dé manier om je te verbinden met de ander, om je gevoel in woorden te vangen, om betekenis te geven aan de wereld om je heen. Dat maakt taal, en met name je moedertaal, zo bijzonder. Reden genoeg voor een feestje: Internationale moedertaaldag.

Ook de Bijbel in je moedertaal is een schat om te koesteren. Naast 47 bijbelverspreidingsprojecten ondersteunt Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) op dit moment 30 bijbelvertaalprojecten. Aan deze projecten wordt wereldwijd gewerkt, van de Filipijnen tot Peru en van Belarus tot Mozambique. In veel projecten gaat het om een allereerste vertaling in een bepaalde taal, in andere projecten om een nieuwe vertaling of een revisie. Het feest dat volgt bij de lancering van een nieuwe vertaling is fantastisch. Als Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap hebben we zulke feesten meer dan eens bijgewoond. Altijd zijn we er getuige van hoe bijzonder je moedertaal is. Die raakt je op een manier zoals andere talen dat niet kunnen.

Angola

Op de foto's de lancering van het Kikongo Nieuwe Testament in Angola in 2018. Kikongo is een taal die door circa 7 miljoen mensen wordt gesproken. Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet toegestaan hun eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer meer ruimte voor lokale talen. Want voor veel mensen geldt: Portugees is voor zaken en politiek, maar het hart spreekt Kikongo. De bestaande bijbelvertaling in het Kikongo dateerde uit 1926 en werd door steeds minder mensen begrepen. Op dit moment werkt het vertaalteam in Angola aan de vertaling van het Oude Testament, zodat over een aantal jaren de volledige Bijbel in het Kikongo beschikbaar is. Behalve het Kikongo vertaalproject steunt het NBG ook een Angolees vertaalproject in een andere inheemse taal: het Umbundu. Want de Bijbel in je moedertaal – de taal van je hart – dat gunnen we ieder mens.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Jaap Posthumus

Link:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/internationale-moedertaaldag-de-bijbel-in-je-moedertaal/>





Collecteopbrengsten kerk in actie februari

- 7 februari werelddiaconaat Bangladesh: €187,50
- 14 februari noodhulp Ethiopië: €117,50
- 21 februari werelddiaconaat Moldavië: €237,50

Hartelijk bedankt voor uw en jullie gaven.

Avondmaalcollecte Witte Donderdag 1 april 2021

De avondmaalcollecte op Witte Donderdag 1 april is bestemd voor de stichting Open Doors.

De organisatie werd in 1955 gestart door Anne van der Bijl tijdens een reis naar de Poolse hoofdstad Warschau. Daar trof hij een kerk, vragend om Bijbels. Snel daarna begon zijn eenmansmissie om vervolgte christenen te helpen. Open Doors werkt nu wereldwijd om de vervolgte kerk in ruim zestig landen te versterken.



Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus' opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgte christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Website: www.opendoors.nl

Helpt u mee het werk van Open Doors te steunen? Dat kunt u doen door uw bijdrage 1 april in de collecteschaal in de kerk te doen, of uw bijdrage over te maken op:

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. Open Doors.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.



VAN DE DIACONIE

4 april: Paascollecte Werelddiaconaat

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek,

kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

U kunt dit werk steunen via de collecte de kerk of via het bankrekening nr. van de diaconie o.v.v.: Zuid-Afrika.

25 april: Binnenlands diaconaat

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunst lab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie Kunst Lab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc's en andere diaconale projecten. Hartelijk dank!

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462
o.v.v. binnenlands diaconaat 25 april



EVEN BIJPRATEN



Uithoudingsvermogen. Dat is wat er nodig is vandaag de dag. Nog steeds kunnen we haast niks aan gemeente activiteiten organiseren en persoonlijk vind ik dat een bittere pil. Maar er zit niks anders op dan het hoofd omhoog te houden en vooruit te kijken: er komt een dag dat het wel weer mag en dan zullen we de draad weer oppakken. Het doet me stil staan bij de mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Mensen die moeten samenkomen in ondergrondse kerken, die leven in een dictatuur waar openlijk christen zijn gevaarlijk is, levensgevaarlijk.

Dat relativeert en stemt tot dankbaarheid. Wat hebben we het eigenlijk goed hier en wat vonden we de situatie zoals die was voor corona vanzelfsprekend. In tegenstelling tot de vervolgte christenen mogen wij weten dat onze situatie maar tijdelijk is. Onze kerkdiensten zijn in aangepaste vorm toch steeds doorgegaan en we hebben een maand lang kunnen genieten van alle creatieve uitingen van hoop. Op onze website kunt u binnenkort een collage zien van foto's van al die beelden van hoop. De jeugd kon op pad met de Paaschallenge. Voor wie het wil zien zijn er echt nog wel lichtpuntjes.

Mocht u geraakt zijn door het besef dat vervolging vanwege je geloof echt een kruis is wat haast niet alleen te dragen is, kijk dan eens op de site van Open Doors. Op www.opendoors.nl gaat er een wereld voor je open; onze steun en onze gebeden zijn hard nodig.

Wia Marinus

PRIKBORD

Hartelijk Dank,

Voor de kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens mijn ziekte in het ziekenhuis en thuis. Het gaat een stuk beter met mij, volledig herstel is er echter nog niet.

Jullie belangstelling heeft ons erg goed gedaan.
Nogmaals bedankt,

Piet en Tetsje van der Bij

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele kaarten en meelevens betoond na mijn thuis komst uit het ziekenhuis.

Groeten
Coen en Djoke Hietkamp



Verjaardagen

Deze maand gaan de felicitaties naar:

04-04	70 jaar	mevr. G. de Graaf- Lijzenga	Tsjerkestrjitte 22
06-04	65 jaar	mevr. D. van Minnen- de Vries	Juckemawei 1
15-04	70 jaar	dhr. B. van Dijk	T.S. Siniawei 49
15-04	76 jaar	dhr. H. de Vries	Tjaerdawei 24
19-04	72 jaar	mevr. A. Zuidema- de Vries	Skoallestrjitte 18
22-04	76 jaar	mevr. K. de Roos- Streekstra	de Fintsjes 3
24-04	68 jaar	mevr. J. Terpstra	Rjochthusstrjitte 27
26-04	70 jaar	mevr. G. Wiegersma	D.K. Boersmastrjitte 24
28-04	77 jaar	dhr. G. Hiemstra	Tjaerdawei 46
29-04	67 jaar	dhr. R. Marinus	Trekwei 2

Namens alle lezers van Onderweg een gezegende dag gewenst!

Jubilea

Op 18 maart mochten dhr. en mevr. Hiemstra- Wiegersma, Tjaerdawei 46, samen met hun familie het 50 jarig huwelijksjubileum vieren.

Al zal het niet uitgebreid zijn gevierd in deze tijd, toch een bijzondere dag. Alsnog onze hartelijke felicitaties en nog meerdere jaren samen gewenst!

