



*Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden,
klop er zal voor je worden opgedaan. Matteüs 7:7*

Voor veel mensen is het best moeilijk om in deze tijden, waarin ze niet naar de kerk kunnen en ook niet deel kunnen nemen aan doordeweekse activiteiten, hun geloof levend te houden. Al die dingen die vaak zo vanzelfsprekend leken hadden dus ook de functie dat je geloofsleven van tijd tot tijd nieuwe impulsen kreeg en die heb je nodig.

‘Het is nu soms net alsof het geloof wat verder weg komt te staan’ hoor ik van diverse kanten. Ouder of jonger, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk overigens dat dat gevoel, dat God ver weg lijkt, iets is wat elke gelovige van tijd tot tijd mee kan maken. Net als bij een liefdesrelatie tussen mensen is het contact niet altijd intens en optimaal. In een menselijke relatie heb je ook periodes waarin je je van elkaar verwijderd kunt voelen, periodes waarin de ander ver weg lijkt. Als je die conclusie trekt is het tijd om weer even extra in elkaar te investeren, om bewust tijd voor elkaar te maken. Er is werk aan de winkel want anders loop je het risico dat je uit elkaar groeit en dat de kloof op een gegeven moment niet meer te overbruggen is.

De volgende vraag drong zich aan mij op: wat blijft er van ons geloof over als wij zelf niet een actieve rol innemen? Merken we iets van God als wij zelf niet bidden, lezen, luisteren, samen komen om te vieren? Dat is een spannende vraag. In de presentatie van de beelden van hoop die begin maart te bekijken is (u leest er meer over in deze Onderweg) zullen we verhalen tegenkomen over momenten in de natuur waarin het lijkt alsof er even iets van Gods aanwezigheid oplicht. Soms loop je ook tegen situaties aan waarin dat wat er gebeurt te toevallig lijkt om toevallig te zijn. Ook dat zouden momenten kunnen zijn die een diepere betekenis en zin aan het leven geven. Die momenten worden je als het ware in de schoot geworpen.

ADRESSEN



PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP

RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

M: predikant@claercamp.com

PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

M: kerkelijkwerker@claercamp.com

KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

M: reserveringen@mfc-debeijer.nl

T: 06-81563878 (Eelco van der Wal)

KERKENRAAD

Voorzitter: VACATURE **A:** **T:**

Scriba: Dicky Houtstra **A:** Tjaerdawei 5 **T:** 421692

M: scriba@claercamp.com

STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmaniastrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries **A:** D.K.

Boersmastrjitte 21 **T:** 423314

BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie

vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://www.claercamp.com)

REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

M: onderweg@claercamp.com

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

M: paulienmoore@hotmail.com



De kopij voor het **APRIL**-nr graag uiterlijk **24 MRT.** inleveren



DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

7 MAART

3^E ZONDAG 40 DAGEN

9.30 Ds. W.L. DE JONG

COLLECTEN: WERELDGEBEDSDAG

10 MAART

BIDDAG

19.30 Ds. W.L. DE JONG

COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

14 MAART

4^E ZONDAG 40 DAGEN

9.30 MW. WIA MARINUS

COLLECTEN: BINNENLANDS DIACONAAT EN KERK

21 MAART

5^E ZONDAG 40 DAGEN

9.30 Ds. W.L. DE JONG

COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK

28 MAART

6^E ZONDAG 40 DAGEN

10.00 MW. WIA MARINUS | IN MFC DE BEIJER

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 4 APRIL A.S..

HUISAVONDMAAL

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren is het ook mogelijk om het avondmaal bij iemand aan huis te vieren.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?

Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop

Zijn tel.nr is **06 42922149**





Uit de gemeente

Feikje de Vries, Eysingawei 14, ontving het nare bericht dat zij een tumor in de slokdarm heeft. Zij krijgt vanaf begin maart behandelingen daartegen.

Tjerk de Vries, Fliet 32, ging op 1 maart naar het ziekenhuis voor een behandeling aan de blaas, waar een kwaadaardige tumor is gevonden. Hopelijk kan die tumor verwijderd worden.

We wensen hem en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Kerkdiensten tijdens deze lockdown

De maatregelen zijn wat versoepeld eind februari, en voor de kerk betekent het dat we weer max. 30 personen kunnen toelaten in de dienst. Dit willen wij pas vanaf zondag 21 maart toepassen: zie verder.

Tot die datum kunnen we nog steeds geen kerkgangers bij de dienst toe te laten, ook omdat we de diensten nog niet in de kerk houden. We houden ze in de Beijer vanwege problemen met het orgel.

De diensten zijn te beluisteren via het kanaal (1)968 of (1)969 van KabelNoord, of op een later tijdstip terug te zien op ons YouTube kanaal. Dit kunt u vinden door op de YouTube website te zoeken op “PG Claercamp Rinsumageast”.

Vanaf 21 maart gelden nieuwe regels:

30 kerkgangers, onder voorbehoud

Vanaf 21 maart kunnen we hopelijk weer diensten houden in de kerk, met 30 kerkgangers en eventueel een paar muzikanten aanwezig.

U kunt zich dan weer op donderdag 18 of vrijdag 19 maart opgeven voor de dienst op zondag. U kunt daarvoor bellen of mailen met de scriba Dicky Houtstra, mail: scriba@claercamp.com, telefoon: 0644868355. Zij zal op zaterdag doorgeven of u kunt komen. De zondagen daarna gaat het evenzo. Dit is onder voorbehoud: de maatregelen kunnen weer aangescherpt worden en dan zal het niet mogelijk zijn. In ieder geval gelden de volgende regels voor de kerkgangers:

- gaarne een mondkapje dragen bij binnenkomst en uitgaan; op uw zitplaats kan het mondkapje af.
- gelieve afstand te bewaren tot anderen en de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen;
- als u verkouden bent of andere klachten hebt, dan blijft u thuis;
- er kan door de kerkgangers niet gezongen worden in de kerk, alleen door een paar zangers;
- we schudden geen handen en raken elkaar niet aan.



Veertigdagentijd

De 40 dagen voor Pasen bezinnen we ons op Jezus' weg naar Jeruzalem, zijn komende lijden en sterven. We staan dan ook stil bij het huidige lijden op de wereld.

Het thema is dit jaar "Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid".

Elke week staat één van de werken van barmhartigheid centraal.

Deze periode loopt door tot Pasen op 4 april.

Woensdagavonddiensten beginnen dit jaar pas op 24 maart.

In betere tijden, houden we ook korte avonddiensten in de 40 dagen tijd.

Op woensdagavond 24 en 31 maart houden we twee korte avonddiensten, vanaf 19:30u. in de Alexanderkerk, met max. 30 personen. Deze diensten hebben een meditatief karakter. We volgen dezelfde regels als bij de zondagdiensten. U kunt zich opgeven bij ds. de Jong, [wl.dejong@knid.nl](mailto:w1.dejong@knid.nl)

RvK: woorden van hoop en troost

Op de website van de Raad van Kerken (RvK) is elke week een meditatie te vinden onder het

motto "woorden van hoop en troost". www.raadvankerken.nl

Zondag 7 maart wereldgebedsdagdienst.

Bij wereldgebedsdag staat elk jaar een ander land centraal, dit keer Vanuatu. Dit is een eilandengroep in Oceanië, in de grote oceaan dus, ten westen van Fiji. Vroeger stond het bekend als 'de nieuwe Hebriden'. De dienst wordt voorbereid door een commissie van vrouwen uit onze gemeente, die tijdens de dienst enkele verhalen van inwoners (vrouwen en meisjes) uit Vanuatu vertolken. De mensen kampen daar met een hoge werkloosheid. De collecte zal bestemd zijn voor hulporganisaties die de meest kwetsbare inwoners proberen te helpen op Vanuatu. De dienst begint om 9:30 op zondag 7 maart.

Biddag voor gewas en arbeid op 10 maart

Op 10 maart hebben we een bidstond om 19:30u. in de Beijer, zonder kerkgangers. De energie voor ons werk, op het land of in de maatschappij, komt niet vanzelf. We staan erbij stil dat we afhankelijk zijn van Gods zorg voor ons en voor zijn Schepping. Dit keer gaan we ook in op het thema 'Van crisisjaar naar Jubeljaar', dat door de Raad van Kerken is aangereikt.

UIT DE PASTORIE



Paascyclus

De commissie eredienst is bezig om de diensten van de drie dagen voor Pasen voor te bereiden. Het gaat om een avondmaalsdienst op Witte Donderdag, een gedenkdienst rond Jezus' lijden en sterven op Goede Vrijdag en de Paaswake met doopgedachtenis op Stille Zaterdag.

Het avondmaal zal met maximaal 30 personen gevierd worden in een lopende viering, waarbij we er alles aan doen om het coronavirus geen kans op besmetten te geven.

Deze diensten vallen in de eerste week van april: 1, 2 en 3 april.

We willen deze diensten op video opnemen en dan 's avonds om 19:30u. op ons YouTube-kanaal uitzenden.

Het geluid willen we laten horen via het kanaal van KabelNoord, zoals gebruikelijk. Het is nog niet duidelijk of er kerkgangers aanwezig kunnen zijn, maar in ieder geval niet meer dan 30.

De Paasmorgendienst wordt op 4 april 's ochtends om 10 uur in de kerk gehouden. Het thema is: "God overwint de dood".

U kunt zich voor deze diensten opgeven op maandag 29, dinsdag 30 of woensdag 31 maart, bij de scriba. De paasdienst zal ook te beluisteren zijn via KabelNoord en live gestreamd worden op ons YouTube kanaal.

Ambtsdragers

We hebben de termijn voor het voordragen van kandidaten opnieuw met een maand verlengd. De aanbevelingen kunnen schriftelijk (met uw naam en handtekening) bij de scriba door de bus gedaan worden tot uiterlijk 31 maart.

Wij zoeken de volgende nieuwe ambtsdragers:

Een ouderling-voorzitter, 2 (ouderling-)kerkrentmeesters en 2 diakenen.

Er waren namelijk nog vacatures voor de voorzitter en een kerkrentmeester. Gemeentelieden kunnen een lijstje met namen van leden in te leveren bij de scriba, leden geschikt zijn om een bepaald ambt te vervullen.

vervolg MEDITATIE

Maar zelfs als we tot de conclusie zouden komen dat het moeilijk is iets van God te ontdekken als je zelf niet actief op zoek gaat, ook dan is er misschien geen man over boord. Want op het moment dat je wel actief op zoek gaat door de draad van het bijbellezen en bidden op te pakken, zal dat nooit tevergeefs zijn. Wie samen met anderen gaat vieren, in gesprek gaat, muziek gaat maken of luisteren zal ervaren dat er weer iets van geloof gaat stromen, ook als het voor korte of langere tijd heeft stilgestaan. Misschien is een actieve rol van onze kant wel vereist maar God is altijd thuis, Hij is nooit in gesprek als je belt. Dat doet me denken aan een lied van Elly en Rikkert, zij zongen er al van 'Als je bidt zal hij je geven, als je klopt aan de deur zal hij open doen, als je zoekt dan zul je vinden, Halleluja!'



ROOSTER 2021

Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	23 december	3 januari
februari	27 januari	7 februari
maart	24 februari	7 maart
april	24 maart	4 april
mei	21 april	2 mei
juni	26 mei	6 juni
juli augustus	23 juni	4 juli
september	25 augustus	5 september
oktober	22 september	3 oktober
november	27 oktober	7 november
december	24 november	5 december



Roosters

t/m 4 april 2021

BEZORGEN SNEINSKRANTE

06-03-2020	Arend Leijstra,
13-03-2020	Leo de Jong
20-03-2020	Fam. Joh. Wiersma
27-03-2020	Sijmen en Durkje Sijsma
03-04-2020	Aaltje van der Velde

“LAST MINUTE” KOPIJ
 kan (mits kort) nog op de
 zondagavond tot 20.00 uur
 NA de kopijdatum
 worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

UITDELEN SNEINSKRANTE

07-03-2020	Jannie van Diggelen
14-03-2020	Alie Posthumus
21-03-2020	Alberta Kuipers
28-03-2020	Anna Broers
04-04-2020	Hinke Haakma

BLOEMEN BEZORGEN

07-03-2020	Maaïke van der Meer & Feikje de Vries
14-03-2020	Δukje Marinus
21-03-2020	Jellie van der Meer
28-03-2020	Hillie Elzinga
04-04-2020	Doetie Marinus & Nico Halbesma



MEDEDELINGEN



Mutaties

Verhuisd:

Hotze Brouwer, v/h Eijsingawei 18, is overgeschreven naar de kerk van Dokkum. *Nelly Kingma*, die tijdelijk in Broeksterwâld woonde, gaat verhuizen naar Damwâld en is samen met de drie kinderen Hylke, Jelmer en Femke overgeschreven naar de kerk aldaar.

Dieuwke de Vries, v/h Kûperspaad 7, is met haar gezin verhuisd naar Damwâld en ook naar de kerk aldaar overgeschreven.

We nemen afscheid van elkaar en wensen jullie alle goeds op je nieuwe adres en in jullie nieuwe gemeente.

Uitgeschreven:

Klaas Boskma en *Lisette Verbeek*, Rjochthússtrjitte 29, hebben aangegeven te willen worden uitgeschreven als lid van de kerk. We vinden dit jammer, maar respecteren hun besluit.

Verantwoording van giften.

Graag willen we u vertellen hoeveel u met elkaar hebt betaald aan de Diaconie en aan de Kerk in de maand januari van dit jaar. De Diaconie ontving aan giften ruim € 700,- ; daarnaast mochten we als Kerk € 260,- aan giften ontvangen. Dit alles in de plaats van het collectegeld.

Wij zijn u daar heel dankbaar voor en op deze manier kunnen we als Diaconie èn als Kerk ons werk in deze wereld volbrengen.

Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. We kunnen nog steeds niet als gemeente samenkomen en blijven daarom afhankelijk van uw giften. Wij vragen u daarom daar mee door te gaan. De bankrekeningnummers van zowel de Diaconie als van de Kerk staan op pagina 2 van deze Onderweg. Zet u in de omschrijving er wel even bij, waarvoor u het geld overmaakt?

Alvast onze hartelijke dank!

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters,
Hannie Lap en Rients van Wieren

Van de diaconie

Bidstond collecte 10 maart 2021 is bestemd voor Armenië

Vanaf 27 september 2020 heeft het Azerbeidzjan-Turkse leger aanvallen geopend richting militaire en burgerlijke doelen in Nagorno Karabach.

Vanaf 10 november 2020 geldt er een staakt-het-vuren onder toezicht van Russische vredestroepen. Dit betekent niet dat er geen gevechten meer zijn. In het hele gebied moet rekening worden gehouden met niet-ontplofte munitie en mijnen. De humanitaire nood als gevolg van deze oorlog is hoog. Er is van alles te kort. Onze broeders en zusters zijn hun gezinsleden, familieleden, onderdak, gezondheid en werk kwijt geraakt. Er is een grote behoefte aan voedsel, kleding, onderdak,



VAN DE DIACONIE

medische materialen, medicijnen, transport, ambulance voertuigen, brandstof enz.. Armeniëfonds Nederland

(<https://www.armeniefonds.nl/>) is een inzameling gestart voor de financiering van noodhulp. Onze broeders en zusters zijn in schrijnende situatie terecht gekomen. Voor de oorlog was de situatie door corona al zorgelijk. Echter de nood is nu te hoog geworden en als het zo doorgaat zal het een humanitaire ramp worden.

Armenië heeft grote moeite om de vluchtelingenstroom goed op te vangen.

Met de opbrengst van de bidstondcollecte willen we de Armeense Christenen en het Armeense volk bijstaan.

U kunt uw bijdrage overmaken op Diaconie PG

Claecamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. Armenië

14 maart 40 dagentijdcollecte Binnenlands Diaconaat

Ondersteuning diaconaat in arme regio's

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio's als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio's begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op: Diaconie PG

Claecamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. Diaconaat Nederland.

21 maart 40 dagentijdcollecte werelddiaconaat: Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasininstallaties goede landbouw bedrijft.

Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-winsituatie. Helpt u mee?

(Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ) U

kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken op het nummer van de diaconie o.v.v. Javaanse boeren.

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?

Hartelijk dank! De diaconie.

EVEN BIJPRATEN OVER



Wandeltocht langs beelden van hoop

In de dienst van 24 januari j.l. ging het over beelden van hoop. Wat geeft u, wat geeft jou hoop? Speciaal in deze moeilijke tijden hebben we behoefte om van elkaar te horen, te zien of te ervaren dat zware tijden niet uitzichtloos zijn. Bijna iedereen ervaart in zijn of haar leven moeilijkheden en verdriet. Je moet daar doorheen zien te komen, je ergens aan vast houden. Dat bracht me bij het lied 'Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, ga met ons mee langs de beelden van hoop...'.
.

In de maand februari hebben velen gereageerd op de oproep die beelden van hoop, die vaak heel persoonlijk zijn, te delen zodat we ze konden verzamelen. Vanaf het eerste weekend van maart zijn die beelden van hoop te bewonderen in Rinsumageast. Een maand lang blijven ze staan zodat ieder op z'n eigen tijd een wandeling kan maken om die beelden van hoop te ontdekken. Een beeld kan een schilderij zijn, een gedicht, een tekst of nog iets anders. Jong en oud doen mee en hopelijk mag er veel bemoediging en inspiratie van uit gaan. Er zal huis aan huis een flyer worden verspreid, waarop punten op de dorpsplattegrond zijn aangegeven waar de beelden van hoop te vinden zijn.

Dat het uitbreken van de lente dit jaar een hoopvolle ervaring mag zijn!
Wia Marinus

PaasChallenge 2021

De Weg door Jeruzalem

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (samen met je vriend/vriendin) of met meerdere personen uit één huishouden aan mee kunt doen. Je kan dus ook samen met je kinderen deze tocht lopen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Deze tocht loop je op je eigen tijd en dag wanneer jij wilt in de week van zondag 28 maart t/m 5 april.

De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemers een 'tegenstander' van Jezus zijn. De deelnemers weten echter niet welke rol ze hebben en moeten dit aan het einde van de tocht raden.



De PaasChallenge is voor alle kinderen en jeugd, maar als geïnteresseerde ouderen deel willen nemen mag dat uiteraard ook. Je kunt deze tocht lopen van zondag 28 maart t/m maandag 5 april. Opgeven kan door te mailen naar jeugdouderling Janny. Graag voor 20 maart. Mailadres: jeugdouderling@claercamp.com.

Dan stuurt zij de benodigde informatie om de Challenge te kunnen wandelen. Mocht je ergens vragen over hebben stuur dan ook een mailtje.

Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt.

Met de QR-codes ontdekken de deelnemers steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook een tekst of audioboodschap. Als organisatie hoef je deze opdrachten dus niet zelf te bedenken. Je ontvangt de QR-codes om op te hangen. De opdrachten die erachter zitten zijn al gemaakt

Jeugdwerk Rinsumageest/Sijbrandahuis

Verjaardagen

Deze maand gaan de felicitaties naar:

01-03	89 jaar	mevr. M.Nawijn- de Groot	W v.d. Geeststraat 5
03-03	66 jaar	dhr. W. Holtrop	D.K. Boersmastraat 16
04-03	72 jaar	dhr. A. Bouma	Burdaarderstraatweg 2, Sibrandahuis
04-03	69 jaar	dhr. B. Meindertsma	Hoofdweg 80 Burdaard
08-03	69 jaar	mevr. A. Marinus	v. Burmaniastraat 23
09-03	67 jaar	mevr. H. Geertsma- v.d. Berg	Bar.v. Sytzamaweg 21
09-03	73 jaar	dhr. Sj. Dijkstra	dr. Y. Poortingaweg 12
11-03	65 jaar	dhr. J.v.d. Meer	Bar.v. Sytzamaweg 13
12-03	71 jaar	mevr. A. Groenewoud- Monsma	v. Aylvaweg 2
14-03	65 jaar	dhr. B. Yntema	Bar.v. Sytzamaweg 17
19-03	75 jaar	dhr. P. Boers	T.S. Siniaweg 15
22-03	99 jaar	mevr. A. Duijff	Foswerterstrjitte 71 k 116, Ferwert
22-03	68 jaar	dhr. S. Plat	Tjaerdaweg 2
24-03	69 jaar	mevr. C. Braaksma-v.d. Hoek	Camstrastraat 27
29-03	68 jaar	mevr. H. Zijlstra- de Vries	Juckemaweg 25

Namens alle lezers van Onderweg wensen we u een gezegende verjaardag.

