



**Dienst** : Om 9.30 uur in de Alexanderkerk  
**Organist** : Dhr. P. vd Lugt

**Voorganger** : ds. W.L. de Jong  
**Lector** : Mw. D. Houtstra

**Collecte** : 1<sup>e</sup> diaconie 2<sup>e</sup> Kerk

### Liturgie voor zondag 10 januari

Het is de tweede zondag van de epifanie, de verschijning van de Heer. Vanwege de lockdown, hebben we de doopgedachtenis uitgesteld. Daarom lezen we vandaag niet over de doop van Jezus, maar over de verkondiging van de luister van Christus, uit de 2e brief aan de Korintiërs. Peter Holwerda zal de liederen zingen o.b.v. Pieter v.d. Lugt op het orgel.

Welkom en stilte  
Rode Boekje 33: 1, 2 en 4 (tekst zie onder).  
Bemoediging en groet  
Gebed om ontferming  
Lied 1005:1, 2 en 3  
Gebed voor de opening v.h. Woord  
Jesaja 55:1-11  
Lied 382 helemaal  
2 Korinthe 4:1-10  
Lied 527: 1, 2 en 5  
Verkondiging  
Orgelspel  
Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
Slotlied 494 helemaal  
Zegen, amen.

Tekst ter bemoediging uit 2 Korintiërs 4:6  
DE God die heeft gezegd:  
'Uit de duisternis zal licht schijnen,'  
heeft in ons hart het licht doen schijnen...

Tekst van Rode Boekje 33:

1. Laat lichten, Heer, uw aangezicht!  
Doe ons vandaag uw goedheid proeven.  
Op uw gezag wijkt weer de nacht voor 't morgenlicht:  
uw trouw, het huis waarin wij toeven.
2. Geen mens doorziet het hart der zon  
zonder zijn ogen te verblinden.  
Wij zien U niet. Maar alle licht kent U als bron.  
Gij ziet ons tasten. Laat U vinden!
4. Gij zijt zo ver, zo ongekend;  
alle verstand gaat Gij te boven.  
Maar 't mensenhart dat naar U zoekt kiest Gij als tent.  
Dat wij U op uw woord geloven!

**Uit de gemeente:**

**Pieter en Tettje v.d. Bij, De Fintsjes 6**, zijn ziek en herstellen thuis.

We wensen hen en alle zieken kracht en Gods zegen toe.

Maandag 11 januari a.s. hopen  
Dhr. en Mw. **Jorrit en Roely Jorritsma**  
hun **55** jarig trouwjubileum te vieren.

Namens ons allemaal alvast van harte gefeliciteerd.

De Fintsjes 4, 9105 KK R.geast

**Bloemengroet:**

Mw. W. Jilderda  
D.K. Boersmastrjitte 11

**Bezorger :**

Mw. A. de Vries

**Dienst volgende week  
zondag 17 januari**

Om 9.30 uur  
in de Alexanderkerk  
Voorganger is  
Ds. W.L. de Jong  
De collecte is voor  
Diaconaal doel

