

**Dienst** : Om 9.30 uur in de Alexanderkerk  
**Organist** : Dhr. J. vd Woude

**Voorganger** : ds. W.L. de Jong  
**Lector** : Mw. S. Meindertsma

**Collecte** : 1<sup>e</sup> diaconie 2<sup>e</sup> Kerk

### Epifanie: de Heer komt aan het licht!

We lezen over de komst van de wijzen uit het Oosten.  
In Bethlehém vinden zij de Koning, waar de ster hen op wijst.

welkom en stilte

Lied 72: 1 en 3

Bemoediging en groet

Aanvangstekst Efeziërs 3: 8 en 9.

Gebed

Lied 496: 1 en 3.

Gebed voor de opening v.h. Woord

Lezing Matteüs 2:1-12

Lied 518: 1, 2 en 3.

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Slotlied: 418: 1 en 2.

Zegen.

### Tekst ter bemoediging, Jesaja 60: 1-2

Sta op en schitter, je licht is gekomen,  
over jou schijnt de luister van de HEER.  
Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,  
maar over jou schijnt de HEER,  
zijn luister is boven jou zichtbaar.

#### Bloemengroet:

Dhr. J. Boersma

Fliet 28

Mw. A. Visser-Bosma

Camstrastrijtte 4

#### Bezorger :

Mw. G. Visser

Dhr. L. vd Bij

#### Dienst volgende week

**zondag 10 januari**

Om 9.30 uur  
in de Alexanderkerk  
Voorganger is  
Ds. W.L. de Jong  
De collecte is voor  
Diaconie en Kerk

Thomas a Kempis (leefde van ca. 1380-1471)  
bad de volgende woorden die ook voor ons  
vandaag de dag nog van waarde zijn:  
Vader, laat mij uw hand vasthouden en als een  
kind met U wandelen, alle dagen van mijn  
leven, veilig in uw liefde en uw kracht.