



This is the day that the Lord has made, let us rejoice!

Dit zijn de woorden waarmee een uitzending van 'Hour of Power' begint. 'Hour of Power' (uur van kracht) is een programma op zondagmorgen dat RTL5 uitzendt en dat wordt gepresenteerd door Jan van den Bosch. Je kijkt naar een Amerikaanse kerkdienst en tussendoor heeft de presentator een gesprek met Nederlandse gasten. Ik weet dat er in onze gemeente meerdere mensen zijn die dit programma graag kijken en ook zelf schakel ik regelmatig in vanwege de heldere, positieve boodschap waardoor je je in deze moeilijke tijden opgebouwd en bemoedigd kunt voelen.

Die tekst van het begin (voor de niet Engels-begrijpenden onder ons: Dit is de dag die Heer gemaakt heeft, laten we ons verheugen!) is waar het me even om te doen is in dit stukje. We beginnen een nieuw jaar als u deze Onderweg in de bus vindt. Bij de afsluiting van 2020 hoorde ik van alle kanten de verzuchting 'wat was het een rotjaar', of woorden van die strekking. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het allemaal wel meeviel, dat was zeker niet het geval. Zoveel mensen die verteerd worden door eenzaamheid en depressieve gevoelens, zoveel mensen die te maken kregen met ziekte en dood. Dat zijn dingen die je niet moet onderschatten en die je inderdaad soms doen verzuchten 'wat een (rot)jaar'.

Zijn ze bij 'Hour of Power' dan niet goed bij hun hoofd, dat ze toch, ook in deze tijd, elke keer die tekst weer zeggen? Waarom zou je je verheugen in de dag die de Heer gemaakt heeft? Het antwoord zit volgens mij in de vraag verstopt. Omdat de Heer elke nieuwe dag gemaakt heeft mogen we ons verheugen. Ons zijn in de tijd heeft een reden, heeft een doel. Elke dag dat er leven is, is er hoop. De psalmdichter schrijft de woorden al in psalm 118 vers 24. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft! Laten we juichen en ons verheugen!

Wij wensen u en jou in het nieuw jaar veel heil en zegen, maar vooral ook Gods nabijheid toe, wat de dag ook brengt.

ADRESSEN



PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP

RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

M: predikant@claercamp.com

PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

M: kerkelijkwerker@claercamp.com

KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

M: reserveringen@mfc-debeijer.nl

T: 06-81563878 (Eelco van der Wal)

KERKENRAAD

Voorzitter: VACATURE **A:** **T:**

Scriba: Dicky Houtstra **A:** Tjaerdawei 5 **T:** 421692

M: scriba@claercamp.com

STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmaniastrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries **A:** D.K.

Boersmastrjitte 21 **T:** 423314

BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie

vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://WWW.CLAERCAMP.COM)

REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

M: onderweg@claercamp.com

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

M: paulienmoore@hotmail.com



De kopij voor het **FEBRUARI**-nr graag uiterlijk **27 JAN.** inleveren



DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

3 JANUARI

9.30 Ds. W.L. DE JONG
COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

10 JANUARI

9.30 Ds. W.L. DE JONG
COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

17 JANUARI

9.30 Ds. W.L. DE JONG
COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

24 JANUARI

9.30 MW. WIA MARINUS
COLLECTEN: DIACONIE EN KERK EN MISS. WERK

31 JANUARI

9.30 Ds. W.L. DE JONG
COLLECTEN: DIACONIE EN KERK EN LANDELIJK JEUGDWERK

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 7 FEBRUARI A.S..

HUISAVONDMAAL

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren is het ook mogelijk om het avondmaal bij iemand aan huis te vieren.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?
Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop
Zijn tel.nr is **06 42922149**





Uit de gemeente

Niet alle zieken willen met naam vermeld worden, maar we denken wel aan ze. We denken ook aan allen die vanwege corona in quarantaine zitten. We wensen alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Tweede Lockdown: geen kerkgangers bij de diensten

Maandagavond 14-12 werd door premier Rutte een tweede lockdown aangekondigd. Daardoor staan wij nu voor de vraag of we nog kerkgangers bij de diensten kunnen hebben. Godsdienstvrijheid betekent dat we zelf een afweging moeten maken. Als de maatschappij strenge maatregelen neemt om besmettingen te voorkomen, moeten we als kerk ook extra voorzichtig zijn. Het besluit is genomen om tijdens deze lockdown wederom geen kerkgangers bij de dienst toe te laten.

Net als in het voorjaar zijn in de kerk alleen de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, de koster, de organist en eventuele muzikanten aanwezig. Dit geldt dus voor de periode van de landelijke lockdown, in ieder geval tot 19 januari.

Doopgedachtenisdienst en avondmaal uitgesteld

De doopgedachtenisdienst vieren we altijd met de families van de dopelingen van het afgelopen jaar. Nu er geen kerkgangers kunnen komen, zou ook de doopgedachtenis op 10 januari zonder die families moeten plaatsvinden. Dat is niet goed en daarom hebben we besloten om de doopgedachtenisdienst uit te stellen, naar een nog te bepalen datum na afloop v.d. lockdown.

Om het avondmaal te vieren zonder kerkgangers, lijkt ons ook niet zo passend gedurende de lockdown. Bovendien hebben we op de derde adventszondag nog avondmaal met kerkgangers kunnen vieren. Er zal dus geen avondmaalsdienst zijn in januari.

Ambtsdragers: oproep om leden voor te dragen.

In 2021 nemen de volgende ambtsdragers afscheid van de kerkenraad, omdat hun termijn is verlopen: Tjitske Posthumus-Boersma (ouderling-kerkrentmeester), Hannie Lap-van Wieren (diaken) en Wieger Holtrop (diaken). We danken hen hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren.



UIT DE PASTORIE

Wij zoeken de volgende nieuwe ambtsdragers:

Een ouderling-voorzitter, 2 (ouderling-)kerkrentmeesters en 2 diakenen. Er waren namelijk nog vacatures voor de voorzitter en een kerkrentmeester.

We vragen jullie/u om een lijstje met namen van leden in te leveren bij de scriba, leden die jullie/u geschikt vinden om een bepaald ambt te vervullen. De aanbevelingen kunnen schriftelijk (met uw naam en handtekening) bij de scriba door de bus gedaan worden, of als u in kerk komt, in de collecteschaal gedaan worden.

Toerusting

We zouden heel graag weer beginnen met ons toerustingsprogramma en met de koffieochtenden voor ouderen. De corona epidemie blijft echter roet in het eten gooien. We hopen dat er in 2021 verbetering optreedt en dat het mogelijk zal worden om weer met (kleine) groepen bij elkaar te komen. Als het zover is, nemen we contact op met de mensen die zich voor de toerusting hebben opgegeven.

Pastor Gryt v.d. Galiën-Dorenbos gaat met emiraat.

Zij was tot de zomer van 2018 werkzaam als kerkelijk werker in onze gemeente. Haar werk in pastoraat en toerusting hier werd altijd zeer gewaardeerd en daar zijn we nog dankbaar voor. Nu heeft ze haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt ze met haar werkzaamheden in Oentsjerk. In de dienst van 3 januari 2021 in de Ontmoetingskerk daar, nam zij afscheid van de Protestantse gemeente Trynwâlden. De dienst begon om 9:30u. maar het zal nog enige tijd te beluisteren zijn via deze link: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10598

De dienst was vanwege de coronamaatregelen niet toegankelijk voor publiek, alleen voor de naaste familieleden van pastor Gryt. Overigens zal zij op 7 februari nog voorgaan in onze kerk.

We wensen pastor Gryt v.d. Galiën-Dorenbos, haar man en overige familie veel geluk en Gods zegen in de komende tijd.

ROOSTERS 2021



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	23 december	3 januari
februari	27 januari	7 februari
maart	24 februari	7 maart
april	24 maart	4 april
mei	21 april	2 mei
juni	26 mei	6 juni
juli augustus	23 juni	4 juli
september	25 augustus	5 september
oktober	22 september	3 oktober
november	27 oktober	7 november
december	24 november	5 december



Roosters

t/m 7 feb 2021

BEZORGEN SNEINSKRANTE

02-01-2021	Hennie van Dijk
09-01-2021	Jannie van Diggelen
16-01-2021	Jettie Holtrop
23-01-2021	Jim Huismans
30-01-2021	Inge Vlaming
06-02-2021	Tjitske Rooistra

UITDELEN SNEINSKRANTE

03-01-2021	Jan van der Meer
10-01-2021	Hessel Elzinga
17-01-2021	Alex Lap
24-01-2021	Sia de Vries
31-01-2021	Age Geertsma
07-02-2021	Freerk & Lucretia de Groot

BLOEMEN BEZORGEN

03-01-2021	Greetje Visser & Lieuwe van der Bij
10-01-2021	Annie de Vries
17-01-2021	Harm & Lolkje de Vries
24-01-2021	Tsjikke Boersma
31-01-2021	Piet & Tettje van der Bij
07-02-2021	Wieger Holtrop & Jenne Houtstra



“LAST MINUTE” KOPIJ
kan (mits kort) nog op de
zondagavond tot 20.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com





Mutaties

Verhuisd: *Bertina Marinus*, voorheen Trekwei 2 alhier, is verhuisd naar Broeksterwoude en overgeschreven naar de kerk aldaar.

Op zijn verzoek uitgeschreven als lid van de kerk: *Durk Boersma* (v/h Eijsingawei 17). Bertina en Durk, dat het jullie goed mag gaan!

Overgegaan naar de Vrije Baptisten Gemeente Nehemia in Dokkum en dus niet langer lid van onze gemeente: *Remco en Petra Hendrika de Vries - Boersma*, samen met hun kinderen. Zij wonen op de Master Klokwei 73 in Damwâld. We wensen jullie alle goeds in je nieuwe kerkelijke gemeente.

Actie Kerkbalans 2021

Geef *vandaag* voor de kerk van *morgen*

In het begin van deze maand ontvangen alle leden van de PG Claercamp een brief met daarin het verzoek om bij te dragen aan de financiën van onze kerkelijke gemeente. Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari a.s. doen ook wij mee aan de Actie Kerkbalans.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een financiële bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerkgemeenschap. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Zeven jaar geleden zijn wij gestart met de doorlopende machtigingen. Ook betalen verschillende gemeenteleden via een periodieke overschrijving.

Deze beide groepen zullen alleen een brief ontvangen, bij hen wordt geen antwoordstrook opgehaald! Wij gaan er op voorhand van uit dat zij hetzelfde bedrag als voorgaande jaren zullen betalen. Maar wilt u toch overwegen om uw bijdrage voor 2021 te verhogen, dan horen wij dat graag! Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Voor de groep die contant betaalt of zelf een bedrag overmaakt aan onze kerk, zal er wel een antwoordersloop worden ingesloten. In de vierde week van januari wordt deze weer opgehaald. De mensen uit deze groep kunnen eventueel alsnog besluiten om een doorlopende machtiging in te vullen. Dit scheelt voor ons een hoop werk en voor u de jaarlijkse rompslomp. Dus wilt u dit overwegen, dan graag!

Het College van Kerkrentmeesters.

MEDEDELINGEN



Collectes november en december

Datum:	Kerk:	Bedrag	Munten	Totaal	Diaconie:	Bedrag	Munten	Totaal	Tot.gen.	
1-11-20	kerk	€ 11,50	€ 27,50	€ 39,00	diaconie	€ 10,40	€ 42,50	€ 52,90	€ 91,90	
4-11-20	kerk	€ -	€ -	€ -	diaconie	€ 46,70	€ 65,00	€ 111,70	€ 111,70	voedselb.
8-11-20	kerk	€ 4,45	€ 30,50	€ 34,95	diaconie	€ 5,50	€ 35,50	€ 41,00	€ 75,95	
15-11-20	kerk	€ 9,90	€ 24,50	€ 34,40	diaconie	€ 7,25	€ 33,50	€ 40,75	€ 75,15	
22-11-20	kerk	€ 33,60	€ 35,50	€ 69,10	diaconie	€ 83,59	€ 35,00	€ 118,59	€ 187,69	
				€ -				€ -	€ -	
	Totalen:	€ 59,45	€ 118,00	€ 177,45		€ 153,44	€ 211,50	€ 364,94	€ 542,39	
29-11-20	kerk	€ 5,20	€ 38,00	€ 43,20	diaconie	€ 6,20	€ 51,50	€ 57,70	€ 100,90	
6-12-20	kerk	€ 12,40	€ 20,50	€ 32,90	diaconie	€ 5,95	€ 39,50	€ 45,45	€ 78,35	
13-12-20	kerk	€ -	€ -	€ -	diaconie	€ 77,00	€ 93,50	€ 170,50	€ 170,50	avondm.
									€ -	
	kerkjes bij mensen thuis			€ -	diaconie	€ 30,00	€ 96,50	€ 126,50	€ 126,50	
	Totalen:	€ 17,60	€ 58,50	€ 76,10		€ 119,15	€ 281,00	€ 400,15	€ 476,25	

Hierbij weer een overzicht van wat de collecten in afgelopen maanden in de kerkdiensten hebben opgebracht.

U kunt zien dat er door het lagere bezoekersaantal in de kerk minder collecte-opbrengsten zijn dan voorheen het geval was. En dat spreekt voor zich. Want maximaal 30 personen!

Daarom zijn we erg blij, dat veel mensen extra giften overmaken naar zowel de diaconie als naar de kerk. Want voor ons werk zijn we daarvan afhankelijk, zowel de diaconie om aan de steunaanvragen te voldoen, als de kerk om de lopende kosten te kunnen betalen.

We hopen dan ook van harte, dat u in het nieuwe jaar blijft doorgaan met het overmaken van bijdragen.

Onze bankrekeningnummers vindt u op pagina 2 van deze Onderweg.

Wilt u wel in de omschrijving vermelden, waarvoor het geld bestemd is? Dit om verwarring te voorkomen.

In de maand november mocht de diaconie aan extra giften (buiten die voor de Voedselbank om) een bedrag van € 350,- ontvangen, terwijl de kerk in november € 260,- ontving. Onze hartelijke dank daarvoor, namens de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters

Hannie Lap en Rients van Wieren, beiden penningmeester

Betankberjocht

Yn dizze frjemde tiid wêryn de kontakten op syn leechst binne, hawwe wy mei tank oan de 'Sneinskrante', dochs noch in hiel soad lokwinken/kaarten krigen fanwege ús 40 jierrich houlik.

Dat hat ús tige goed dien en wy wolle jimme dêrfoar ek hertlik betankje!

Hertlike groetnis

en folle lok en seine yn 2021 tawinske

fan: Tjip & Nelly



Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

De collecteopbrengst van het Avondmaal op 13 december jl. heeft het mooie bedrag van €305,50 opgebracht. De opbrengst zou zoals was toegezegd, door de diaconie worden verdubbeld.

Inmiddels is het bedrag van € 611,00 overgemaakt naar: Stichting Urgente Noden Friesland. (SUN)

Bedankt mensen.

Kerstattenties

Beste mensen,

Maar liefst 21 gemeenteleden heeft ons geholpen met het bezorgen van de kerstattenties. Hartelijk dank hiervoor.

De diaconie.



Collectedoel van zondag 17 januari 2021

De collecte is bestemd voor jeugddorp: De Glind.

Het Avondmaal gaat niet door, maar de collecteopbrengst is deze dienst voor de diaconie. De opbrengst wordt overgemaakt naar de Rudolph Stichting.

Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind is er plaats voor ongeveer 120 van hen. De Glind is een plek waar getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren kunnen wonen en werken aan hun toekomst. Door allerlei problemen kunnen ze niet meer thuis wonen, bijvoorbeeld vanwege mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. Ze worden opgevangen in gezinshuizen.

De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Opname van een kind in een gezin en in een gemeenschap vormen daarom het uitgangspunt van dit vernieuwende jeugdhulpproject. Kinderen krijgen hier de kans die ze verdienen. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Helpt u mee?

Diaconie PG Claercamp: IBAN:NL86RABO038.83.39.462
o.v.v.: jeugddorp de Glind.





VAN DE KERKENRAAD

Verslag kerkenraadsvergadering 19 oktober

Deze avond is Rients van Wieren voorzitter. (het voorzitterschap is nog vacant) Rients heet een ieder welkom en opent de vergadering met het lezen; de omgekeerde weg uit het dagboekje “Lichtinval“ van Thijs Weerstra. De notulen worden verder goedgekeurd. De kalenders met oude ansichten, de kerstkaarten, kerstpakketten en attenties zijn allen bezorgd. Het beleidsplan, voor de komende jaren, zal in januari 2021 weer besproken worden. De commissie Eredienst verwelkomt 2 nieuwe gezichten. In januari 2021 zal er een doopgedachtenis dienst zijn. De begrotingen van diaconie en kerk zijn goedgekeurd en verstuurd. Er komt een mededeling in de kerkbladen over de afscheidnemende ambtsdragers in 2021 en een oproep aan de gemeente om gemeenteleden voor te dragen voor de ambten die vacant komen. Dominee leest: jij bent degene waarop de wereld wacht van Jan Groninger en daarna als afsluiting het Onze Vader. Rients bedankt iedereen voor de vlotte vergadering en wenst een ieder welthuis.
Dicky Houtstra de Vries

Roemenië Comité

Beste mensen, hartelijk dank voor het bestellen van de kalender en kerstkaarten en de giften die we tijdens deze actie mochten ontvangen. We mochten maar liefst € 455,00 na aftrek kosten, hieraan overhouden.

Hartelijk dank ook aan een team dames uit ons dorp die met handgemaakte kerstkaarten nog een mooi bedrag van € 50,00 voor ons ophaalden.

Daarnaast konden we het laatste half jaar nog € 370,00 aan giften via het verjaardagfonds bijschrijven. Hiervoor hartelijk dank.

Zoals de afgelopen maanden gaan we in dit nieuwe jaar verder met het bezorgen van kaarten voor het verjaardagfonds.

We wensen u allen een gelukkig en gezegend 2021.

Vriendelijk groet

Roemenië comité

Even bijpraten

Midden in de tweede lockdown ontvangt u deze Onderweg. Het nieuwe jaar is begonnen, wat zal 2021 ons brengen? Als we achterom kijken kunnen we concluderen dat daar geen zinnig woord over te zeggen is. Toen is laatst in mijn kast keek en een doos mondkapjes zag staan bedacht ik me: als iemand aan het begin van het jaar had gezegd dat we deze mondkapjes nodig zouden hebben, had ik hem of haar hartelijk uitgelachen. We hebben geen idee wat voor ons ligt en dat is misschien maar goed ook.

Door deze bijzondere omstandigheden kan ik ook niet met u en met jullie vooruitkijken naar bijeenkomsten die op de planning staan. We weten immers niet



of er wel iets door kan gaan. De diensten gaan wel door en het pastoraat ook gelukkig, al wordt de telefoon wat vaker gepakt dan gebruikelijk.

Hopelijk lukt het om op uw eigen plek waar u woont, voor een ander van betekenis te zijn door een aardig woord, een lief gebaar. Om het maar te zeggen met de vlag die al die maanden al bij het dorps huis wappert: houd moed, heb lief!

Wia Marinus

De geplande kliederkerkviering in januari gaat niet door!

Verjaardagen

In de eerste maand van het nieuwe jaar gaan onze felicitaties naar:

05 jan	65 jaar	dhr. A. Sikma	Eysingawei 15
12 jan	65 jaar	dhr. E. Korporaal	Rjochthusstrjitte 25
20 jan	68 jaar	dhr. Tj. Braaksma	Camstrastrjitte 2
20 jan	73 jaar	dhr. J. Boskma	Tjaerdawei 48
21 jan	75 jaar	mevr. G. v.d. Veen	Master Frenkelstrjitte 29
21 jan	74 jaar	mevr. J. de Boer- Dongstra	Tjaerdawei 1
25 jan	66 jaar	mevr. J. Braaksma	Skoallestrjitte 2
26 jan	83 jaar	mevr. G. Viering-Stellema	Camstrastrjitte 32
27 jan	92 jaar	mevr. A. v.d. Meer-de Vries	Nij Tjaerda 102, Damwâld
29 jan	84 jaar	dhr. W. de Vries	Eysingawei 7
31 jan	72 jaar	dhr. R. van Dijk	van Burmaniastrjitte 5

Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag.

Van de redactie

We willen alle lezers die hun bijdrage reeds overmaakten bedanken voor de vlotte reactie! Mocht u het nog moeten doen, schroom niet om ook in dit jaar uw kerkblad te steunen. Ons rekeningnummer is: NL37RABO0343365324 tnv Gez. kerkblad Onderweg Rinsumageest

Hartelijk dank!



De drie wijzen bij koning Herodus

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'

- Matteüs 2: 8