



## Zingen op je levensreis

In deze dagen, waarin de maatregelen om het corona virus in te dammen weer zijn aangescherpt, zingt zo nu en dan het volgende lied door mijn hoofd:

*Door de nacht van strijd en zorgen, schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.*

Voor veel mensen een heel bekend lied. Van oorsprong is het een deens lied dat in de 19e eeuw werd geschreven en dat dus al heel wat gelovigen getroost heeft. Het lied spreekt van pelgrims en hoewel wij niet fysiek op weg zijn, want gebonden aan huis en haard, zijn we als christenen in ons leven op geestelijk gebied wel onderweg. Onze levensweg gaat over bergen en door dalen, dat is voor iedereen herkenbaar, denk ik. Met de jongerengespreeksgroep tekenden we onlangs die levensweg heel concreet met stiften en papier; gewoon een lijn van je geboorte tot nu en de belangrijke momenten werden op die lijn met een stip of kruisje aangegeven. Dat leverde mooie gesprekken op en we ontdekten dat we herkenning bij elkaar vonden. Waar de één in moeilijke tijden zijn toevlucht zoekt bij het geloof, maakt de ander juist een terugtrekkende beweging en is het moeilijk om de verbinding met God te ervaren op zo'n moment. Maar toch, we zagen ook dat God niet loslaat en dat wij eigenlijk ook niet los willen laten. Zelfs na een periode van 'radiostilte' wat geloven betreft, is er dan toch weer dat verlangen dat oplaait.

Als reizigers, als pelgrims lijken het voor de mensheid donkere tijden. Maar ook al zien we nog niet waarom deze beproeving er is en weten we niet hoe lang de weg duurt en waar zij naartoe gaat, toch laat God niet los en willen wij diep in ons hart ook niet los laten. De friese versie van het lied herbergt een goed advies voor hoe we de reis het beste kunnen doorstaan: blijf vol vertrouwen zingen!

*Troch de nacht van soargen hinne, rinne pylgers nei de moarn,  
Sy dy't net mear wachtsje kinne reizgje op 'e himel oan.*

*Fol vertrouwen lieten sjongend oant sy yn it iviche ljocht.  
Yn elk minsk de wjerskyn sjoche fan de leafdeglim fan God.*

# ADRESSEN



PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP  
RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

## PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

**M:** [predikant@claercamp.com](mailto:predikant@claercamp.com)

## PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

**M:** [kerkelijkwerker@claercamp.com](mailto:kerkelijkwerker@claercamp.com)

## KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

**M:** [reserveringen@mfc-debeijer.nl](mailto:reserveringen@mfc-debeijer.nl)

**T:** 06-81563878 (Eelco van der Wal)

## KERKENRAAD

Voorzitter: VACATURE **A:** ..... **T:** .....

Scriba: Dicky Houtstra **A:** Tjaerdawei 5 **T:** 421692

**M:** [scriba@claercamp.com](mailto:scriba@claercamp.com)

## STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmaniastrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries **A:** D.K.

Boersmastrjitte 21 **T:** 423314

## BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

## KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

**INTERNET** [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://WWW.CLAERCAMP.COM)

## REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

**M:** [onderweg@claercamp.com](mailto:onderweg@claercamp.com)

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

**M:** [paulienmoore@hotmail.com](mailto:paulienmoore@hotmail.com)

De kopij voor het **NOVEMBER**-nr graag uiterlijk **25 NOV.** inleveren





# DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

1 NOVEMBER	9.30 Ds. W.L. DE JONG COLLECTEN: ZENDING EN KERK
4 NOVEMBER DANKDAG	19.30 Ds. W.L. DE JONG COLLECTEN: DIACONIE
8 NOVEMBER	9.30 Ds. W.L. DE JONG COLLECTEN: DIACONIE EN KERK EN LANDELIJK JEUGDWERK
15 NOVEMBER	11.00 DE HEER L. BLEES COLLECTEN: DIACONIE EN KERK
22 NOVEMBER HERDENKING OVERLEDENEN	9.30 Ds. W.L. DE JONG EN MEVR. W. MARINUS COLLECTEN: DIACONIE EN KERK
29 NOVEMBER 1 <sup>E</sup> ADVENT	9.30 Ds. W.L. DE JONG COLLECTEN: DIACONIE EN KERK EN PASTORAAT

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 6 DECEMBER A.S..

## HUISAVONDMAAL

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren is het ook mogelijk om het avondmaal bij iemand aan huis te vieren.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

## AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?  
Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop  
Zijn tel.nr is **06 42922149**



# UIT DE PASTORIE



## **Hoopvol verder**

We zijn hoopvol begonnen op de startzondag in de openlucht op 27 september, met het thema 'het goede leven'. Inmiddels blijkt dat er weer strenge maatregelen nodig zijn en dat we met maar 30 mensen bij een dienst aanwezig mogen zijn. Een domper op ons enthousiasme. Is het leven ook goed tijdens een epidemie die ons op allerlei manieren beperkt? Ja, maar daar moeten we wel wat voor doen. We gaan ons bezinnen op hoe we in het leven staan. Het leven is niet maakbaar, we kunnen niet alles controleren.

We zijn ons nu nog meer dan anders bewust van onze afhankelijkheid van allerlei factoren. We beseffen dat we alleen dankzij Gods genade een goed leven kunnen leiden. We zijn aangewezen op elkaar, als broeders en zusters in Christus. "Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand", stelt het bekende lied. Zo kan je als gelovige de onzekere tijden door, in vertrouwen op de Heer. Wat voor de individuele gelovige geldt, geldt ook voor de hele gemeente. Het volk van God is geen machtig bastion dat zonder probleem de toekomst aankan. We zijn kwetsbaar, maar wel creatief in het geloof.

Zo zijn er de laatste jaren allemaal nieuwe activiteiten ontwikkeld en experimentele diensten gehouden. Als kerk moeten we de Heer Jezus Christus volgen, met Hem wordt het altijd buitengewoon goed. Hij beloofde immers: "waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden." Hij is uiteindelijk de enige die de kerk toekomst kan geven, maar Hij gebruikt daarvoor wel onze inzet en creativiteit! Laten we dus hoopvol verder gaan, en samen uitzien naar de 'toekomst' van Hem die is, die was en die komt!

Met een pastorale groet, ds. Wybren de Jong.

## **Dankdag 14 november – dienst om 19.30**

Niet het streven naar geluk, maar het oefenen in dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo leren we uit verschillende onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan bij de mooie momenten en goede dingen in ons leven - hoe klein ook.

Vanuit geloofsperspectief krijgt dankbaarheid nog een diepere laag.

Dankbaarheid wordt dan geadresseerde dankbaarheid, geadresseerd aan de Schepper van het leven. Die dankbaarheid helpt om ons niet in eerste instantie op onszelf, maar op God te richten.

Niet alleen als het goed met ons gaat, maar ook als het minder goed gaat.

Zo vieren we op woensdagavond 4 november dankdag met een dienst in de Alexanderkerk, om 19:30u.

## **Doopdienst 15 november**

We houden wederom een doopdienst op een middag, om 16 uur, omdat er maar 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn.

*Alle Jan Reitsma* zal dan gedoopt worden, zoon van Klaas-Jan Reitsma en Nicole Mulder, Juckemawei 7.

Bij de viering zullen alleen de familie en genodigde aanwezig kunnen zijn. We heten Alle



# UIT DE PASTORIE

Jan welkom in de kerk van Jezus Christus, hij en zijn ouders zijn deel van onze plaatselijk gemeenschap.

We lezen in die dienst uit Johannes 4:5-26, waar Jezus zichzelf aanduidt als de bron van levend water.

## Gedachtenisdienst op 22 november

Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, zien we uit naar Gods voltooiing van deze wereld. In dat licht herdenken we ook de overledenen, de dierbaren die ons ontvallen zijn. We gedenken i.h.b. de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn:

Jan Loonstra,	overleden op 30-12-2019
Renske Pijper-Duijf,	overleden op 28-3-2020
Elle Boskma,	overleden op 11-5-2020
Hiltje Rintjema-Andringa,	overleden op 22-5-2020
Mient Raap,	overleden op 10-6-2020
Lieuwe Visser,	overleden op 19-9-2020
Bauke Haakma,	overleden op 22-9-2020

We zullen waarschijnlijk een dienst extra speciaal voor de familieleden van deze overledenen organiseren. We vermelden dat dan in de sneinskrante en op de website.

## Toerusting

Vanwege de scherpe maatregelen rondom het COVID-19 virus, moeten we onze bijeenkomsten voorlopig uitstellen. Zo wordt de thema avond over LHBTI, die op 12 november gehouden zou worden, uitgesteld naar volgend jaar. Zo gauw de maatregelen het toelaten, zullen we de mensen die zich opgegeven hebben bericht geven over een nieuwe datum voor de toerustingsactiviteiten.

Het jaarthema is dit seizoen “Het goede leven”, zie ook de website [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl).

## MAX 30 PERSONEN bij kerkdiensten

De kerken hebben met minister Grapperhaus afgesproken dat er nog maar 30 personen bij kerkdiensten aanwezig zullen zijn. Ook mag er nog steeds niet gezongen worden door de gemeente.

Iedereen die lijfelijk aanwezig wil zijn bij de kerkdiensten zich moeten opgeven.

De kerkenraad heeft dit besloten om toch mensen de gelegenheid te geven de kerkdienst bij te wonen, mits zij dat willen.

Hoe gaat dit in zijn werk? U kunt zich op donderdag of vrijdag opgeven bij de scriba of de predikant.

Dit kan telefonisch: 0511-701754 (predikant), of per mail: [scriba@claecamp.com](mailto:scriba@claecamp.com), of [predikant@claecamp.com](mailto:predikant@claecamp.com)

Eventueel kunt u ook een whatsapp bericht sturen naar de predikant, tel. 06-81025524.

Als u zich opgeeft, krijgt u zaterdag via hetzelfde medium (tel., mail of app) bericht of u toestemming hebt om te komen.

Dit geldt zolang als de 30p. maatregel van kracht is.

# ROOSTERS 2020



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	18 december	5 januari
februari	22 januari	2 februari
maart	19 februari	1 maart
april	25 maart	5 april
mei	22 april	3 mei
juni	27 mei	7 juni
juli   augustus	24 juni	5 juli
september	26 augustus	6 september
oktober	23 september	4 oktober
november	21 oktober	1 november
<b>december</b>	<b>25 november</b>	<b>6 december</b>



## Roosters

t/m 29 nov 2020

### BEZORGEN SNEINSKRANTE

31-10-2020	Freerk & Lucretia de Groot
07-11-2020	Thean & Ria Poepjes
14-11-2020	Hessel Elzinga
21-11-2020	Theun Elzinga
28-11-2020	Hannie Lap

### UITDELEN SNEINSKRANTE

01-11-2020	Jim Huismans
08-11-2020	Klaas Houtstra
15-11-2020	Anne & Durkje de Vries
22-11-2020	Dirk-Johan Annema
29-11-2020	Arend & Thea Leijstra

### BLOEMEN BEZORGEN

01-11-2020	Doetie Marinus & Anna Boers
08-11-2020	Nico Halbesma
15-11-2020	Uilke Reitsma
22-11-2020	Jan van der Meulen
29-11-2020	Sijke Meindertsma

**“LAST MINUTE” KOPIJ**  
kan (mits kort) nog op de  
zondagavond tot 21.00 uur  
NA de kopijdatum  
worden aangeleverd bij  
[paulienmoore@hotmail.com](mailto:paulienmoore@hotmail.com)





## Mutaties

### Verhuisd:

Wybe Talman, v/h de Fintsjes 17, is overgeschreven naar de kerk van Dokkum, Hillemien de Vries, v/h Meester Frenkelstrjitte 18, is overgeschreven naar de kerk van De Westereen.

Hendrik Visser jr., v/h Hearewei 47, Damwâld is ook overgeschreven naar de kerk van Dokkum.

### Uitgeschreven:

Op haar verzoek is Aafke Bloem, Burdaard, uitgeschreven uit de ledenadministratie van de kerk.

We wensen, dat het jullie allen goed mag gaan.

## Verhuur van volkstuintjes

Als kerkelijke gemeente hebben we grond aan de Eijsingawei, die in gebruik wordt gegeven als "volkstuintjes". Een aantal mensen vindt het leuk om daar bezig te zijn, groenten te verbouwen voor (misschien niet alleen) eigen gebruik of wie weet wel bloemen te laten groeien. Het is een leuke tijdsbesteding en dit kan allemaal weinig geld.

Op dit moment is er ruimte voor nieuwe gebruikers. Bent u geïnteresseerd in het gebruik en wilt u een akker huren, dan kunt u contact opnemen met Johannes Tichelaar, Rjochthûsstrjitte 35, tel. 70 14 49. Hij helpt u graag verder. Het College van Kerkrentmeesters

## Collecten september

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	tot.gen.
6-09-20	kerk	€ 42,60	diaconie	€ 86,55	€ 129,15
13-09-20	kerk	€ 61,00	diaconie	€ 99,60	€ 160,60
20-09-20	kerk	€ 47,85	diaconie	€ 67,40	€ 115,25
27-09-20	kerk	€ 49,00	diaconie	€ 72,65	€ 121,65
	<b>Totalen:</b>	<b>€ 200,45</b>		<b>€ 326,20</b>	<b>€ 526,65</b>

Daarnaast ontvingen we als Diaconie in de maand september aan giften een bedrag van ca. € 300,-. Op het rekeningnummer van de kerk kwam in deze periode een bedrag binnen van € 110,- aan giften. Wij zijn daar reuze blij mee en zeggen u daarvoor dank. Maar nu we weer in een periode zitten van minder mensen in de kerk, is de collecte-opbrengst weer dalend en dat is jammer.

Zolang deze situatie voortduurt, kunt u uw aanvullende bijdragen overmaken op onze bankrekeningen, waarvan de nummers staan vermeld op pagina 2 van deze Onderweg. Wit u er wel bij vermelden, dat het hier om een collectegift gaat?

Namens de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters,  
Hannie Lap en Rients van Wieren



## Opbrengst avondmaalcollecten en collecte doopdienst

**4 oktober**

De beide collecten samen, heeft het mooie bedrag van €360 opgebracht. Het gehele bedrag is overgemaakt naar Solidair Fryslân.

**Dankdag** – voor gewas en arbeid woensdag 4 november 2020

Dankbaarheid omdat wij het zo goed hebben en elke dag weer kunnen eten en werken. Toch zijn er gezinnen die het moeilijk hebben in deze tijd en mede afhankelijk zijn van de voedselbank. De diaconie is van plan om, juist op deze avond, voedsel in te zamelen voor de Voedselbank Dantumadiel.

Is het mogelijk dat u iets van etenswaar meebrengt en dit bij binnenkomst, voor in de kerk in een doos zou willen leggen?

De voorkeur gaat uit naar houdbare levensmiddelen zoals: koffie ,koffiemelk ,thee, suiker, houdbare(chocolade)melk, groenten in blik ,vlees in blik ,bruine bonen/ kapucijners, sauzen/mixen, poedersuiker, stroop, soep, hagelslag, jam, pindakaas, pasta en rijst, pannenkoekenmeel, vloeibare bak en braad producten, wasmiddel en verzorgingsproducten.

In deze coronatijd is er vooral behoefte aan zeppompjes. (zeer noodzakelijk zelfs) Wij zorgen dat de producten de dag erop bij de voedselbank worden afgegeven . Mocht u graag voedsel (producten) willen geven, maar komt u niet in de kerk, mag u deze op woensdag 4 november ook bij Jacob Braaksma brengen.

Adres: Kuiperspad 2. (voorheen: Christelijke Basisschool “De Tarissing”)

Als Jacob er niet is kunt u de producten onder de carport op het “schoolplein” neerzetten. Mocht dit problemen geven kunt u altijd met iemand van de diaconie contact opnemen; dan halen wij de producten bij u vandaan.

De collecteopbrengst deze avond is ook bestemd voor de voedselbank.

Een gift voor de voedselbank kunt u overmaken naar de diaconie o.v.v.:

Voedselbank Dantumadiel. Diaconie PG Claercamp: IBAN:

NL86RABO038.83.39.462

Alvast bedankt.

## **Kerstattenties**

Vanuit de Diaconie wordt elk jaar een kerstattentie bezorgd bij gemeenteleden die ziek zijn, bij oudere gemeenteleden, bij weduw en weduwnaars en bij gemeenteleden die in een zorginstelling wonen (of hier tijdelijk verblijven) . Wilt u/jij meehelpen 1 of meerdere attenties te bezorgen, kunt u/jij contact opnemen met Alie Posthumus.

aliep.e@knid.nl of tel: 423093





## Zendingscollecte van Kerk in Actie op zondag 1 november

Sterke vrouwen in de kerk op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W (centrum toerusting en vorming voor vrouwen) wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevelen.

### Eigen YouTube kanaal kerkdiensten

Aangezien er nog maar 30 mensen per dienst mogen komen, is er een nieuw idee ontstaan: elke kerkdienst opnemen op camera en de video dan na de dienst op YouTube zetten.

Om deze video's van onze diensten makkelijk te kunnen vinden, heeft onze gemeente Claercamp nu een eigen YouTube kanaal welke is te vinden met de onderstaande link.

<https://www.youtube.com/channel/UCTReKjKu-6Qe6xgae1m0FGw/featured>  
Hierop zetten wij de reeds gestreamde diensten en voortaan ook de opgenomen diensten.

### Reminder

Tot en met 17 november kunt u nog kerstkaarten en/of een kalender bestellen bij het Roemenië Comité. U kunt het bestelformulier inleveren bij Paul Moore, Tsjerkestrjitte 8 of uw bestelling e-mailen naar [rinsumageestroemenie@gmail.com](mailto:rinsumageestroemenie@gmail.com).

# VAN DE KERKENRAAD



## Verslag kerkenraadsvergadering 19 oktober

Deze avond is dominee de Jong voorzitter. ( het voorzitterschap is nog vacant) De voorzitter heet een ieder welkom. Pastoraal medewerker Wia Marinus vertelt dat ze per 1 december 2020 pastor en groepsleider in woonstelling Suyderstee te Beetsterzwaag wordt. Een hele uitdaging. Ze blijft ook gewoon in onze gemeente haar werk voortzetten. De opening wordt verzorgd door Sietske Meindertma. De notulen worden verder goedgekeurd. De aanmeldingen voor het toerustingsboekje komen gestaag binnen. Door de corona zijn er inmiddels ook alweer enkele activiteiten gecanceld. Het jaarboekje van dit seizoen wordt weer gemaakt door Jan van der Meulen. De Celebration Time groep gaat de kerstnachtdienst op een creatieve wijze invullen: het wordt een online dienst die rond een kerstverhaal draait. Het geheel zal op YouTube te beleven zijn, op 24 december. Wia meldt dat zich een commissie heeft gevormd die zich over de website gaat buigen, dit zijn: Paul Moore, Anneke Reitsma, Aafke Oosterkamp en Wia. Het gebruiksplan voor de Alexanderkerk is aangepast i.v.m. de coronamaatregelen en dit werd goedgekeurd. Fijn dat de clubleiding rond is. De clubs starten nu op 15 november. De zondagsschool beperkt zich tot een verhaal voor de kinderen 'ûnder de toer', de leiding gaat dit binnenkort uitwerken. Het Roemenië comité is bezig met de kerstkaarten en kalenderactie. Er is op 29 november weer een kliederkerk. De kerkenraad gaat in de komende maand het beleid evalueren a.d.h.v. het bestaande beleidsplan. Dit beleidsplan loopt volgend jaar af. De evaluatie op de volgende kerkenraadsvergadering kan tot frisse ideeën leiden voor het nieuwe beleidsplan, dat we volgend jaar gaan maken. De contactgroep organiseert op woensdag 4 november van 17.00 u tot 19.00 u de lichtjesavond, het aansteken van een kaarsje voor een dierbare. 's Avonds is in de Alexanderkerk dankstond, de collecte is bestemd voor de voedselbank. De gedachtenisdienst voor de overledenen zal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, plaatsvinden. De vergadering wordt afgesloten door Wieger Holtrop. Dominee wenst ons allen welthuis.

Dicky Houtstra de Vries



# EVEN BIJPRATEN

In de laatste kerkenraadsvergadering heb ik meegedeeld dat mijn baan in Sneek gaat stoppen. De meesten van u wisten wel dat ik in twee gemeentes werkzaam ben. Dat gaat dus veranderen; ik blijf in de Geast maar daarnaast ga ik iets anders doen. Ik ga aan de slag als groepsleider en pastor bij een relatief kleine christelijke instelling 'het Zuider Stee' in Drachten en omstreken. Voordat ik mijn theologie diploma haalde werkte ik bij Talant, het is dus een beetje terug naar het vertrouwde werken met mensen met een beperking. Ik vind het een voorrecht dat ik beide banen straks kan combineren en blijf mijn werk in de Geast met veel plezier en toewijding doen. Men zegt wel eens 'verandering van spijs doet eten' en zo kijk ik ook naar verandering, door nieuwe smaken en ervaringen blijf je allert en betrokken. Prediker zou zeggen: 'Foar alles is een tiid' en zo is het maar net.

Voor de maanden oktober en november stonden er bijeenkomsten op het programma waar ik naar uitkeek: o.a. de ouderen ochtend, Sneinspetear en de LHBTI- avond van 12 november. Al die bijeenkomsten moeten we helaas afblazen voor nu in verband met de aangeschepete corona maatregelen. Maar ik beloof u: zodra het kan komt er een nieuwe datum en dan worden de mensen die zich opgegeven hebben daarover ingelicht.

Wat wèl door kan gaan is de Kliederkerkviering van 29 november, al zal deze keer de kliederkerk zònder de ouders plaatsvinden. Ouders mogen hun kinderen brengen en halen maar alleen de voorbereidingsgroep zal tijdens het kliederen aanwezig zijn. We hopen dat dit maar één keer hoeft en dat het volgende keer weer als vanouds met ouders kan, want dat is toch wat de kliederkerk zo bijzonder maakt. In dit geval kiezen we echter voor het door laten gaan van het plezier van de kinderen want dat is in deze tijd ook belangrijk. Een uitnodiging volgt nog via de school.

De voorbereidingen voor de kerstnachtviering zijn inmiddels gestart. Wederom moesten hier ook aanpassingen gedaan worden maar toen die knop eenmaal om was kregen we samen erg leuke ideeën voor een online viering. We verheugen ons erop!

Zo zover het 'even bijpraten'. Vrede en alle goeds gewenst,  
Wia Marinus

## Verjaardagen

Deze maand gaan onze gelukwensen naar:

02 nov. 67 jaar dhr. Sj. Helbig	Klaarkampsterwei 6
04 nov. 75 jaar mevr. L. de Vries- Palma	Tjaerdawei 24
10 nov. 82 jaar dhr. H.v.d. Weg	De Kapelle 9
14 nov. 84 jaar mevr. B. Sikma- Dijkstra	De Kapelle 14
16 nov. 74 jaar mevr. W. Posthumus- Boersma	bar v. Sijtzamawei 6
19 nov. 77 jaar mevr. R. Jorritsma- Buma	de Fintsjes 4
21 nov. 66 jaar mevr. S. Meindertsma- Atema	Hoofdwei 180 Burdaard
27 nov. 86 jaar mevr. A. de Vries- Hovinga	Heechfinne 6
27 nov. 71 jaar dhr. K. Reitsma	van Aylwawei 29

Namens alle lezers van Onderweg wensen we u een gezegende dag.

De **EERSTE** kaars mag

**BRANDEN**, wij zien

een beetje **LICHT**

dat ook **VOOR ONS**

gaat **SCHIJNEN**,

Is dat geen mooi

**GEZICHT?**