

Liturgie dankdagviering op wo. avond 4 november

Welkom en stilte

Lied 65: 4 en 5 met orgel

Bemoediging en groet

Luisteren naar Klein Gloria met orgel

Inleiding

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als er mensen om je heen zijn
die je niet in de steek laten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet zien,
mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mensen prijzen
-ook al word je getroffen
door ongeluk, verdriet en moeite -
als er mensen zijn die je steunen,
mensen met handen die meedragen,
mensen met handen die je last verlichten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen
die je een glimp doen opvangen
van het menslievende Gelaat
van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede hoop kunt behouden.

Gebed

Heer onze God, wat zijn wij zonder U?

Onze geest heeft uw licht nodig
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.

Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.....

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn

en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten, Amen.

Luisteren lied 712 met orgel

Lezing Deuteronomium 24:10-22

Luisteren naar Lied 67 (opname)

Verkondiging

Orgelspel

Luisteren naar lied 716 met orgel

Gebeden, Onze Vader

Hemelse Vader,

wij danken U in dit avonduur,

dat Gij ons hebtgegeven om onder uw bescherming te leven;

dat Gij ons kracht geeft voor onze arbeid,

dat U ons draagt door uw barmhartigheid.

Wij danken U voor de oogst en voor alles wat groeit en bloeit,

Laat het ons tot zegen worden.

Wij bidden voor de boeren en allen die werken in de voedselindustrie,

hier in onze omgeving, maar ook elders op de wereld,

dat zij gesterkt worden in hun werk en dat er eerlijke prijzen komen voor hun producten.

God, we bidden voor allen die in nood zitten,

de armen, de zzp'ers, de mensen die zwaar getroffen zijn door de crisis.

Heer ontferm U. Voor ons allen bidden wij, dat al wat ons benauwt en bezwaart in deze tijd, toch tot zegen mag worden.

Zoals vruchten van het veld rijpen onder zonneschijn, wind en wolken, laat ons zo rijp worden voor uw oogst.

Wij bidden voor de medewerkers van de voedselbanken in ons land,

dat zij in deze tijd voldoende middelen hebben om de armen te helpen.

Wij bidden voor de vreemdelingen en allen die zich buitengesloten voelen,

wees Gij hen nabij. Heer er is zoveel verdeeldheid in de wereld,

er worden zinloze aanslagen gepleegd, zoals in Wenen.

Leer ons hoe wij de vrede kunnen bewaren en de hoop levend houden van een wereld zonder oorlog en geweld.

Wij bidden voor iedereen die hier vandaag hun overledenen hebben herdacht,

laat er een luisterend oor zijn en troost voor hen die rouwen.

Wees zo met de zieken, de eenzamen en de rouwenden, dat zij in de mensen om hen heen iets van zegen mogen ervaren.

Zo bidden wij in stilte... Onze Vader.

Lied 704 (opname)

Zegen, amen.

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

Dankdag in coronatijd. Kan dat eigenlijk wel? Is er nog ruimte voor dankbaarheid nu de zorgen over de epidemie zo groot zijn? Ik denk het wel, want de dankbaarheid waar het in de Bijbel over gaat, is niet afhankelijk van ziekte of andere nood. De aarde blijft haar vruchten geven en het is gepast om daarvoor te danken. Het is ook goed om je leven niet door zorgen te laten beheersen, maar door dankbaarheid. Juist door de positieve instelling die met dankbaarheid gepaard gaat, kan je de zorgen aan. Daarom spreken de bijbelschrijvers in vertrouwen over de goedheid van God en gaan zij zich te buiten in lofzangen op de Schepping. Zoals we zongen uit psalm 65. In de onberijmde vertaling:

U hebt met kracht de bergen vastgezet,

U bent omgord met macht,

U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën.

De Schepping staat als een huis, zou je kunnen zeggen. Gods heerschappij over de schepping heeft het karakter van 'zorgen voor'. Precies die zorg van God brengt de vruchtbaarheid voort met voor de mensen rijke oogsten. En daarmee kan je de oproep aan ons mensen verbinden om ook voor de Schepping te zorgen. Want wij zijn volgens het scheppingsverhaal beelddrager van God, Hij roept ons om zijn Schepping goed te beheren en te bewaren.

Maar wat een nood in deze tijd. Veel mensen hebben hun baan verloren, of zijn bang dat ze dat binnenkort verliezen. Veel zzp'ers hebben geen werk meer. Kleine bedrijven staan op omvallen, terwijl de grote concerns weinig last lijken te hebben. En daarnaast de gevolgen van de lockdown, vooral de eenzaamheid bij oudere mensen. Onzekerheid en uitzichtloosheid - *Straks treft het mij. Waar gaat dit eindigen? Hoe lang duurt dit nog?* - grijpen om zich heen. Zeker, er zijn ook nog mooie en goede dingen, maar zorg en spanning overheersen. Zou een bidstond voor land en volk niet meer op z'n plaats zijn dan een dankstond?

Danken heeft te maken met iets goeds dat je van iemand ontvangt. Voor salaris hoef je niet te danken. Je hebt dat eerlijk verdiend. Dank bloeit op waar je *zomaar* iets goeds van iemand ondervindt: materieel of immaterieel, een kado, een arm om je heen, een luisterend oor. Van God krijgen wij een groot geschenk: zijn liefde die ons in leven houdt. Zijn zorg voor ons, zijn goede genade die ons de ruimte geeft om te leven. Danken heeft voor ons te maken met de genade van God, met Zijn goedheid en ontferming uit liefde, als geschenk.

Leven uit dankbaarheid kan je ook een grote rust geven. En die rust wordt zo vaak gemist. Druk-druk-druk was tot voor kort de normaalstand van veel Nederlanders. Zeker de jonge generatie ervaart een constante druk om het geluk te grijpen, om niets te missen en vooral niet te falen. Stress is het gevolg, burn-out ligt op de loer. De coronacrisis veroorzaakt ook andere vormen van stress. Tegelijk ervaren veel mensen dat als je meer rust hebt, je ook bewuster gaat leven.

Heel de schepping is naar een woord van Calvijn 'het theater van Gods glorie'; 'hemel en aarde stemmen saam en prijzen 's Heren naam', zegt psalm 149. We worden uitgenodigd om dit loflied te horen en ermee in te stemmen met hoofd, hart en handen. We weten ons geroepen om het loflied van Gods schepping gaande te houden, in het bijzonder in de rafelranden van het leven waar mensen onrecht lijden, niet gezien worden, en hun diepste waardigheid wordt beschadigd.

Bij die rafelranden zet het gelezen stuk uit Deuteronomium in. Wie geniet van Gods Schepping, moet ook anderen laten genieten. We worden opgeroepen tot een rechtvaardige omgang met de armen om ons heen. Geld lenen aan arme mensen mag er niet toe leiden dat zij wegzakken in ellende. Heel concreet is het voorbeeld. Het overkleed dat zij 's nachts als deken gebruiken, mag je hen niet afpakken. Er wordt een verbod op uitbuiting gesteld, dat heel bijzonder is in de Antieke wereld: het geldt niet alleen voor je eigen volksgenoten, maar ook voor 'de vreemdeling' die in uw steden woont. Vreemdelingen waren in de Antieke wereld vaak vogelvrij: ze hadden totaal geen rechten. Het bijzondere van deze tekst is dat de vreemdelingen tot vijfmaal toe genoemd worden: zo opent zich een perspectief van universele mensenrechten. Ieder mens is een schepsel van God en je mag niemand uitbuiten.

Daarom vandaag ook de inzameling voor de voedselbank. Steeds meer mensen kloppen aan om hulp. Het blijft anoniem, we weten niet wie er komen. Maar we horen wel dat het er steeds mee worden, die niet genoeg hebben om te leven. Het zijn vreemdelingen, maar juist die groep heeft onze zorg nodig volgens DTR.

En vergis je niet: de vreemdeling komt ook in de evangelieën weer in de picture: de Samaritanen spelen dan de rol van vreemdeling. Van de tien melaatsen die genezen werden, kwam alleen de Samaritaan terug om Jezus te danken. De barmhartige Samaritaan geeft het juiste voorbeeld van zorg voor een ander. Zo vertelt ook het evangelie ons dat wij de vreemdeling niet mogen uitsluiten, dat zij net als wij rechten hebben in Gods goede Schepping.

We hebben het mee kunnen lezen in psalm 71, waar het geven voor de hongerigen wordt verbonden met de levensovergave van onze heer Jezus Christus:

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet,
wat wordt beleden met de mond,
en niet meer neemt, maar voluit geeft,
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Amen.