



Geef het door

Een paar weken geleden bezocht ik in museum Dokkum de tentoonstelling over Bonifatius. Ik vond het echt interessant en kreeg een goed beeld van het leven van deze missionaris, die vanuit Zuid-west Engeland de oversteek maakte naar Friesland om de inwoners te bekeren tot het christendom. Ik wist niet dat Bonifatius twee keer naar Friesland is gegaan, de eerste missie- expeditie mislukte en de tweede heeft hij uiteindelijk met de dood moeten bekopen.

Wie meer wil weten zou ik zeker aanraden ook een bezoekje aan het museum te brengen. Er is een soort poppen/stemmenspel dat de confrontatie tussen Bonifatius met zijn gevolg (hij kwam met 52 mensen naar Friesland) en de oorspronkelijke bewoners van Friesland naspeelt. Er wachtte Bonifatius geen warme ontvangst, zoveel is duidelijk.

Ergens tussen 754 na Christus, toen Bonifatius stierf en vandaag de dag is voor velen de omslag gemaakt naar het christelijk geloof. De vele kerken in onze streek getuigen daarvan en ik bedacht me hoe bijzonder het is dat die weerbarstige friezen toch open zijn gaan staan voor de God van Israël en zijn Zoon Jezus Christus. Dat brengt je bij het besef dat we staan in een lijn van voorouders die het geloof van generatie op generatie hebben doorgegeven.

Om bekend te worden met wat het geloof inhoudt hebben we rolmodellen nodig. Wie zichzelf christen noemt is dat meestal niet geworden doordat je op een ochtend wakker werd en zomaar die ommekeer had gemaakt. Vrijwel iedereen kan iemand aanwijzen die van betekenis is geweest in het voorleven van het geloof. Iemand, of meerdere mensen, die inspireerden en jou voorgingen. En het mooie is dat wij zelf ook op die manier weer van betekenis zijn voor anderen. Soms zijn we dat zelfs zonder dat we het onszelf bewust zijn. Zoals die leraar die op een mooie manier een moment van bezinning invulde in de klas, die moeder van een vriendin die 'iets' had waar je nieuwsgierig van werd, die pake of beppe die aan tafel luidop een gebed uitsprak.... Vul zelf jouw inspiratiebron maar in. En wees je bewust hoe waardevol al die kleine momenten zijn waarin je zelf ook iets van Gods liefde door kunt geven. Bonifatius is door zijn tragische dood beroemd geworden, dat zal jou en mij waarschijnlijk (en hopelijk) bespaard blijven. Maar je hoeft niet beroemd te zijn om het geloof door te geven. Wees gewoon jezelf, dat is genoeg.

ADRESSEN



PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP
RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

M: predikant@claercamp.com

PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

M: kerkelijkwerker@claercamp.com

KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

M: reserveringen@mfc-debeijer.nl

T: 06-81563878 (Eelco van der Wal)

KERKENRAAD

Voorzitter: Erik Tilma, **A:** Aylvawei 23, **T:** 424496

Scriba: Griet Holtrop-de Jong, **A:** Galgeheech 13 **T:** 421683

M: scriba@claercamp.com

STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmaniastrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Seppy van Wieren **T:** 423639

BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://WWW.CLAERCAMP.COM)

REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

M: onderweg@claercamp.com

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

M: paulienmoore@hotmail.com

De kopij voor het **OKTOBER**-nr graag uiterlijk **23 SEP.** inleveren





DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

6 SEPTEMBER

9.30 WIEBE FEDDEMA | HANTUM
COLLECTEN: WERELDDIACONAAAT EN KERK

13 SEPTEMBER

9.30 DS. W.L. DE JONG
COLLECTEN: DIACONAAAL DOEL

20 SEPTEMBER

9.30 DS. W.L. DE JONG
COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

27 SEPTEMBER

STARTZONDAG

10.00 DS. W.L. DE JONG EN WIA MARINUS
COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 4 OKTOBER A.S..

HUISAVONDMAAL

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren is het ook mogelijk om het avondmaal bij iemand aan huis te vieren.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?

Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop

Zijn tel.nr is **06 42922149**





Uit de gemeente:

Hermien Geertsma-van den Berg, B.v. Sytzemawei 21, is in augustus geopereerd en daar heeft ze later goed bericht over gekregen.

Ze hoeft geen nabehandelingen te ondergaan en daar is ze heel dankbaar voor.

Geertje Kuipers-Talma, v. Burmaniastrjitte 20, is vorige maand verhuisd naar het verpleeghuis Van Harenshuus, Cingel 2, 9076 DK in St. Annaparochie.

Willem de Vries, Eysingawei 7, werd eind augustus opgenomen in het ziekenhuis MCL op afdeling B, k. 4 met een longontsteking

We wensen hen en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Diensten vanaf nu met kerkgangers

We houden vanaf nu elke zondag een dienst met kerkgangers erbij, maar vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 70 kerkgangers de dienst bijwonen. Volg bij het binnenkomen de aanwijzingen van de coördinatoren op en houd afstand. Ook volgende week (30 augustus) is de dienst dus voor u toegankelijk, i.t.t. wat in het rooster in Onderweg stond.

Als u liever thuis blijft, kunt u de dienst volgen via het kanaal (1)986 van Kabelnoord.

Bevestigingsdienst 13 september:

alleen de ambtsdragers en familie in de kerk.

We hopen op zo. 13 september de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van enkelen waarvan de termijn is afgelopen. In verband met het beperkte aantal dat in de kerk kan zitten, nl. 70 p., heeft de kerkenraad besloten dat de dienst beperkt toegankelijk is: alleen de ambtsdragers (nieuwe en afscheidnemende), hun naaste familie en de overige kerkenraadsleden zullen bij de dienst aanwezig zijn. U kunt als gemeente wel de dienst volgen via YouTube (zoek op: kerkdienst Rinsumageest 13-9) of via het kanaal (1)968 van KabelNoord (alleen geluid).

We hopen dat u hier begrip voor heeft. We zouden u er gaarne bij uitnodigen, maar dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. Het is een belangrijke dienst voor de gemeente en daarom zenden we de dienst ook via YouTube uit.

De kerkenraad is verheugd dat er 5 kandidaat ambtsdragers zijn gevonden.

Sietske Meindersma-de Jong is bereid jeugdouderling te worden,

Annechien van der Veen-De Vries is bereid het ambt van ouderling-pastoraat 75+ te aanvaarden, *Harmina Burmania-Talma* voor diaken, *Rients van Wieren* en *Paul Moore* voor ouderling-kerkrentmeester.

We hopen hen in een bijzondere dienst op 13 september te kunnen bevestigen. Daarnaast heeft *Hannie Lap-van Wieren* aangegeven dat zij bereid is nog een jaar diaken te blijven, en daar zijn we ook heel blij mee.

Als er bezwaren zijn tegen deze kandidaten, dan hebt u als gemeentelid de gelegenheid om voor 12 september uw bezwaar kenbaar te maken bij de scriba, Griet Holtrop, ondertekend met vermelding van de reden van uw bezwaar.

Er nemen 6 ambtsdragers + 1 kerkrentmeester afscheid:

Erik Tilma, *Griet Holtrop*, *Seppy van Wieren*, *Nelly Brouwer*, *Tsjerk de Vries*, *Jimmy Huismans*, *Rein v.d. Velde*.



UIT DE PASTORIE

Oproep: Het is helaas nog steeds niet gelukt een ouderling-voorzitter en een ouderling-scriba te vinden. Daarom vragen wij u/jou na te denken of u/jij beschikbaar bent voor een van deze ambten. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar onze scriba, Griet Holtrop (scriba@claercamp.com) of neem telefonisch contact op (421683). U kunt natuurlijk ook iemand anders van de kerkenraad vragen stellen.

Startzondag op 27 september: deeldienst op de sportvelden achter de Beijer.

Op 27 september vieren we de start van een nieuw seizoen met als thema 'het goede leven'. Dit thema zal ook terugkomen in het toerustingswerk van dit seizoen.

We houden een dienst in de openlucht, zodat iedereen die dat wil kan komen (het maximum is 250p.) De dienst zal geleid worden door pastor Wia Marinus en Ds. Wybren de Jong samen.

De locatie is op de sportvelden achter de Beijer. Het is de bedoeling dat u zelf een stoel meeneemt!

De coronamaatregelen zijn van kracht: wie verkouden of koortsig is, blijft thuis; volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

Het is een deeldienst: we beginnen gezamenlijk, maar dan heeft u de keuze uit vier activiteiten:

- een gesprek n.a.v. moderne levensliederen;
- een meditatieve wandeling;
- activiteit voor de jeugd;
- een creatieve verwerking waarbij u uit klei symbolen gaat vormen.

We sluiten ook weer gezamenlijk af, waarbij een gelegenhedskoortje enkele liederen ten gehore zal brengen. Er is na de deeldienst geen gelegenheid tot koffiedrinken, om te voorkomen dat mensen toch weer dichtbij elkaar gaan staan. Uiteraard kunt u thuis gaan koffiedrinken en daarbij kunt u ook een paar gasten uitnodigen. Zo hopen we op een veilige en inspirerende manier de startzondag te vieren. Komt u ook?

Mutaties

Verhuisd:

Sjoukje Posthumus, v/h Hearewei 44, Damwâld, staat nu ingeschreven op het adres D. K. Boersmastrjitte 12, waar ze woont met Pieter de Jong.

Arlette van Wijk is samen met de bij haar inwonende kinderen in Dokkum verhuisd naar de Swanneblomstrjitte 10.

We wensen jullie alle goeds op je nieuwe adres.

Binnengekomen vanuit Ternaard: *Simon en Jissie Boersma - van der Bij*. Zij zijn onlangs komen wonen op het adres Baron van Sytzamawei 5. Van harte welkom in onze gemeente!

ROOSTERS 2020



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	18 december	5 januari
februari	22 januari	2 februari
maart	19 februari	1 maart
april	25 maart	5 april
mei	22 april	3 mei
juni	27 mei	7 juni
juli augustus	24 juni	5 juli
september	26 augustus	6 september
oktober	23 september	4 oktober
november	21 oktober	1 november
december	25 november	6 december



Roosters

t/m 27 sep 2020

“LAST MINUTE” KOPIJ
kan (mits kort) nog op de
zondagavond tot 21.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

BEZORGEN SNEINSKRANTE

05-09-2020	Arend Leijstra
12-09-2020	Leo de Jong
19-09-2020	Fam. Joh. Wiersma
26-09-2020	Sijmen en Durkje Sijtsma

UITDELEN SNEINSKRANTE

06-09-2020	Alie Posthumus
13-09-2020	Alberta Kuipers
20-09-2020	Anna Boers
27-09-2020	Hinke Haakma

BLOEMEN BEZORGEN

06-09-2020	Hennie van Dijk & Wieger Holtrop
13-09-2020	Sia de Vries
20-09-2020	Wiepie Rooistra
27-09-2020	Maaïke van der Meer





De koster.

De afgelopen drie jaren waren we als Prot. Gemeente Claercamp in de gelukkige omstandigheid dat we twee kosteren hadden, één voor de Alexanderkerk en één voor de Beijer. Echter, per 1 september a.s. heeft Arlette Talman - van Wijk haar contract met de kerk opgezegd, omdat ze in Dokkum is gaan wonen en nu werk bij de thuiszorg heeft. We zijn Arlette dankbaar voor het werk dat ze in de Beijer heeft gedaan voor onze gemeente! De Beijer zou daarmee dan kosterloos zijn.

Maar nu heeft meteen daarop Durkje van Minnen - de Vries (koster van de Alexanderkerk) aangegeven het werk van Arlette er wel bij te willen doen. Er zijn daartoe in de zomervakantie gesprekken gevoerd en het College van Kerkrentmeesters heeft haar (in overleg met het moderamen) het kosterwerk in de Beijer toegekend.

Maar daarbij ontstaat dan tevens het besef dat de luxe positie van twee kosteren nu voorbij is. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer Durkje een vrije zondag heeft of wanneer ze onverhoopt ziek wordt? We hopen dat op te lossen met vrijwilligers. Daarom doet het College van Kerkrentmeesters hierbij een oproep aan alle gemeenteleden: Wilt u op een zondag wel eens koster zijn in de Alexanderkerk, wilt u de kerk wel eens schoonmaken, wilt u wel eens de zalen in de Beijer klaar maken, wilt u wel eens de sportzaal in de Beijer mee omtoveren tot kerkzaal: geef u dan op als vrijwilliger! We zullen dan een lijst maken van namen waaruit geput kan worden, zodat het werk kan doorgaan. En we hopen natuurlijk dat het niet al te vaak zal zijn, dat er een beroep op u wordt gedaan. Maar mogen we rekenen op uw steun?

U kunt zich aanmelden via het mailadres: kerkrentmeesters@claercamp.com of anderszins telefonisch bij Rients van Wieren, 0511-423639.

We hopen op een groot aantal vrijwilligers. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het College van Kerkrentmeesters

Archief

Eén van de verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters bij de Protestantse gemeenten is het archiefbeheer. Bij elke instantie/instelling/vereniging ontstaan in de loop der jaren mappen vol met documenten/verslagen die bewaard moeten blijven. Zo ook bij onze kerkelijke gemeenschap. Ons archief van oude te bewaren zaken is ondergebracht bij de burgerlijke gemeente Dantumadiel in Damwâld, waar een archiefbeheerder zich ontfermt over de inhoud.

Nu doet blijken (en dat wisten we eigenlijk ook wel), dat niet alles van vroeger bewaard is gebleven. Zo mist er van de Gereformeerde kerk o.a. een boek met daarin de doopgegevens uit de jaren eind veertig / begin vijftig. Ik kan me niet voorstellen dat dit nog bij iemand op zolder ligt, maar je weet maar nooit.

De oproep is nu: bent u aan het opruimen of gaat u verhuizen en komt u bij het doorzoeken van de zolder nog zaken tegen, die voor een instelling / vereniging van belang kunnen zijn, gooi ze niet weg maar breng ze bij iemand van die instelling / vereniging. Wie weet, is het nog van belang voor later!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Rients van Wieren

MEDEDELINGEN



Collectes

Overzicht van collecte-opbrengsten en ontvangen giften.

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	Diversen:	Totaal	Tot.-gen.
12-07-20	kerk	€ 60,55	diaconie	€ 49,00			€ 109,55
26-07-20	kerk	€ 66,50	diaconie	€ 73,00			€ 139,50
	Totalen:	€ 127,05		€ 122,00		€ -	€ 249,05

Daarnaast ontvingen we als diaconie in de maanden juni en juli als giften een bedrag van € 1.487,00. Op het rekeningnummer van de kerk kwam in deze periode een bedrag binnen van € 1.052,00. Wij zijn daar reuze blij mee en zeggen u daarvoor dank. Maar zolang de situatie voortduurt, dat de diensten niet op een "normale" wijze kunnen plaatsvinden, kunt u uw bijdragen overmaken op onze bankrekeningen. De nummers staan op pagina 2 van Onderweg.

Namens de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters.
Hannie Lap en Riens van Wieren

Bezoekwerk

Als Stuurgroep Pastoraat hebben we onze eerste vergadering van het seizoen weer gehad. In deze vergadering is o.a. uitgebreid gesproken over het bezoekwerk in onze gemeente. De afgelopen maanden hebben dominee De Jong en pastor Marinus uiteraard, waar nodig, gemeenteleden bezocht. Maar wij, bezoekmedewerkers en ouderlingen, hebben vanwege alle corona maatregelen weinig tot geen bezoeken af kunnen leggen. Gelukkig was er wel telefonisch of via een kaartje contact, maar dat is toch anders. Als Stuurgroep hebben wij besloten om vanaf september ook als ouderlingen en bezoekmedewerkers heel voorzichtig weer van start te gaan, met in achtneming van vooral die anderhalve meter afstand en geen handen schudden voor of na afloop van een bezoek.

Voorafgaande aan een bezoek wordt er altijd eerst telefonisch gevraagd of u (alweer) bezoek wilt ontvangen en wij gaan er van uit, dat u open en eerlijk aan zult geven wanneer u dit liever (nog) niet wilt. Voor onze bezoekmedewerkers geldt dezelfde regel. We proberen zoveel mogelijk met iedereen rekening te houden, om elkaar te denken en op elkaar te passen.

Halverwege deze maand september geeft Seppy van Wieren het ouderling stokje door aan Annechien van der Veen, die zondag 13 september bevestigd zal worden als ouderling. Zij is dan het nieuwe aanspreekpunt voor het ouderen pastoraat. Aukje en Theo Thijssen zetten hun werk als ouderling nog een paar jaar voort en zo hopen we er samen, met u als gemeente, in deze zorgelijke corona tijd wat van te maken.

Een hartelijke groet voor u / jullie allen,
Aukje en Theo Thijssen
Annechien van der Veen
Seppy van Wieren



Fryslân foar Rwanda

Rwanda kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: **Fryslân foar Rwanda!** Zo ook wij in Rinsumageast/Sibrandahus.

Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de Presbyteriaanse kerk in Rwanda zogenaamde “lichtgroepen” waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Ook jongeren krijgen begeleiding (en trainingen) bij werkloosheid, armoede en geweld. Voor dit **classicale zendingsproject** (waar t.z.t. meer informatie over volgt) kunt u een bijdrage geven op het nr. van de diaconie met vermelding van: Rwanda.

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

6 september 2020

Collecte Werelddiaconaat

Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek.

Goede voorgangers opleiden in Noord-Ghana

Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in goede contacten tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Veel voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar mensen voor veel uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen ver weg, er is te weinig drinkwater. Daarom organiseert de kerk ook alfabetiseringscursussen voor volwassenen en investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren.

Samen zijn de we de kerk in actie; in Nederland en in Ghana. Helpt u de Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana om te investeren in mensen en van betekenis te zijn? Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie in onze kerk. Dank u wel!

Zendingscollecte 20 september: versterk de kerk Bouw de kerk in Syrië weer op

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent



EVEN BIJPRATEN



immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

Geef aan de collecte op 20 september of maak uw bijdrage over op het rekeningnr. van de diaconie. IBAN:NL86RABO038.83.39.462

Begin juli verscheen de laatste Onderweg. Tegen de tijd dat deze editie bij u op de mat ligt zijn de scholen al weer even aan de gang, is de ergste hitte achter de rug en zijn de voorbereidingen voor de startzondag alweer in gang gezet. Of startzondag een echte start is of een soort 'valse start' omdat de coronabeperkingen roet in het eten gooien, we zullen het gaan zien. We blijven in elk geval hoopvol. In het boekje 'Hoop' van de protestantse kerk uit de serie 'Geloof-hoop-liefde' staat een klein gedichtje van Anne Lamott, dat ik graag met u deel:

*Hoop begint in de duisternis,
de koppige hoop
dat als je eenvoudig opdaagt
en het juiste probeert te doen,
de dageraad zal aanbreken.
Je wacht en kijkt en werkt,
je geeft niet op.*

Opgeven is geen optie. Dat is mij uit het hart gegrepen en ik weet zeker dat we met een hoopvolle instelling ook de moeilijkere tijden te boven zullen komen.

De meest hoopvolle gebeurtenis van de afgelopen zomer voor mij en mijn familie persoonlijk was de geboorte van onze kleinzoon Hylke eind juli. Wat een wonder om zo'n klein mensje te mogen begroeten, het stemt heel dankbaar om daar getuige van te mogen zijn. En wat een feest om voor zo'n kindje beppe te zijn. Dat is toch een hele bijzondere rol.

Dat brengt me ook bij al die kinderen in onze gemeente voor wie mijn hart, maar ook de harten van andere vrouwen (waarvan een paar ook al beppe 😊) harder gaan kloppen. Ik heb het over het kliederkerkteam bestaande uit Dicky, Harmina, Jetty, Hilly en mijzelf. We zijn voor de vakantie al bijelkaar geweest om de kliederkerk viering van 20 september voor te bereiden. We houden deze kliederkerkviering buiten en deze keer zal het verhaal van de storm op het meer centraal staan. De kinderen krijgen via school nog een uitnodiging en we kijken er naar uit om samen met de ouders en de kinderen weer een mooie ochtend te beleven!

Vrede en alle goeds gewenst,

Wia Marinus



Verjaardagen

Deze maand gaan onze felicitaties naar:

02 sep	84 jaar	dhr. J. Klaver	Camstrastrjitte 20
03 sep	72 jaar	dhr. W.A. van der Heide	Galgeheech 7b
03 sep	82 jaar	dhr. Tj. van der Velde	Rjochthusstrjitte 31
04 sep	74 jaar	mevr. H. de Jong- Krol	Juckemawei 17
05 sep	68 jaar	mevr. T. Braaksma- Kromkamp	Tjaerdawei 29
06 sep	79 jaar	dhr. Sj. van der Werff	Aldewei 8
15 sep	68 jaar	mevr. M. v.d. Meulen- Joosten	Frenkelstrjitte 9
16 sep	65 jaar	mevr. M. van Dijk- Baarsma	T.S. Siniawei 49
17 sep	69 jaar	mevr. S. van Wieren- Terpstra	Burmaniastrjitte 1
17 sep	83 jaar	mevr. M. Wiersma- Visser	Birdaarderstraatweg 25, Dokkum
18 sep	71 jaar	mevr. A. Stellema- Kuipers	Birdaarderstraatweg 143, Dokkum
19 sep	78 jaar	mevr. N. Visser- Jansma	Tsjerkestrjitte 44
23 sep	85 jaar	dhr. J. Monsma	Fjildwei 6
26 sep	69 jaar	mevr. H. Elzinga- Halbesma	Camstrastrjitte 6
26 sep	97 jaar	mevr. A. Fennema- Deelstra	Dongeraheem K113, Dokkum

Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag!

Jubilea

In de mooie zomer mochten twee echtparen uit onze gemeente hun huwelijksjubileum vieren:

Op 3 juli mochten Wiebren en Tine van Breeden- van der Veen , Tsjerkestrjitte 20 samen met hun familie de 50ste huwelijksdag vieren.

Op 25 juli mochten Aant en Tiny Braaksma- Kromkamp, Tjaerdawei 29 samen met hun familie de 45ste huwelijksdag vieren.

Al is jullie feestdag al even achter de rug, toch nog de felicitaties op deze plek van alle Onderweg lezers.

Vermist

Mevr. L. van der Weg-Jongsma, de Kapelle 9 mist haar "Fryske Lieteboek". Ze heeft het na de dienst op 19 juli in de Alexanderkerk laten liggen. Er staat geen naam voorin, wel zit het prijskaartje nog achterop.

Mocht u het hebben gevonden o.i.d. wilt u het dan bij haar terug brengen.

Vriendelijk dank alvast Leelkje.

