

orgelspel vooraf.

Welkom en stilte

Luisteren naar [Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen](#) van de [laptop](#) (link naar EO-website)

Bemoediging en groet (géén klein gloria)

Gebed

Barmhartige God, die omziet naar uw volk

en zoekt wat verloren is geraakt;

Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U:

zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf en met de last van het verleden op onze schouders, stilte Vergeef ons Heer,

maak ons tot uw mensen, vol van genade.

Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst in Jezus' naam, Amen,

Luisteren naar en meelezen met lied 27: 1 en 7 op het orgel

Gebed voor de opening v.h. Woord

Goede God, die onze honger naar vrede voedt met uw Woord,

wij vragen U: laat het als zaad in de aarde nieuwe hoop wekken,

en gemeenschap stichten die vruchten draagt van gerechtigheid en liefde,

door de inspiratie van de Geest die ons met uw Zoon, Jezus christus verbindt,

dit uur en alle dagen, Amen.

Lezing Jesaja 55: 8-11

Luisteren naar lied 837:1, 3 en 4 [Iedereen zoekt U, jong of oud](#) van de [laptop](#) (EO website)

Lezing Matteüs 13 vers 1-9 en vers 18-23

Luisteren naar en meelezen met lied 765 helemaal op het orgel..

Verkondiging

Luisteren naar lied 713:1, 2 en 5 [Wij moeten Gode zingen](#) van [de laptop](#) (EO-website)

Mededeling ziektes

Gebeden

Hemelse Vader,

wij danken U voor uw toewending in Jezus uw Zoon,

Hij die zijn Woord onder ons zaait en ons altijd nabij is.

Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt,

zo wil uw Zoon ons elke dag opwekken tot nieuw leven.

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,

Zo standvastig is uw trouw, al onze levensdagen.

Heer, dank U voor uw liefde en trouw.

Schep doorgang door wat zorgen baart,

door alles wat angst aanjaagt in deze coronatijd.

Zet ons weer recht op onze voeten;

niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, maar opgericht met opgeheven hoofd tot U,

onze Vriend en Verlosser. Wij bidden U voor deze wereld, al die landen waar

problemen ontstaan door het gevaar van het coronavirus of door de strenge maatregelen die ertegen genomen zijn.

Wij bidden u voor ons eigen land, om wijsheid voor alle mensen in de komende tijd,

om kracht voor hen die zwaar getroffen zijn, om hulp voor hen die ziek geworden zijn. We bidden voor de boeren en voor de regering, die het samen maar niet eens kunnen worden over maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Heer, geef wijsheid aan alle betrokkenen.

Wij bidden voor de zieken, i.h.b. voor Hermien Geertsma en haar familie.

We bidden voor de eenzamen en de rouwenden, wees Gij hen nabij en laat er troost zijn.

Zo leggen we in stilte onze gebeden voor U neer, ... Onze Vader..

Aankondiging collecte

Slotlied: meelesen met lied 418 helemaal op het orgel.

Zegen. (gemeente kan 'amen' zeggen.)

Orgelspel.

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer, want zo hoog als de hemel is boven de aarde zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. (Jesaja 55,8-9) Er zijn weinig Bijbelverzen die zo misbruikt zijn als deze woorden uit Jesaja 55. Als de dingen in je leven heel anders lopen dan je zelf had bedacht of gehoopt. Als je worstelt met levensvragen en je vindt er geen antwoord op. Dan worden deze woorden nog wel eens gebruikt: tja, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. God moves in mysterious ways. Dus leg je er maar bij neer, Leer er in berusten

En daarmee beroven we deze woorden uit Jesaja 55 van hun enorme kracht. Deze woorden zijn bij Jesaja zijn niet bedoeld om te deprimeren, te verlammen, bij de pakken neer te doen zitten. Integendeel, Jesaja bedoelt ze juist als een bemoediging. De mensen tot wie Jesaja zich richt zijn veel kwijtgeraakt. Ze zijn van de generatie na de verwoesting van de tempel. De zuilen en zekerheden van vroeger zijn afgebrokkeld. Er is veel vervlakking, veel oppervlakkigheid, veel gelijkvormigheid aan de wereld. Ieder pikt zo zijn graantje mee en doet zijn dingetjes. Joodse gelovigen verkeren fysiek en geestelijk in ballingschap, raken hun eigenheid kwijt en zijn vergeten dat ze zijn bedoeld als licht voor de volken.

De profeet moet ze namens God weer uit die verlamming halen, hen opwekken tot nieuwe hoop. Daarom heeft hij in de hoofdstukken hiervoor gesproken over de knecht van de Heer die bevrijding zal brengen. Hij sprak over een weg door de woestijn, een nieuwe exodus, zodat het volk zal kunnen terugkeren naar Jeruzalem. Maar de mensen reageren gelaten, ze twifelen aan de woorden van de profeet. Het sluit niet aan bij hun eigen verwachtingen, hun eigen plannen. Daarom staat er nu dat Gods plannen totaal anders zijn, ze gaan jullie eigen plannen ver te boven.

Jullie mogen je plannen dan hebben bijgesteld maar ik niet. Jullie wegen mogen dan zijn uitgelopen op totale vervreemding, maar mijn wegen leiden je naar huis. Jesaja legt daarna uit op welke wijze God aanwezig is. Dat is door Zijn woorden. Die een eigen wonderlijke kracht hebben. Zo was Jesaja begonnen aan zijn troostboek: de mens is als gras, het gras verdort, de bloem verwelkt maar het woord van onze God houdt altijd stand (Jesaja 40). En zo sluit Jesaja nu ook zijn troostboek af: het woord dat voortkomt uit mijn mond, zegt de Heer, het keert niet

vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Tegen deze achtergrond moeten we ook de gelijkenis van de zaaier lezen. Net als de profeet, kwam Jezus ook veel twijfel en scepsis tegen. Mensen geloofden heus niet zomaar dat het Koninkrijk van God met Jezus zou aanbreken. De goede boodschap viel vaak op dovemansoren. Hoe kan dat toch, dat die mooie woorden van Jezus zo slecht ontvangen worden? Daarover gaat de gelijkenis. Driemaal kan het zaad geen vrucht dragen. Drie maal, dat klinkt definitief. Drie redenen waarom de mensen niet tot een actief geloof komen en vrucht beginnen te dragen. Het Woord is wel goed, er zit groeikracht in, net als in het zaaigoed van de zaaier. Maar de mensen blijken er niet open voor te staan. De rotsbodem is weerbarstig. En wat heb je nu aan land dat alleen maar doornen wil dragen of waar iedereen op trapt? In al die gevallen krijgt het zaad geen kans.

Toch zijn er heel veel mensen uitgelopen om naar Jezus te luisteren. Het waren er zelfs zoveel dat Hij in een boot moest gaan om hen vanaf het water toe te spreken. Die belangstelling, dat is toch positief, dat geeft toch hoop! Daarom klinkt er in de gelijkenis nog een vierde mogelijkheid: er viel ook wat zaad in goede grond en dat bracht vruchten voort! Een kring van getrouwen is zich rond Jezus aan het vormen. De leerlingen die werkelijk leering willen zijn, zullen straks middelaars zijn tussen de menigte en de Heer. Als de Heer gekruisigd is en weer opgestaan, dan zullen zij zelfs zijn lichaam vormen in de wereld. Hun is het gegeven de geheimen van het Koninkrijk te kennen en dat samen te vieren in liturgie en gebed. Want zij durven zich te verbinden met Jezus, zij willen de boodschap omzetten in handelingen van geloof, hoop en liefde. Zo dragen zij alvast de vruchten, terwijl dat van de anderen nog maar moet worden afgewacht.

Ten slotte. Zoals de profeet de Joden in ballingschap opwekt tot hoop en vreugde, zo wekt Jezus ons ook op. Hij wil ons het Koninkrijk schenken, Hij geeft zich aan ons en vraagt ons om onszelf aan Hem te geven. Wat een mooie verbintenis kan dat zijn, dat zijn levenssap in ons kan gaan stromen. Maar kijk ook eens wat je tegenhoudt, wat je hindert om te geloven. Waar is het kwaad ons aan het ontmoedigen? Waar zijn we zelf er schuldig aan dat we niet open staan voor Gods Woord in Jezus? Waar vinden we weer nieuwe hoop? Wat helpt ons om weer terug te keren naar de Heer? Voor mij is belangrijk dat het Koninkrijk niet van mij afhangt, maar dat het in Christus al werkelijkheid is geworden. Zijn kracht is groter dan al mijn ongeloof, zijn liefde overwint elke tegenstand. Laten wij ons daarom vol vreugde aan die liefde geven, Amen.