



Kliederkerk in onze gemeente

Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Dat is kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn, waarbij het niet uitmaakt of mensen gewend zijn om vaker in de kerk te komen of juist niet. De naam kliederkerk is niet voor niets gekozen. Het wijst op de chaos, het geklieder, van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God is aanwezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit van kliederkerk en de focus op 'samen', helpen kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor van Jezus te gaan.

Kernwaarden kliederkerk

Gastvrijheid - Kliederkerk is gastvrij en zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien.

Bijbelverhalen centraal - Tijdens kliederkerk staat een bijbelverhaal of bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er verdieping in de gemeenschap met elkaar en God.

Relaties - In een kliederkerk is relaties opbouwen van enorm belang. Hierdoor weten mensen zich gekend en kan er vertrouwen en openheid groeien. Het is belangrijk dat er met een zekere regelmaat kliederkerkbijeenkomsten zijn.

Alle leeftijden samen - Kliederkerk is er niet alleen voor kinderen, maar is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. De verschillende generaties kunnen van elkaar leren. Ouders, verzorgers en grootouders zijn voor het kind belangrijke voorbeeldfiguren. Maar iedere volwassene heeft een voorbeeldfunctie naar een kind. Daarnaast kunnen kinderen, tieners en jongeren verrassende inzichten geven en gesprekken verrassende wendingen geven. Zo zijn deelnemers als familie voor elkaar om elkaar verder te helpen in het ontdekken van wat geloven in God en het navolgen van Jezus Christus kan betekenen.

Context - Kliederkerk gaat de uitdaging aan om aansluiting te zoeken bij de plaatselijke cultuur en gewoonten.

Naar buiten gericht – Iedereen is welkom, het zou niet uit moeten maken of je vertrouwd bent met kerk en geloof of dat dat een wereld is die nog wilt ontdekken. Kerkelijke rituelen en tradities (zoals het aansteken van een kaars, bidden, collecteren etc.) worden met eenvoudige, heldere bewoordingen uitgevoerd zodat iedereen kan snappen wat er gebeurt en waarom.

Creatief - Bij Kliederkerk is door alles heen creativiteit te ontdekken. In het kliederuurtje, de vieringen en zo mogelijk met het eten wordt er gezocht naar creatieve manieren om het Bijbelverhaal te ontdekken.

Kliederkerk seizoen 2019-2020

Elke kliederkerkviering heeft een aantal vaste elementen:

- Welkom en intro
- We steken een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid en trouw
- Muziek (zelf zingen of kijken/luisteren naar muziek op het scherm)
- Het bijbelverhaal (het verhaal wordt verteld, gelezen, gespeeld of bekeken op een filmpje)
- Kliederen (op meerdere manieren wordt een bijbelverhaal 'verwerkt', de kinderen bepalen zelf de tijd hoe lang ze met een activiteit bezig zijn)
- Bidden (kinderen mogen vaak zelf aangeven voor wie of wat ze willen bidden)
- Collecte (we collecteren voor een goed doel, dit seizoen is sparen we voor het geven van een dier aan arme gezinnen in derde wereldlanden zoals een koe, een geit of een kip. Een voorbeeld hiervan zie je op www.compassioncadeaus.nl)
- We blazen de kaars uit om als einde van de viering
- Met elkaar drinken we koffie/thee/limonade en eten we er wat lekker bij.

De kliederkerkvieringen vinden in principe plaats in de Beijer in Rinsumageast, maar een afwijkende locatie voor een keer behoort ook tot de mogelijkheden. De start is om 10 uur, rond half twaalf is de kliederkerkbijeenkomst afgelopen.

Op 29 september 2019 was de eerste keer kliederkerk in de Beijer. Het thema was 'Zo mooi gemaakt', het scheppingsverhaal stond centraal. We waren verrast door de grote opkomst! Vanwege de privacyregels kunnen we niet zo'n goede sfeerimpressie geven als we zouden willen, maar met een aantal foto's krijg je toch een beetje een idee van hoe het was.







Op 17 november 2019 was het thema: Je hoeft het niet alleen te doen. Centraal stond het verhaal van David en Goliath. Er kon o.a. geschilderd worden, een zwaard en een schild kon worden gemaakt van hout en karton. Een katapult maken was ook een succes, het was een geslaagde ochtend!









Dit is onze collecte- emmer.

Op 9 februari 2020 was het thema: een nieuw begin! Deze keer hoorden we het verhaal van de ark van Noach. Lekker kliederen met klei deden we vandaag, maar ook de verfkwasten en kleurplaten en het kosteloze materiaal daagde weer uit tot bijzondere knutsel resultaten (zoals de berg van Ararat waarop de ark vastliep toen de aarde weer opdroogde, zie laatste foto)







De laatste kliederkerkviering van dit seizoen had in mei zullen plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. We hebben daarom een kliederkerk thuisviering gemaakt die opgenomen is in de Onderweg van april. Daarmee hoopten we ouders en kinderen toch iets mee te geven van de voorbereiding op Pasen. Ook denkt het kliederkerkteam mee in de voorbereiding op het Pinksterfeest. We hopen van harte dat we na de zomervakantie weer samen kliederkerk kunnen vieren. We hebben 20 september en 29 november 2020 in elk geval met potlood in de agenda gezet! Hopelijk zien we elkaar dan, op wat voor manier dan ook.

Het kliederkerkteam bestaat uit Harmina, Dicky, Hillie, Jettie en Wia. Voor suggesties, ideeën of meer informatie kun je mailen kerkelijkwerker@claecamp.com of bellen/appen met Wia Marinus, telefoonnr. 0613573991.