

Welkom en stilte

Lied 100

Bemoediging en groet

Gebed: Drempelgebed van Hans Bouma

Zoals Gij in ons gelooft, onvermoeibaar in ons gelooft,
zoals Gij mensen, de prachtigste mensen in ons ziet,
zo mogen wij mensen van betekenis worden, dankzij U.

God, deze aarde vertrouwt Gij ons toe,
het werk van uw handen, het werk van uw hart.

Aan ons de taak, de hoge eer, om geschiedenis met haar te maken,
haar toekomst te geven, samen met haar op weg te gaan naar het Koninkrijk.

Zoals Gij in ons gelooft, waarde aan ons hecht -
ook als wij daar geen aanleiding toe geven.

Groots zijt Gij, hier moet je wel God voor zijn.

Geloven wij op onze beurt in U,
dan ligt dat geheel in de lijn der verwachting.

Vreemd, een afwijking, als wij het niet zouden doen, Amen.

Inleiding

Zingen: lied 355 helemaal

Doopgedachtenis

Tekst Doopkaart voor Sietse:

“U allen die door de doop één bent geworden met Christus,
hebt u met Christus omkleed.” Galaten 3: 27.

Voor Alle Jacob: Psalm 62:8 - Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots,
mijn schuilplaats is God.

Voor Noud Meindersma: ps. 139:14 ‘Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.’”

Zingen De Here zegent jou, 2x

Gebed voor de opening v.h. Woord

Barmhartige God,

Wij komen dit uur bij elkaar en bij u om troost en steun,

Om vrolijkheid en licht, om te luisteren naar wat U ons te zeggen hebt.

Help ons te luisteren naar wat U door anderen tot mij zegt.

Help ons te luisteren naar wat U in mijn eigen hart tot mij zegt.

Maak ons bereid om te luisteren en om ons leven af te stemmen op uw stem.

Wij vragen U dat het kwaad ons niet in zijn macht krijgt,
maar dat wij ons toewenden tot U , Amen.

Lezing Handelingen 10:34-43

Lied 350: 1, 2, 3 en 4.

Lezing Matteüs 3: 13-17

Lied 524

Verkondiging

Orgelspel

Lied 864: 1, 2 en 5.

Gebeden

Eeuwige God, trouwe Vader,

We danken u voor de doop, het teken van uw Zoon,
waardoor wij een nieuwe naam krijgen, herboren als kinderen van U.
afgelopen jaar 3 dopelingen, dat geeft ons vreugde. Wees met hen en met hun
ouders.

We voelen ons geroepen om met u op weg te gaan, ook als het water troebel is,
ook als we moeten ploeteren en niets lijkt te lukken wat wij ook proberen.

Heer, dan mogen we weten dat U met ons meegaat,
dat U ons vergeeft en dat U ons draagt, Dank U wel.

We danken u dat u ook rekening wilt houden mt de kwetsbaarheid van mensen,
Dat u mensen niet verder in de put drukt, maar dat u ze er juist uit wil halen.

God, help ons om er zo ook voor anderen te zijn.

God, we zijn blij met de mensen die zonder woorden

Die aanvoelen dat er iets gebeurd is wat ons raakt.

Die een arm om ons heen slaan en een beetje begrip tonen,

Zodat we weer verder kunnen.

Heer, we bidden u voor de slachtoffers van het vuurwerk bij de jaarwisseling. We
bidden om wijsheid voor onze regering en voor de hulpverleners.

We bidden voor uw wereld, voor de nabestaanden van de slachtoffers van het
vliegtuig dat neergestort is in Iran, voor mensen op de vlucht, voor de mensen die
in Nederland werken aan recht voor de armen en voor de kinderen.

Heer, wij bidden u voor hen die ziek op bed liggen,

voor hen die niet meer kunnen lopen,

en voor hen die zich zo akelig voelden dat ze nergens zin meer in hebben.

God, voor wie tasten naar U in hun verdriet, hun angst,

Laat er voor hen een open oor en een luisterend hart zijn,

Zo bidden wij in stilte,.. in naam van Uw Zoon die ons leerde bidden, Onze Vader.

Amen.

Collecte

Lied 425

Zegen, 3x Amen.

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

Het begint altijd weer opnieuw. bij de doop. Niet onze doop. Maar de doop van Jezus zelf. Omdat hij gedoopt is, zich liet dopen, zijn wij gedoopt. Zijn er het afgelopen jaar weer 3 kinderen gedoopt. In Hem. Zoals Petrus verkondigt in het huis van de Romein Cornelius: God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. De Heer.

Bij de 'Heer' denken wij gelijk aan iemand die boven ons staat. Dat zit ook in het woord 'Heer', Heer en meester, je hebt heren en dienaren. Maar vandaag horen we dat Jezus niet boven ons, maar naast ons is gaan staan. Dat is waar het in de doop om draait. Dat Hij zich niet boven ons verheft, maar met ons door het water gaat. Johannes wordt er compleet door verrast. Hij ziet Jezus als de Heer die het allemaal beter kan, die meer van de Heilige Geest heeft en die dus ook met die Geest kan dopen. 'Wat stelt mijn doop nou helemaal voor? Ik doop maar met water. U zou mij moeten dopen', zegt hij tegen Jezus. Het is immers wel de 'Heer' die hier voor hem staat.

Maar Jezus kiest een totaal andere aanpak. Hij wil naast de mensen staan. Het water van de Jordaan was niet zo schoon. Pure goedheid vind je niet zo vaak in deze wereld. Ja mensen willen wel wat doen voor een ander. Maar het is vaak gemengd met een beetje eigenbelang, en we kunnen de gevolgen niet altijd overzien. Wat wij een goed plan vinden, pakt soms ook heel slecht uit. We verkeren in troebel water. Zo is ons leven, we hopen er het beste van, maar we weten dat ons ook teleurstellingen en schaamte te wachten staan. Ons leven is troebel.

Toch gaat Jezus dat troebele water in. Terwijl Hij zelf toch zuiver en puur is. Terecht dat Johannes zich daarover verbaast. Maar zo wil Jezus alle gerechtigheid vervullen staat er. Voor God heeft het recht blijkbaar niks te maken met je handen wassen in onschuld. Dat is wat Pilatus later zal doen, hij wast zijn handen nadat hij Jezus heeft veroordeeld. Die rechtsgang, daar klopt natuurlijk niks van. Jezus houdt niet zijn handen schoon, hij durft ze vuil te maken. Juist zo komt de toekomst van God naderbij.

De menigte bij de Jordaan komt uit Jeruzalem en heel Judea. Er zijn veel mensen bij die zuchten onder de wet, ze ervaren er geen heil meer in. God verlaten. Ze voelen zich schuldig. Want als God hen verlaten heeft, dan kan dat alleen maar hun eigen schuld zijn. Ze hebben niet geleefd zoals God het wilde. En daarom staan ze nu hier, om gedoopt te worden in de Jordaan. Ze zoeken naar een nieuw begin.

Jezus is solidair met hen. Hij laat op een nieuwe manier de weg van de gerechtigheid zien. Dat begint hier in alle nederigheid. Ondergaan in het water van de doop, vergt bescheidenheid en deemoed. Je laat het oordeel aan God over. Je leven hangt even aan een draad, in afwachting van Gods genade. Jezus gaat die weg van oordeel en genade, Hij gaat ons voor op die weg. Om de gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid begint in de Bijbel altijd bij God: zijn oordelen zijn rechtvaardig. Hij redt de verdrukten uit de nood en verschaft hen recht. Daarom moeten wij als mensen ook altijd beginnen om ons onder Gods recht te scharen. In het voetspoor van Jezus, die de doop onderging. Die zo Gods recht liet gelden.

Het recht is voortdurend in beweging. Neem bijvoorbeeld de discussie over een vuurwerkverbod. Elk jaar worden er weer honderden ogen beschadigd en

raken enkele mensen voorgoed het zicht kwijt. Ze zijn blind. Maar aan de andere kant beschouwen veel mensen het als een recht om op oudjaarsdag vuurwerk af te steken. Het is immers al jarenlang traditie. Maar tradities zijn niet altijd rechtvaardig. Dat blijkt ook in de Bijbel keer op keer. Wat rechtvaardig is, moet telkens weer zorgvuldig afgewogen worden. Kan een vuurwerkverbod die ernstige oogletstels voorkomen? Of niet? En wat kunnen we doen tegen het illegale vuurwerk dat misschien nog meer slachtoffers maakt dan het legale?

Als ouders probeer je je kinderen de juiste normen en waarden mee te geven. Vriendelijk zijn, elkaar helpen, de naastenliefde die Jezus ons leerde. Je wilt ze wellicht ook beschermen tegen slechte invloeden. Als ze boos zijn, dan leer je ze bijvoorbeeld dat agressie uiteindelijk niks oplost, dat ze beter woorden kunnen gebruiken dan vuisten. En dat ze op moeten passen met alcohol en drugs, want die leiden niet tot geluk, alleen maar kortstondig plezier. Slechte invloeden waar je ze voor wilt waarschuwen.

Maar uiteindelijk gaan je kinderen toch hun eigen keuzes maken. En dan is het belangrijk dat ze een basis hebben, de basis van het geloof in God. Zoals God rechtvaardig, barmhartig, trouw en geduldig is, zo luiden ook die basiswaarden: rechtvaardigheid, barmhartigheid, trouw en geduld met de medemens. Als je met je kinderen daarover spreekt, ze daar voorbeelden van geeft, dan kunnen ze daar later mee verder. Dan kunnen ze later hun eigen afwegingen gaan maken. En bij dat alles mogen ze telkens weer op God vertrouwen, zich tot Hem wenden bij hun vragen en problemen. Een goed leven begint bij het ontzag voor God, die het ware recht en de ware liefde belichaamt.

Jezus laat zich dopen. Niet zomaar. Om de gerechtigheid te vervullen. De gerechtigheid die beschreven stond in de joodse bijbel, de Thora. Jezus begon bij de Joodse traditie, waar Hij uitkwam. Zijn doop betekent de vernieuwing daarvan, de verdieping.

En daarom worden wij gedoopt in Christus. Omdat Hij naast ons staat als wij door het water gaan. Hij heeft vertrouwd op de goddelijke stem die bij zijn doop uit de hemel klonk en zei:

Dit is mijn geliefde Zoon,
in Hem vind ik vreugde.

Hij heeft door zijn leven en dood laten zien, hoe serieus hij dat nam. Hij bleef geloven in zijn Vader, de Allerhoogste, tot het einde, tot aan het kruis. We geloven dat dit niet tevergeefs was, en de opstanding is daar het ultieme teken van. God heeft hem niet in de dood gelaten, maar opgewekt ten leven.

En zo laten we ook vol vertrouwen onze kinderen dopen. We zetten hen op de weg van Jezus. Omdat Hij de goede herder is, die hen kan behoeden. In alle duisternis, zal Hij het licht zijn. Ook voor ons, mensen uit de volkeren.

En daarmee worden wij als gedoopten ook zelf geroepen om een licht te zijn. Een licht voor de mensen om ons heen. Een licht voor deze aarde. Zoals Hij ons meeneemt door de doop, zo nemen wij Hem mee in de wereld.

Ja dat klinkt raar: wij nemen Hem mee. Maar daarmee bedoel ik dat wij als gedoopten zijn naam dragen. En dat betekent ook dat we Hem in zekere zin vertegenwoordigen. Zijn roeping om gerechtigheid te brengen, is met de doop ook onze roeping geworden. Als wij oprecht het recht zoeken, en uit liefde voor de mensen handelen, zal Hij ons bijstaan. Omdat wij zijn naam dragen. Hij geeft ons de liefde en de hoop dat alles goed zal komen, dat Gods Koninkrijk komt. Amen.