



Waar moet dat heen met de kerk?

Wat een rare vraag om een nieuw kerkelijk seizoen mee te beginnen! Kan dat niet wat positiever? De vraag die boven dit stukje staat is eerder een verzuchting met een wanhopige ondertoon die mensen uiten als de dalende ledentallen en de vele sluitende kerkgebouwen ter sprake komen. Een soortgelijke vraag is 'doet de laatste dan straks het licht uit?'. Dat is ook al zo'n verzuchting die getuigt van een weinig rooskleurige toekomstverwachting. In de praktijk kom ik regelmatig gemeenteleden tegen die hun bezorgdheid uiten. Ik zou willen pleiten voor het ècht stellen van de vraag. Dus niet de wanhopige verzuchting maar op een nieuwsgierige manier de vraag open stellen:

Waar moet dat heen met de kerk?

In het boek 'de missionaire eredienst' dat voor de Protestantse Kerk Nederland is samengesteld door Hans van Ark en Nynke Dijkstra lees ik de gedachten gang van een begeleider van pioniersplekken bij de Protestantse kerk. Hij zegt: 'ik heb van dichtbij gezien dat jonge mensen echt niet snappen wat er in erediensten gebeurt. Ze begrijpen de taal niet. Kennen de verhalen uit de Bijbel niet. De orgelmuziek roept geen emotie bij hen op en waar gebeurt het nog dat van een volwassene verwacht wordt om een half uur te luisteren naar een monoloog?' Als moeder van drie jong volwassenen herken ik deze constatering maar al te goed.

Er komt in het stukje een pionier aan het woord: 'Om van een eredienst te kunnen genieten moet er sprake zijn van een zekere 'hunkering naar God'. Want een eredienst draait – het woord zegt het al- om de eer van God. Heb je niets met God, dan is het vrij lastig om

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP
RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS



PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

M: predikant@claercamp.com

PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

M: kerkelijkwerker@claercamp.com

KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

M: reserveringen@mfc-debeijer.nl

T: 06-81563878 (Eelco van der Wal)

KERKENRAAD

Voorzitter: Erik Tilma, **A:** Aylvawei 23, **T:** 424496

Scriba: Griet Holtrop-de Jong, **A:** Galgeheech 13 **T:** 421683

M: scriba@claercamp.com

STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmanistrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Seppy van Wieren **T:** 423639

BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt:1969)

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://WWW.CLAERCAMP.COM)

REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

M: onderweg@claercamp.com

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

M: paulienmoore@hotmail.com

De kopij voor het **OKTOBER**-nr graag uiterlijk **25 SEPT** inleveren





DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAAND

1 SEPTEMBER
AVONDMAAL

9.30 Ds. W.L. DE JONG
COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

8 SEPTEMBER

9.30 Ds. M. STOUGIE-DE WIT | EASTERMAR
COLLECTEN: DIACONIE | KERK | LANDELIJK JEUGDWERK

15 SEPTEMBER

9.30 Ds. W.L. DE JONG
COLLECTEN: ZENDING | KERK | VREDESWERK

22 SEPTEMBER
STARTZONDAG

10.00 COMMISSIE EREDIENST | IN MFC DE BEIJER
COLLECTEN: DIACONIE | KERK

29 SEPTEMBER
DOOPDIENST

9.30 Ds. W.L. DE JONG
COLLECTEN: WERELDDIACONAAT | KERK

IONAVIERING

19.30 COMMISSIE EREDIENST
COLLECTEN: EREDIENST

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 6 OKTOBER A.S..

HUISAVONDMAAL

Wanneer wij het avondmaal vieren kunt u er van uit gaan, dat het huisavondmaal bij fam. Zwanenburg, van Burmaniastrjitte 17 gehouden wordt, tenzij anders vermeld. Hierbij is er een ouderling aanwezig.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?
Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop
Zijn tel.nr is **06 42922149**



UIT DE PASTORIE



Uit de gemeente

Harrie Zwanenburg, van Burmaniastrjitte 17, is weer thuisgekomen vanuit Revalidatie Noorderbreedte. We wensen alle zieken veel sterkte en zegen toe.

Startweekend 20-21-22 september

Dit jaar hebben we als thema “Wonderen bestaan?!”.
We beginnen al op vrijdagavond met een bijbelquiz in de kerk. Hoe goed kent u de bijbelse wonderen en tekenen? U wordt aan het begin ingedeeld in groepen en samen speelt u de quiz tegen de anderen.

We beginnen **vrijdagavond 20 september** om 20 uur in de Alexanderkerk. De winnende groep kan een prijs winnen!

Op **zaterdag** wordt u gevraagd uw best te doen voor de wedstrijd ‘Heel de Geest bakt!’ U leest daar verderop meer over, in een stukje van pastor Wia Marinus.

Op zondagmorgen om 10 uur vieren we de startzondag in de Beijer. Het wordt een keuzedienst, waarbij u kunt kiezen tussen 4 verschillende vormen van vieren:

Op zondagmorgen om 10 uur vieren we de startzondag in de Beijer. Het wordt een keuzedienst, waarbij u kunt kiezen tussen 4 verschillende vormen van vieren:

1. Een traditionele diensten met liederen en preek;
2. Een dienst van gesprekken met elkaar;
3. Een mediatieve wandeling; of
4. Een spelvorm.

Bij alle keuzes bent u bezig met hetzelfde thema “Wonderen bestaan?!”

We beginnen en eindigen de dienst gezamenlijk in de Beijer. Na de dienst is er koffie, thee en ranja in de bar.

We kunnen dan napraten over wat ieder ervaren heeft bij deze keuzedienst.

Doopdienst 29 september

We hopen een mooie doopdienst te vieren met 2 kinderen die aan Christus’ handen worden toevertrouwd:

Noud, de zoon van Ale en Jellie Meindertsma, Wierewei 28;

Ale Jacob, de zoon van Jacob Bergema en Anneke Reitsma,

Mr. Frenkelstrjitte 21.

De dienst begint om 9:30u. in de Alexanderkerk.



HEEL DE GEAST BAKT



Op zondag 22 september willen wij als kerkelijke gemeente Claercamp met een startzondag een feestelijk begin maken met de herfst en winteractiviteiten.

Bij feest hoort taart, dus daarom willen wij iedereen met enig baktalent aanmoedigen mee te doen met 'Heel de Geest bakt!'. Je mag overigens zelf weten of je cake, taart, muffins o.i.d maakt.

Net zoals bij de tv afleveringen van Heel Holland bakt zal er een jury aanwezig zijn om de baksels te proeven en te keuren waarna in verschillende categoriën de Gouden Garde uitgereikt zal worden. Ook als u of als jij niet wint is deelnemen leuk: na de viering en activiteiten mag iedereen proeven van het lekkers en krijg je vast eeuwige roem.

Iedereen mag meedoen, leeftijd is niet belangrijk. Ook kinderen kunnen dus meedoen! Welke smaken en producten je gebruikt is volledig eigen keuze, als het maar lekker is bij een kopje koffie, thee of glaasje ranja.

Opgeven hoeft niet, kom gewoon op 22 september met je creatie naar de Beijer op zondagmorgen rond half tien. Al het lekkers wordt dan opgesteld en in de loop van de ochtend gaat de jury aan de slag. We zijn erg benieuwd en hopen op veel deelname! Jij doet toch ook mee?

(wie meer info wil kan bellen, appen of mailen met Wia Marinus, kerkelijkwerker@claercamp.com tel.nr. 0613573991)



ROOSTERS 2019



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	19 december	6 januari
februari	23 januari	3 februari
maart	20 februari	3 maart
april	27 maart	7 april
mei	24 april	5 mei
juni	22 mei	2 juni
juli augustus	26 juni	7 juli
september	21 augustus	1 september
oktober	25 september	6 oktober
november	23 oktober	3 november
december	20 november	1 december



Roosters

t/m 29 sept 2019

BEZORGEN SNEINSKRANTE

31-08-2019	Johannes & Antje Tichelaar
7-9-2019	Arend Leijstra
14-9-2019	Leo de Jong
21-9-2019	Fam. Joh. Wiersma
28-9-2019	Nelly Brouwer

UITDELEN SNEINSKRANTE

1-9-2019	Klaas Boersma
8-9-2019	Roely Jorritsma
15-9-2019	Rienst van Wieren
22-9-2019	Jannie van Diggelen
29-9-2019	Alie Posthumus

BLOEMEN BEZORGEN

1-9-2019	Sijke Meindersma & Corrie Braaksma
8-9-2019	Jeltsje Braaksma
15-9-2019	Jannie de Groot
22-9-2019	Hennie van Dijk
29-9-2019	Greetje Visser



“LAST MINUTE” ROPIJ
kan (mits kort) nog op de
maandagochtend tot 08:00
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com





Mutaties

Verhuisd

Dennis van der Bij, v/h Y. Poortingawei 4, is verhuisd naar Zeist. Alle goeds toegewenst, Dennis.

Bartel Visser, v/h Skoallestrjitte 19, is verhuisd naar Wâlterswâld.

Elke de Jong, v/h Tjaerdewei 39, is overgeschreven naar Leeuwarden.

Binnengekomen

Vanuit Driezum zijn *Roelof Vellema* en *Inge Roorda* komen wonen op het adres van Aylvawei 1. Van harte welkom in onze gemeente, Inge en Roelof.

Yannick Haakma, v/h Tjaerdewei 18 is verhuisd naar de van Aylvawei 16.

Sander Braaksma, v/h Camstrastrjitte 27, is verhuisd naar Skoallestrjitte 19.

Wilma van der Bij, v/h Hearewei 43, is verhuisd naar Tjaerdewei 39.

Van harte wensen we jullie alle goeds toe op je nieuwe woonadres.

Hulp bij betalen

Er is een groot aantal gemeenteleden dat gebruikt maakt van het fenomeen "collectemunten". Zoals u vast wel weet kunt u deze bestellen bij de familie Plat op de Tjaerdawei 2. Zij geven door, aan wie ze hebben geleverd en vervolgens stuur ik de mensen een nota, hetzij op papier hetzij digitaal. En deze facturen worden meestal heel vlot betaald.

Nu staat er op de factuur een regeltje: Wilt u bij het betalen het rekeningnummer vermelden?

En niet iedereen doet dit. Dan staat er in de omschrijving: coll.munten of collectemunten, zonder het nummer te vermelden. En dat is voor mij lastig bij de verwerking van deze bedragen.

Daarom een oproep: help mij, door het factuurnummer bij betaling te vermelden!!!

Alvast mijn dank.

Rients van Wieren, penningmeester

MEDEDELINGEN



Collecten

juni

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	tot.gen.
2-06-19	kerk	€ 42,95	diaconie	€ 49,80	€ 92,75
9-06-19	kerk	€ 97,65	diaconie	€ 127,95	€ 225,60
16-06-19	kerk	€ 96,60	diaconie	€ 96,55	€ 193,15
23-06-19	kerk	€ 66,04	diaconie	€ 92,95	€ 158,99
				€ -	€ -
	Totalen:	€ 303,24		€ 367,25	€ 670,49

Juli

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	Tot.-gen.
30-06-19	kerk	€ 104,80	diaconie	€ 114,70	€ 219,50
7-07-19	kerk	€ 59,70	diaconie	€ 77,05	€ 136,75
14-07-19	kerk	€ -	diaconie	€ 217,10	€ 217,10
21-07-19	kerk	€ 63,05	diaconie	€ 75,00	€ 138,05
28-07-19	kerk	€ 65,91	diaconie	€ 77,19	€ 143,10
	Totalen:	€ 293,46		€ 561,04	€ 854,50

Van de diaconie

Avondmaalscollecte zondag 1 september

De collecteopbrengst gaat naar het *Leger Des Heils*.

Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijk geloof.

Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper.

Omdat ze geloven dat iedereen recht heeft op een

eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Met onze gift kunnen ze mensen helpen die anders buiten de boot vallen. Samenleven doe je niet alleen.

Helpt u mee? Alvast bedankt.

De Diaconie.





GESPREKSGROEP

Gespreksgroep 20-30 jarigen

In juni viel er bij jullie een uitnodiging door de bus voor een gespreksgroep. Een aantal van jullie heeft al gereageerd en zich opgegeven om mee te doen. Toch kan het best zijn dat je het nog even was vergeten, dat je zó aan vakantie toe was dat je hoofd nog niet stond naar zoiets als een nieuwe gespreksgroep. Daarom nog even een herinnering: we gaan starten met een gespreksgroep, 1 keer per maand, in eerste instantie op zondagavond in de Beijer. De onderwerpen bepalen we met elkaar. Doe je mee? Stuur dan voor 15 september een berichtje naar Wia Marinus (0613573991) of mail wiamarinuszijlstra@gmail.com. Wie zich al opgegeven heeft hoeft dat niet weer te doen, je krijgt binnenkort bericht.



Groeten van Sietske Posthumus & Wia Marinus

Kliederkerk

Op 29 september is het zover: de eerste keer Kliederkerk!

Wat is kliederkerk? De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Kliederkerk duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken (een Bijbelverhaal, spelen, knutselen), samen vieren en samen wat lekkers eten en drinken.

Voor wie is kliederkerk? Voor iedereen (0-80 jaar) die samen met eigen-, buurt- of kleinkinderen aan de slag wil gaan rondom een Bijbelverhaal. De inhoud is speciaal gericht op kinderen van de basisschool maar ook jongere en oudere kinderen zijn van harte welkom samen met een of meerdere volwassenen.

Waar moet je zijn? Om 10.00 uur beginnen we in de Beijer.

Wanneer? 29 september a.s. Het thema is dan 'Zo mooi gemaakt' en we gaan aan de slag met het Scheppingsverhaal.

Wil je meer info? Bel of app Wia Marinus (0613573991) of mail wiamarinuszijlstra@gmail.com



Ben jij erbij?

Tot ziens!



enthousiast over een eredienst te zijn. Wil je mensen interesseren voor het geloof, en daarmee samenhangend, voor wat er in de kerk gebeurt, dan draait het om relaties. En die relaties kun je op allerlei manieren bouwen, maar de eredienst is daar vaak niet de beste manier voor.

Kijk, daar kan ik wat mee. Sterker nog, ik denk dat we daar allemaal wat mee kunnen. Want de kerk, dat zijn wij. Allemaal zijn we leden van dat ene lichaam. Iedereen kan, op zijn of haar eigen manier, relaties aangaan met de mensen om zich heen. Zie eerst de mens met wie je samenleeft en als die ander zich bij jou ècht gezien en gehoord weet, dan zijn er zo nu en dan best momenten dat je iets ter sprake kan brengen van het geloof. Dan heb je een voedingsbodem waarop zo nu en dan best een zaadje uitgestrooid mag worden wat mogelijk kan ontkiemen. Of het dat ook zal doen weet je niet, maar die groei kun je gerust aan God over laten.

Ik houd het maar even dicht bij huis, in mijn eigen gezin deed zich onlangs een geschikt moment voor om een balletje op te werpen. Zoon en dochter waren met hun respectievelijke vriendin en vriend in een hachelijk avontuur beland toen ze met de IFKS vloot meevoeren tijdens het Skûtsjesilen. Om uit Stavoren weg te komen moesten ze met de boot over het water van het IJsselmeer varen terwijl het water erg onrustig was. Alle vier waren ze ontzettend bang geweest, dochter beweerde stellig dat ze zoiets nooit weer mee wilde maken. Ik vroeg of ze in die bange momenten ook een schietgebedje had gedaan. 'Ik was zo bang, daar heb ik niet eens aan gedacht' antwoordde ze. Ik hoop en bid (en dank!) dat God ze zal behoeden voor gevaar. En stiekem hoop ik ook, dat de mogelijkheid om te bidden als je bang bent, zich ook ergens in haar hoofd nestelt, voor het geval dat.....

Waar het heen moet met de kerk? Dat blijft een goede vraag die we onszelf zeker moeten blijven stellen. Maar teveel focus op de eredienst als graadmeter hoe het ervoor staat is niet goed. Laten we investeren in relaties, in mensen. Als we de ander serieus nemen en hier en daar eens een wezenlijke vraag durven stellen mogen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Wia Marinus



BEAUTIFUL GATE

Dit jaar bestaat Beautiful Gate 25 jaar en we hopen dit op zaterdagmorgen 31 augustus van 10 - 12 uur in de Protestantse Gemeente in de Westereen te vieren door onze ervaringen in boekvorm uit te geven. De titel van het boek wat we geschreven hebben is 'Durf te vragen', waarin we vertellen wat ons ooit motiveerde om Nederland te verlaten en te gaan wonen en werken in een post apartheid Zuid-Afrika en wat we zoal hebben meegemaakt. Het boek beschrijft ons verhaal met de ups en downs en hoe Gods liefde en compassie zichtbaar wordt door mensen die samen het lichaam van Christus vormen en die samen graag Jezus voorbeeld willen navolgen. We zijn bijzonder dankbaar dat de Gemeente van Rinsumageest / Sibrandahûs al jaren het werk van Beautiful Gate ondersteunen en bij ons als echtpaar betrokken zijn dus is ons verhaal ook jullie verhaal. Samen hebben we de afgelopen 25 jaar hoop, geloof en liefde mogen delen met kansarme kinderen, gebroken gezinnen en verdeelde leefgemeenschappen in Afrika.



UITNODIGING
boekpresentatie

DURF TE VRAGEN
door Toby & Aukje Brouwer

31 AUGUSTUS 2019
Protestantse Gemeente 'De Westereen'
10:00 – 12:00 uur
(Toerstrjitte 1, De Westereen)

14 september 2019
Jeugd met een Opdracht Heidebeek
10:00 – 12:00 uur
(Mussenkampseweg 32, Heerde)

Iedereen is van harte welkom!
De koffie staat klaar vanaf 10:00 uur

Heel hartelijk welkom! Graag even aanmelden:
Office@beautifulgate.nl | saakjevandermeulen@planet.nl | WhatsApp: 06-12437181



Bedankt!

Op woensdag 17 juli jl.
mochten wij
onze 55-jarige
huwelijksdag vieren.
Wij willen u hartelijk dank
zeggen voor
het aantal kaarten en
brieven, dat wij,
van u als gemeente,
mochten ontvangen.
Dat heeft ons erg goed
gedaan.

Familie Henk en Ymkje
Elzinga-Damstra

Op 29 juni mochten wij,
Sytze en Griet Holtrop, ons
40 jarig huwelijk vieren.

We willen iedereen
bedanken voor de bloemen,
kaarten en felicitaties die we
mochten ontvangen.

Dat heeft ons verrast en goed
gedaan. Nogmaals bedankt.



op dit prikbord
kin ek jim / jo / dyn
meidieling
of oprop stean

De redaksje
fan Onderweg

Bedankt

Iedereen heel hartelijk
bedankt voor alle
kaarten, berichtjes,
bloemen e.d. die we
gekregen hebben
tijdens het verblijf en
bij thuiskomst van
Harry uit de
Noorderbreedte
Revalidatie.
Zoveel meeleven heeft
ons erg goed gedaan.
Nogmaals: Tige Tank.

Harry en Ymkje
Zwanenburg



Voor een bakje thee of koffie, een praatje of een goed gesprek:

kom naar Kerkcafé!

In het komende winterseizoen willen we starten met een nieuw initiatief; kerkcafé. Iedereen die op **zondagmiddag** zin heeft in een bakje koffie of thee is welkom om tussen 15.00 en 17.00 uur binnen te lopen in de Beijer. Gewoon een praatje maken, wat gezelschap zoeken of een potje sjoelen; het kan allemaal. Leeftijd speelt geen rol, of je alleen komt of je hele gezin meeneemt; iedereen is welkom. Wie een inhoudelijk gesprek zoekt over zingeving of geloof kan in het kerkcafé terecht, net zo goed als iemand die alleen een leuke invulling van de zondagmiddag zoekt. Elkaar ontmoeten is het belangrijkste doel. Kerkcafé zal het komende seizoen vijf keer georganiseerd worden, de data zijn:

6 oktober 8 december 19 januari 8 maart 17 mei

Spreekt bovenstaande je aan? Wil je meer info of zou je koffie/thee willen schenken en gastheer/gastvrouw willen zijn? Laat het even weten, samen maken we er iets moois van voor het dorp.

Zet 6 oktober in de agenda, we zien je graag in de Beijer!

Namens de initiatiefgroep

Wia Marinus (tel. 0613573991 of mail wiamarinuszijlstra@gmail.com)

EVEN BIJPRATEN



Deze onderweg staat behoorlijk vol met aankondigingen van nieuwe activiteiten. Vaak staat mijn naam en telefoonnummer erbij vermeld maar ik ben heel blij dat al die activiteiten door groepen vrijwilligers worden gedragen, voorbereid en uitgevoerd. Wat is het mooi en inspirerend om met nieuwe dingen te starten, we hopen dat velen hun weg zullen vinden naar de verschillende activiteiten toe en dat we elkaar gaan ontmoeten. Ook als je geen regelmatige kerkganger bent, of misschien juist als je geen regelmatige kerkganger bent is het erg aan te raden om toch te proberen om eens mee te doen. Er is meer in het leven dan wat het blote oog waar kan nemen en samen zoeken en nadenken over de zin van het leven is heel verrijkend.

Zelf ga ik van 8 t/m 15 september een weekje inspiratie op doen op een hele speciale plek: Taizé in Frankrijk. Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap waar elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) duizenden jongeren uit heel Europa komen voor een meestal kortere of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap Bijbelinleidingen. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte. Ik ga vanuit Sneek samen met 11 jongere en oudere gemeenteleden op reis en ben heel benieuwd wat die week zal brengen. Ik eindig met een gedeelte van de tekst van een lied wat u/jou vast bekend voor zal komen.

*Met het oog op
die komende reis leek die tekst mij daar goed bij passen.
Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten dat God niet verander is.
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,
En de Geest verbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.*

Vrede en alle goeds gewenst,
Wia Marinus



Jubilea

In de voorbij maanden – 17 juli - mochten *Henk en Ymkje Elzinga*, Galgeheech 3, hun 55 jarig huwelijksfeest vieren samen met hun kinderen en kleinkinderen.

Op 23 augustus was het feest bij *Koos en Alie Adema*, Juckemawei 5, ook zij mochten dit feest samen met de familie vieren.

Al is het feest geweest, we willen u ook hier nog van harte gelukwensen.

Verjaardagen

Deze maand gaan onze felicitaties naar:

02 september 83 jaar	dhr. J. Klaver	Camstrastraat 20
03 september 81 jaar	dhr. Tj. van der Velde	Rjochthusstrjitte 31
03 september 71 jaar	dhr. W. van der Heide	Galgeheech 7b
04 september 73 jaar	mevr. H. de Jong- Krol	Juckemawei 17
05 september 67 jaar	mevr. T. Braaksma- Kromkamp	Tjaerdawei 29
06 september 78 jaar	dhr. Sj. van der Werff	Aldewei 8
15 september 67 jaar	mevr. M. v.d.Meulen- Joosten	Master Frenkelstrjiite 9
17 september 82 jaar	mevr. M. Wiersma- Visser	Birdaarderstraatweg 25-14, Dokkum
17 september 68 jaar	mevr. S. van Wieren- Terpstra	van Burmaniastrjitte 1
18 september 70 jaar	mevr. A. Stellema- Kuipers	Birdaarderstraatweg 143, Dokkum
19 september 77 jaar	mevr. N. Visser- Jansma	Tsjerkestrjitte 44
23 september 84 jaar	dhr. J. Monsma	Fjildwei 6
26 september 68 jaar	mevr. H. Elzinga- Halbesma	Camstrastrjitte 6
26 september 96 jaar	mevr. A. Fennema- Deelstra	Nij Tjaerda 116, Damwâld

Namens alle lezers een gezegende dag gewenst

REDACTIONEEL

Dag lezers,

Misschien dacht u waar blijft hij nu.....

Maar deze maand is hij er dan toch – de acceptgiro!

We hopen dat u ons kerkblad waardeert door de bijdrage, wat extra mag natuurlijk, over te maken.

Zo kan ook deze vorm van samen kerk, gemeente zijn door blijven gaan.

Met hartelijke groet

De redactie: Gelske, Paulien en Hanneke

