

## Liturgie van de avondmaalsviering op 14 juli

Welkom en stilte

Lied 84: 1, 3

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Stilte terwijl de steen in de gedachtenishoek wordt gelegd.

zingen: lied 23c vers 1 en 2.

Gebed van toenadering

V: Niet om te oordelen God, zijt Gij gekomen,  
maar om te zoeken wat verloren is,  
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,  
om ons te redden als on hart ons aanklaagt.

**A: Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn,  
met heel dat zondige verleden van de wereld,**

*Stilte*

V: Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.

**A: Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst,  
een God van liefde tot in eeuwigheid, Amen.**

Lied 304

Gebed voor de opening v.h. Woord

Gij, die mensen nabij zijt,

doe ons uw Woord verstaan als een belofte van vreugde

en laat ons leven gedragen worden door de liefde en barmhartigheid,

die ons verschijnen in Jezus, uw Zoon,

dit uur en al onze dagen, Amen.

Lezing Deuteronomium 30: 9-14

Lied 334 (2x)

Lezing Lucas 10:25-37

Lied 320: 1, 2, 3 en 4.

Verkondiging

Lied 377: 1, 2, 4, 5 en 7

We volgen de avondmaalsliturgie, met:

- Wij worden genodigd aan tafel te gaan
- Heilig, heilig, heilig

Gebeden

We bidden u voor allen die de afgelopen dagen last kregen van het water, dat hun huizen binnenstroomde. Voor allen die lijden onder de gevolgen van extreem weer, of het nu droogte is of wateroverlast. Heer ontferm U.

Wij willen u bidden voor armen, invaliden en mensen met een beperking die hulp nodig hebben, al is het maar het opruimen en herinrichten van de tuin. We bidden voor de stichting Present en alle vrijwilligers die klussen doen of een hartelijk gebaar maken voor die mensen. We bidden voor hulpinstanties hier in Friesland, dat ze hun werk met liefde en aandacht mogen doen. Zo bidden we ook voor mantelzorgers en burens die elkaar de helpende hand toesteken.

We bidden u voor uw wereld, geef vrede Heer, speciaal denken we aan het conflict tussen het Westen en Iran, dat dreigt te escaleren. We bidden voor uw volk Israël en alle gelovigen wereldwijd, dat zij in vrijheid hun geloof kunnen belijden en vieren. Geef dat we

geïnspireerd raken door uw alomvattende liefde en de muren slechten die ons gescheiden houden. Laat niemand in wanhoop achter, maar geef dat er voor ieder mens hoop komt op deze wereld.

.. zieken: Harry Zwanenburg. rouwenden: familie van Trijntje v.d. Galiën Germeraad.

- Lam Gods, ..

Slotlied 117a

Zegen, 3x amen.

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

God zal het volk weer zegenen na hun terugkeer uit de ballingschap, zo lazen we uit Deuteronomium. Want dan zullen ze weer gehoorzaam leven naar Gods geboden en zullen ze God met hart en ziel toebehoren. Maar de vraag is: is dat dan wel mogelijk? Hebben wij als mensen niet altijd wensen en begeerten die tegen Gods geboden ingaan? Aan de ene kant willen we een arme sloeber die er erg ongezond uitziet, wel helpen. Maar aan de andere kant willen we niet dat hij misbruik maakt van onze goede bedoelingen. Voordat we maar één stap zetten in de richting van een bedelaar of een zwerver, hebben we al tien bezwaren in ons hoofd. Hij zal toch geen drugsverslaafde zijn? Hij zal toch wel hulp krijgen van de instanties? Ach het is allemaal veel te ingewikkeld, ik loop snel voorbij.

Ik heb ook nog zoveel andere dingen te doen, mijn ambities najagen, er zijn voor mijn vrienden, etc. We willen best iets goeds doen, maar dan wel voor mensen die we kunnen vertrouwen, mensen uit onze eigen kring. Hoe komen we dan ooit zo ver dat we net als die barmhartige Samaritaan omkijken naar de arme sloeber die ons onbekend is?

Het is interessant om bij de Joodse traditie, bij de misjna te rade te gaan. Daar staat bijvoorbeeld over het liefhebben 'met heel je hart': 'met heel je hart' betekent met beide driften, met je goede drift en met je kwade drift. Hier wordt dus gezegd dat je God niet alleen met je goede drift (jetser tov) maar ook met de kwade drift (jetser hara') moet dienen. Dat is nogal verrassend. Zou het niet beter zijn om de kwade drift maar uit te bannen?

Nee, de kwade drift zet ons niet alleen aan tot hebzucht en egoïsme. Het is ook de drift tot voortplanting, creativiteit, handel en andere arbeid. De jetser hara', de kwade drift, is een natuurlijke energie die niet uitgebannen mag worden. Want dan kom je helemaal nergens meer toe. De goede en de kwade drift moeten samen komen in een ongedeeld hart, dat zich laat leiden door Gods geboden.

Een andere wijze uitspraak uit de Joodse traditie is: de mens hoeft het werk niet af te maken, als hij er maar niet mee ophoudt. Dat wil zeggen: je hoeft Gods geboden niet perfect uit te voeren. We zijn niet geroepen tot perfectionisme. Dan wordt het al gauw dwangmatig: ik moet dit en ik moet dat, de vreugde gaat er dan helemaal uit. Geen perfectionisme. Maar er wordt bijgezegd: als hij er maar niet mee ophoudt. Je moet de geboden wel serieus nemen en er van dag tot dag mee leven. Elke dag weer het werk doen, dat is eerlijk en betrouwbaar zijn voor anderen, een naaste die met hen meeleeft. Elke dag weer proberen God te dienen op de beperkte manier die bij ons past. Wees niet bang om te falen, wees creatief, laat zien dat je hart hebt voor de mensen.

Geen perfectionisme. Dat wordt ook duidelijk in de tekst uit Deuteronomium: "Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken?" Nee de geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken, u kunt ze volbrengen. God

vraagt van ons geen onmogelijke dingen. Hij vraagt ons om een keuze te maken, elke dag weer. Een keuze om aandacht te schenken aan de mensen om ons heen, om te luisteren naar de nood van een ander. Om ons brood te breken met de hongerigen.

Ik las een mooi verhaal van een beginnende predikant uit Zambia. Hij was een weeskind in een armoedig dorp. "Op een dag kwam er iemand op bezoek in het dorp. Hij vroeg mijn moeder of het goed was dat ik met hem meeding naar een stad 150 kilometer verderop. Hij was daar betrokken bij een weeshuis. Omdat ik geen vader had, werd ik gezien als wees. Mijn moeder vond het goed, dus ging ik. Daar aangekomen keek ik mijn ogen uit. Ik had nog nooit elektriciteit gezien, was niet naar school geweest en had nog geen potlood vastgehouden.' Uiteindelijk krijgt hij de mogelijkheid om te studeren voor predikant en binnenkort gaat hij beginnen in een Zambiaanse gemeente. Hij zegt: "Waarom kreeg ik deze kans? Wat zag deze man in mij? God heeft mijn leven een bijzondere wending gegeven. Dat is niet zonder reden, denk ik. Mijn levensverhaal inspireert me om God te dienen en om te zien naar kwetsbare mensen."

Zoveel kan het dus betekenen, als er op het juiste moment een naaste in je leven komt. Jezus wist dat en Hij draaide de vraag daarom om. Niet: welke mensen moet ik allemaal gaan helpen? Maar: wie is de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Wie heeft echt iets in zijn leven betekent? Je naaste liefhebben en zo de naaste worden voor een ander, dat is de vervulling van Gods gebod.

Het is niet onmogelijk, benadrukt Deuteronomium. Je hoeft het werk niet af te maken, als je er maar niet mee ophoudt. Je hoeft geen perfectionist te zijn. Je zal gaandeweg merken dat het een vreugde is om God te dienen. Vlak voor het gesprek met de wetsgeleerde staat nog dat Jezus vervuld wordt met enthousiasme als Hij zijn leerlingen uitzendt. "Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja Vader, zo hebt u het gewild."

Het gaat hier niet over domme mensen, maar eenvoudigen. Zij die eenvoudig doen wat Jezus zegt, zonder bezwaren te maken. Niet allemaal gefilosofeer over wat er allemaal mis kan gaan, twijfels over wat ik eigenlijk kan betekenen voor een ander, berekeningen van winst en verlies, etc etc. Wie zo wijs wil zijn, komt er nooit aan toe om een naaste te worden voor een ander. Maar als je eenvoudig wilt zijn en wilt handelen, dan komt het goed. Dan mag je ervaren dat de Heer bij je is, dat zijn liefde jou gaat vervullen, door de Heilige Geest.

Ten slotte, we vieren het avondmaal, want Jezus wil zijn liefde met ons delen. Hij heeft zichzelf opgeofferd uit liefde voor de mensen. Hij vraagt ons om met Hem te delen, in brood en wijn, zijn lichaam en bloed. Hij komt tot ons in de medemensen, in de slachtoffers van onrecht, in een goed gesprek van hart tot hart. Laat zijn liefde ons bezielen, zodat ons hart één wordt en we God dienen met beide driften, halleluja, Amen.