



Meditatie over Romeinen 11:1

en de gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme

“... heeft God zijn volk soms verstoten?

*Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet,
een nakomeling van Abraham...”*

Er bestaan onder christenen een aantal hardnekkige misverstanden over het Jodendom. Zo denken velen dat Joden hopen in de hemel te komen door zich aan de Thora, Gods wet, te houden. Maar de Joden zien de Thora heel anders: als een gids voor het goede leven hier op aarde, zonder dat ze daarvoor een beloning in het hiernamaals verwachten. Ze houden de Thora uit liefde en dankbaarheid jegens God. Wat er na de dood gebeurt, laten de meeste Joden aan God over.

Een nog veel ernstiger misverstand is wat Paulus bespreekt in Romeinen 11. Ook nu nog denken geloven christenen dat Israël niet langer het volk van God is.

Met de komst van Jezus zou hun rol zijn uitgespeeld, of nog erger, God zou hen verstoten hebben. Maar in de Bijbel lezen we juist over Gods trouw aan zijn verbond, zijn eeuwig durende trouw. In vers 29 zegt Paulus het nog met nadruk:

“De genade die God schenkt neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand roept, maakt Hij dat niet ongedaan.” Nergens in het Nieuwe Testament wordt het verbond met Israël door God herroepen. Toch denken veel christenen dat dat wél het geval is. De kerk zou Israël vervangen hebben als het volk van God. Men noemt dit ‘vervangingsleer’.

Deze gedachte is al vroeg in de kerktraditie geslopen, doordat de vroegchristelijke leiders niet konden geloven dat het Joodse volk na hun verwerping van Jezus als Messias nog een bijzondere rol speelde in Gods plan. Nee: God had een nieuw volk om Zich heen verzameld, dacht men, en dat was de kerk. En alle beloften die God aan Israël deed had Hij eigenlijk bedoeld voor de kerk.

ADRESSEN



PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP
RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS

PREDIKANT

ds. W.L.de Jong, **A:** T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast **T:** 701754

M: predikant@claercamp.com

PASTOR/KERKELIJK WERKER

WIA MARINUS-ZIJLSTRA **A:** Garyp **T:** 0613573991

M: kerkelijkwerker@claercamp.com

KERKGEBOUW

Alexanderkerk, **A:** Juckemawei 3, Kosterij **T:** 423399 (Durkje v Minnen)

Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:

M: reserveringen@mfc-debeijer.nl

T: 06-81563878 (Eelco van der Wal)

KERKENRAAD

Voorzitter: Erik Tilma, **A:** Aylvawei 23, **T:** 424496

Scriba: Griet Holtrop-de Jong, **A:** Galgeheech 13 **T:** 421683

M: scriba@claercamp.com

STUURGROEP PASTORAAT

Aukje Marinus en Theo Thijssen **A:** van Burmaniastrjitte 23 **T:** 422866

Ouderling ouderenpastoraat: Seppy van Wieren **T:** 423639

BANKREKENINGNUMMERS

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139)

Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483)

Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324

KERKRADIO

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie vanuit de Alexanderkerk: **kanaal 968** (evt: 1968)

vanuit MFC de Beijer: **kanaal 969** (evt.1969)

INTERNET [HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM](http://WWW.CLAERCAMP.COM)

REDACTIE VAN ONDERWEG

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) **A:** Tjaerdawei 1, **T:** 423077

M: onderweg@claercamp.com

Henk de Vries (verspreiding) **A:** Tjaerdawei 24, **T:** 421409

Gelske van Hijum, **A:** de Kapelle 12

Paulien Moore (opmaak) **T:** 0512 - 332276

M: paulienmoore@hotmail.com

De kopij voor het **SEPTEMBER**-nr graag uiterlijk **21 AUG.** inleveren





DIENSTEN

VOOR DE KOMENDE MAANDEN

7 JULI	9.30	DS. TH. KORTEWEG FERWERT COLLECTEN: BINNENLANDS DIACONAAT KERK
14 JULI	9.30	DS. W.L. DE JONG COLLECTEN: DIACONIE KERK
21 JULI	11.00	DS. G.J. WEESSIES SIDDEBUREN COLLECTEN: DIACONIE KERK
28 JULI	11.00	DS. H. VLASMAN READTSJERK COLLECTEN: DIACONIE KERK
4 AUGUSTUS	11.00	DS. H.F. DE VRIES TERNAARD COLLECTEN: DIACONIE KERK
11 AUGUSTUS	11.00	DS. A. BOUMAN LEEUWARDEN COLLECTEN: WERELDDIACONAAT KERK
18 AUGUSTUS	11.00	DS. E. VAN DER VEER FERWERT COLLECTEN: DIACONIE KERK
25 AUGUSTUS KOFFIE VOORAF	10.00	DS. W.L. DE JONG IN KLOOSTERKAPEL COLLECTEN: DIACONIE KERK MISSIONAIR

NB DE NIEUWE **ONDERWEG** ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 1 SEPTEMBER A.S..

HUISAVONDMAAL

Wanneer wij het avondmaal vieren kunt u er van uit gaan, dat het huisavondmaal bij fam. Zwanenburg, van Burmaniastrjitte 17 gehouden wordt, tenzij anders vermeld. Hierbij is er een ouderling aanwezig.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?
Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop
Zijn tel.nr is **06 42922149**



UIT DE PASTORIE



Uit de gemeente

Sjouke de Jong, Eysingawei 13, heeft de afgelopen weken verschillende, soms zware, onderzoeken in het ziekenhuis gehad en die gaan voorlopig ook nog door.

Gerrit Holtrop, Camstrastrjitte 34, is op de wachtlijst voor een harttransplantatie gezet. Hij is wel in staat zijn dagelijkse leven gewoon door te zetten.

Heiny v.d. Meulen, Mr. Frenkelstrjitte 9, zal begin juli weer thuishkomen uit de Waadwente.

Coen Hietkamp, Camstrastrjitte 12, is voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest.

We wensen alle zieken veel sterkte en bidden hen Gods zegen toe.

Vakantieperiode

We wensen u allemaal een goede vakantie toe.

Pastor Wia Marinus gaat van 6 tot 28 juli op vakantie.

Ds. Wybren de Jong gaat van 21 juli tot 18 augustus op vakantie.

Als er in de week van 21 juli tot 28 juli iets gebeurd waar u graag met een predikant of kerkelijk werker over wilt spreken, dan kunt u contact opnemen met onze scriba, Griet Holtrop. Zij kan u dan doorverwijzen naar een vervangende predikant.

Avondmaaldienst op 14 juli

Op 14 juli vieren we het Heilig Avondmaal al lopende. We laten ons voeden met het lichaam en bloed van onze Heer, die zijn leven uit liefde gaf voor de mensen. We lezen dan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10: 25-37.

Dienst in Sibrandahus op 25 augustus

We houden elk jaar een dienst in de kloosterkapel in Sibrandahus, die tegenwoordig onder beheer van de St. Oude Friese Kerken staat. Dit jaar gaan we op zo. 25 augustus naar die kerk en de dienst begint dan om 10 uur. We verzoeken u om het nieuwe liedboek mee te nemen. Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk. We hopen op mooi weer zodat we kunnen fietsen!



vervolg | MEDITATIE

Deze gedachte is niet terug te vinden in de Bijbel. Sterker nog: Paulus waarschuwt in Romeinen 11:1 juist dat mensen dat vooral niét moeten denken. Helaas is de vervangingsleer wel grotendeels bepalend (geweest) voor de houding van de kerk richting Israël. Dit heeft tot allerlei uitingen van antisemitisme geleid.

De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland beseffen dat het antisemitisme bestreden moet worden. Zo hebben ze zich recent in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen het toenemende antisemitisme in ons land. Er is een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving.

‘Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die ertoe leiden dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang’, schrijven de kerken in hun verklaring.

Dit jaar worden diverse bijeenkomsten, studiedagen en conferenties gewijd aan het onderwerp antisemitisme. Zo vond dinsdag 25 juni een internationale bijeenkomst over de opkomst van het antisemitisme plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden in de Ridderzaal in Den Haag en was georganiseerd in samenwerking tussen verschillende politieke partijen, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland.

‘We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden. Wij zijn als kerken vanzelfsprekend bereid tot nader overleg en verdere samenwerking’ zo besluiten de kerken hun verklaring.

ROOSTERS 2019



Uitgave	Kopijdatum/redactie	Bezorging voor
januari	19 december	6 januari
februari	23 januari	3 februari
maart	20 februari	3 maart
april	27 maart	7 april
mei	24 april	5 mei
juni	22 mei	2 juni
juli augustus	26 juni	7 juli
september	21 augustus	1 september
oktober	25 september	6 oktober
november	23 oktober	3 november
december	20 november	1 december



Roosters

t/m 25 augustus 2019

“LAST MINUTE” KOPIJ

kan (mits kort) nog op de
maandagochtend tot 08:00

NA de kopijdatum

worden aangeleverd bij

paulienmoore@hotmail.com

BEZORGEN SNEINSKRANTE

06-07-2019	Hennie van Dijk
13-07-2019	Jannie van Diggelen
20-07-2019	Jettie Holtrop
27-07-2019	Jim Huismans

03-08-2019	Inge Vlaming
10-08-2019	Tsjitske Rooistra
17-08-2019	Janke Korporaal-Torensma
24-08-2019	Donnie & Klaasje de Vries

UITDELEN SNEINSKRANTE

07-07-2019	Arlette Talman
14-07-2019	Jan van der Meer
21-07-2019	Hessel Elzinga
28-07-2019	Alex Lap

04-08-2019	Sia de Vries
11-08-2019	Age Geertsma
18-08-2019	Harry & Ymkje Zwanenburg
25-08-2019	Freerk & Lucretia de Groot

BLOEMEN BEZORGEN

07-07-2019	Feikje de Vries & Aukje Marinus
14-07-2019	Jellie van der Meer
21-07-2019	Arlette Talman
28-07-2019	Hillie Elzinga

04-08-2019	Doetie Marinus & Anna Boers
11-08-2019	Nico Halbesma
18-08-2019	Uilke Reitsma
25-08-2019	Jan van der Meulen



Mutaties

Er hebben zich weer de nodige wijzigingen voorgedaan:

Gelske Jannie Bosch, voorheen D. K. Boersmastrjitte 3, is overgeschren naar de kerk van Lekkum-Miedum-Snakkebuorren-Blitsaerd. We wensen haar alle goeds in de nieuwe woonplaats.

De woning is niet lang leeg gebleven: op voormeld adres staat nu ingeschreven: *Lutske van der Veen*, voorheen D. K. Boersmastrjitte 21. Ook jij veel plezier in je nieuwe woning!

Terug op het adres van zijn ouders, Master Frenkelstrjitte 24: *Douwe Henk de Jong*.

Ingeschreven als dooplid van onze gemeente: mevrouw *Renske (Rennie) Pijper - Duijf*, zij is geen onbekende en woont op de Tsjerkestrjitte 18. Van harte welkom!

Van de diaconie

Collectedoel Heilig Avondmaal 14 juli

Stichting Present Noordoost Friesland

Deze maakt deel uit van het landelijk netwerk Present Nederland. De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Doel van de interventie is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist ook om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden en de ervaring die de vrijwilligers opdoen. Present werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals: woningcorporaties, zorginstellingen en de gemeente. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk, en zijn voorbeeld prikkelt hen tot navolging. Tegelijk wil Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen. Stichting Present NOF heeft ook een website met meer informatie. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen door de diaconie.

SNEINSKOALLE “DE RANK”



Het seizoen zit er ook voor ons alweer bijna op, nog een paar zondagen en dan begint de schoolvakantie.

Zondag 30 juni is er een openluchtdienst bij het Ealtsjemar en is geen zondagsschool.

Zondag 7 juli is de laatste keer! We beginnen dan niet in de kerk, maar komen 9:30 samen bij “De Beijer” waar we leuke activiteiten gaan doen.

We nemen die zondag afscheid van Edwin Lap, Rixt Talman en Jelmer Meindertsmā, zij gaan volgend jaar naar groep 7 en krijgen dan club. Het afscheid nemen doen we niet in de kerk, maar in “De Beijer”.

Volgend seizoen zullen we zondagsschool anders organiseren, het zal niet elke zondag meer zijn. We gaan een aantal zondagen achter elkaar aan een project werken, te denken aan herfst, kerst, winter en Pasen.

De kinderen hebben aangeven dat ze zondagsschool leuker vinden als er meer vriendjes en vriendinnetjes aanwezig zijn. Door niet elke week zondagsschool te geven, hopen we dat de opkomst op deze zondagen hoger zal zijn.

De froulje fan de sneinskoalle.

Collecten

Mei 2019

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	Diversen:	Totaal	tot.gen.
5-05-19	kerk	€ 62,80	diaconie	€ 64,75		€ -	€ 127,55
12-05-19	kerk	€ 52,90	diaconie	€ 55,40	land.jeugd.w.	€ 47,55	€ 155,85
19-05-19	kerk	€ 119,65	diaconie	€ 149,85		€ -	€ 269,50
26-05-19	kerk	€ 80,80	diaconie	€ 69,60		€ -	€ 150,40
30-05-19	kerk	€ 58,65	diaconie	€ 51,50		€ -	€ 110,15
	Totalen:	€ 374,80		€ 391,10		€ 47,55	€ 813,45

Juni 2019

Datum:	Kerk:	Totaal	Diaconie:	Totaal	Diversen:	Totaal	tot.gen.
2-06-19	kerk	€ 42,95	diaconie	€ 49,80		€ -	€ 92,75
9-06-19	kerk	€ 97,65	diaconie	€ 127,95		€ -	€ 225,60
16-06-19	kerk	€ 96,60	diaconie	€ 96,55		€ -	€ 193,15
23-06-19	kerk	€ 66,04	diaconie	€ 92,95		€ -	€ 158,99
	Totalen:	€ 303,24		€ 367,25		€ -	€ 670,49



Voor een bakje thee of koffie, een praatje of een goed gesprek:

kom naar Kerkcafé!

In het komende winterseizoen willen we starten met een nieuw initiatief; kerkcafé. Iedereen die op zondagmiddag zin heeft in een bakje koffie of thee is welkom om tussen drie en vijf uur binnen te lopen in de Beijer. Gewoon een praatje maken, wat gezelschap zoeken of een potje sjoelen; het kan allemaal. Leeftijd speelt geen rol, of je alleen komt of je hele gezin meeneemt; iedereen is welkom. Wie een inhoudelijk gesprek zoekt over zingeving of geloof kan in het kerkcafé terecht, net zo goed als iemand die alleen een leuke invulling van de zondagmiddag zoekt. Elkaar ontmoeten is het belangrijkste doel. Kerkcafé zal het komende seizoen vijf keer georganiseerd worden, data volgen nog.

Spreekt bovenstaande je aan? Wil je meer info of zou je koffie/thee willen schenken en gastheer/gastvrouw willen zijn? Laat het even weten, samen maken we er iets moois van voor het dorp.

Namens de initiatiefgroep Wia Marinus (tel. 0613573991 of mail wiamarinuszijlstra@gmail.com)

Van de kerkrentmeesters

De moeite van het vermelden waard: als PG Claercamp ontvingen we van een gemeentelid een gift voor de kerk van € 500,-. Wij zijn het gezin daar zeer dankbaar voor en we zullen dit bedrag besteden binnen de exploitatie van de kerk, die immers voor het jaar 2019 een negatief begroot resultaat gaf.

Rients van Wieren, penningmeester

VAN DE KERKENRAAD



Verslag kerkenraadsvergadering 20 mei 2019

Onze voorzitter Erik Tilma heet ons allen van harte welkom. Als opening leest ds. de Jong een gedeelte uit Woord en Weg geschreven door Saskia van Meggelen, de preses van de Generale Synode van de PKN: Durf als gemeente te formuleren waar je voor staat. Daarna een stukje over Liefde van Augustinus uit een boekje van de PKN. De jaargesprekken met dominee en de kerkelijk werker moeten nog ingepland worden, dit gaat waarschijnlijk begin juli plaatsvinden. Aanwezig daarbij zijn de voorzitter, de scriba, een kerkrentmeester en een diaken. De notulen worden goedgekeurd. De jeugdraad is bezig met de planning van 2019/2020. Er wordt uitgezocht of World Servants iets is voor de jeugd hier in het dorp. Dat zou dan eventueel plaats kunnen vinden in 2021. Er is een cheque overhandigd aan de CliniClowns van 165 euro. Er wordt nog gezocht naar 2 nieuwe jeugdclubleiders. De zondagschool gaat door tot en met de zondag na Pinksteren. Eén van de jeugdouders gaat de vergaderingen van de zondagschool bezoeken. Met de zondagschool is gesproken over het opstarten van de Kliederkerk. De Celebration Time groep is druk bezig met de tentdienst van 2020. Dat belooft vast een prachtige dienst te worden. De contactgroep is bezig met de voorbereiding van de openluchtdienst bij het Eeltjemeer op 30 juni a.s. Bij slecht weer vindt de dienst in de Alexander kerk plaats. De Commissie Eredienst meldt dat ze bezig zijn met de startdienst in september van het nieuwe seizoen. Er worden meerdere groeperingen bij betrokken. Stichting het Bolwerk wil graag de zaal het Ljochte Fjield huren. De kerkrentmeesters regelen dit en geven de data door zodat iedereen weet wanneer deze zaal gebruikt kan worden. Er zijn geboorte kaartjes van Jildou, dochter van Jilke en Bertina Marinus en Alle Jacob zoon van Jacob Durk Bergema en Anneke Reitsma. Er is een rouwbrief van Tjeerd Westra die overleden is op 81 jarige leeftijd. We willen de familie veel sterkte toewensen. De jeugdouders gaan aan de slag met het regelen van oppas bij bijzondere kerkdiensten in de Beijer. Dominee vertelt dat de zondagavond gespreksgroep door gaat. Er is een verslag van de gemeenteavond gemaakt en ook van het overleg met de verschillende commissies. Deze verslagen worden besproken. De werkdoelen van het beleidsplan worden geëvalueerd. De kerkenraad vindt het fijn dat alle functies binnen de kerkenraad weer ingevuld zijn. Siebe Fennema en Jitze Kerkstra worden beide ouderling kerkrentmeester en Jacob Braaksma diaken. Aftredend zijn Wicher van der Heide, Theun Elzinga en Alie Elzinga. Voorafgaande aan de bevestiging zal een en ander



VAN DE KERKENRAAD

besproken worden met de nieuwe ambtsdragers. En met Jitze en Jacob zal nog een extra avond gepland worden waarin een voorbereiding zal plaatsvinden op hun belijdenis die tegelijk zal plaats vinden met de bevestigingsdienst op 16 juni 2019. Het avondmaal wordt verschoven naar 14 juli. Als kerkenraad proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de bevestigingsdienst. Nelly sluit de vergadering af met een gebed uit het boekje Durf te bidden waarna de voorzitter ons wel thuis wenst.

Verslag kerkenraadsvergadering 17 juni 2019

Onze voorzitter Erik Tilma heet iedereen van harte welkom. Speciaal de nieuwe ambtsdragers, Jacob Braaksma, Jitze kerkstra en Siebe Fennema. Deze avond zijn er extra mensen aanwezig i.v.m. de wisseling binnen de kerkenraad. Dominee leest een gebed uit Taizé voor als opening van deze bijeenkomst. Er wordt begonnen met een bezinningsmoment uit de brochure Brandpunten in de verkondiging met drie pijlers: Schepping, Kwaad, Openbaring en Vertrouwen. Na een kleine wijziging worden de notulen goedgekeurd. Vanavond is er een korte vergadering en aansluitend een informeel samenzijn omdat dit de laatste vergadering van het seizoen is. De kerkenraad stemt in met de uitgaven die gedaan worden voor de tentdienst van 2020. In september wordt er een doopdienst gepland. De kerkrentmeesters kunnen melden dat de kosterwoning weer verhuurd is. Voor het opstarten van de Kliederkerk is een team samengesteld. Erik leest voor wat erin het rode boekje staat. Daarna kunnen de nieuwe ambtsdragers hun handtekening zetten in dit boekje. De scheidende ambtsdragers Theun Elzinga, Alie Elzinga en Wicher van der Heide worden bedankt voor al hun werk wat ze gedaan hebben. Na de pauze is er nog even gesproken over de bevestigingsdienst. Per ongeluk stonden de scheidende mensen na afloop van de dienst niet voorin in de kerk. De eerstvolgende bijzondere dienst is op 30 juni, de openluchtdienst. Op 25 augustus is er dienst in Sijbrandahuis. Op 22 september is de startzondag met een keuzediens. Daarvoor op vrijdagavond de Bijbelkwis van het NBG met als thema: Een goed verhaal. Iedereen natuurlijk van harte welkom. We sluiten deze korte vergadering met het bidden van het Onze vader waarin de voorzitter ons allen een fijne vakantie toewenst.



Roemenië

De verjaardagzakjes hebben
de afgelopen periode een
mooi
bedrag van
€ 632,48 opgebracht.
Allen hartelijk bedankt.
Uw steun wordt ontzettend
gewaardeerd.

De mensen waarbij
we onverhoopt dit jaar niet
aan de deur zijn geweest en
toch

graag een donatie
willen doen, kunnen
een envelop gelabeld
met Roemenië bij
Jettie Holtrop,
van Burmaniastrjitte 3,
in de brievenbus doen.

Wy wolle eltsenien tige tank
sizze foar de de kaartsjes,
presintsjes en leave wurden
die't wy krigen ha foar ús
25-jierriche troudei.
It wie heel bysûnder te
fernimmen dat er sa'n soad
minsken oan je tinke!!

Jan en Annechien

Blij verrast zijn we door
alle felicitaties die we
ontvingen ter gelegenheid
van ons 45-jarig huwelijk.

Tige tank allegear!

Joïne en Wicher van der
Heide

Bedankt

Graach wolle wy
elkenien betankje
foar de belangstelling
en meilibjen dat wy
mochten ûntfange
nei it ferstjerren
fan myn leave man,
ús heit en pake

Reitse Sake Pijper

It hat ús goed dien.

Renske Pijper-Duijff
en bern en pakesizzers



KERKRENTMEESTERS

Het College van Kerkrentmeesters heeft in juni afscheid genomen van twee van haar leden. Voor zowel Wicher van der Heide als Theun Elzinga was de zittingsperiode afgelopen. Wie zijn hen veel dank verschuldigd voor het vele werk, dat er gedaan is. Wicher hield zich eerst bezig met personele zaken, was het laatste jaar voorzitter en lid van het moderamen, Theun hield zich o.m. bezig met de gebouwen. In de septembervergadering nemen we van hen afscheid.

Maar gelukkig kunnen we ook weer twee nieuwe leden van het College begroeten, nl. Siebe Fennema en Jitze Kerkstra. We hopen op een goede samenwerking in de komende jaren. Over de taakverdeling moet nog worden gesproken. Wel is duidelijk dat er op dit moment nog géén voorzitter beschikbaar is. Riens van Wieren zal als afgevaardigde van het College de moderamenvergaderingen bezoeken.

De woning Van Aylvawei 1, Rinsumageast.

In de maand mei heeft het College van Kerkrentmeesters in Onderweg bovengenoemde woning te huur aangeboden voor leden van onze kerkelijke gemeente. Er zijn drie reacties ontvangen, alle van mensen buiten de gemeente.

Uiteindelijk is de woning in de junivergadering door het College toegewezen aan Roelof Vellema en Inge Roorda, woonachtig te Driezum maar geen onbekenden want ze zijn beide afkomstig uit onze gemeente. Ze zijn inmiddels druk bezig met het opknappen van de woning.

We heten hen van harte welkom in onze gemeente en wensen hen veel woonplezier.

Het College van Kerkrentmeesters.

Voormalige Gereformeerde Kerk

Op onderstaande website is een historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te vinden. We zijn ervan overtuigd dat veel gemeenteleden geïnteresseerd zijn in het verhaal over deze kerk. Na het bekijken van deel 1 kunt u doorklikken naar deel 2. Van harte bij u aanbevolen.

<https://gereformeerdekerken.info/2019/05/28/de-gereformeerde-kerk-te-rinsumageest-1/>

EVEN BIJPRATEN



Hij zwom bijna door de achtertuin, Maarten van der Weijden. Wat bracht zijn elfstedenzwemtocht wat teweeg: allereerst de aandacht en de opbrengst voor kankeronderzoek, maar ook de saamhorigheid, de bewondering, het enthousiasme bij het publiek. Heel bijzonder en inspirerend! Ik probeerde me in te leven hoe zwaar het mentaal moet zijn om door alle moeilijke momenten en door de pijn heen te komen. Het woord wat bij me bovenkwam was; trochsette. Als je er doorheen zit en alles in je schreeuwt om op te geven, dan is de enige manier om toch je doel te bereiken trochsette. Voor Maarten gold dat en hij deed het slag voor slag: dan maar wat langzamer maar toch doorgaan. Teruggaan is geen optie en stoppen is alleen een mogelijkheid als het echt niet anders kan. Met elke armslag kwam zijn doel dichterbij en ook die dipmomenten bleken voorbij te gaan. Net als Maarten zijn er ook in onze gemeente mensen die moeilijke tijden doormaken. Dat je soms niet weet waar je de kracht weg moet halen om door te gaan. Waar de een worstelt met eenzaamheid, depressie of gemis heeft de ander het moeilijk met ziekte en pijn van zichzelf of een naaste. Je kunt soms zoveel moeite hebben dat je gewoon niet weet hoe je verder moet. Net als Maarten is het dan zaak om vol te houden, om troch te setten. Ook al lijkt het nu niet zo, er zullen weer andere tijden komen. Ook al voel je en zie je Hem niet altijd, God is er bij. Je mag Hem elke dag opnieuw weer vragen om kracht voor vandaag. Dat betekent niet dat je moeilijkheden daardoor direct veranderen, maar het maakt wel degelijk verschil dat je weet dat je je weg niet alleen hoeft te gaan. Het delen van je problemen en je moeiten maakt ook dat een ander met je mee kan leven. Net als Maarten kunnen we een barre tocht niet alleen volbrengen, we hebben elkaar nodig. Als je praktisch niet veel voor een ander kunt doen, kun je altijd nog wel voor een ander bidden. Ook ons gebed geeft kracht. Ik hoop dat we zo bemoedigend om elkaar heen kunnen staan.

Met de vakantie voor de deur is het straks voor een paar weken tijd om de batterij op te laden. Van 6 t/m 28 juli ben ik er even tussenuit. In die periode zal dominee de Jong voor mij het pastoraat waarnemen, net zoals ik dat voor hem zal doen als hij met vakantie is. Met de voorbereidingen van kerkcafé, kliederkerk en de gespreksgroep gaat het goed. Er zijn meerdere mensen bereid gevonden om mee te doen en vorm te geven aan deze nieuwe initiatieven, dat stemt hoopvol. Vanaf september hoort u daarover meer. Voor nu wens ik u, wens ik jou een goede zomertijd. Dat de zon letterlijk en figuurlijk vaak door de wolken mag breken. Vrede en alle goeds gewenst, Wia Marinus



Verjaardagen

Deze zomermaanden gaan onze gelukwensen naar:

02 juli	65 jaar	mevr. F. Jellema-van Hijum	Juckemawei 2
05 juli	71 jaar	mevr. A. Dijkstra	De Fintsjes 15
08 juli	73 jaar	mevr. B. Boskma- Wielenga	Tjaerdawei 48
11 juli	91 jaar	mevr. T.v.d. Galien- Germeraad	Rjochthusstrjitte 33
13 juli	65 jaar	dhr. J. Terpstra	De Fintsjes 14
13 juli	73 jaar	dhr. J. Posthumus	T.S.Siniawei 35
15 juli	74 jaar	dhr. A. Posthumus	Bar.v. Sytzamawei 6
22 juli	76 jaar	mevr. T. Wiersma- Boersma	Hearewei 45
27 juli	82 jaar	dhr. J. Kuipers	V. Burmaniastrjitte 20
29 juli	78 jaar	mevr. S. De Vries- de Jong	Eysingawei7
30 juli	75 jaar	dhr. J. Jorritsma	De Fintsjes 4
31 juli	75 jaar	dhr. E.v.d. Weg	Rjochthusstrjitte 13
05 aug	81 jaar	mevr. H. Klaver- Wijngaarden	Camstrastrjitte 20
11 aug	70 jaar	dhr. T. Thijssen	v. Burmaniastrjitte 23
11. aug	79 jaar	mevr. G. Westra- Lycklama a Nijeholt	v. Aylvawei 19
17 aug	68 jaar	mevr. A. Falkena- Boersma	Hearewei 36a
19 aug	78 jaar	dhr. L. Wiersma	Hearewei 45
22 aug	76 jaar	mevr. J.v.d. Bij- Senneker	Hearewei 46
23 aug	71 jaar	dhr. E. Braaksma	Camstrastrjitte 27
26 aug	74 jaar	dhr. P.v.d Bij	De Fintsjes 6
27 aug	66 jaar	dhr. K. Houtstra	Tjaerdawei 5
28 aug	77 jaar	dhr J. De Jong	Juckemawei 17
30 aug	79 jaar	mevr. D. Hietkamp- Wijngaarden	Camstrastrjitte 12
30 aug	76 jaar	mevr. S. Posthumus- Huizinga	T.S.Siniawei 29

Een hele lijst dit keer, namens alle lezers wensen we u een gezegende verjaardag!

Jubilea

Onze felicitaties gaan naar Jetze en Tsjikke Boersma, Fliet 28, ze mochten 8 juni samen met kinderen en kleinkinderen hun 40 jarig huwelijk vieren.

Op 29 juni was het voor Sytse en Griet Holtrop, Galgeheech 13, een bijzondere dag. Met hun zonen vierden ze ook hun 40 jarig huwelijk .

Beide "bruidsparen" willen we nog meer mooie jaren wensen, samen met hen die hun lief zijn.

REDACTIONEEL

Voor u ligt alweer het juli-augustus nummer van dit jaar. Wij van de redactie willen jullie allemaal fijne vakantie wensen. En hopelijk kunnen we genieten van mooi weer.

Een hartelijke groet van Hanneke, Gelske, Henk en Paulien

