

Welkom en stilte

Rode boekje nr. 4: "De God fan Leafde", vs. 1, 2 en 4.

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Gebed

Goede God, Gij hebt ons uitgenodigd bij U te komen.

Gij kent ons en weet ook dat er dingen zijn

die we aan niemand durven vertellen,

omdat we ons ervoor schamen. In stilte zeggen we ze tegen U:

.... Help ons God hoor ons bidden en maak met ons een nieuw begin,  
door Jezus Christus uw Zoon, Amen.

Inleiding

We lezen over de doop van Jezus.

We herdenken de doopvieringen van afgelopen jaar, 4 kinderen werden in ons midden gedoopt, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het liturgisch bloemstuk sluit daarbij aan: de doopjurk, het hart dat spreekt van Gods liefde, de Geest van God die als duif aan kwam vliegen bij Jezus' doop, de plant met de takjes die naar beneden hangen, als een fontein. Dat stelt de doop in een fontein v. water voor.

In allerlei liederen komt de betekenis van de doop naar voren.

Goed om op de tekst te letten. Let op de tekst van het refrein:

"O Heer bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam."

Het gaat bij de doop om onze naam, om wie wij zijn.

Wij willen weten waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

Als we gedoopt worden, dan weten we dat: we komen uit Gods hand, we zijn zijn schepselen. En we gaan ook naar Gods toekomst toe: de nieuwe wereld van recht en vrede. Want God zegt "ja" tegen ons in de doop.

Zo mogen we aan God vragen om ons te bevestigen in ons bestaan.

Lied 354: 1, 3 en 4.

Gedicht

Doopgedachtenis

Dooptekst **Nynke Meindertsma** gedoopt op 18 februari 2018:

Kolossenzen 3: 1 : "Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God."

Tekst **Janko Detmar** op 4 november:

1 Johannes 3:1 "Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader  
ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd."

Tekst **Nyck Renkema** op 4-11:

1 Korinthe 15:22 "Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij  
door Christus allen levend gemaakt worden."

Tekst **Hannah Tichelaar** op 9 december:

Efeze 5: 1-2a: "Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,  
en ga de weg van de liefde, zoals Christus." Efeze 5: 1-2a.

Doopgedachtenis

Rode boekje nr. 8: "Je bent een parel", vers 1 en 2

Kinderen gaan naar de zondagsschool in de Beijer

Gebed voor de opening v.h. Woord  
God van wijsheid en liefde,  
Toen Jezus, uw mens, onderging in het water van dood en leven  
En de Geest op Hem neerdaalde,  
Hebt Gij hem aangewezen, God, als uw geliefde Zoon.  
Help ons door uw Geest naar zijn stem te horen  
En in zijn voetspoor te doen wat Gij van ons vraagt:  
Dan zijn wij mensen waarin U vreugde vindt. Amen.

Lezing psalm 104: 1-15

Lied 778: 1, 2, 3 en 4.

Lezing Lucas 3: 15-22

Lied 524: 1, 2, 4 en 5.

Verkondiging

Orgelspel

Lied 350: 1, 3, 4 en 5.

Gebeden

God van wijsheid en liefde,  
oorsprong en geveer van alle goede dingen,  
wij danken U voor al uw zegeningen en voor uw voortdurende zorg  
voor heel uw schepping.  
Wij loven U om het geschenk van ons leven, om uw hand op ons, die ons leidt,  
om uw liefde in ons, die ons draagt,  
om de bescherming, waarmee Gij ons omringt.  
Wij zegenen U bovenal om Jezus Christus,  
uw Zoon, onze Heer, in wiens naam wij gedoopt mogen worden,  
die voor ons het Licht geworden is dat al het duister kan verdrijven.  
Heer, in onze zwakheid zijt Gij onze kracht,  
in onze duisternis licht, in ons verdriet troost en vrede,  
van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij onze God  
Zo willen wij bidden voor de dopelingen, en voor alle kinderen,  
dat zij hun weg zullen vinden in deze haastige wereld  
en goede keuzes maken in het vele dat op hen afkomt,  
dat zij de waarde wegen van wat zij meekrijgen  
en daarin de grondtoon van de liefde ervaren.  
Wij bidden voor deze wereld, voor alle mensen in nood,  
of die nood nu voortkomt uit natuurrampen of uit oorlogsgeweld of anderszins.  
Geef dat er mensen zijn die helpen kunnen, wees met ieder die zich bekommert om  
een medemens in nood. Zo bidden wij u voor reddingswerkers, artsen, verplegers  
en zoveel meer. Geef dat er wijs beleid mag komen, zodat er altijd hulp  
beschikbaar is voor hen die het nodig hebben.  
God, geef ons de moed om in verzet te komen, wanneer mensen bekneeld raken en  
de samenleving aangetast wordt. Zo bidden wij voor de zieken, ihbHeiny v.d.  
Meulen, wees hem en de andere zieken nabij. Wij bidden ook voor de eenzamen  
en de rouwenden, dat zij iets van uw liefde ervaren. ... Onze Vader..

Collecte

Lied 221

Zegen, 3x amen.

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

Psalm 104 is de aangrijpende lofzang van een man, wiens oog ontsloten is voor de wonderlijke rijkdom van de Schepping. Hij komt daarin op allerlei manieren God tegen. De blauwe hemel die zich als een reusachtige tent over de aarde uitstrekt. God woont daarboven en Hij heeft een mantel van licht. Op een speelse manier beschrijft de dichter hoe God alles wat wij daarboven zien, kan gebruiken. Het licht van de zon als mantel. De wolken als een wagen. De winden als bodes. Het vlammeende vuur van de bliksem, ook dat is een dienaar van God. Kortom, alles getuigt volgens hem van de Schepper, die het allemaal gemaakt heeft. Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij!

En van de hemel gaat de blik naar de aardkoek, die naar de antieke zienswijze drijft op de wereldzee. Toch wankelt de aarde niet, want God heeft haar vastgezet op onwrikbare pijlers. En terugblikkend in het oerverleden, ziet de dichter weer die aarde overdekt met water. Zelfs boven de hoogste bergen staat het. Maar dan klinkt Gods stem! Gelijk een krijgsman met schrikjagend krijgsgeschreeuw de tegenstander tegemoet snelt, zo jaagt God de watermassa's op de vlucht. Als een vijandelijk leger dat in paniek raakt door Gods stem, zo trekt het water zich terug. Daar verheffen zich reeds de bergtoppen. Vrij zijn ze van water! Straks volgen de berghellingen. Steeds verder gaat het, de dalen in. Maar ook daar doet de overwinnaar zijn macht gelden. "U stelde een grens die zij niet overschrijden., nooit weer zullen zij de aarde bedekken."

Alles heeft zin en samenhang volgens deze dichter. De Schepper zorgt ervoor dat het water, voor de Israëlieten zo beangstigend, dienstbaar wordt aan mens en dier. Het drenkt alles wat leeft in het veld. De wilde ezel wordt genoemd omdat dit dier in de woestijn leefde, ver van de menselijke beschaving. De vogels leven in het dichte groen, dat op kan groeien omdat er regen valt, omdat beken vol levenswater van de bergen stromen. Zo heeft God het water van de oervloed totaal veranderd. Eerst was er geen leven mogelijk. Maar nu stroomt het in lieflijke beekjes, nu is het regenwater geworden, dat leven geeft aan planten en dieren. En zo kan de mens vreugde beleven in Gods Schepping: gewassen verbouwen, wijn die het mensenhart verheugt, ja geurige olie en brood om je energie te geven. Hoe talrijk zijn uw werken Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt.

Dat geldt in het bijzonder voor onze kinderen. Een zoon! Een dochter, zij is zo kostbaar voor je, zo klein en zo teer, maar ook vol van mogelijkheden en kansen. De hele wereld ligt nog voor haar open en je wilt natuurlijk het beste voor haar. Je probeert haar gezond te houden, je maakt je zorgen als ze huilt, vooral als dat wat langer duurt. Je bent af en toe best bezorgd, maar vooral heel blij: dat dit kind bij jullie op mag groeien, dat ze tegen je lacht, dat je stap voor stap mee mag maken hoe dit kind gaat groeien en bloeien. En daar wil je natuurlijk zoveel mogelijk aan bijdragen, aan haar groei en bloei. Je wilt haar een goede opvoeding meegeven, heel veel liefde schenken en er voor haar zijn wanneer ze je nodig heeft.

En dan denk je aan je eigen levensweg: wat is er belangrijk in mijn eigen leven? Hoe vind ik mijn weg in het dagelijks leven, met alle vragen en problemen die er op me afkomen? En met die vraag lezen we over Johannes en Jezus, daar bij de Jordaan. Johannes is geen opvoeder, maar hij geeft wel

krachtig de richting aan. Bekeert u! roept hij. Leef er niet zomaar op los. Waai niet zomaar met alle winden mee. Nee, maak bewuste keuzes. Kies voor het goede, voor vrede en rechtvaardigheid. Laat u dopen om daar een nieuw begin mee te maken. Om het oude achter je te laten en je opnieuw tot God te richten. Zo maakte Johannes mensen vrij voor het Koninkrijk van God.

En dat kan heel praktisch zijn: als je twijfelt over koffie met wel of geen Fair Trade keurmerk, over wel of niet de waarheid vertellen, over je fouten toegeven en over een ander vergeven. Bewust kiezen voor een eerlijke en trouwe omgang met anderen, daar wil God bij helpen. Met andere woorden: Hij wil koning zijn in ons leven. Hij helpt ons om de juiste keuzes te maken, want Hij staat voor vrede en recht, voor barmhartigheid en liefde.

In naam van die God, staat Johannes te dopen. Jezus wil ook door Johannes gedoopt worden, maar die ziet dat helemaal niet zitten. Hij heeft een geweldig ontzag voor Jezus: ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen, zegt hij. En trouwens: Jezus hoeft toch geen nieuw begin te maken? Jezus leeft toch al met God?

Jezus heeft ook nog een hele weg te gaan, een moeilijke weg omdat hij telkens weer op de proef gesteld zal worden. Direct na zijn doop beginnen de verleidingen al. Jezus gaat dus ook de weg van de doop. Hij legt die weg af als een rechtvaardige, ja als de geliefde zoon van God. Maar het is nog steeds dezelfde weg, de weg die alle dopelingen gaan. Op die weg moet je het kwaad leren afzweren, ook al lijkt het soms heel verleidelijk: een paar euro's meepikken door een klein leugentje bijvoorbeeld, of even opzij kijken als iemand anders bedrogen wordt. De verleidingen zijn vele, en als je opkomt voor een medemens in nood, dan ondervind je soms sterke weerstand. Maar Jezus leert om stand te houden, tegen de stroom in. Daar is zijn doop het teken van.

Dan volgt er plots een wonder uit de hemel. Een duif daalt af en landt op Jezus hoofd en God zelf verklaart dat Hij vreugde vindt in deze zoon. Ik zie dat als tekens van de kracht en de steun die Jezus van boven krijgt. Want hoe zou je als mens kunnen standhouden tegen al het kwaad? Daar heb je Gods hulp bij nodig: de Heilige Geest die ons inspireert met verfrissende inzichten en de Vader die ons telkens weer zijn liefde laat blijken. Dat hebben wij nodig, dat hebben onze kinderen nodig. De doop in Jezus' naam is dan ook een doop met de Heilige Geest en met Vuur! Het vuurt ons aan om te blijven zoeken naar recht en vrede.

Ten slotte. De ogen van de psalmdichter gingen open voor Gods Schepping. De aarde is niet chaotisch, de aarde is een prachtige Schepping, waarin alles met elkaar samenhangt. Je kan er vreugde in vinden. Zo mogen we onze kinderen laten merken en voelen dat ook zij gewild zijn, dat God ook met hen een bedoeling heeft. Met de doop zet je hen van jongsafaan op de weg van de gerechtigheid, de weg van bewuste keuzes, zoeken naar het goede. Een mens die is gedoopt, doet niet automatisch het goede. Maar de doop is wel een steun in de rug, te weten dat God je wil helpen je weg te

vinden, te groeien en te bloeien. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, halleluja, Amen.