

*Komt één van u wijsheid tekort?
Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft,
zonder voorbehoud en zonder verwijt,
zal u wijsheid geven.*

Jakobus 1:5

Rechtstreeks

Wat een kans!

We mogen ons ook rechtstreeks wenden tot God en hem vragen om wijsheid, om kennis en inzicht in een concrete situatie of bij een belangrijke beslissing die we moeten nemen.

Hij geeft dan, zonder voorbehoud en verwijt.

Steeds meer mogen we dan ontdekken dat hij die wijsheid geeft in Christus: Hij is de kracht van God en de wijsheid van God.

Gebed:

Dank u, Heer, dat u zo royaal en onvoorwaardelijk

Uw wijsheid met ons wilt delen.

Leer me om de wijsheid in uw Zoon te zoeken.

Helpt U me ook om steeds meer te vertrouwen op zijn nabijheid en hulp.

(Bron: EO - Heeljeleven / Jos Douma / 27 april 2014)

Overzicht Winterwerk 2015-2016 Protestantse Gemeente Claercamp

Psalm 51: 12-15

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.

Uit deze tekst blijkt dat een zuiver hart en een sterke geest bij elkaar horen. Door met elkaar te spreken en te leren, wordt de geest van het geloof sterk. In de gemeente van Christus, neemt leren daarom vanouds een belangrijke plaats in, want anders wordt onze geest zwak. Dan vinden wij de wegen van de Heer niet meer. Daartoe moeten we met elkaar in gesprek: ieder heeft gedachten en ervaringen omtrent geloof, hoop en liefde in te brengen en zo mogen we elkaar inspireren in het geloof. Ik denk dat de Heilige Geest zo onder ons werkt: dat wij bij elkaar het geloof erkennen en elkaar uitdagen om daar ook naar te leven. De Heilige Geest zet mensen niet apart, maar verbindt ze juist met elkaar. Als we ons samen op de schatten uit de **Bijbel** en de joods-christelijke traditie en de hedendaagse kerken richten, zal Hij ons daarmee voeden. Ik wil u dus van harte uitnodigen om deel te nemen aan de toerustingsavonden. Het antwoordformulier wordt binnenkort bij u opgehaald. Het zou mooi zijn als de vrijwilligers niet voor niets komen en dat het ingevuld en wel klaar ligt. Mocht dat mis zijn gegaan, dan kunt u/ kun jij het altijd zelf nog bezorgen bij Wiepie Kooistra onze scribe. (**Van Burmaniastrijtte 8**)

Graag tot ziens het komend seizoen!

Ds. Wybren de Jong en mw. Griet van der Galiën-Dorenbos.

Groothuisbezoeken: Goede Buren

Een groothuisbezoek is een eenmalige ontmoetings- en gespreks-bijeenkomst met een groep gemeenteleden. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof.

Dit jaar gaan we aan de slag met het jaarthema van de PKN:

Goede Buren

De kerk maakt deel uit van het dorp of de wijk waarin ze staat. En hoe die buurt er ook uitziet, van iedere buurt maken jongeren en ouderen deel uit, mensen met lichamelijke en psychische beperkingen, alleenstaanden en gezinnen. Samen deel uitmaken van de wijk betekent bijvoorbeeld dat je samen een kop koffie drinkt, maar elkaar ook helpt als dat nodig is. De meeste mensen vinden een goed contact met hun buren heel belangrijk. Het betekent ook een sociale samenhang die bijdraagt aan onderlinge verbondenheid en die het gevoel van veiligheid in de buurt vergroot.

Als het om buren/naaste/de ander gaat biedt de Bijbel een rijke schat aan verhalen. In de 10 Woorden bijvoorbeeld, klinkt tot vier keer toe de term naaste: geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, niet begeren uws naasten huis, uws naasten vrouw (...) noch iets wat van uw naaste is. (Ex. 20: 16, 17) Opvallend is dat steeds wordt benadrukt wat je niet moet doen. Maar wat wordt er dan van je verwacht? Daarvoor kunnen we te rade bij Jezus zelf, bijvoorbeeld in Matteüs 22: 37-39. Daar zegt Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.”

Met creatieve werkvormen proberen we dit thema uit te diepen en zoeken we naar een manier om ook hier en nu een goede ‘buur’ of naaste te zijn. Doet u ook mee? De data en plaatsen van het groothuisbezoek worden pas vastgesteld als bekend is wie er meedoen.

Ds. de Jong.

Luisterend leven: Handelingen.

De afgelopen jaren zijn de **B**ijbelboeken Jesaja en 1 Petrus gelezen.

Dit seizoen besteden we aandacht aan het **B**ijbelboek Handelingen der Apostelen. Dit is een verslag uit de eerste eeuw na Christus. Het vertelt hoe de gemeente van Jezus Christus is ontstaan en op welke manier het goede nieuws zich verspreid heeft in het hele Romeinse rijk.

De gelovigen werden mensen van 'de Weg' genoemd. Het zijn mensen die God zoeken en Hem vinden in Jezus, die de Weg is. Zo worden de zoekers pelgrims die de smalle weg gaan en daar in alle moeilijkheden en gevaren Gods trouw ervaren en zien hoe de Heilige Geest hen leidt.

Handelingen is een routekaart die de eeuwen doorstaan heeft. Op de Weg wordt er gewerkt, door de Geest én door de gemeente. Dit bijbelstudieboek wil ons bij de hand nemen en laten zien dat de Geest werkt, dat Jezus Christus dezelfde is en dat God ons wil inschakelen om te werken aan de Weg.

We doen dit aan de hand van het kleine boekje van ds. Ad Verwijs: 'Handelingen: werken aan de weg'. Het geeft een heldere uitleg en achtergrond bij de te lezen gedeeltes. Dit boekje zal door de leiding voor de deelnemers besteld worden.

Data: dinsdag 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december 2015; en 19 januari, 2 en 16 februari en 1 maart 2016.

Tijd: 20.00 - 21:30 uur

Plaats: MFC De Beijer

Leiding: ds. Wybren de Jong

Kosten: 9,90 euro voor het boekje.

Vijf ochtenden: **Gezelligheid voor ouderen en alleenstaanden.**



Van ouderen en mensen die alleen door het leven gaan horen we soms de klacht: het wordt steeds stiller in Rinsumageest. Er zijn geen winkels meer. Specifieke activiteiten voor ouderen of alleenstaanden zijn beperkt. Bovendien, de jongere generaties hebben het druk met werken en zorgen. Kortom, het leven wordt stiller, eenzamer, zeker wanneer je ouder bent of alleen. Gelukkig hebben we onze familie en contacten met burens, vrienden enz. Maar toch, je zou wel een contact willen hebben met leeftijdsgenoten of lotgenoten.

Om dat mogelijk te maken, willen we als kerk een steentje bijdragen door komend seizoen weer vijf ochtenden voor ouderen en alleenstaanden in ons dorp te organiseren.

De bedoeling is: ontmoeting, bezinning, gesprek, samen zingen, maar vooral ook gezelligheid rond een kopje koffie en wat lekkers, én samen de warme maaltijd te nuttigen.

Zo nodig kan er voor vervoer worden gezorgd. Weet u van harte welkom. Het tijdstip van aanvang is iets eerder en wordt nu 10.00 uur.

Data: dinsdag 20 oktober 2015 - dinsdag 24 november 2015, dinsdag 19 januari 2016 - dinsdag 16 februari 2016, dinsdag 15 maart 2016.

Tijd: 10.00 – 13.00 uur.

Plaats: MFC De Beijer.

Leiding: pastor Griet van der Galiën-Dorenbos en enkele dames van de contactgroep.

Kosten: € 5,00 per persoon per keer.

‘Een mond vol’.....



‘Een mond vol’, dat kan twee betekenissen hebben; je bent aan het eten en je hebt je mond vol. Of, je bent met elkaar in gesprek en je zegt als iemand iets omstandig uit wil leggen: “Dat is een hele mond vol !!”

Een avond samen koken, samen eten en daarbij een goed gesprek, dat is precies de bedoeling. Samen eten heeft altijd iets feestelijks en als geloofsgemeenschap beleven we daarin ook bij uitstek de verbondenheid met elkaar. Want samen eten en aan tafel zitten, is in de Bijbel en in de christelijke gemeente immers bij uitstek de manier waarop mensen gemeenschap met God en met elkaar ervaren. Dat wil niet zeggen dat we avondmaal zullen vieren. Nee, maar wel in een ongedwongen sfeer samen koken en lekker eten en daarbij met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp.

Vorige jaren waren deze avonden een groot succes. Daarom nu opnieuw het aanbod om dit seizoen weer mee te doen. Een gewoon en lekker menu en daarbij de kans om je geloof enigszins te verdiepen.

Na opgave via het boekje wordt er later een afspraak met u gemaakt over waar en wanneer u mee kunt doen.

Uiteraard wordt er een vergoeding gevraagd voor gemaakte kosten.

Tijd: 18.00-21.30 uur.

Plaats: Bij één van onze gemeenteleden thuis.

Leiding: pastor Griet van der Galiën.

Kok: dhr. Arnold Werkhoven.

Geloven in de 21e eeuw:

Een leerzame avond over een uitdagend thema...

Heeft u een drukke agenda? Of heeft u geen zin om zich te binden aan meerdere bijeenkomsten? Geen nood! U kunt ook een **eenmalige thema avond** bezoeken over een uitdagend thema. Er worden meerdere thema's aangeboden, maar elke avond staat op zich. Zoek het thema dat u het meest interesseert, of dat de meeste vragen bij u oproept. En doe mee!

De thema's zijn als volgt:

Schepping en Evolutie. De wetenschappen hebben zich vanaf de 17e eeuw losgemaakt van het geloof en het gezag van de Bijbel. Nergens heeft dit tot meer controverse geleid dan bij de evolutieleer. Kan je zeggen dat God de evolutie gebruikte om het leven te scheppen? Of sluit de evolutieleer uit dat het leven geschapen is? Worden wij dan gedwongen te kiezen?

'Niet echt gebeurd, maar toch waar!' Deze uitspraak wijst op twee verschillende manieren om de Bijbel te lezen. Voor de één zijn het openbaringen van de ene God die zich in de geschiedenis van Israël heeft laten kennen. Voor de ander zijn het menselijke pogingen tot zingeving d.m.v. leerzame verhalen. Is er een vruchtbaar gesprek tussen deze opvattingen mogelijk?

'Rechtvaardiging: van buiten of van binnen?' In de christelijke traditie wordt de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof geleerd. Maar dat wordt verschillend uitgelegd: is het een oordeel dat van buiten komt ('God vergeeft je en noemt jou rechtvaardig')? Of is het juist een verandering van ons innerlijk en ons handelen (door de inwerking van de Heilige Geest)? Wat zegt de apostel Paulus hierover? En in hoeverre hebben wij als gelovigen zelf de verantwoordelijkheid om rechtvaardig te worden?

Waakzaamheid en de Heer die komt. God staat garant voor de komst van zijn Koninkrijk, maar daarmee is ons doen en laten bepaald niet onbelangrijk. Het komende Rijk zet de verhoudingen waarin we nu leven, juist op scherp. Jezus spoort

ons aan tot waakzaamheid. Hoe waakzaam zijn wij, m.b.t. uitbuiting en fair trade, de omgang met vluchtelingen, de ongelijkheid tussen arm en rijk, de opwarming van de aarde, etc.? Leven wij met een actieve inzet voor de Heer die komt?

Data:

- ‘Schepping en Evolutie’ op donderdag 19 november 2015
- ‘Niet echt gebeurd, maar toch waar’, do. 10 december 2015
- ‘Rechtvaardiging: van buiten of van binnen’, do. 28 jan. 2016
- ‘Waakzaamheid en de Heer die komt’, do. 25 feb. 2016.

Plaats: M.F.C. de Beijer

Aanvang: 19:45u.

Leiding: ds. Wybren de Jong.

Huiskamergesprekken over: 'God is niet te vangen'.

In een serie van vier ochtenden van 9.30 tot 11.30 uur, willen we met 8 á 10 gemeenteleden in huiselijke kring enkele hoofdstukken lezen en bespreken uit het boek 'God is niet te vangen', geschreven door dominee Jan Offringa en Evert van Baren. Een boek waarin veertien kerkgangers hun geloof bespreken met hun voorganger. De hoofdstukken gaan over, God, Jezus, Geest, Bijbel, levenskunst, vrije wil, kruis, toekomst, wonderen, islam, jeugd en verandering. Samen zullen we uit deze hoofdstukken een keus maken.

Het is een boeiend boek, toegankelijk en gemakkelijk leesbaar, wat je kan typeren als een brok indringend pastoraat. Gelovigen, zoals we ze vandaag aantreffen samen in gesprek – betrokken (geëngageerd), worstelend met veel vragen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof, over wat sommigen op geloofsgebied los hebben gelaten en wat daarvoor in de plaats terug is gekomen.

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer het boek 'God is niet te vangen' aanschaf. De prijs bedraagt € 16,50. Voor ieder die zich op tijd opgeeft kunnen we de aanschaf collectief regelen.

Gezien de geringe omvang van de groep is de regel: 'Wie zich als eerste opgeeft'.

Graag persoonlijk opgeven bij Griet van der Galiën. Tel. 422957

Of per email: kerkelijkwerker@claecamp.com

Data, plaats en tijd worden u doorgegeven na opgave.

Inleider is: Pastor Griet van der Galiën

Symbolisch bloemschikken

**‘Dat het Pasen mag zijn in ons leven
soms een glimp, soms een brede baan licht –
als we iets gewaar worden van
‘ons leven – met Christus, verborgen in God’**

Opnieuw willen we vlak voor Pasen een Opstandingstuk maken. Na vooraf een moment van bezinning, gaan we aan de slag. Aan het einde van de avond gaan we allen naar huis met een stuk wat de vreugde van Pasen weergeeft.

De kosten zijn rond de €10.00 p.p.

Graag persoonlijk opgeven bij Hermien Geertsma

Telefoon nummer: 0511 - 421256

Data: 17 maart 2016 Plaats: MFC de Beijer

Leiding: Pastor Griet v.d. Galiën, Nelly v.d. Galiën en
Hermien Geertsma

7+1 Basiscursus Geloven

Ontmoetingen met God

Als je hard gewerkt hebt, is het goed samen eten. Dat doen we bij deze cursus. Een gezamenlijke maaltijd, met aansluitend een korte, uitdagende inleiding. Daarna gelegenheid er over verder te praten, eventueel in kleine groepjes. Aan het eind is er een gezamenlijke afsluiting.

7+1 Hoogtepunten

Na de maaltijd verdiepen we ons in de kernpunten van het christelijk geloof. Er is al veel ervaring opgedaan met de cursus. Deelnemers ervaren het als hoogtepunten te midden van de dagelijkse beslommeringen. Er komen ontmoetingen tot stand die je echt raken. Voor de één is het een eerste kennismaking met geloven, voor de ander een vernieuwing, een upgrade. Voor weer een ander is het een verdieping.

Deelname:

Je hoeft geen lid te zijn van een kerk om deel te nemen aan de bijeenkomsten. De cursus is zo opgezet dat ieder er wat mee kan, ook mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wie wil kan dus vrienden of kennissen opgeven om te komen. De bonte verscheidenheid van de deelnemers maakt de bijeenkomsten boeiend.

We gaan er wel van uit dat ieder die zich opgeeft zijn of haar best doet om zo veel mogelijk bijeenkomsten te bezoeken. En dat ieder, naar vermogen, een kleine financiële bijdrage levert in de kosten van de maaltijd (maximaal 5 euro).

Data: woensdagavond 11 en 25 november, 9 december 2015; 6 en 20 januari, 10 en 24 februari 2016. Aan het eind kan nog een zaterdagmiddag gepland worden, als men daar prijs op stelt.

Tijd: 18:30 - 21:30 uur (uiterlijk)

Plaats: MFC De Beijer

Leiding: ds. Wybren de Jong

Kosten: bijdrage van maximaal 5 euro voor de maaltijd, per avond.

Kring Geloofsopvoeding

Opvoeden met geloof is niet vanzelfsprekend meer. Als je ervoor kiest om dit wel te doen, loop je tegen veel vragen aan. Waarom vind ik dit eigenlijk belangrijk, terwijl mijn omgeving er blijkbaar niets meer in ziet? Wat geloof ik zelf en wat wil ik daarvan doorgeven aan mijn kind? Deze kring gaat in op deze vragen en biedt randvoorwaarden die van belang zijn bij de geloofsopvoeding.

Data: do. 12 november en 3 december 2015, 4 en 18 februari 2016

Tijd: 19:30 - 21:30 uur (uiterlijk)

Plaats: MFC De Beijer

Leiding: ds. Wybren de Jong

Kloosterweekend

‘Een moment voor de ziel’

Kloosters zijn in onze maatschappij een pleisterplaats voor allerlei mensen die even op zoek zijn naar rust, stilte en bezinning. Het zijn plekken waar je tot je zelf en tot de bron van je bestaan kunt komen.

Deze weekenden staan in het teken van stilte, van meedoen met de monniken en van samen een thema bespreken.

Ons reisdoel is Abdij Koningshoeven te Berkel Enschoot. De abdij Koningshoeven behoort tot de orde van de Cisterciënzers, ook wel Trappisten genoemd. De Cisterciënzers leven naar de regel van Benedictus. Belangrijk hierbij is de afwisseling van bidden en werken. De monniken hebben zeven gebedsmomenten per dag en werken daarnaast in de huishoudelijke dienst, de bierbrouwerij en de winkel.

We nodigen u uit om met ons mee te gaan en kennis te maken met enkele facetten van het kloosterleven.

U kunt zich opgeven voor het weekend van **13-15 november 2015**, of voor het **weekend 21-23 april 2017** (anderhalf jaar later).

De kosten bedragen ongeveer **95 euro**.

Omdat er maar **een** beperkt **aantal** plaatsen beschikbaar zijn, zullen we misschien een selectie moeten maken.

Op vrijdagochtend vertrekken we, om op zondagmiddag na de lunch huiswaarts te keren.

Leiding: Predikant

Belijdenis-catechisatie

Veel gemeenteleden zijn gedoopt als kind.

Ze zijn er blij mee, maar ze hebben er nooit zelf voor gekozen. Hun ouders hebben die beslissing voor hen genomen, hun geloof kwam tijdelijk in plaats van het geloof van het kind zelf.

Bij de belijdenis ga je er zelf achter staan: ik beaam mijn doop, ik ben zelf tot geloof gekomen. Je laat aan de kerk horen dat je er achter staat. Dat je mee wilt gaan in de optocht van gelovigen naar Gods koninkrijk. Ja, ik geloof! Ook als je nog niet gedoopt bent, kan je deze keuze maken. Dan kan je immers gedoopt worden op je eigen belijdenis: de volwassen doop.

Of je nu jong bent of oud, dat maakt niet uit. We worden allemaal uitgenodigd om ons geloof te belijden en zo verantwoordelijkheid te nemen voor onze doop.

Als voorbereiding hierop willen we met een groepje nadenken over de oudste christelijke geloofsbelijdenis, die de 'apostolische' genoemd wordt. Ook bespreken we de loop van het kerkelijk jaar en het leven van de gemeente van Christus.

Wilt u/jij ook ja zeggen op je/uw doop?

Data, tijd en plaats: nader overeen te komen.

Leiding: ds. Wybren de Jong.

3 Filmavonden in 2016

Van films kun je heel veel leren! Samen kijken we twee korte films en bespreken we de betekenis ervan. De documentaires dagen ons uit om verder te kijken dan onze neus lang is!

Dr. Ken Curtis, “Het Onze Vader”.

Overall ter wereld bidden mensen het Onze Vader. Het is in bijna alle talen beschikbaar.

Wat maakt dit gebed zo bijzonder en waarom wordt het Onze Vader ook wel 'het volmaakte gebed' genoemd?

In deze serie neemt presentator Ken Curtis ons mee langs locaties in Israël die belangrijk waren in het leven van Jezus. Hij koppelt deze aan de inhoud van het gebed en laat zien dat het Onze Vader veel meer is dan alleen een gebed, het is een manier van leven.

Niemand hoeft dan ook meer alleen te zijn want God wil een Vader voor ons zijn bij Wie we met alles terecht kunnen, juist ook in moeilijke situaties. Hij zorgt voor ons en geeft ons alles wat we nodig hebben. Het Onze Vader is ook wel 'de samenvatting van het hele evangelie' genoemd omdat in minder dan 80 woorden alles gezegd wordt wat belangrijk is.

BONHOEFFER - HANGED ON A TWISTED CROSS

De Duitse theoloog en pastor Dietrich Bonhoeffer werd vier weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geëxecuteerd. Deze documentaire zoomt in op zijn leven en gedachtegoed.

Wat bracht de vredelievende Bonhoeffer ertoe zich aan te sluiten bij het verzet tegen Hitler? En hoe moeilijk was het voor hem om de diepe liefde voor zijn vaderland ondergeschikt te maken aan de bestrijding van het kwaad? Welke keuzes maak je als het evangelie haaks staat op het beleid van de kerk waar je lid van bent? En welke verantwoordelijkheid heb je als christen als de mensen om je heen worden afgevoerd naar concentratiekampen en vergast?

Het zijn o.a. deze vragen die Bonhoeffer niet uit de weg ging en vanuit een diepgeworteld geloof naar eer en geweten probeerde te beantwoorden, om er vervolgens ook naar te handelen. Zijn integriteit en moed en de keuzes die hij maakte, spreken ook nu nog tot de verbeelding. De vele boeken die hij schreef, blijken in onze tijd verrassend actueel en een goede leidraad bij het doolhof aan ethische en morele kwesties.

Kerk in Actie: Signs of Hope: waar shalom en salam elkaar ontmoeten.

Als Israël de voorpagina's en de journaals haalt, overheersen geweld, spanning en haat. Twee volken strijden om hetzelfde land. Voor Joden en Palestijnen gaat het om heilige grond. Gewapende vrede en intifada's, Palestijnse opstanden tegen Israël, wisselen elkaar af.

En toch!

Er zijn tekenen van hoop. Aan de basis van beide samenlevingen worden initiatieven ondernomen om de scheiding te doorbreken, elkaar te ontmoeten, op zoek te gaan naar shalom en salam.

Dit is een film van Kerk in Actie, met hoopgevende initiatieven, ontroerende verhalen en inspirerende mensen.

Data: donderdagavond 14 april (Onze Vader), 21 april (Bonhoeffer) en 12 mei 2016 (Signs of Hope), aanvang 19:45 uur.

Plaats: MFC de Beijer

Leiding: ds. Wybren de Jong.

Opgaveformulier voor toerusting Protestantse gemeente Claercamp

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Geeft zich op voor:

.....

.....

.....

.....

Dit formulier wordt weer opgehaald door een lid van onze gemeente.
Mocht dit niet het geval zijn, dan graag inleveren bij:
Wiepie Kooistra, Van Burmanistrjitte 8, tel. 0511-425038

Het aanbod waaraan u/jij kunt deelnemen:

Dit gedeelte van het opgaveformulier graag gebruiken voor uw eigen winterplanning. Kruisje zetten, afscheuren en bewaren s.v.p.

0 1. Groothuisbezoek.

Datum wordt nog bekend gemaakt.

0 2. Luisteren naar Handelingen.

(Op dinsdagavonden)

Data 2015: 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december

Data 2016: 19 januari, 2 en 16 februari en 1 maart.

0 3. Koffieochtenden voor ouderen en alleenstaanden.

(Op dinsdagochtenden)

Data 2015: 20 oktober en 24 november.

Data 2016: 19 januari, 16 februari en 15 maart.

0 4. Een mond vol.

Datum wordt nog bekend gemaakt.

0 5. Huiskamergesprekken over: ‘God is niet te vangen’.

Datum wordt nog bekend gemaakt.

0 6. 7+1 Basiscursus Geloven.

Data 2015: 11 en 25 november en 9 december.

Data 2016: 6 en 20 januari en 10 en 24 februari.

0 7. Geloven in de 21e eeuw: afzonderlijke thema avonden

- ‘Schepping en Evolutie’ op donderdag 19 november 2015.
- ‘Niet echt gebeurd, maar toch waar’, op donderdag 10 december 2015.
- ‘Rechtvaardiging: van buiten of van binnen’, donderdag. 28 januari 2016.
- ‘Waakzaamheid en de Heer die komt’, donderdag 25 februari 2016.

0 8. Kloosterweekend in Berkel-Enschot

- a. van 13 tot 15 november 2015, of

- b. van 21 tot 23 april 2017

0 9. Kring geloofsopvoeding:

(Op donderdagavonden)

Data 2015: 12 november en 3 december.

Data 2016: 4 en 18 februari.

0 10. Belijdeniscatechisatie.

Datum wordt nog bekendgemaakt.

0 11. Symbolisch bloemschikken.

Donderdag 17 maart 2016.

0 12. Filmavond 'Het Onze Vader.

Donderdag 14 april 2016, aanvang 19.45 uur.

0 13. Filmavond 'Bonhoeffer'.

Donderdag 21 april 2016, aanvang 19.45 uur.

0 14. Filmavond 'Signs of Hope'.

Donderdag 12 mei 2016, aanvang 19.45 uur.

Vacaturebank PG Claercamp

Hieronder vindt u vermeld welke taken en diensten er in onze gemeente uitgevoerd worden. We willen u als gemeenteleden vragen om na te denken welke activiteit u aan zou spreken. We hebben daarbij een verdeling gemaakt in 'dringend' en 'niet dringend': voor de eerste zoeken we dit jaar nieuwe vrijwilligers; voor de tweede zijn er dit jaar voldoende mensen, maar in volgende jaren is er misschien een vacature.

Wij verzoeken u een kruisje te zetten bij een taak waar u interesse voor hebt. Meerdere kruisjes mag ook. Als u een idee heeft voor een nieuwe activiteit of als u iets mist, dan graag melden op de stippellijn onderaan.

Dringend

- 0 Bezoekmedewerkers, mannen zowel als vrouwen.
- 0 Bezorger jaarboekje en kerkelijk drukwerk.
- 0 Clubleider jeugdwerk (10 t/m 12 jarigen, 13 t/m 16 jarigen, 17+).
- 0 Leiding zondagsschool of Kindernevendienst in de zomer.
- 0 Commissie Eredienst.
- 0 Contactgroep.
- 0 Muzikaal begeleiden tijdens eredienst.
- 0 Klaarzetten stoelen e.d. voor diensten in de Beijer.
- 0 Kerkrentmeester voor de Commissie van Beheer.
- 0 Ouderling, in het bijzonder een nieuwe voorzitter kerkenraad.
- 0 Opzet en beheer van een nieuwe facebook pagina.

Niet dringend

- 0 Bezorger Gaendewei of Sneinskrante.
- 0 Uitdelen Sneinskrante bij kerkdiensten.
- 0 Bloemengroet brengen.
- 0 Redactie Onderweg.
- 0 Bezorger Onderweg.
- 0 Lid van de Jeugdraad.
- 0 Oppasdienst tijdens kerkdiensten.

- 0 Lid van de Celebration Timegroep.
- 0 Liturgisch Bloemschikken.
- 0 Roemenië-comité.
- 0 Claercamp band: muziek bij kerkdiensten.
- 0 Preekvoorziening.
- 0 Lectoren, die teksten voorlezen tijdens kerkdiensten.
- 0 Preeklezer.
- 0 Bezoekmedewerker voor ouderen.
- 0 Kosteren in de Alexanderkerk.
- 0 Rondleidingen in de Alexanderkerk.
- 0 Diakenen.
- 0 Jeugdouderlingen.
- 0 Ouderlingen pastoraat en scriba.
- 0 Website commissie.
- 0 Redactie Sneinskrante.
- 0 Redactie Geandewei.

Ik wil een andere (nieuwe) activiteit toevoegen:

.....
Mijn naam en adres zijn:
.....